

Student.. waarom zijn we student van de Onweg?

Bertus:

Deze studiegids is samengesteld en vertaald door Bertus Rabe en genomen uit: 1964 Chicago Special...Joel S. Goldsmith...555A - Between Two Worlds - The Mystical World (Tussen twee werelden..De Mystieke Wereld). Werk van de mysticus Joel S. Goldsmith, stichter van The Infinite Way® (NL: De Oneindige Weg®).

=====

AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD MATERIAAL. ALLEEN VOOR EIGEN STUDIE TE GEBRUIKEN.

---

Joel:

Waarom zijn wij student van de boodschap van De Oneindige Weg®? Om slechts één reden, en als u een andere reden hebt, dan is dat geen goede. De reden is om het ervaren van God te beleven en te behouden: een werkelijke, bewuste éénheid met God, een daadwerkelijke realisatie en demonstratie van de Geest van God in de mens. Het is één ding om hierover te spreken. Het is iets anders om erover te horen, maar het is heel wat anders om het zelf te ervaren.

In de meer dan zeventien jaar van de activiteit van de boodschap van De Oneindige Weg® zijn slechts vijf studenten uitgekozen om voor ons leraar en spreker te zijn. Deze week hoort u ze alle vijf en ik weet dat wanneer u hen allemaal hebt gehoord, u zult erkennen dat zij het Godsbewustzijn hebben verworven. Hun leven laat zien dat zij het <zelf> hebben opgegeven. Nee, misschien hebben zij het niet opgegeven; misschien is het <zelf> hun afgenomen en is hun leven toegewijd aan de Geest, aan God.

Dit is ons doel en daarom kunnen alleen die studenten tot zo'n ervaring komen die door hun leven laten zien dat zij er klaar voor zijn. Geen enkele student mag actief worden in de boodschap van De Oneindige Weg®

totdat hij of zij een succesvolle genezer en behandelaar is. Wij laten niemand het Woord der Waarheid spreken die Het niet kan demonstreren. Met andere woorden: van degenen die de boodschap van De Oneindige Weg® uitdragen, mag verwacht worden dat zij worden opgeroepen om haar te bewijzen. Daarom hebben wij, zelfs ná al deze jaren, zeer weinig practitioners (praktizijnen). Misschien hebben wij er zelfs nog minder.

En zelfs het beginnen van genezingswerk is nog niet de volledige getuigenis van de daadwerkelijk gerealiseerde Christus \*1). Er is nog een stap voorbij het genezingswerk eer een student het onderwijswerk op zich kan nemen. Maar beide stappen vereisen de daadwerkelijke ervaring van God. Niet het zoeken naar God, niet het streven naar God, niet het lezen van boeken over God, maar het verwerven, het daadwerkelijk verwerven van de God-realisatie, zodat het leven geleefd kan worden in een innerlijke gemeenschap met de Geest.

Opnieuw vestig ik uw aandacht op de praktische kant van het Geestelijke Leven omdat het verwerven van het Geestelijk Bewustzijn nooit toestaat om de samenleving of de wereld te verlaten. Zoals de Meester Zijn discipelen onderwees: blijf in de wereld, maar wees niet van de wereld. En zoals Hij hen vóór Zijn Hemelvaart opdroeg: *"Blijf in deze stad totdat gij bekleed wordt met kracht van boven."* (zie Luk 24:49)

Ga er niet op uit, predik niet, probeer geen bekeerlingen te maken. Doe niets. Blijf in deze stad totdat u bekleed bent met Kracht van Boven. En wij zeggen tegen onze studenten: studeer, breng in praktijk, mediteer maar verlaat de stad niet, verlaat uw huis niet, probeer geen werkers in de wereld te zijn totdat . . . u vanuit de Hoge bekrachtigd bent.

Waarom? Wel, er zijn mensen geweest die de wereld in zijn gegaan en een aanhang rond hun persoonlijkheid hebben opgebouwd maar dat heeft niets te maken met Geestelijk Werk omdat het Geestelijk Werk vergezeld

moet gaan van "tekenen die volgen" (zie Markus 16:17). De practitioner of leraar van De Oneindige Weg® moet door zijn of haar aanwezigheid genezing brengen: lichamelijke, mentale, morele en financiële genezing, de genezing van gezinsproblemen en de genezing van zakelijke problemen. Dat moeten zij doen. Anders zijn zij niet door de Geest begiftigd.

De Meester geeft ons de aanwijzing wanneer Hij in de Tempel zegt: "De Geest van de Heer God is op Mij, en ik ben gezalfd om de zieken te genezen." (zie Lukas 4:18) Niet om zich terug te trekken in een klooster en zich te verbergen, niet om de vallei te verlaten maar . . drie dagen of veertig dagen naar de bergtop te gaan voor inspiratie en daarna af te dalen naar de valleien, naar de kuststreken om de zieken te genezen, de zondaar te vergeven, overvloed te tonen aan hen die gebrek lijden, en de Aard van God tot uitdrukking te brengen in het bewustzijn van de mens. Zo ziet u dat het Geestelijke Leven een actief en een vruchtbaar leven is.

=====

#### OPMERKING BERTUS:

Bovenstaande is slechts een fragment uit deze Klas. U wordt geadviseerd de hele klas online op betaald abonnement te beluisteren en op extra betaald abonnement online de transcriptie mee te lezen. Hetzij in het Engels hetzij in de eigen taal (hier dus Nederlands). T.a.v. die transcriptie in de eigen taal heb ik op- en aanmerkingen. Klik op: [streamned](#).

====

\*1) "getuigenis van de daadwerkelijk gerealiseerde Christus". Wat wordt met "Christus" bedoeld? Niet die mens Jezus (die volledig tot de Christus was ontwaakt) maar de Geest Gods, de Christus-Geest (Die dóór en d.m.v. de mens Jezus Christus werkte).

Meer info klik op:  
<https://theinfinitewayholland.nl/christus.pdf>

