

VOOR BEGINNERS EEN VREEMDE GOD.

Bertus:

COPYRIGHT

(algemeen) klik op [copymark](#)Nederland klik op [auteurnl](#) ..

[DISCLAIMER](#) klik op [disclaim](#) .

Inzake fragmenten. Klik op [clausule](#) .

Onderstaand fragment is genomen uit:

1960 Northwest open classs..307a ..Het Oneindige Weg genezen

=====

JOEL:

We zouden grondig moeten weten en geloven, overtuigd worden van de Aard van God Die wordt geopenbaard in deze geschriften. En ik geef toe dat voor degenen die niet bekend zijn met De Oneindige Weg ® geschriften, ze een heel vreemde God zullen ontmoeten:

Een God tot Wie nooit wordt gebeden;

Een God Die nooit voor enig doel wordt gezocht;

Een God Die niet straft;

Een God Die niet voor enig persoonlijk doel kan worden gebruikt;

Een God Die zelfs niet voor u of voor mij kan worden gebruikt;

Een God Die zó universeel is, dat Het al doet wat God verondersteld te doen zonder dat iemand God vraagt om het te doen;

Een God Die niet kan worden beïnvloed door de gedachten van de mens, individueel of collectief.

Maar met een begrijpen van die Aard van God zouden we dat onvoldoende vinden om te genezen, net zoals de vele mystici die een éénwording met God hebben verkregen en toch niet bekend zijn hoe ze zich van ziekte kunnen bevrijden. Omdat ze niet hadden geleerd, de aard van het kwaad te onderscheiden en zelfs bij het vinden van God, lieten zij op God hun oude opvattingen passen ... n.l. een Macht Die kon worden gebruikt over sommige andere machten, mindere machten, negatieve machten. En natuurlijk verloren ze hun demonstratie daarmee omdat God niet kan worden gebruikt. Er zijn geen machten om God tegen te gebruiken.