

UW VORIG BESTAAN (Reïncarnatie)

Bertus:

AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD MATERIAAL. ALLEEN VOOR EIGEN STUDIE
TE GEBRUIKEN. Klik op [copyright](#) .

Deze studiegids is samengesteld en vertaald door Bertus Rabe en
genomen uit de werken van de mysticus Joel S. Goldsmith (stichter
van de wereldwijde beweging The Infinite Way®) en Lorraine
Sinkler (redactrice van al Joels geschriften in de periode 1955
- 1982 en zelf een hoog Geestelijke lerares en practitioner).
Link:

<https://theinfinitewayholland.nl>

Uit: Cat.no 14-01 nl mndrf jan 1978 ©

Joel:

----- begin citaat -----

U kunt uzelve wellicht afvragen waarom u zich uw
vorig bestaan niet herinnert. Het antwoord is, dat u ze
geheel en al op het menselijk plan geleefd heeft. U was
in Geestelijke zin niet vooruitgegaan op die
levensplannen en daarom had u geen herinnering aan uw
Geestelijk leven. Maar het zal vanaf hier anders zijn.
U zult in uw volgende ervaring met u de Geestelijke
ontwikkeling meedragen, die u in dit leven verworven
heeft. U zult bevinden dat het de fundering is voor het
groter Geestelijk gewaarzijn dat volgen moet.

Geloof nimmer dat mensen als Boeddha, Jesaja,
Christus Jezus, Johannes of Paulus op deze aarde kwamen
en hun Geestelijk gewaarzijn te eniger tijd verworven
hebben tussen de wieg en het graf. Dit zou volslagen
nonsens zijn. Niemand bereikt die graad van Geestelijke

Verlichting tenzij hij Er de fundering voor heeft gelegd in de een of andere vorige bestaansfase. Het komt louter tot vrucht in deze bestaansfase. Hij moge het vervolmaakt hebben gedurende die verscheidene levensperiodes.

De Geestelijke Fundering die u nu opbouwt of de Geestelijke Schatten die u nu vergadert in uw bewustzijn vormen nu het fundament voor alles, wat komen moet. Geloof u voor een moment dat iemand Goddelijke Verlichting ontvangt en er dan een eind aan maakt? Neen! Al wat mij gegeven is in deze 30 jaar zal ik met mij dragen als fundering voor welke ervaring ook die tot mij komen zal, wanneer die dan ook komen moge.....

Ik heb geen haast om dit plan des Levens te verlaten, doch.. ik ben ook niet dwaas. Ik weet dat de dag komen zal dat ik dit plan des levens zal verlaten maar ik weet ook dat ieder beetje Licht, Dat mij gegeven is.. het Licht is, Dat met mij mee zal gaan en mijn Geestelijke schat zal zijn door alle eeuwen heen, die nog komen. Omdat ik de bekwaamheid bereikt heb om gemeenschap te hebben met de Vader binnenin mij, zal ik door alle tijden heen het vermogen met mij dragen om **BEWUST één** te zijn **met mijn Bron**....om door de Geest gevoed, gekleed en gehuisvest te worden zodat mijn lichaam - wat ook de vorm ervan moge zijn - een tempel zal zijn van GOD. Dit zou nimmer kunnen gebeurd zijn zonder dit innerlijk contact met de Vader, deze innerlijke gemeenschap met de Christus, Die binnenin mij en u IS.

----- einde citaat -----

Bertus:

Voorts van Joel ook nog:

Glimpen Uit Het Vorig Leven En Toekomstige Ervaringen Zijn Mogelijk.

Cat.no 14-04 nl mndbrf april 1978 ©

Joel:

----- begin citaat -----

Het Leven is een Cirkel welke het vorig bestaan insluit.

Het leven zoals wij het hier kennen en dat wij zullen kennen, als wij hier (van deze aarde) weggaan, is eveneens ingesloten. De vraag rijst dan ook:

"Zijn er mensen die iets weten van hun vorig bestaan, hun leven eer zij hier op aarde kwamen?"

Op een zeker punt in iemands Geestelijk ontwikkeling wordt dit vermogen enigszins ontwikkeld zodat het mogelijk is het verleden, het toekomstige evenals het heden te zien. Het is niemand van ons gegeven om dit te gebruiken als een theaterstuk...het is iemand slechts gegeven als er de noodzaak voor kan ontstaan voor bepaalde wijsheid.

Zij, die hun vorig leven getoond is, werd dat niet getoond alleen om een nieuwsgierigheid te bevredigen, maar omdat het een doel in hun huidig leven diende. Het gaf hen licht op het waarom ze doen wat ze doen, hetgeen nodig is om vroegere fouten te voorkómen of welke hulp dan ook die op dit bepaald tijdstip gegeven zou kunnen worden om welk werk ook voort te zetten omdat diegenen aan wie het geopenbaard is zich vaak bezighouden met een Geestelijke activiteit.

Met Geestelijk Onderscheidingsvermogen is iemand in staat in de menselijke geest te zien en om die reden kan iemand niet alleen vorige ervaringen in zijn eigen leven en in het leven van hen om ons heen zien, maar ook vaak toekomstige ervaringen zien. Dingen dus die nog niet geschied zijn. Ook dit kan helpend zijn zolang het geheel zuiver en rein gehouden wordt.

Een kennis van mij had het vermogen in de menselijk geest en denken te zien en het werd bij een aantal mensen algemeen bekend. Op een dag kwam een man bij hem en zonder het doel van zijn bezoek te noemen, begon hij met mijn vriend een conversatie. Uiteindelijk stelde hij dan de vraag waarvoor hij eigenlijk bij mijn vriend op bezoek kwam: "Wie zal volgens u in deze komende verkiezing tot president gekozen worden?" Mijn vriend "zag" onmiddellijk niet alleen wie gekozen zou worden maar ook door hoeveel mensen en hij noemde dit de man, die later een behoorlijk fortuin maakte door die informatie te gebruiken. Ongelukkigerwijs verloor mijn vriend een jaar lang zijn profetische gaven. Een jaar later, op de dag dat hij die verloor, herkreeg hij die maar tegen die

tijd wist hij hoe voorzichtig hij met die gaven moest zijn en niet zijn parels voor de zwijnen te gooien. Deze visie is ons niet gegeven voor ander mensen om daarmee te gokken. Vele wonderbaarlijke dingen worden bekend als wij stijgen in Bewustzijn. Wij kunnen in het menselijk denken (de menselijke geest) zien en zolang dat voor een nuttig doel is, is alles goed.

----- einde citaat -----

REÏNCARNATIE

Bertus:

Inherent hieraan is "reïncarnatie". Bestudeer cat.no cat.no 327 "Reïncarnatie" ©

Hieruit citeer ik -eigenlijk Joels weigering om erover te discussiëren omdat er uitstekende boeken terzake zijn - :

Joel:

cat.no 287 © pag 102

----- begin citaat -----

Welnu, inzake reïncarnatie is het niet wijs om op dit onderwerp in te gaan, gescheiden en apart van die hoofdstukken, maar zij die geïnteresseerd zijn, zou u het boek:

"Reincarnation"© Julian Press in New York City . (1)

kunnen aanbevelen, omdat dit het onderwerp van de reïncarnatie behandelt op de meest volledige manier die ooit in de geschiedenis van de wereld in een boek is gedaan. En het presenteert het vanuit het standpunt van zowel het Oosten als het Westen en eenieder kan eruit verkrijgen waartoe ze maar in staat zijn om te ontvangen

- en dat veel beter dan wij het zouden kunnen uiteenzetten zonder dat grote gezag dat zij hebben.

----- einde citaat -----

Bertus:

Zie ook Lorraine Sinkler's ontvouwing hierover:

(meer over Lorraine klik op:

<https://theinfinitewayholland.nl/leraren.htm>)

Uit: Cat.no 1029 "Reïncarnatie en Karma ©".

Hieronder daaruit een fragment:

Lorraine:

===== begin citaat =====

Wel, laten wij eens kijken. Reïncarnatie. Reïncarnatie is wel en geen feit. Het is wel en niet waar. Op het menselijk levensplan zijn wij geïncarneerd en gereïncarneerd en dat steeds maar weer opnieuw... levensplan ná levensplan... totdat er op enig moment in één of andere "tussenfase" *1) als wij uit die "tussenfase", dat "interval" gaan en komen in de levenskring en weten dat wij nooit geboren werden en dat wij nooit zullen sterven.. maar dat wij altijd hebben verbleven in dat Geestelijk Universum, dat Koninkrijk binnenin.

Wij moeten wellicht door vele overgangen gaan. Eigenlijk gaan wij juist hier in deze "interval" ook door overgangen. Vanaf dat wij een baby en een teenager waren groeiden wij op tot volwassene.

===== einde citaat =====

OPMERKINGEN BERTUS:

*1) "parenthesis" is een vrijwel onvertaalbaar woord. Joel bedoelt hiermee dit: Er IS die Levenscirkel en wij vertoeven in een stukje, een segment van die cirkel (dat we "aarde" noemen). Je zou zeer vrij 'parenthesis' kunnen vertalen met "een segment in de Eeuwige Levenscirkel" of "een interval in de Eeuwigheid" of een "tussenfase in die Levenscirkel" e.d.

Joel:

===== begin citaat =====

. . . zolang wij in deze "interval" niet onze éénheid met God verwerven, zullen wij steeds maar weer in die "tussenfase", dat "interval" terugkeren totdat wij onze volledige éénheid met God verworven hebben. Dan hoeven wij niet meer terug te keren, te reïncarneren.

===== einde citaat =====

Bertus:

(Zie ook Joel: cat.no 327 Reïncarnatie ©)

In Cat.no 14-04 nl mndbrf april 1978 heeft Joel het over "DE CIRKEL DES LEVENS. ©

Joel:

===== begin citaat =====

Het Leven is een Cirkel. De dag, die wij onze "geboortedag" noemen is niet de datum van onze werkelijke geboorte. Dit is de datum waarop wij op dit plan (des Levens) kwamen. Het betekent niet dat wij niet zichtbaar waren op een ander plan (des Levens) een minuut daarvoor. Wij waren dat wel, maar nu worden wij zichtbaar op dit plan en wij zullen voor een deel van die Levenscirkel op dit plan zichtbaar zijn. Dan zullen wij de Onzichtbaarheid ingaan, maar wij zullen nog immer

doorgaan in die Kring des Levens. Wij zullen waarschijnlijk weer in de zichtbaarheid verschijnen op een ander plan en dan weer in de Onzichtbaarheid gaan. Dus zullen wij ons zelve in een volledige kring van het bestaan bevinden, welke nimmer een begin had en nimmer een einde zal nemen. Het zal resulteren in geboorte en wedergeboorte tot een zodanig tijdstip dat het stoffelijke bewustzijn overwonnen is.

Wanneer wij de staat van het Geestelijk Bewustzijn betreden, dat geen sterfelijkheid, geen goed en slecht meer in zich herbergt, dan bevinden wij ons zelve totaal functioneren op het Geestelijk Plan zonder te hoeven terug te keren tot deze school van het menselijk bestaan. Wij leren alleen een les en wij zijn alleen bereid tot gradatie tot iets hogers en iets beters. Zij die op het Geestelijk Pad zijn, vervullen die functie. Zij, die het Geestelijk Pad gedurende dit leven niet bereiken, komen terug tot zó'n tijdstip dat ook zij het Geestelijk Pad betreden. Vanaf dát moment zijn ook zij voorbereid voor een Geestelijke Bestemming.

===== einde citaat -----