

Copyright [copymark](#)

Disclaimer [disclaim](#)

GEEN VALSE BELOFTES

Geen enkele actieve werker in de Oneindige Weg zou iets te maken moeten hebben met valse beloften in de trant van "Kom bij onze club dan ..." En dan duizend-en-een mooie beloften doen die natuurlijk nooit kunnen worden waargemaakt.

Uw probleem voorleggen aan de practitioner en zelf niets doen.... zo werkt het niet in De Oneindige Weg.

Als u zich tot een practitioner in De Oneindige Weg wendt, wordt ook van u verwacht dat u meewerkt. Werk gewoon mee met het idee "Nou weet u, practitioner, mijn probleem" en dan denkt u alleen aan "hoe kom ik hiervan af"... . Hoe begrijpelijk ook ...maar reacties als "Ik wil genezen worden", "Ik wil van die pijn af " ... enz. zullen u geen troost bieden. Integendeel, ze zullen u nog meer hechten aan het zogenaamde probleem waar u van af wilt.

Als je pijn hebt is het verdomd moeilijk...maar probeer zo veel als u kunt om uw probleem te vergeten en werk naar beste weten en kunnen samen, mediteer en bid samen met de practitioner, dan hangt "succes" af van de bewustzijnsstaat van de practitioner EN uw eigen staat van bewustzijn en

ontvankelijkheid. Ja... Joel zou zeggen: "dat is moeilijk"...ja... het is zwaar en moeilijk, maar.... Het is een zegen. Waarom is het een zegen? U zoudt wellicht zeggen:

"Wat is er zo zegenend aan mijn pijn.. waarom moet ik zoveel lijden... is dat echt Gods zegen? ik betwijfel het" enz. enz.

Zo'n reactie is volkomen begrijpelijk, maar hoe vreemd het voor u ook mag klinken, uw problemen zijn u tot zegen. Door de problemen heeft u meer kans om dieper in uzelf te gaan en hoger in Bewustzijn te stijgen om zo los te komen van uzelf.

Lukt het echt niet, dan kunt u zich altijd tot God wenden met bijv.:

"Vader, help me, ik kan dit probleem niet oplossen, GIJ kent alle ins en outs van mij. GIJ weet dat mijn bedoelingen oprecht en eerlijk zijn en dat ik U nog meer wil leren kennen dan nu. Verlicht mij, Vader, geef mij UW Kracht en UW Wijsheid. Openbaar UZELF, o Heer... Spreek, Heer, UW Knecht hoort.'

En probeer dan stil te zijn, nergens aan te denken. Het zou echt niet lang behoeven te duren. Een paar minuten is genoeg om uzelf los te rukken van "deze wereld" - in ieder geval voor een moment. Op dat moment laat u God toe om binnen te stormen en het over te nemen.

Lees ook de Maandbrief Februari 1958 “Problemen zijn geen problemen meer” Ik zeg het meerdere keren in mijn website en spreek zelf uit – soms bittere – ervaring.

De prachtige meditatie over God - alleen God - zal u ook helpen. Klik op [kracht](#) om van uzelf los te geraken en “deze wereld” te vergeten en u onder te dompelen in de Geest.

Hopelijk vindt u dit erg nuttig, opbeurend en inspirerend.

Zoals u ziet: GEEN valse beloften maar hulp en nuttige adviezen zoals het hoort.