

Stenen ...origineel ...

Stenen

**COPYRIGHT .....** [copymark](#)

**DISCLAIMER .....** [disclaim](#)

Bertus:

In het boek "Het Zich Ontvouwend Bewustzijn"(cat.no 253) zegt Joel op pag 34 het volgende:

Joel:

De wereld kan nooit iemand haten die de wapens van de wereld gebruikt of die geaccepteerde vormen van activiteit gebruikt. De wereld haat slechts diegenen die zeggen dat dat alles onnodig is, dat er een Hogere Macht is, de Macht der Geest. Dan is het dat de vervolging wordt ingezet, niet dat enigerlei vervolging noodzakelijk is. .... ..

(meditatie Joel):

“Dit is niet mijn Waarheid maar de Christus Waarheid en indien u iets gaat haten, haat dat dan maar niet mij. Ik veraanschouwelijk louter wat de Meester gaf van het Christus onderricht, van de Tegenwoordigheid en de Macht van Datgene Dat voor de menselijke zintuigen onzichtbaar is, van Datgene Wat de staat van uw wezen is,

Stenen ...origineel ...

het Goddelijk Bewustzijn van uw eigen wezen, de Trooster Die in u is. Indien de wereld die Waarheid wil haten, laat haar dat dan doen.”

Dát is het verborgene van de Meester, die MIJN Vrede “*die alle verstand te boven gaat*” (fil 4:7) en die Vrede IS macht.

Bertus:

Dat zijn de stenen van "deze wereld" die ze naar jou gooien. Maar - sprekend uit eigen ervaring - God (wetend dat jouw bewustzijn en motieven rein en eerlijk zijn) geeft jou de middelen om die stenen met een glimlach te pareren. Met recht: *Laat die heidenen razen. Ze hebben niet meer macht dan dat jij eraan geeft. Wéét altijd dit: . IK zal jou niet in de steek laten ...EN ... IK zal altijd bij jou zijn tot het einde der tijden!!! .*

Hier kun je Jezus' vermaning om voor de vijand te bidden, in praktijk brengen. Veroordeel niet (hoe moeilijk dat soms ook is).... smeeek God dat jij GEEN gevoelens van haat of wraak hebt... Als je zelf geen vergiffenis kunt schenken .. vraag God dan om hen te vergeven en hun ogen te openen. Inderdaad: zij weten niet wat ze doen en hoe ze zichzelf schade berokkenen door hun wangedrag.

Hoewel wij in De Oneindige Weg het kwaad geen macht toedichten ( bestudeer cat.no 240 "De Aard Van Het Kwaad), is het wel waar: **Het kwaad straft en vernietigt altijd zichzelf.** Met hen is immers die "*arm des vlezes*" en met ons "*de Here, God om ons te helpen?*"

Voor een fragment uit cat.no 240 klik op [240kwaad](#) .

Stenen ...origineel ...

Begrijp dit niet verkeerd. Als jou onrecht wordt aangedaan heb jij het volste recht om jezelf - met alle middelen rechtens - te verdedigen. Maar... in Geestelijke Zin volgen wij een ander pad. Probeer nooit die boosdoener te veranderen - zal je niet lukken - maar jij zelve verandert en dat is veel belangrijker.

Bestudeer in dit verband ook cat. no 222 "Groter Liefde Heeft Geen Mens." voor meer info terzake.

Voorts zegt Joel in cat.no 253 op pag 75:

Joel:

Er is een Onzichtbare Band tussen alle mensen van de wereld. Wij zijn allen broeders, zusters, ooms en neven, niet in menselijke zin, maar in een Geestelijke Zin. Wij kunnen menselijkerwijs niet de wereld ingaan en een broer of zuster zijn voor de gehele wereld, maar wij kunnen in onze meditatie neerzitten en dat Centrum van het God-Zijn aanraken. Wij bevinden dat, door dat te doen, wij het Leven van ieder ander wezen aangeraakt hebben. Wij zijn allen één in Christus.

Op pag 120 van cat.no 253 zegt Joel ons nog:

Is het niet beter om aan u de Oneindige, Geestelijke Aard van uw eigen wezen te openbaren en die Waarheid het genezingswerk te laten doen? Waarom zou iemand zichzelf opwerpen als rechter? Eenieder moet op zijn eigen tijd en op zijn eigen manier in dit Geestelijk Besef komen.

Sommigen van ons hebben problemen nodig om in dat Besef te komen, anderen niet.

Wonderen vinden plaats als de Christus het bewustzijn aanraakt. Een menselijk wezen kan geen wonderen verrichten, zelfs indien dat menselijk wezen Jezus Christus is. Slechts de Vader binnenin kan uitreiken en het bewustzijn aanraken en openen en het doen beseffen dat het één met God is. Christus was en zal nooit sterfelijk zijn. Christus IS de Zoon Gods Die verschijnt als datgene wat wij “de mens” noemen. Geloof u in Hem Die de Vader gezonden heeft? Wie was IK BEN? Wie is IK BEN? Niemand anders dan u! God zond Zichzelf in manifestatie als u. In de ene periode denkt u aan uzelf als slecht, in een andere periode als goed of ziek of gezond . . . totdat u deze Waarheid realiseert en dan zegt u:

Ik ben geen menselijk wezen! Ik was nooit een menselijk wezen! Ik ben de Christus van God gemanifesteerd! God, Zelve komt in uitdrukking als de Zoon Gods. Geen van de beproevingen of zonden van het heden, het verleden of de toekomst, kunnen zich ooit hechten aan datgene wat ik ben. God, Zelf, kwam als de Zoon in de wereld, om de Christus van God te manifesteren, om die gezindheid te veraanschouwelijken die in Christus Jezus was, om de Geest, de Ziel en het Lichaam van God te tonen. Ik ben het Lichaam Gods, de Tempel van de Levende God, de Tempel van de Heilige Geest- de

Stenen ...origineel ...

Tegenwoordigheid Gods Zelve, gemanifesteerd als het individueel zijn.

Bertus:

Wat jij over jezelf weet, is ook waar van jouw naaste... t.w. Vriend-naaste..vijand-naaste...veraf-naaste..dichtbij-naaste.. naaste aan deze en gene zijde. Waarom? Er IS slecht Eén IK .. d.w.z. de IK van jou = de IK van jouw naaste. Als jij de Waarheid over jezelf weet, dan weet je automatisch ook de Waarheid over jouw naaste en daarmee help je hem/haar meer mee dan met scheldpartijen of vechten etc.

Ik verwijs ook nog naar pag 47 van cat.no 201 “De Goddelijke Tegenwoordigheid In De Praktijk” Joel:

Laten wij nu op één punt heel duidelijk zijn: Wij kunnen niemand kwaad berokkenen en niemand kan ons kwaad aandoen. Niemand kan ons benadelen,, maar w i j benadelen ons zelve door de wet van Liefde te schenden. De straf treft altijd degene, die het kwaad bedrijft en n o o i t degene voor wie het kwaad bedoeld is. De onrechtvaardigheid die wij een ander aandoen, slaat terug op ons zelve. De diefstal van een ander, berooft ons zelve. De wet van liefde maakt het onvermijdelijk dat degene die kwaad aangedaan schijnt te zijn, in werkelijkheid wordt gezegend. Hij heeft meer gelegenheid zich te verheffen dan ooit tevoren en gewoonlijk komt groter voordeel tot hem dan hij ooit tevoren voor mogelijk had gehouden, terwijl degene, die het kwaad bedreef gekweld wordt door de herinnering eraan totdat de dag komt, dat hij zichzelf

Stenen ...origineel ...

kan vergeven. Het gehele bewijs dat dit wààr is, is in het ene woordje ZELF. God IS ons ZELF. God IS mijn ZELF en God IS uw ZELF. God vormt mijn wezen want God IS mijn Leven, mijn Ziel, mijn Geest, mijn Verstand en mijn Activiteiten. God IS mijn ZELF. Dat ZELF IS het Enige ZELF, Dat er bestaat... mijn ZELF en uw ZELF. Indien ik uw ZELF besteel, wie besteel ik dan? Mijn ZELF! Indien ik over uw ZELF lieg, over wie lieg ik dan? Mijn ZELF! Indien ik uw ZELF bedrieg, wie bedrieg ik dan? Mijn ZELF! Er Is maar Eén ZELF en dat wat ik een ander aandoe, doe ik mijn ZELF aan.

=====

Een treffend voorbeeld van een schandalige steen tref je aan als je klik op [leugens](#).