

Menselijk geest kan maar moeilijk STIL zijn

AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD MATERIAAL. ALLEEN
VOOR EIGEN STUDIE TE GEBRUIKEN.

1955 Kailua Study Group
Joel S. Goldsmith
125A - July 7, 1955, the Burden Will Be Lighter

.....kunnen maar weinig mensen alleen of stil zijn. De manier van leven is zodanig dat de menselijke geest voortdurend moet worden afgeleid door geluiden van buitenaf - of het nu films of televisie of vliegtuigen of voorbij denderende treinen zijn..... of een bridge (kaart) spel is Er moet iets zijn om in het uiterlijke de geest bezig te houden want anders geraakt de geest overstuur. En dat komt dan omdat de [menselijke] geest de stilte, de rust of innerlijke vrede niet kan verdragen.

Daarom zijn er zo weinigen in staat om een Geestelijke boodschap te begrijpen. Meer mensen zouden het kunnen begrijpen als het een activiteit van het lichaam of de geest zou zijn. Dat is de reden waarom in de Kerkorganisatie het altijd gemakkelijk is om een hoop mensen te hebben als je gewoon maar genoeg begeleiders [“ushers” *1)] hebt of genoeg mensen om programma's uit te delen of genoeg mensen om de collecte op zich te nemen omdat iedereen bezig wil zijn. Niemand wil in de Kerk gaan zitten, stil worden en naar God luisteren omdat ze

dat niet kunnen...ze hebben daar het vermogen niet voor....

Welnu, zolang die koortsachtige activiteit van de menselijke geest plaatsvindt, kan de Christus niet doorbreken en Zichzelf openbaren. Wij zijn een natie van doorzetters, volhouders en dus weten we niet dat de beste manier om de beste volhouder te zijn om deze lange en frequente periodes van rust en stilte, van niets-doen en niets-krijgen te hebben.....[en dan] de inspiratie te ontvangen die het mogelijk maakt om in één uur meer te volbrengen dan de menselijke geest en het lichaam dat binnen 24 uur kunnen.

De persoon die het talent heeft om mentaal stil te zijn, volbrengt meer in minder tijd, maar degene die met de volgende stap hoger gaat *2) en in staat is zich te openen voor de Werkzaamheid van de Christus kent natuurlijk geen begrenzing, geen limiet. Er is een limiet aan wat de menselijke geest en het menselijk lichaam binnen 24 uur kunnen volbrengen. Maar er is geen limiet aan wat de Christus binnen 24 uur d.m.v. een mens kan volbrengen. Er is absoluut geen limiet.

=====

OPMERKINGEN BERTUS:

*1) "usher" is een term uit Christian Science. Ik weet niets van Christian Science en dus vertaal ik dat maar met "begeleider". Meer hierover – in het engels – als je klikt op:

<https://journal.christianscience.com/issues/1970/4/88-4/the-usher-s-role-in-the-community>

=====

*2) "degene die met de volgende stap hoger gaat"

Ik denk dat Joel hier bedoeld dat degene die het talent heeft om stil en rustig te worden en zijn om God te overpeinzen e.d. hoger in bewustzijn stijgt.