

In de put zitten ©... theinfiniteway ® ...

Bertus:

Als je het niet meer ziet zitten en daardoor in de put zit.

COPYRIGHT (algemeen) klik op [copymark](#) & [Nederland](#) klik op [auteurnl](#)

[DISCLAIMER](#) klik op [disclaim](#)

=====

(cat.no 41-07 nl mndbrf juli 1962)

Joel:

Af en toe vind ik in een nieuwe zoeker een gevoel van nutteloosheid in het leven in het algemeen, een gevoel van "wat voor zin heeft het" bijna een opgeven. Altijd is mijn antwoord dat dit volmaakt natuurlijk is voor degene die niet langer liefheeft, geeft en deelt. Zelden vinden wij nutteloosheid in diegenen die liefhebben en dienen. Het geven van het leven komt voort uit de liefde van de Ziel en dit maakt het leven tot een avontuur en vreugde. Niet diegene die ons liefheeft of hoe velen ons liefhebben, niet die aan ons geeft of met ons deelt, maar die wij liefhebben, aan wie wij mededelen, met wij delen: dit is het verborgene van het leven van vreugde en vrede. Diegenen van ons die gemeenschap hebben met de sterren en de zee of de bergen, zullen de liefde begrijpen die opwelt als zij hun geheimen aan ons prijsgeven. Er is een mysterie in de kalme zee en in de beukende golven; er is een wonder in de sterren; en als de sterren en zee tegen ons "preken" vult de extase van het leven onze ziel en geest en lichaam. Diegenen die weten dat er meer aan een hond, een paard of een poes is dan het oog kan zien, vinden ook diezelfde mysterie ontsluit in de gemeenschap die plaatsvindt tussen een mens en een geliefde favoriet. Wie kan lezen van geknechte volkeren of verarmde inboorlingen zonder liefde uit te stromen naar diegenen die nog niet ontwaakt zijn en meer levend worden in de liefde die wij doen uitstromen? Wij leven opnieuw in de

In de put zitten ©... theinfiniteway ® ...

liefde die wij hen geven. Opstanding? Misschien hebt u niet geloofd in de opstanding? Geef uzelf, geef uw hulp aan diegenen die nu zijn wat uw en mijn voorouders waren toen zij naar deze verlaten kusten kwamen politieke, religieuze of economische slaven -en wees getuige van uw eigen opstanding en u zúlt erin geloven. Zullen wij weer leven? Vindt iemand of iets om lief te hebben, en vindt een nieuw leven, uw Eeuwig Leven. Wanneer liefde iemand verlaten heeft, komt nutteloosheid om de hoek kijken. Als liefde binnensluipt, begint het leven opnieuw.

=====

Bertus:

Als je denkt dat je gefaald hebt, is onderstaande belangrijk te bestuderen. Joel had ook periodes van te voelen dat hij gefaald had. Een keer bood hij God zelfs zijn ontslag aan. Maar ..... zoals gebruikelijk gaf God Joel de bekende schop onder zijn kont en uit dat gevoel van “falen” kwamen geweldige ontvouwingen. Immers... God “zei” tegen Joel : “Nooit heb jij het zo goed begrepen. Jij doet het werk niet. IK doe het werk d.m.v. jou. Jij bent MIJN Instrument” en daarmee was Joel volkomen genezen en met volle kracht verder.

Ook ik, Bertus, heb die momenten gekend en kreeg die schop onder mijn achterste en jij zult dat ook TOT JOUW ZEGEN !! ervaren .

Klik maar eens op:

<https://www.theinfinitewayholland.nl/falen.pdf>