

Bertus:

COPYRIGHT (algemeen) klik op [copymark & Nederland](#) klik op [auteurnl](#)

[DISCLAIMER](#) klik op [disclaim](#)

The Infinite way ® niet op TV ondanks het feit dat men Joel aanzienlijke bedragen aanbood, maar Joel weigerde pertinent. Hieronder treft u de reden ervoor aan.

Uit cat.nl 220 “De Geestelijke Reis van Joel S. Goldsmith” pag 91”:

Lorraine *):

*)Lorraine Sinkler was van 1955 -1982 de redactrice van al Joels werken. Zelf was zij een begenadigd hoog Geestelijk lerares en practitioner.

Met de televisie bij de hand, zouden de meeste mensen niet die moeite gedaan hebben om van het ene eind van de wereld naar het andere te reizen zoals Joel. Maar als hij op de t.v. zou zijn gekomen, voelde hij dat hij niet dát soort publiek had als dat hij sprak tot betrekkelijk kleine groepen die begerig waren om de Boodschap te horen:

Joel:

Denk je nu werkelijk dat de wereld zou luisteren? Of zou de wereld spotten. En je wéét het antwoord. Dus, als ik de wereld bereis - en het kost mij jaren en jaren om de wereld rond te gaan om de Boodschap aan kleine groepen te geven

- bedenk dan dit: ik zou dat op één avond in een studio in een stad hebben kunnen doen en nimmer mijn huis behoeven te verlaten en mij al deze moeite besparen alsmede al dit reizen en al dit werk, maar dat zou van geen nut zijn.

En dus ga ik slechts daar naartoe waar diegenen zijn, die hun toewijding aan deze Boodschap tonen door hun studie, hun in praktijk brengen en door hun financiële steun.

Iedereen met wie ik spreek, heeft mij getoond dat hij in de Waarheid belangstelling alsook belangstelling voor en in deze Boodschap heeft en dat hij van zijn tijd en pogen en geld geeft.

Tot hen dan kan ik dit zeggen en er zeker van zijn dat ze het begrijpen en ontvangen en dat er bij hen weerklank is en dat ze het in praktijk zullen brengen en "niemand zullen vertellen".

Lorraine:

Wat ook het werk zou vervullen was wat Joel deed en altijd dicteerde dat iets binnenin hem wat dat was. Ik herinner mij dat toen ik met mijn tweede spreektoer op reis ging, ik in twijfel stond wat ik zou kunnen zeggen en toevoegen aan de Boodschap die Joel zó volledig gegeven had. Hij zei tegen mij:

Joel:

"Je gaat het Bewustzijn brengen."

Lorraine:

En dit was de basis van al zijn reizen. "Om het Bewustzijn uit te dragen", het Bewustzijn van ALOMtegenwoordigheid, ALmacht en ALwetendheid aan hen die niet tot hem kónden komen, om de Vlam aan te wakkeren binnenin eenieder dát was zijn doel.

Bertus:

Je moet De Oneindige Weg (in feite geen enkele religie e.d.) aan iemand opdringen. Religie moet vanuit je (Geestelijk) hart komen en God zál je dan leiden. Meer info klik op [opdring](#).