

Mystiek ... origineel ...

Bertus:

Copyright [copymark](#)

Disclaimer [disclaim](#)

Wat is MYSTIEK?

Eer ik daarop verder uitweid, is het wellicht interessant te weten hoe mystiek ontstaan is. Wat en waar is de oorsprong van mystiek? Ik kwam in de Engelse Monthly Letter August, 2025 (= de NL Maandbrief Augustus 2026) Joels commentaar daarop tegen. Klik maar eens op [plotinus](#).

=====

Velen verwarren "mystiek" met "mysterieus" ,. "geheimzinnig", e.d. en - hoewel misschien voor sommigen soms die indruk gewekt wordt - is de "mystiek" van De Oneindige Weg bepaald niet zweverig maar erg praktisch.

De Oneindige Weg is een unieke, op zichzelf staande, Westers, mystieke leer met unieke beginselen.

Zij is Westerse Mystiek, heeft geen binding met andere leerstellingen en wordt door vriend en vijand erkend als de herbevestiging van de Grootse Boodschap Die ons door de eeuwen heen door de grote Meesters gegeven is. De Oneindige Weg is in deze eeuw, op deze manier en in deze bewoordingen gepresenteerd (ge"her"presenteerd zo u wilt) door middel van Joel.

Voor "nieuwkomers" zullen bepaalde uitspraken als "vreemd", "onbegrijpelijk", e.d. voorkomen. Bertus wil u ervan verzekeren dat NIETS in De Oneindige Weg "vreemd" of "onbegrijpelijk" of

Mystiek ... origineel ...

"onlogisch" e.d. is.

Als u iets leest wat u "vreemd" of " onbegrijpelijk" of "onlogisch" voorkomt, wendt u dan naar binnen. Ga in gebed en meditatie en "vraag" God of De Vader of HEM (of hoe u HEM ook noemen wilt) om leiding en richting. Vraag God in feite:

"Hoe mag ik dit begrijpen, Heer?" "Wat wordt hier bedoeld?" "Wat is de betekenis achter deze uitspraak, deze verklaring?" e.d. Ik verwijs u terzake naar [leiding](#)

U zult bemerken dat als u volgens deze lijnen bidt en mediteert, u licht zal worden gegeven over wat u leest en u het beter gaat "begrijpen" (in feite opent uw bewustzijn zich meer en meer voor de Waarheid en dat ervaart u als "begrijpen").

Hoewel Joel S. Goldsmith terecht een "mysticus" genoemd kan worden die meestentijd in een zeer hoog Bewustzijn vertoefde (waar wij alleen maar van kunnen dromen) was Joel bepaald NIET zweverig maar erg praktisch en een man van de daad. Leest u maar eens in cat 220 "De Geestelijke Reis Van Joel S. Goldsmith" pag 132:

Lorraine: *)

*) Lorraine Sinkler is de auteur van dit boek. Zij was van 1955 - 1982 de redactrice van veel van Joels boeken alsook de maandbrief. Zij zelf was een begenadigd hoog Geestelijke lerares. Meer over haar zie bij: [leraren](#)

Lorraine:

Voor een man die een mysticus was, was hij ook die vreemde anomalie van een man van de daad. Vele mensen in de wereld zitten passief neer en grommen. Joel niet. Als hij iets zag dat gecorrigeerd diende te worden, kwam hij in actie. Toen hij in 1956 in Engeland was, was zijn

Mystiek ... origineel ...

goede vriend in Duitsland in financiële moeilijkheden en Joel, er zich niet van bewust dat het niet toegestaan was om geld vanuit Engeland te zenden en er slechts aan denken om iemand in een noodsituatie te helpen, zond een Amerikaanse cheque naar Duitsland met een briefje daarbij, waarin stond: "Hier is wat tijdelijke hulp."

De Postale Autoriteiten in Engeland openden de brief en een beambte van de Britse Regering schreef Joel dat hij de Wet overtreden had en dat zijn geld geconfisqueerd was en als hij wilde reageren dan moest hij zijn reactie zenden naar het Departement voor Postzaken. Zijn antwoord was gedeeltelijk:

Joel:

"Als u de brief geopend heeft en het geld vond, dan heeft u ook de kans gehad om het briefje te lezen en hebt u gezien dat ik een oproep van iemand in nood en in moeilijkheden beantwoordde. Wat u zou kunnen noemen - als u dat zo wilt - een daad van barmhartigheid. Uw Regering is gestoeld op de Bijbel, op de leer van Jezus Christus, speciaal op liefde, barmhartigheid en bereidheid tot helpen. Aan anderen doen wat u zoudt willen dat anderen u doen. Ik kan mij niet voorstellen dat het Parlement van Engeland werkelijk een Wet goedkeurt die een Wet van Christus Jezus tenietdoet." Lorraine:

De Postale Autoriteiten zonden hem het geld terug. Joel's vermogen om vol te houden in de voortgang van wat hij rechtvaardig beschouwde, had gewonnen. Hoeveel mensen zouden slechts gegromd en gemopperd hebben. Maar bij Joel was het altijd een kwestie van actie..... ----

----- Joel:

De ware betekenis van mystiek is enigerlei filosofie of godsdienst die éénheid met God onderwijst. Mystiek openbaart de mogelijkheid om mededelingen of leiding rechtstreeks van God te ontvangen, om gemeenschap te hebben met God of bewust één met God te zijn en het

Mystiek ... origineel ...

goede van God te ontvangen zonder enigerlei middelaar. En dus is het onderricht van De Oneindige Weg een mystiek onderricht omdat - boven alles – het doel ervan is: om éénheid met God te verkrijgen **) -----

Bertus:

(**) uit hoofdstuk XIII "Mystiek" van het boek "Bewuste Eenwording Met God" cat.no 270)

Uit cat.no 283 "De Meester Spreekt" pag 192:

Joel:

Bewuste gemeenschap met God is puur mystiek. Het woord “mystiek” maakt sommige mensen bang omdat zij de ware betekenis ervan niet begrijpen. Als echter het woord [“mystiek”] juist begrepen wordt, is er niets vreemd of verontrustend aan. Een mysticus is iemand die op God afstemt en die bewust mededelingen vanuit de Vader binnenin verkrijgt. Een mystieke leer is enigerlei leer die de mogelijkheid uiteenzet van de individuele communicatie met God, de individuele gemeenschap met God, het vermogen om mededelingen van God te ontvangen. Modern gebed– gebed zoals wij dat heden ten dage kennen – is bewuste éénheid met God. Iets dat onze realisatie van bewuste éénheid tot stand brengt; iets dat de daadwerkelijke Geest tot ons bewustzijn zal brengen, is gebed en meditatie.

=====

Bertus:

Joel Goldsmith kan terecht een mysticus genoemd worden omdat hij BEWUSTE EENHEID met de Bron des Levens verwierf. Joel's mystiek

Mystiek ... origineel ...

bestond niet voornamelijk uit fenomenale ervaringen als: licht zien of bij visioenen leven, ofschoon hij als "ziener" doordrong boven wat de wereld ziet in dat onbekende Rijk Dat er hier en nu IS maar niet door de fysieke zintuigen waarneembaar is . Zijn visies en de Stem Waarvan hij zo vaak sprak, kwamen tot hem als mededelingen en impressies van binnenuit.

Bertus:

Het door Lorraine geschreven pamflet "Hedendaagse Mystiek" geeft u al behoorlijk veel duidelijkheid over dit onderwerp. Dit pamflet is bij mij – tegen kostprijs - te verkrijgen onder <cat.no 1064 “Hedendaagse Mystiek” >.

Wijlen Lorraine Sinkler was van 1955 - 1982 de redactrice van alle geschriften van Joel S. Goldsmith was en werd door Joel persoonlijk opgeleid en was ook een hoog begaafd Geestelijk lerares en practitioner was. Zij bereisde de gehele wereld om aan geïnteresseerden het Oneindige Weg Bewustzijn te brengen.

Lorraine vertelde mij, Bertus, eens dat zij dit artikel "Mysticism For Today" (Hedendaagse Mystiek) geschreven had voor een Unity Groep. Het is een beknopte uiteenzetting van de Oneindige Weg en waar het allemaal om gaat

=====

Voor nog intensievere en diepere studie van dit onderwerp verwijs ik naar:

tape 208 side 2 - de 1958 First Chicago Closed Class, tape 2, titel: "Mysticism" (alleen Engels), en tape 262 tape 1 side 1.... 1959 Hawaiian Village Closed Class. titel: The Mysticism and Metaphysics of The Infinite Way" (alleen Engels). ***)

Mystiek ... origineel ...

=====

***) er is een fragmentarische vertaling in de studiegids, t.w. cat. 290 "Het Ont ikkelen van het Genezend Bewustzijn" de hoofdstukken 9 en 10

=====

Ik, Bertus, wijs u er op dat ik g e e n audio-opnamen verkoop (die paar simultaan vertaalde Holland klassen en Lorraine klassen uitgezonderd). Voor aanschaf van Joels audioregistraties verwijs ik naar het "Infinite Way Office" in Amerika. U kunt via hun "streamingservice" op betaald abonnement online Joel beluisteren en tegelijkertijd het transcript ervan (in het Engels en in uw eigen taal) meelesen. Meer info, klik op [buiten](#)

Er is ook een "drieluik" inzake de mystiek, t.w. cat.no

308 verwijzing naar "Hedendaagse Mystiek"

cat.no 308bk een compilatie uit de per maart 2015 vertaalde boeken, boekjes, etc. die iets zeggen over "mystiek";

cat.no 308brf een compilatie uit de per maart 2015 vertaalde maandbrieven en jaarstudies die iets zeggen over "mystiek".

Aldus ontstaat er een degelijk naslagwerk over 'mystiek'. Net zoals de studiegidsen/naslagwerken over andere onderwerpen.

Klik hiervoor op [naslag](#) .