

Messias ...

MESSIAS

Bertus:

(uit: De NL Maandbrief December 1958 cat.no 37-12 "Het Ene Grote Wonder")

COPYRIGHT (algemeen) klik op [copymark & Nederland](#) klik op [auteurnl](#)

[DISCLAIMER](#) klik op [disclaim](#)

Ik gebruik in de vertaling de 1951 Bijbelvertaling c.q. wordt de door Joel gebruikte King James Bible letterlijk vertaald als de tekst dat vereist om Joels tekst en onderricht geen geweld aan te doen. In de vertaling zijn zoveel mogelijk de Bijbelverwijzingen vermeld zodat gebruikers van andere Bijbelvertalingen (zoals bijvoorbeeld de Bijbelvertaling "2014 Bijbel in de gewone taal") gemakkelijk e.e.a. in hún Bijbelversie kunnen terugvinden. Overigens verwijs ik ook naar mijn website terzake ... klik op [bijbel](#) . Daar ga ik dieper op e.e.a. in. Hou er rekening mee dat de King James Bible en de Nederlandse Bijbel qua nummering en tekst niet altijd synchroon lopen.

Dit werk is gebaseerd op een door Joel gegeven klas. Van gesproken taal is geschreven taal gemaakt. Daardoor kunnen sommige zinnen niet echt goed "lopen." Ter wille van de authenciteit heeft Bertus dit zo gelaten. Waarvoor uw begrip wordt gevraagd.

Onderstaande zijn slechts enkele fragmenten uit deze NL Maandbrief. Ik raad u aan om deze hele NL-maandbrief te bestuderen.

Joel:

In de Hebreeuwse Heilige Schrift is de term voor de Christus "de Messias". De Hebreeërs hebben altijd uitgekeken naar de komst van de

Messias ...

Messias, maar niemand weet of zij aanvankelijk een man verwachtten of dat ze de term Messias begrepen als betekent die een macht of een tegenwoordigheid. Maar wat ook hun concept van de Messias was, zij kenden Zijn functies en wat Ervan verwacht mag worden. De Messias moest hen vrijheid brengen. Dat kan wellicht geïnterpreteerd worden als politieke vrijheid daar zij politieke slaven waren of als economische vrijheid daar zij in knechtschap waren aan armoede of als fysieke of morele vrijheid daar het geen twijfel lijdt dat ze slaaf waren van sensualiteit en van de karakteristieken die voortkwamen uit de toestanden waarin zij zich bevonden. Het kan wellicht zijn dat zij aan de Messias dachten als zou Die hen bevrijden van uiterlijke invloeden of ze konden wellicht het woord juist begrepen hebben dan wij wel denken: Zij kunnen wellicht de Messias begrepen hebben als Datgene Wat hen van zichzelf zou bevrijden - van hun knechtschap aan de zinnen [zintuigen], hun knechtschap aan onware ideeën, hun knechtschap aan onwetendheid.

Voor mij is de Messias datgene wat ons bevrijdt van onszelf, van een begrensde begrip of gevoel van het zelf. Wij zijn nooit in knechtschap aan iemand of aan enigerlei toestand, behalve dan door datgene wat wij voor onszelf gemaakt of aanvaard hebben. Wij maken onze eigen toestanden van knechtschap of wij aanvaarden passief de toestanden zonder een realisatie dat er Datgene in ons is Dat ons vrij zou kunnen maken.

De Hebreërs echter, verwachtten een man. Jesaja spreekt van die man als de Vredevorst (Jes 9:5), de Machtige Raadgever, één wiens naam Wonderbaarlijk genoemd zal worden. Voor een man die zó Verlicht was als Jesaja, kan het wellicht zijn dat, ofschoon hij de termen "man" of "hij" gebruikte, hij werkelijk doelde op een Geestelijke Tegenwoordigheid; een Macht, Datgene Wat al het zijn(de) doordringt, Datgene wat nooit in en op zichzelf gezien wordt, maar Dat altijd gezien en gehoord wordt door Zijn effecten. De Messias betekent "God met ons", de Tegenwoordigheid Gods, de Geest Gods. Maar als het

Messias ...

omgezet/vertaald wordt in de Griekse taal, wordt Messias "de Christus" - "de Messias" in het Hebreeuws en het Aramaïsch, "de Christus" in het Grieks.

.....

Om deze Christus, de Messias of Geest Gods tot ons bewustzijn te brengen, laten wij dan voor een moment het feit aanvaarden dat Het geen man is, maar dat Het een soort Geestelijke Impuls of Aandrang is, een Aanwezigheid of Macht, Die d.m.v. de mens verschijnt of handelt, Die handelt als (een) mens. Dat is de reden waarom de Christus niet gescheiden kan worden van de mens Jezus, omdat zij één werden. Er is geen manier om een boodschap van een boodschapper te scheiden omdat zij één worden. De boodschap echter is altijd groter dan de boodschapper. T.z.t. verdwijnt iedere boodschapper uit het zicht, maar de boodschap blijft en wordt door anderen verder uitgedragen. Indien u dit begrijpt, zult u nooit verward en misleid zijn in het aanbidden van een man of een vrouw. U weet dat de Christus nooit kan verdwijnen zolang er een individu op aarde is door wie Het kan verschijnen en als er geen mannen of vrouwen of kinderen op aarde zijn, hoeft u niet verbaasd te zijn indien Het d.m.v. een rots zou komen.

.....

Voor menselijke wezens schijnt dat erg ontastbaar, kortston- dig en vaag maar het moet minder worden zodat die Onzichtbare het zichtbare en tastbare wordt. De Christus of de Messias is die Tegenwoordigheid, Macht en Invloed Die in ons allen is, maar wat niet voor ons beschikbaar is totdat Het gedemonstreerd is: De Christus is in de heilige en in de zondaar. De Christus is in de zieke en de gezonde, de Christus is in het bewustzijn van de rijke en de arme, de blanke, de zwarte en de gele, omdat de Christus alomtegenwoordig is, bekend aan de Chinezen als Tao, aan de Hindoes als Brahma, aan de Hebreeërs als Emmanuel of Messias, aan de Christenen als de Christus, maar altijd een en hetzelfde ding - de Tegenwoordigheid Gods met ons.

Messias ...

.....

. De Hebreërs van weleer maakten de fout te denken dat de Messias een man zou zijn i.p.v. te beseffen dat de Messias zou komen in de vorm van een man, als een boodschapper die hen het gewaarzijn van de Christus bracht. Na Jezus' tijd duurde het 30 jaar eer het Christuslicht tot Paulus kwam en het was 90 jaar nàdat de Meester niet langer zichtbaar op aarde was eer Johannes van Patmos, de grootste exponent van de Christus, de grootste getuige van de Christus van wie wij kennis dragen, de visie van de Christus had. Deze ervaring kon slechts tot hen komen omdat de Christus, IK, altijd aanwezig IS, alomtegenwoordig.

IK was alomtegenwoordig in Paulus; IK was alomtegenwoordig in Johannes en IK ben alomtegenwoordig in iedere heilige en zondaar op aarde, wachtend eerst op de herkenning en dan de erkenning ERvan.

=====