

=====

Pag 57 cat.no 287 "Het Onderwijzen v/d Oneindige Weg"

GEEN ADVIES INZAKE MEDICIJNEN SLIKKEN E.D.

Voortdurend wordt aan de practitioner of leraar gevraagd: "Zal ik medicijnen slikken of ophouden met medicijnen in te nemen of zal ik menselijkerwijs dit doen of dat of zal ik een advertentie zetten voor een baan of zal ik dit of dat doen?" Uw antwoord is dat niets hiervan uw zaak is. Uw zaak is het om louter Geestelijke hulp te geven. U heeft geen gezag om iemand te zeggen om op te houden met het innemen van medicijnen. U bent niet bevoegd om in het gezinsleven tussenbeide te komen. Indien er een echtgenoot is die zegt dat hij voor zijn vrouw of kinderen een arts wil, kunt u daar niet tussenbeide komen en uw overtuiging ten beste geven. Indien er een moeder is die een injectie voor haar kinderen wil, dan heeft u geen bevoegdheid om enigerlei mening hierover te geven.

U bent slechts geroepen voor Geestelijke hulp en die geeft u. Als u zich bevindt bij mensen die werkelijk geen intentie hebben om te stijgen tot het Geestelijk Niveau , die alleen maar uw gebeden willen terwijl zij met die andere zaken van de menselijke wereld doorgaan, dan kunt u op enig tijdstip zeggen: "Wel, ik kan mijn werk niet voortzetten omdat u werkelijk geen poging doet om van deze zaken vrij te geraken." En een ieder van ons moet de poging doen om vrij te geraken van de menselijke manieren en middelen.

Maar apart daarvan, indien een verzoek [om hulp] vanuit een ziekenhuis komt, is het onze functie om Geestelijkerwijs in dat ziekenhuis te zijn. Indien het vanuit de gevangenis komt, moeten wij [Geestelijkerwijs] in die gevangenis zijn. Wij vragen de mensen niet zich eerst aan onze menselijke maatstaven van wat juist is, te conformeren en dan zullen wij ze wel Geestelijke hulp geven. Wij géven ze Geestelijke hulp zodat zij niet alleen de Geestelijke maar ook de menselijke functies juist kunnen vervullen. Houdt dus niemand in veroordeling en tracht niet een wet te zijn voor diegenen die tot u komen. U maakt ze vrij als zij tot u komen en laat ze vrij.

En onder geen omstandigheid laat u hen u dwingen om een mening te geven, omdat vele mensen niet de verantwoordelijkheid van het leven willen. Zij willen ademen en eten en een fijne tijd hebben en zich amuseren maar leggen de verantwoordelijkheden des levens op uw bordje. U moet ze vertellen dat zij een bad moeten nemen. U moet ze vertellen wanneer naar een bijeenkomst te komen. Of u moet ze

vertellen hoeveel boeken ze moeten lezen en dat is niet uw functie. Indien er niet iets in hen is dat hen dwingt naar de Geestelijke Richting, dan kunt u ze ER nooit naartoe krijgen. De aandrang moet van binnenuit henzelf komen.

"Geloof *gij dat Ik dit kan doen*" (zie *Joh 11:26*) Wel ja, ik heb al deze kilometers over de oceaan gereisd en al dat geld uitgegeven om er te komen en dat is het bewijs dat ik het kon - zo uw geloof is zo zal het voor u zijn. En dan komt u achteraf met de vraag: "Oh, Joël deed dit." Neen, Joël was een instrument waardoor het geschiedde, maar wat het ook in mij is dat mij erheen dreef, dat deed het. Ziet u het punt?

U zult nooit iemand de Hemel in brengen, dus denk niet dat u langs die lijn enigerlei glorie verkrijgt. U zult uit hen trekken wat zij uit zich willen laten trekken, en niet meer en u zult nooit iets eruit trekken indien u op menselijke manier tracht hun leven te beroeren. Uw functie is louter die van een Geestelijke gids, raadgever, leraar en zij kunnen u om Geestelijke Hulp vragen, maar niet om een menselijk advies.