

THE INFINITE WAY ®

DE ONEINDIGE WEG ®

JOEL S. GOLDSMITH

DE ONEINDIGE WEG BOODSCHAP IS GEMAKKELIJK MAAR MOEILIJK *1) OM TE DEMONSTREREN.

Bertus:

COPYRIGHT (algemeen) klik op [copymark & Nederland](#) klik op [auteurnl](#)

[DISCLAIMER](#) klik op [disclaim](#)

=====

Fragment genomen uit: de 1959 New York Open Klas ..no 288A MIJN Koninkrijk.

=====

Joel:

Gisteravond werd ons gegeven dat de boodschap van De Oneindige Weg ® eenvoudig is omdat het doel ervan de realisatie [het besef] is van onze Ware Identiteit en het verwerven van die bewustzijnsstaat waarin we ons bewust worden van de Bovenzinnelijke Tegenwoordigheid Die de activiteit wordt van ons leven, eten en drinken, intelligentie en leiding.

De boodschap zelf is zó eenvoudig dat het in ongeveer evenveel ruimte zou kunnen worden geschreven als de Vier Evangelien innemen. De rest van de geschriften en van ons klaswerk leert hoe dat bewustzijnsniveau te bereiken. Dat is de belangrijkste functie van de geschriften, van de audioregistraties, de Maandbrief en ons klaswerk. Het doel is

eenvoudig: er IS een Bovenzinnelijke Tegenwoordigheid en Macht. Er IS een Christus. Er IS Iets Dat-- wanneer beseft-- de dominante Factor in onze ervaring wordt.

Het is de *Tegenwoordigheid Die vóór ons uitgaat om de oneffenheden te effenen* (Jes. 45:2 Het is de Bescherming Die met ons wandelt. Het is de Intelligentie Die ons leidt. Het is de Koers [Richting waarin wij gaan moeten], de Bescherming - Het is alles in onze ervaring. Maar het verwerven ERvan is moeilijk. Wat het moeilijk heeft gemaakt, zijn de achter ons liggende generaties van dat stoffelijk, materieel begrip. De generaties van -- we zullen het maar noemen – Geestelijke duisternis.

Het is om deze reden dat het moeilijk *1) is om de boodschap van De Oneindige Weg ® te demonstreren. ... heel moeilijk voor veel mensen. Vrij eenvoudig voor de meeste kinderen. Vrij eenvoudig voor degenen die niet te werelds zijn. Laat me u nu tonen waarom dit noodzakelijkerwijs zó moet zijn.

Om te beginnen... zeer weinig mensen op aarde hebben enige kennis van de Aard van God *2). Er zijn miljarden mensen die in God geloven. Dat heeft niets te maken met het kennen van de Aard van God. Geloof in God is zeer verwant aan het geloof in engelbewaarders of gelukstenen of horoscopen. Het is gewoonweg blind geloof.

Als we de Aard van God niet begrijpen, dan maakt ons dat “juist bidden” onmogelijk. Gebed is ons contact met onze Bron, God. Maar hoe zullen we bidden als we de aard niet weten van Datgene, Wat het doel van onze gebeden is.

Het allereerste dat de student van de Geest leert, is dat God niets te geven heeft. Daarom heeft het geen zin om voor iets –

wat dan ook – tot God te bidden. En hier hebben we de eerste moeilijkheid op het Geestelijk Pad. Het opgeven van eeuwen, en eeuwen en eeuwen van het geloof inzake gebed waarin het zó volkomen natuurlijk lijkt om God te vragen om de dingen die we schijnen te missen. Feit is dat tientallen eeuwen voorbij gegaan zijn en de mensen hebben datgene niet ontvangen waarvoor ze aan het bidden waren ...maar dat lijkt de mensheid niet te ontmoedigen. Maar het punt is dat gebeden over het algemeen niet worden verhoord en de belangrijkste reden is dat we *verkeerd bidden* (zie Jac. 4:3). En de reden dat we verkeerd bidden, is ... dat we de Aard van de God niet kennen Waartoe wij bidden. Daarom kennen we de aard van het gebed niet.

.....

Met andere woorden, die ene stap om te erkennen dat God niet kan worden beïnvloed door de mens. Niets dat de mens kan doen of denken of belooft zal op enigerlei wijze God beïnvloeden of God veranderen in Gods Gedrag jegens de mensheid.

=====

OPMERKINGEN BERTUS:

*1)

zie ook <https://www.theinfinitewayholland.nl/moeilijk.pdf>

=====

*2)

Bestudeer cat.no 238 De Aard Gods en Het Geestelijk Universum.

=====