

Lijf

COPYRIGHT (algemeen) klik op [copymark](#) & Nederland klik op [auteurnl](#)

[DISCLAIMER](#) klik op [disclaim](#)

=====

Ook inherent hieraan is het lichaam. Meer info klik op [lijf](#)

Het is uiteraard prima dat je zuinig op je lichaam bent en er alles aan doet om je lichaam gezond en wel te houden alsook goed verzorgd aan derden te verschijnen. Dat is het stoffelijk, menselijk plaatje. Maar uiteraard is de keerzijde van de medaille de Geestelijke, Mystieke benadering van het lichaam. Ik geef je vast deze geweldige meditatie van:

Joel:

*"Mijn lichaam heeft geen eigenschappen of hoeveelheden van goed of kwaad. Het heeft geen ziekte of gezondheid, is niet groot of klein, heeft leven noch dood: Mijn lichaam is de Tempel van God, God-Substantie uitgedrukt als vorm en belichaming en inclusief alle kwaliteiten en grootheden die God vormen , de Ik BEN, de Ziel. Mijn lichaam heeft geen jeugd of leeftijd: het is zo oud als God en zo jong als elke nieuwe dag. Mijn lichaam wordt niet geregeerd door wetten van stof of geest, maar door de Genade van God, 'want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid'. God is het Licht van mijn lichaam. In mijn lichaam is geen stoffelijke duisternis noch onwetendheid van de mensheid, want God is het Licht voor ZIJN Heilige Tempel, Die mijn lichaam is. God ontvouwt, onthult en openbaart ZICHZELF als lichaam - als tempel, een plaats van heiligheid en vrede. Gods Genade onderhoudt en ondersteunt ZIJN Lichaam, Dat mijn lichaam is."*