

Lichaam ... origineel ...

L I C H A A M .

Bertus:

COPYRIGHT (algemeen) klik op [copymark & Nederland](#) klik op [auteurnl](#)

[DISCLAIMER](#) klik op [disclaim](#)

=====

Dit werk is gebaseerd op een door Joel gegeven klas. Van gesproken taal is geschreven taal gemaakt. Daardoor kunnen sommige zinnen niet echt goed “lopen.” Ter wille van de authenticiteit heeft Bertus dit zo gelaten. Waarvoor uw begrip wordt gevraagd.

=====

Ga voor een spiegel staan waarin u uzelf helemaal van top tot teen kunt zien en begin uw lichaam te “bereizen”. Onnodig om u voor uw lichaam te schamen. Zei God – in Genesis – niet tegen *Adam*:

“Wie heeft jou verteld dat jij naakt bent? Heb IK(=God) twee lichamen geschapen een stoffelijk lichaam en een Geestelijk Lichaam?”

Neen Er IS maar Eén Lichaam. En dat Ene Lichaam, Dat God schiep , manifesteert zich als jouw en mijn lichaam etc. In de spiegel ziet u NIET uw lichaam. U ziet u w concept van het Lichaam Dat Zich als jouw lichaam manifesteert en dat concept heeft een naam Piet, Jan, Marie, etc. Maar ... u bent NIET in dat lichaam noch bent u dat lichaam. Volgens de Bijbel is uw lichaam zelfs een Tempel van God. Lees hieronder daarover maar verder en begrijp dat er een Geestelijk Beginsel wordt uiteengezet. (In menselijke zin zien wij elkaar maar in Geestelijk Zin zien wij elkaar helemaal niet. Wij zien van elkaar óns concept met een naampje van het lichaam.).

Lichaam ... origineel ...

Hoe u voor die spiegel staat, maakt geen verschil. Wat u al dan niet aan hebt evenmin. God kijkt daar niet naar. God “kijkt” niet naar uiterlijke schoonheid maar WEL naar innerlijke schoonheid, jouw Ziel.. of Die rein en zuiver is, wat uw motieven zijn of u ontvankelijk bent, etc. etc. Men zegt dat de ogen de poorten van de Ziel zijn en dat de ogen die innerlijke schoonheid uitstralen.

Doe onderstaande oefening en herhaal, herhaal, herhaal totdat het vlees van uw vlees, bot van uw botten is en als het ware een automatisme geworden is. Joel legt zeer de nadruk om herhalen. Waarom? Omdat het mesmerisme (= betovering, verschijnsel, e.d.) van “deze wereld” sterk is en u Geestelijkerwijs sterk in uw schoenen moet staan om dat mesmerisme de baas te kunnen. Denk dus niet “dat heb ik al eens gedaan” of “ik weet dat allemaal nou wel”. Neen, herhaal.... Herhaal.. en doe de oefening in de geest van dat u het voor de eerste keer doet. Doet u dat niet, dan glijdt het gauw af naar een “verveelde oefening en dat is niet de bedoeling. Het moet levendig en alert en ontvankelijk zijn.

Denk a.u.b. niet dat als u onderstaande een paar keer gelezen hebt, dat u dan direct kunt/bent genezen. Neen, lezen, herlezen, over mediteren opnieuw mediteren totdat het vlees van uw vlees en bot van uw botten is.

Klik ook eens op [lijf](#) en [genees](#). Als u geen baat hebt bij de metafysica of mystiek als u iets mankeert, ga dan a.u.b. naar een bevoegd arts en laat u door hem behandelen. De materia medica doet – met Gods Hulp en Wijsheid – fantastisch werk en laten wij dankbaar zijn dat zulks er is.

=====

Lichaam ... origineel ...

Bertus:

Uit: 1954 Chicago Practitioner Class ..59A – My Identity – Body – Communion
(Mijn Identiteit .. Lichaam .. Gemeenschap)

Hieronder een fragment uit deze klas. De gehele – Engelstalige – klas kunt u beluisteren en tegelijkertijd de transcriptie lezen bij de streamingservice. Info klik op [buitenland](#).

Ik, Bertus, heb geen toestemming om Joels audio te vertalen (m.u.v. die paar Holland klassen 1955 -1959) en dus beperk ik mij tot dit fragment uit de transcriptie van die klas.)

=====

Joel:

Laten we nu eens kijken wat onze menselijke geest accepteert. Als u als eerste in een spiegel kijkt, dan zult u tegen uzelf zeggen:

“Ik zie er niet zo goed uit”, of “Ik word ouder”, of “Ik ben te dik”,
of “Ik ben te mager”.

Ziet u, daar heeft u de fatale fout gemaakt, omdat dat woordje IK [in feite] God is; en als u in de spiegel kijkt, dan ziet u uzelf helemaal niet. U ziet uw lichaam. U bent het NIET die daar staat. Dat is uw lichaam. U bent onzichtbaar. Niemand heeft u ooit gezien; u hebt uzelf nog nooit gezien. Uw moeder heeft u nooit gezien. U bent onzichtbaar.

Uw lichaam, of op zijn minst een concept van uw lichaam, is zichtbaar, maar zelfs niet uw lichaam is werkelijk zichtbaar, niet het lichaam van u. Alleen ons eindig concept van uw lichaam is zichtbaar, en daarom blijft uw lichaam veranderen, terwijl in de Werkelijkheid uw lichaam nooit verandert. Alleen dit concept dat wij van het lichaam hebben, verandert; zoals ons concept van rijkdom verandert. Als we naar onze sinaasappelboomgaard vol sinaasappelen kijken, dan denken we dat we rijk zijn; en als we dezelfde sinaasappelboomgaard zien ná een flinke

Lichaam ... origineel ...

storm, dan denken we dat we arm zijn, terwijl rijkdom onzichtbaar is. Net zoals ik onzichtbaar ben en u onzichtbaar bent, zo heeft niemand op aarde ooit rijkdom gezien.

=====

Bertus:

(Uit diezelfde klas)

OEFENING.

Ga voor een spiegel staan waarin u zichzelf kunt zien van top tot teen en begin dan uw lichaam te “bereizen”. Schaam u daar niet voor noch voor welke kleding u draagt noch voor of u wel of geen kleding draagt.

Het maakt voor God geen enkel verschil. God ziet alleen die innerlijke schoonheid of uw Ziel rein en zuiver is en uw motieven rein zijn, e.d.

Joel:

Laten wij nu een paar momenten één van onze oefeningen doen – ik zeg “één van onze oefeningen”.... [maar] ik denk dat het de enige oefening is die wij in De Oneindige Weg hebben, die ons kan helpen om onze Ware Identiteit vast te stellen zodat wij Die begrijpen, en wees er dan heel zeker van dat u het aan niemand vertelt totdat het binnenin uw eigen wezen zó werkelijk is geworden, dat u het nooit kunt verliezen. Begin het niet te vertellen terwijl het slechts een verstandelijke acceptatie in uw geest is. Wacht totdat u het enigermate demonstreert. Laten we nu naar onze voeten kijken en onszelf de vraag stellen:

“Ben ik dit? Ben ik deze voeten of zijn deze voeten van mij? Ben ik daar beneden, of bezit ik die voeten?” Laten we tot aan de knie reizen.

“Ben ik daar ergens? Of zijn die benen van mij? Zijn ze van mij of ben ik die benen? Als ze gewond zijn, ben ik dan gewond of

Lichaam ... origineel ...

zijn mijn benen gewond? Is er niet een ik, een identiteit, die niet de benen zijn?”

Laten we naar ons middel gaan en kijken of we onszelf kunnen vinden en zien of alles wat we zien niet van mij is

“Ben ik daar, of is dat lichaam van mij? Is er niet nog steeds een ik, gescheiden en apart van dat lichaam? Is er niet een ik die dat lichaam bezit? Is dat lichaam niet een instrument waardoor ik leef en loop?”

Laten we naar onze borst, nek en hoofd gaan en bezien of we ons daarin bevinden ... kijken of dit ons niet allemaal is gegeven voor ons gebruik, voor onze voortbeweging, om ons te bewegen, voor onze activiteit....kijk of dit niet net zo zeer van ons is als onze auto; en ga nu helemaal naar het topje van uw hoofdhaar en zie of u uzelf daarin opgesloten ziet, kijk of u daarbinnen belichaamd bent in enigerlei plek. Kijk of dit niet allemaal van u is.

“Is dit niet mijn hoofd, zijn dit niet mijn oren, mijn ogen, is dit niet mijn mond, tong, keel? Zou ik iets daarvan kunnen zijn of is dat allemaal van mij?”

Bekijk u dan van top tot teen en stel uzelf opnieuw de vraag:

“Ben ik daar? Ben ik daar ingekapseld? Heeft een chirurg ooit geopereerd en daar iemand gevonden? Is er iemand daarbinnen om daaruit te ontsnappen? Ben ik daarbinnen, dat ik op een dag ergens anders heen zou kunnen gaan? Kan ik dit lichaam verlaten? Ben ik in dit lichaam of ben ik dit lichaam of is dit lichaam van mij? Is het niet de tempel, het instrument, mij gegeven voor mijn gebruik?”

Kijk naar uw handen.

Kunnen mijn handen uit zichzelf geven of onthouden, of moet ik geven of onthouden, in beide gevallen daarbij alleen de handen

Lichaam ... origineel ...

als instrument gebruik? Kunnen mijn handen welwillend zijn? Kunnen mijn handen gierig zijn? Hebben mijn handen de macht om te geven of de macht om te onthouden of is al die macht in mij? Zijn mijn handen niet de instrumenten om te geven of te onthouden (= niet te geven)?

[Kijk naar uw hart, lever, longen, etc]

Geeft het hart mij toestemming om te leven of functioneert mijn leven het hart? Als mijn handen niet kunnen geven en niet kunnen weer -houden, hoe zou mijn hart dan leven kunnen geven of het leven kunnen weerhouden? Als mijn handen niet zelfwerkend zijn, hoe kan mijn hart dan zelfwerkend zijn of de lever of de longen of de nieren? Is er niet iets dat "ik" heet, dat d.m.v. dit lichaam functioneert? Is er niet iets dat "ik" heet dat d.m.v. deze benen of met deze benen of door middel van deze benen over straat loopt? Is er niet iets dat "ik" heet dat geeft d.m.v. deze handen of misschien soms weerhoudt d.m.v. deze handen? Is er niet een "ik" die functioneert d.m.v. het instrumentarium van dit lichaam? Waar is deze "ik"? Wat is dit "ik"? Wie ben "ik"? Wat ben "ik"? Kan ik, nu ik dit lichaam in zijn Ware Licht heb gezien, ooit nog in een spiegel kijken en zeggen: "Ik zie er goed uit", of "Ik zie er slecht uit?" Of moet ik voor altijd onthouden dat wij het nu over mijn lichaam spreken? Het lichaam bent u niet. De "ik" die u nu beseft en realiseert, bent u.

Ik ben IK. IK ben geen lichaam. Het lichaam ben IK niet. IK BEN. Zelfs als u deze benen afhakt, ben IK er nog steeds; als u deze armen afhakt, ben IK er nog steeds. IK BEN. Mijn wezen is niet afhankelijk van het lichaam. Mijn lichaam is afhankelijk van mijn wezen. Het feit dat IK BEN geeft uitdrukking aan mijn lichaam. En de IK DIE IK BEN bepaalt of mijn handen zullen geven of onthouden; of mijn benen zullen lopen of niet. De IK DIE IK BEN functioneert [d.m.v. mij] mijn lichaam.

Lichaam ... origineel ...

Mijn lichaam heeft geen eigen wil, geen eigen intelligentie, geen eigen werkzaamheid. Mijn lichaam reageert op mij. Mijn lichaam reageert op het “ik” dat ik ben. Mijn lichaam wordt door mij bestuurd. Ik zeg tegen mijn lichaam: “Ga weg”, en het gaat. Ik zeg tegen mijn lichaam: “Blijf”, en het blijft. Ik zeg tegen mijn lichaam: “Zit”, en het zit. IK ben een Wet voor mijn lichaam. IK ben het Leven van mijn lichaam. IK ben de Ziel en IK ben de Substantie van mijn lichaam. De IK DIE IK BEN, ben ik. De IK DIE IK BEN is de Enige IK Die er IS. Wat ben ik? Wie ben ik? Waar ben ik? Waarom ben ik? Deze vragen moeten – stuk voor stuk - door middel van meditatie, introspectie, overpeinzing, nadenken over de grote Waarheden van het leven bepalen: Wie ben ik? Waar ben ik? Waarom ben ik? Wat is mijn doel in het leven?

Nu ik weet dat ik IK ben, ben ik het lichaam niet, ik ben het lichaam niet; Ik ben IK, ik heb op zijn minst een vermoeden van de grote Waarheid, dat IK Eeuwig ben en dat IK zelfs het lichaam overleef. Het lichaam kan MIJ niet vernietigen, maar juist begrepen kan IK het lichaam behouden; en zelfs als een of ander menselijk geloof dit lichaam zou vernietigen, zou IK het in drie dagen weer kunnen oprichten omdat IK de Besturende “Instantie” van dit lichaam ben. IK ben het Leven van dit lichaam. IK ben de Substantie en de Schepper van dit lichaam. Het lichaam is voor MIJ geen wet. IK ben een Wet – IK ben de Wet voor mijn lichaam. IK ben de Activiteit en Werkzaamheid van mijn lichaam. Het lichaam beweegt zich volgens MIJN besluit.

Welnu, u ziet dat een deel van de wanklanken van de menselijke ervaring voortgekomen zijn uit het geloof dat het lichaam ik is of dat ik het lichaam ben of dat ik in het lichaam ben, terwijl IK *1) een Oneindige Identiteit, Eeuwige Identiteit, Onsterfelijke Identiteit BEN? Als u in meditatie uw ogen sluit en alleen maar het woord “IK” beseft, IK, IK, IK. IK ben Werkelijk. IK BEN. IK BEN het zijnde. IK BEN

Lichaam ... origineel ...

wat [er] bestaat. Heel, heel spoedig zult u dan de Aard van het IK DAT IK BEN gaan inzien en dan zult u inzien waarom Mozes zich een hoedje schrok toen hij besepte: "IK BEN DIE IK BEN." Aha, iedereen wist in die tijd, dat wil zeggen, de grote geleerden wisten, dat IK God BEN. Welnu, Mozes ontving de grote openbaring van IK BEN DIE IK BEN. Jawel, er IS maar Eén IK, Eén Eeuwig, Onsterfelijk IK, Eén Eeuwig, Onsterfelijk Ego. Of die IK nu verschijnt als u of als mij, als hij of als zij, het is datzelfde IK.

=====

Bertus:

(=*1) IK manifesteert Zich en Drukt Zich immers uit als

=====

Ik geef u ter nadere bestudering enige werken, die u via mij kunt verkrijgen.

De NL maandbrief Maart 1957 Joel:

Wij Zien Ons Concept van Het Lichaam

Zo is het ook met ons. Wij kijken naar elkaar en wij zien vormen die wij "lichaam" noemen. Een man bekijkt zijn vrouw of een vrouw bekijkt haar man en kunnen toch iets geheel anders zien dan w i j zien. Een vader en moeder kunnen hun zoon of dochter geheel anders zien dan een broer of een zuster elkaar zien of op de manier waarop wij hen als vriend(in) zien en toch is het hetzelfde lichaam; dezelfde vorm, nietwaar? Neen, in elk geval stelt datgene wat wij zien óns concept voor van datgene wat er is.

De NL maandbrief Oktober 1974 heerschappij

Joel:

Lichaam ... origineel ...

In den beginne gaf God ons heerschappij, een onbeperkte heerschappij over alles tussen de hemelen en de bodem der zee. Deze heerschappij is nooit een heerschappij over iets of iemand. Het is altijd een heerschappij over ons zelve en wanneer de Bijbel zegt, dat God ons heerschappij gaf over alles op de aarde, boven de aarde en beneden de aarde, betekent dit, dat wij heerschappij hebben over ons bewustzijn en over alles binnenin ons bewustzijn. Daar het gehele heelal binnenin ons bewustzijn bestaat, hebben wij door heerschappij te hebben over ons zelve, automatisch heerschappij over al wat tot ons leven behoort.

De NL maandbrief April 1980 de Tempel

Joel:

DEZE CHRISTUS IS IN U EN IN IEDER INDIVIDU VLEES GEWORDEN. In eenieder die ooit geboren is sinds de tijd begon of hij nu geboren werd in de landen in het Westen, Oosten of in heidense landen. WAAR IEMAND OOK GEBOREN IS, IS DE CHRISTUS IN HEM VLEES GEWORDEN!, de verborgen kostbare parel.....en het verborgen manna, het verborgen Woord. HET is net zozeer in u als HET was in elke profeet, heilige of ziener van weleer, in dezelfde mate en niet een beetje ervan. Het Koninkrijk Gods IS in u . De Christus, Die in Paulus woonde, woont ook in u.

Totdat u ophoudt te geloven dat de Christus gekruisigd werd, totdat u ophoudt te geloven dat de Christus deze aarde verliet en wellicht zal terugkomen, zult u niet in staat zijn de absolute Tegenwoordigheid van die Christus of Zoon Gods in u te aanvaarden. En het is noodzakelijk dat u dat doet. Indien u op het Geestelijk Pad wil zijn, dan moet u de Waarheid aanvaarden dat IK u geenszins begeeft en u geenszins verlaat en dat die IK, de

Lichaam ... origineel ...

Christus IS Die door Jezus spreekt en zegt: IK zal u geenszins begeven en IK zal u geenszins verlaten. Daarom woont de Christus in u. De Christus, de Vermenigvuldiger en de Genezer.

Cat.no 256 De Geestelijke Aard van het lichaam ... STUDIEGIDS

Bewustzijn Vormt Het Lichaam. ... Joel:

God schiep al wat gemaakt was (Gen 1:31). Die God is het Goddelijk, Oneindig Bewustzijn, het Bewustzijn van het individueel zijn. Dat Bewustzijn schiep uw lichaam, uw huis, uw zaken of onderneming. Alles waarvan u zich bewust bent, is de voortspruiting, uitdrukking en manifestatie van uw bewustzijn, het Bewustzijn Dat God is.

Wat geschiedt er nu met ons in het menselijk schouwspel? Wij "voeden" het lichaam dat was geschapen door het Goddelijk Bewustzijn. Wij voeden het van buitenaf, en vanwege ons aanvaarden van het universeel geloof dat het lichaam gevoed wordt van buitenaf, denken wij dat het lichaam vitamines, calorieën of iets anders van node heeft wat van buitenaf eraan toegevoegd wordt. Herinnert u zich dat, toen wij spraken over voorziening, wij tot de conclusie kwamen dat voorziening, zelfs in de vorm van geld, even Geestelijk moet zijn als de voorziening van de Waarheid zelve? Wij concludeerden ook dat wij in ons eigen bewustzijn zouden kunnen gaan om de Waarheid te vinden. Dan draaien wij ons om en aanvaarden het geloof dat wij om geld "naar buiten" moeten gaan! Indien het waar zou zijn dat er een stoffelijk universum is of m.a.w dat er een Geestelijk Universum plus een stoffelijk universum is, dan zou eruit volgen dat wij binnenin ons eigen wezen zouden kunnen gaan voor de Geestelijke Dingen van het leven, maar dat wij "naar buiten" zouden moeten gaan om die stoffelijke zaken. Dat is niet waar.

Lichaam ... origineel ...

De Waarheid is dat God Geest IS en dat God dit universum schiep vanuit ZIJN Eigen Wezen [Zijn]. Al wat God schiep is goed. Al wat God schiep is Geestelijke Substantie en Werkelijkheid. Ons lichaam derhalve moet even Geestelijk zijn als het Bewustzijn Van Waaruit het gevormd is. Het moet derhalve, voor ons lichaam mogelijk zijn om van binnenuit gevoed te worden in plaats van van buitenaf.

Bertus:

Dan is er nog een 400 vel tellende studiegids waarin alles wat Joel ooit over het lichaam heeft gezegd is opgenomen. Het is cat.no 332 “Joel over het lichaam”.

Ook Lorraine Sinkler (tot 1982 de redactrice van al Joels werken en zelf een begenadigd hoog Geestelijke lerares en practitioner) heeft in de 1978 Parijs /Frankrijk bijeenkomst een klas gegeven over “heerschappij over lichaam en geest”.

Ann en ik hebben die klas bezocht. Het was zeer inspirerend. Lorraine was – voorafgaande aan die Parijs-klas – in Amsterdam en was te gast bij Ann en mij. Lorraine gaf ons een privé-les . Samen hadden wij een zeer inspirerend, bewustzijn opheffende middag. De Geest Gods straalt van haar af!!

Ik heb met Lorraine nog een boottocht door de Amsterdamse grachten gemaakt. Zij heeft ervan genoten:

Lichaam ... origineel ...



In één van de Parijs lessen gaf Lorraine een oefening inzake het lichaam. U kunt naar de simultane vertaling (Engels – Nederlands dus) luisteren van die oefening. Klik op [body](#).

De Hele 1978 Parijs klas – engelstalig met franse vertaling - is op de band (thans de CD) opgenomen en kunt u bij de Valor Foudation bestellen. Adres zie [buitenland](#).