

Kracht ..

Bertus:

Copyright [copymark](#)

Disclaimer [disclaim](#)

Original English tekst..... [powermed](#)

=====

HET ALLERBELANGRIJKSTE VOOR DE STUDENTEN

(Fragment uit: Tape 162 = 1956 Chicago Private Class for "25" Tape 1 Side

Joel:

De voornaamste zorg op dit moment is:

De Oneindige Weg is niet uw zorg. De wereld is niet uw zorg. De wereldaangelegenheden zijn niet uw zorg. Op dit moment is er maar EEN ding dat uw zorg is en dat is: de mate van uw Godcontact

Indien u nooit een bewering geneest, indien u nooit een student onderwijst, indien u nooit een rol in de wereldaangelegenheden speelt, dan is dat totaal van geen belang.

Er is slechts één ding belangrijk en dat is: UW VERWANTSCHAP MET GOD

U bent deze wereld niets verschuldigd en u heeft deze wereld niets te geven.

U bent uw patiënten of studenten niets verschuldigd

U bent De Oneindige Weg NIETS verschuldigd

Kracht ..

U hebt aan uzelf een grote schuld. En u zult nooit van die schuld afkomen. U bent het uzelf verschuldigd om uw Godcontact te maken en dat te handhaven en erop toe te zien dat u dat contact iedere dag van de week maakt en dat u dat iedere dag van de week handhaaft.

Dat is uw functie in het leven. Maak dat contact met God en houd dat vast.

Vergeet de wereld. Vergeet te trachten de wereld te redden en vergeet uw patiënten en studenten en vergeet De Oneindige Weg. Vergeet alles

Heb slechts EEN doel en EEN ambitie. En dat is: uw individuele verwantschap met God te maken en te handhaven, uw individueel contact met God.

Dan, vanuit dat contact, indien de gelegenheid zich aan u voordoet om genezingswerk te doen, om onderricht te geven, om lezingen te geven, om deze activiteit op enigerlei wijze te steunen van materiële euro's tot geestelijke steun: doe dat dan.

Maar, doe het slechts als een TOEGEVOEGD iets, als iets extra. Doe het slechts als een consequentie, als een rechtstreeks resultaat van uw dagelijks, Geestelijk contact.

Welnu, ik kan dit tegen u zeggen, omdat dit waarlijk altijd mijn houding geweest is. Ik heb geen gevoel van de wereld te willen redden . Ik heb geen gevoel om zelfs u te redden. Ik heb geen gevoel omtrent studenten of patiënten. Ik heb helemaal geen gevoel omtrent deze wereld. Ik heb slechts EEN gevoel en dat is: dat ik niet kan leven gescheiden en apart van mijn Godcontact.

JOEL:

ALS JE MEDITEERT:

Uit: "The Contemplative Life" pag 93:

Kracht ..

Als je mediteert, herinner je dan dat je **GEEN** onderwerp, **GEEN** doel, **GEEN** bedoeling en **GEEN** verlangen anders dan de ervaring van het Godcontact of de Godrealisatie hebt. Je moet in je gedachten geen enkel voorwerp hebben dat je wenst noch enig gewenste demonstratie. Je moet nooit in je denken hebben: de genezing van lichaam, geest, gebrek of vrees. **NOOIT, NOOIT** moet je enigerlei doel of onderwerp hebben anders dan het verkrijgen van de Godrealisatie en de erkenning van die Tegenwoordigheid binnenin je.

BERTUS:

Voorts is het erg belangrijk om los van jezelf te komen. Om u daarbij te helpen:

JOEL:

ZELF-OVERGAVE

----(Om Los Van Jezelf Te Komen)-----

Welnu, geef in een volkomen ontspannen meditatie de wereld op; geef alle verlangens op. U hebt nu het vermogen om alle verlangens op te geven behalve het verlangen om God te kennen, de bezorgdheid te laten varen voor gezondheid, voorziening, huisvesting, alle angst voor vrienden of verwanten. Laat dit alles los in God omdat, indien God er niet voor kan zorgdragen, u het zeker niet kunt. Maar God kan het wél, indien u bereid bent om uw zorgen en verlangens over te geven.

U kunt niet iets overgeven én eraan vasthouden. Of u blijft eraan vasthouden en leert uiteindelijk dat u van uzelf het niet kunt doen of u zult het overgeven. Geef alle angst en bezorgdheid voor uzelf of voor iemand over. Geef alle bezorgdheid voor uzelf of voor iemand anders over:

Kracht ..

""""Ik geef alles over aan U: ik houd niets achter; ik houd er in mijn geest geen mentale beelden op na om bezorgd over te zijn. Mijn enig verlangen is om U te kennen, voor altijd te leven in de herinnering dat GIJ in mij zijt en dat UW gehele Koninkrijk in mij is. Ik rust in UW Genade; ik rust in UW Vrede. Vader, vergeef mij, indien ik iets anders gezocht heb dan UW Vrede en de gezondheid UWS Aangezichts. Vader vergeef mij indien ik ooit iets anders gezocht heb dan UW Genade of gevoeld heb dat ik ooit iets anders van node had dan UW Genade. UW Genade is mij genoeg. Ik leef door Uw Genade. Ik leef omdat ik een erfgenaam van God en medeërfgenaar met Christus ben. Aardse weeën, aardse zorgen, aardse angsten, dit alles valt weg omdat ik thuis ben in U, één met U. GIJ zijt in mij en ik in U en daarom zijn wij één. In die eenheid is mijn volledigheid, mijn alheid, mijn volmaaktheid. Indien ik U en de gehele wereld zou hebben, dan zou ik niets méér hebben dan indien ik U alleen had. Ik verblijf voortdurend in het besef dat waar GIJ zijt ik ben, dat wij onscheidbaar, ondeelbaar zijn en dat GIJ mijn noden kent. Het is UW Welbehagen om mij het Koninkrijk te geven - het Koninkrijk Dat reeds in mij gevestigd is. Gij zult mij nimmer verlaten noch in de steek laten. Indien ik goed ben of slecht, rijk of arm, ziek of gezond, GIJ zult mij nooit in de steek laten. Door de realisatie daarvan, worden de jaren dat de sprinkhaan alles opvrat, hersteld (Joel 2:25) en ben ik weer gaaf en gezond door het besef van UW Tegenwoordigheid , door de realisatie van onscheidbaarheid en ondeelbaarheid. God IS de Vader en God IS de Zoon en wij zijn één. In deze bewuste éénheid is mijn Alheid. De zon, de maan en de sterren in de lucht zijn alle onder Gods Bestuur; de getijden komen en gaan onder Gods Bestuur; bomen, gras en planten groeien; bloemen bloeien; het fruit rijpt - alles onder Gods Genade. Het vee graast op duizend heuvels (Ps 50:10) onder Gods Genade. Kolen en diamanten zijn in de grond en parels in de zee... alles onder Gods Genade. Substanties die wij hedentendage uit de grond gebruiken, waren daar duizenden jaren geleden in geplaatst; substanties die duizenden jaren nà nu nodig zullen zijn, worden nu gevormd in de aarde

Kracht ..

en in het water. In iedere nood is voorzien door de Genade Gods. Gods Genade is mij inderdaad genoeg. Alles is mij gegeven door Gods Genade, niet door kracht noch geweld niet door gebed, maar door Gods Genade. Dus ontspan ik mij in God en ontvang hetzelfde de Gods Bestuur Die de aarde en al haar activiteiten leidt. Ik ben in U en GIJ zijt in mij - en wij zijn één. """"

Wees niet bezorgd om iets in het uiterlijk rijk; heb geen angst voor iemand in de wereld. Het Koninkrijk Gods is in u gevestigd en Gods Genade is u genoeg. Maak u geen zorgen!

BERTUS;

Alles vindt in, door, door middel van, als (je eigen) Bewustzijn plaats. Daarbij speelt innerlijke rust en vrede ook een rol. Ben je zelf niet innerlijk rustig, vertaalt zich dat onverbiddelijk ook naar buiten toe.

Om u te helpen die vrede (NIET de vrede die de wereld u geeft maar de Gods Vrede, de MIJN Vrede) te verkrijgen, bestudeer dan goed het boekje “De Diepe Stilte Van MIJN Vrede” – Cat.no 206.

=====

Begin Gebed Met Het Woord “GOD”.

(Uit: De Maandbrief februari 1960)

Joel:

Er is een beginsel van De Oneindige Weg behandeling welke geen student ooit moet vergeten:

Geef onder geen enkele omstandigheid een behandeling aan een persoon , toestand of een ziekte. Neem nooit een ziekte in de behandeling op; neem nooit een toestand in de behandeling op; neem nooit een persoon in je behandeling op!

Hoe is dit mogelijk? Hoe kun je vermijden om mensen en ziekten en zonden in je behandeling op te nemen daar ieder verzoek om

Kracht ..

hulp dat tot u komt, van iemand is inzake een ziekte, zonde of de een of andere toestand? Indien u begrijpt dat een behandeling een verklaring van de Geestelijke Waarheid is en dat er geen Waarheid omtrent een persoon, ziekte of zonde is, dan zult u het niet al te moeilijk vinden om dit beginsel in praktijk te brengen, omdat – in zover er geen Waarheid omtrent enig van hen is – er geen manier mogelijk is om een behandeling te geven aan een persoon, toestand of zonde. De enige Waarheid Die er is, is omtrent God ; dus het enige wat u ooit kunt “behandelen” is God.

Laat mij illustreren hoe dit geschiedt: Gestel dat ik een verzoek (om hulp) ontvang van de Heer Smit die uitlegt dat hij een slechte spijsvertering heeft. Onmiddellijk is er maar één woord dat mij in gedachten komt – alleen maar één woord. Het zou geen verschil maken of het verzoek niet zou komen van de Heer Smit maar in plaats daarvan van de Heer Jansen, de Vries of de Heer Pimpelpaars. Bovendien zou het geen verschil maken of de bewering indigestie of polio of kanker of werkeloosheid of een wel overwogen echtscheiding is. Er is nog immer maar één woord dat in mijn bewustzijn komt en dat woord is God , G O D. Ongeacht wie de persoon is die opbelt en ongeacht wat de aard van de persoon is die belt en ongeacht wat de aard van zijn bewering ook moge zijn – het huis brandt af, de kinderen zijn in het meer gevallen – het antwoord is hetzelfde: één woord: GOD.

Juist vóór mij is het woord GOD. En wat vind ik als ik naar dat woord kijk? Ik (be)vind dat God Oneindig is en derhalve altijd tegenwoordig . God IS Almacht , derhalve de Enige Macht . God is Alwetend en derhalve de Enige Wijsheid en de Enige Intelligentie en God IS Genade. Indien ik een behandeling zou geven en het tot mij kwam dat God Genade is, zou de behandeling op dat moment voorbij zijn, omdat zo’n vloed van warmte door mij heen gaat als ik God als Genade overpeins, dat zulks het einde van het probleem zou zijn en dat is wat er geschiedt in een behandeling als wij onze geest [ons denken op God gericht houden.

Kracht ..

De Heilige Schrift zegt: *“Gij zult hem in volmaakte vrede houden wiens geest op u gevestigd is”* (Jesaja 26;3 Engelse versie, De Nederlandse Bijbel spreekt van: *“Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.)* Hoe anders zullen wij vrede vinden? Hebt u er ooit aan gedacht hoe moeilijk het is om vrede te vinden als u denkt aan de Smits, Jansens en De Vriesen van de wereld ? Heeft u ooit vrede gevonden als u denkt aan zonde en ziekte en dood en armoede? Heeft iemand ooit vrede gevonden als hij kijkt naar de wanklanken van de wereld? Neen, er is maar één manier om vrede te vinden. *Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede omdat men op U vertrouwt. . . Steun niet op uw eigen begripen . Ken HEM in al uw wegen dan zal HIJ uw paden rechtmaken ”* (Spreuken 3:5,6)

De studenten zeggen geregeld: “ Ik begrijp niet genoeg om te genezen” en gewoonlijk antwoord ik dan met: “ Ik ook niet, maar ik zie dat er heel wat genezingen plaats vinden”. Het is NIET uw begripen dat ooit iemand zal genezen. *Steun niet op uw eigen inzicht* of u nu practitioner , leraar of een beginneling op het Geestelijk Pad bent: in ieder geval dat tot u komt, verhef uw gedachten dan naar God , erken dat GODS Begripen en Gods Genade [u] genoeg zijn. Begrijpt u dan niet dat niet de genade van de mens noch zijn begripen u kan helpen? GODS Begripen en Gods Begrip alleen zijn uw vrijheid. Gods Wijsheid is uw leiding. Gods Liefde is uw bescherming. Gods Tegenwoordigheid is de harmonie van uw wezen en bestaan. Dus: als u iets wilt krijgen, krijg dan God. Vergeet uzelf, vergeet uw begripen en “spring” in God.

Geef Alle Pogingen Op Om God Te Definiëren.

Er was een tijd dat God een betekenisloos woord voor mij was – alleen maar een drie-letter-woord G-O-D en die drie letters deden niets voor mij omdat ik God niet kon visualiseren of kon begripen wat God betekende. Dus, omdat ik niet kon begripen wat God was, gaf ik er de voorkeur aan om terminologie te gebruiken als “Goddelijk Gemoed” , “Beginsel ”, of “Wet ” . Er zijn nog steeds vele mensen in de metafysica die heden ten dage in diezelfde positie

Kracht ..

verkeren. Maar ik bevond, dat na enige concepten te hebben verworven van God als Gemoed, als Geest , Leven , Ziel of Beginsel, ik weer terugkwam bij het woord "GOD" en ik besepte dat, omdat het een woord is dat niet begrepen kan worden, dat het beste woord van alle is.

Iemand die een concept van God heeft, bidt tot zijn concept: hij bidt niet tot God. Iemand die aan God denkt als Gemoed , Geest , denkt aan een intelligentie, waarschijnlijk een weinig superieur aan de menselijke intelligentie maar niettemin een soort menselijke liefde op het menselijk plan. Het moge weliswaar zo zuiver zijn als moederliefde of vaderliefde , zuster – of broederliefde, maar niettemin is het een menselijk begrip of gevoel van liefde De Liefde die God is, is dat soort liefde helemaal niet. God als Liefde heeft geen verwantschap met iets waar enig menselijk wezen mogelijkerwijs aan kan denken als liefde en dus, totdat iemand alle begrip of gevoel van menselijke liefde te boven is gestegen, is het volslagen onmogelijk om God als Liefde te begrijpen .

De meesten van ons houden er waarschijnlijk een idee op na inzake wat God is en dan, als wij bidden tot dat concept, vragen wij ons af waarom onze gebeden niet verhoord worden. Het is niet verstandig om te bidden tot enig concept van God. Het is veel beter om onszelf te bevrijden van alle concepten van God. Bijvoorbeeld: door te denken aan en op te zien naar God als Liefde , kunnen wij ons wellicht tot God wenden en vragen wat Liefde is en door te erkennen dat het niet iets is als moederliefde , vaderliefde , echtgenootliefde, echtgenoteliefde of kindliefde, noch iets als liefde voor de natuur of de liefde voor schoonheid , bereiken wij uiteindelijk de plaats waar wij bereid zijn toe te geven dat wij niet begrijpen wat liefde op het Gods Niveau is daar wij nimmer God geweest zijn.

Wat is God als Gemoed , als Geest ? Vlug komt het dat God Intelligentie is. Intelligentie? Hoe weten wij dat God Intelligentie is? Wat doet ons God “ Intelligentie” noemen? Voor de meeste mensen wordt intelligentie beschouwd of aan gedacht als knapheid,

Kracht ..

als kennis of als het vermogen om op bepaalde manieren te handelen in bepaalde omstandigheden , maar is God iets dergelijks? Welk recht heeft iemand om God te begrenzen en zeker indien het mogelijk is om te weten wat intelligentie is, is dat zeker begrenzing. Neen, wij weten zelfs niet wat God als Gemoed, als Geest is.

God IS Geest , maar wat is Geest? Dat kunnen wij nooit weten. Hoe kunnen wij trouwens werkelijk iets weten omtrent God daar onze kennis noodzakelijkerwijs eindig moet zijn? Hoe kan eindige kennis de Oneindigheid en Alheid van God omvatten? Waarom zijn we niet eerlijk en bekennen wij dat wij niet weten wat God is, en met die bekentenis, beginnen wij werkelijk God te begrijpen omdat het moment dat wij beseffen dat wij God niet kennen of begrijpen , wij dichter bij HEM komen.

Als wij komen bij de plaats waar wij absoluut ontdaan zijn van ieder concept van God , van ieder geloof omtrent God of iedere theorie omtrent God, dan komen we aardig dicht bij een daadwerkelijke Godervaring . Zolang er enig concept in onze geest, in ons denken is omtrent God, is het eindig , begrensd en omschreven en derhalve kan het niet God Zelve zijn. Wij vinden God slechts als wij onze concepten en gedachten over God laten varen en eerlijk genoeg zijn om toe te geven:

“Er is slechts één ding waar ik zeker van kan zijn inzake God en dat is dat God IS . Ik weet niet wie of waarom of waar God is; ik weet slechts dat ik het gevoel heb dat er een God is.”

Indien wij zouden trachten om God te definiëren, dan zouden wij falen omdat geen van onze definities ons zou bevredigen. Wij weten niet waarom wij weten dat God IS ; wij wéten het gewoon.

Als wij het punt bereiken waar wij erkennen dat God IS en als wij bereid zijn daar op te houden en niet te trachten om te definiëren

Kracht ..

wat God is, dan zijn wij bij het meest fantastische punt in onze ervaring want wat wij dan eigenlijk zeggen is:

“Vader , ik weet dat GIJ zijt. Ik weet dat er een God is. Ik weet dat er Iets is boven het menselijk zelf maar dat is al wat ik weet. Welnu, Vader, openbaar Uzelf.”

Op dat moment zijn wij op het punt van de hoogste behandeling of gebed. Onze gedachten over God , onze meningen en theorieën – dat alles is dood en wij zijn een staat van levendigheid en wachten op God om ons te vertellen wat God is. In die staat kan God Zichzelf openbaren. God kan Zichzelf altijd openbaren aan het verwachtend en ontvankelijk bewustzijn , het bewustzijn dat bereid is zijn menselijke wijsheid teniet te doen en in ware nederigheid te erkennen:

Ik weet dat God IS, maar ik weet niet wat God is en waarom God is of waar God is of hoe God functioneert. Ik weet niet hoe er uit te gaan of binnen te treden.”

De Heilige Schrift zegt dat wij zelfs niet eens weten hoe we moeten bidden, maar dat we de Geest met onze geest binnenin ons moeten laten getuigen – laat de Geest bidden: dat is behandeling zoals die wordt begrepen en onderricht in zijn hoogste vorm in De Oneindige Weg. Ik leerde 30 jaar geleden dat het absoluut onmogelijk voor mij was om te weten hoe te bidden zonder te trachten om mij Gods Plaats toe te eigenen maar in de erkenning dat al wat ik weet, is: dat God IS. Geleidelijk-aan, door de jaren heen, is er de overtuiging gekomen dat, indien ik mij tot God wend en mijn geest, mijn denken op God gevestigd houd, de juiste behandeling, het juiste gebed, de juiste gemeenschap, de juiste meditatie, de juiste manier om te genezen en de juiste manier om te onderwijzen – dit alles – zich van binnenuit ontvouwt.

Lange tijd zal het niet alleen gewettigd maar ook essentieel in uw behandeling zijn om al de Waarheid te weten die u mogelijkerwijs kunt weten, zolang u maar de Waarheid weet over God en niet over

Kracht ..

de mens – niet omtrent een persoon en niet omtrent een toestand . Houdt uw geest gevestigd op God. De Smits, de Jansens en de De Vriesen, de kanker, de polio, zullen trachten in uw gedachten door te dringen, maar het vermogen om te verhinderen dat zij in uw gedachten komen, is wat u tot practitioner maakt.

“Wat heb ik te maken met u – Smit, Jansen, De Vries, zonde, ziekte , dood? Mijn werk is met God . Ik zal mijn geest op God gericht houden – God, God, God.”

=====

=====

=

JOEL:

Een beschouwende vorm van meditatie over God.

(uit: "Het Beschouwende Leven" pag 57)

Indien u zich niet snel in vrede voelt in een soort luisterende houding, dan kunt u wellicht beginnen met een meditatie waarin u God alsook de Dingen Gods overpeinst. U kunt wellicht beginnen met het woord "God", en iets (wat dan ook) in uw denken laten komen over het onderwerp "God" dat zich wenst te ontvouwen:

God is dichterbij mij dan mijn ademhaling. God is reeds waar ik ben, want "Ik en de Vader zijn één" en zelfs niet leven of dood kunnen mij scheiden van God (Rom 8:38,39). God IS de Substantie van mijn vorm. Zelfs mijn lichaam is de tempel van God (1 Cor 3:16) omdat God het formeerde. God vormde deze gehele tempel van het universum. "Des Heren is de aarde en haar volheid" (Ps 24:1). God maakte het in het Beeld en Gelijkenis van ZIJN Eigen Substantie. God is werkelijk mijn Identiteit en vormt mijn individualiteit. Indien ik schilder of musicus ben, heeft God mij de inspiratie en het vermogen en de vaardigheid gegeven; indien ik schrijver ben, heeft God mij de ideeën gegeven om mee te werken en de vaardigheid om ze uit te

Kracht ..

drukken; indien ik in de zakenwereld ben of een beroep uitoefen, is God de Intelligentie Die mijn werkzaamheid bestuurt. Trouwens, als ik gezond ben, is dat omdat God de Gezondheid mijns aangezichts is. God is mijn Fort. Ik leef, beweeg mij en ben in God (Hand 17:28) en daarom zijn wij onscheidbaar en ondeelbaar. God in mij IS het Koninkrijk Gods in mij en in deze éénheid IS die Goddelijke Verwantschap van Vader en Zoon. "Kind, gij zijt altijd bij Mij en al het Mijne is het uwe (Luc 15:31). Mijn Zoonschap met God geeft mij recht op al wat God IS en al wat God heeft, niet omdat ik goed ben, niet omdat ik het waard ben of verdien - omdat ik in mijn menselijke hoedanigheid amper God waard kan zijn - maar omdat ik de Zoon Gods ben, omdat de verwantschap tussen God en mij een verwantschap van éénheid is, omdat God gedecreederd heeft: "Kind, gij zijt altijd bij Mij en al het Mijne is het uwe". Hierdoor is Gods Genade de mijne. Gods Genade is niet iets om te verdienen of te gewinnen of waard te zijn; Gods Genade is niet iets dat plaats vindt in de toekomst; Gods Genade functioneert NU in mij. Gods Genade functioneert om mij te ondersteunen, handhaven en in stand te houden. Gods Genade functioneert als mijn inspiratie, vaardigheid, vermogens en integriteit. Ik heb geen integriteit van mijzelf om over op te scheppen, geen eerlijkheid van mijzelf, geen moraliteit van mijzelf - niets waarover ik kan opscheppen - omdat God de integriteit van mijn wezen vormt. God vormt mijn vermogen om te werken en God vormt mijn vermogen om te denken en mijn inspiratie." Kind... al het Mijne is het uwe"; God derhalve is mijn al-vermogen, mijn oneindig vermogen. God vormt de oneindige aard van mijn voorziening. Mijn voorziening is niet begrensd tot mijn activiteit, mijn kennis of wijsheid, tot wat ik kan verdienen of tot wat iemand mij kan geven. Mijn voorziening is slechts begrensd tot de Oneindige Aard van Gods Geschenk. Kind, gij zijt altijd bij Mij en al het Mijne is het uwe'; ge zijt erfgenaam, medeërfgenaam van alles wat IK heb. Mijn voorziening is even oneindig als Gods Vermogen om te schenken. "Des Heren is de aarde en haar volheid". Deze gehele aarde, lucht, de zon, de

Kracht ..

maan, de sterren, alle vissen in de zee en alle vogels in de lucht, de geur van de bloemen - dit alles is van mij omdat "Kind, gij zijt altijd bij Mij en al het Mijne is het uwe" God is dichterbij mij dan mijn ademtocht. God is met mij indien ik ten Hemel stijg, God is met mij indien ik afdaal in de hel (zie Ps 138); God is met mij indien ik ga in een dal van diepe duisternis (Ps 23:4). Ik behoef geen kwaad te vrezen want Gods Tegenwoordigheid IS met mij en Gods Aanwezigheid gaat vóór mij uit om de oneffenheden te effenen (Jes 45:2). Gods Aanwezigheid gaat vóór mij uit om mij plaats te bereiden (Joh 14:2). Gods Aanwezigheid is de Spijs, Wijn en Water van mijn dagelijks leven; Gods Tegenwoordigheid IS de Zekerheid van mijn oneindige voorziening. Omdat God mijn Schuilplaats is, Is Gods Tegenwoordigheid mijn Bescherming, mijn Veiligheid en Zekerheid. Ik vind mijn veiligheid en zekerheid in mij; ik draag die met mij in leven en dood, omdat ik met mij de Aanwezigheid Gods draag.

In deze meditatie is alles wat u gedaan hebt GOD te overpeinzen: de Tegenwoordigheid Gods, de Alheid Gods en uw verwantschap met God. U hebt verbleven in een voortdurende beschouwing of overpeinzing van Gods Alheid, Gods Machtig-zijn, Gods Genade, Gods Liefde en voor het moment bent u aan het eind van uw denken gekomen; u wordt nu rustig en wacht op God om tot u te spreken. U blijft stil terwijl uw oren open zijn alsof *de Stille, Zachte Stem* op het punt staat tegen u te spreken. Deze Stem moge spreken in daadwerkelijke woorden; Zij moge louter komen als een indruk of een gevoel van Gods Aanwezigheid; of Zij moge u met niets anders laten dan een diepe zucht. Op de een of andere manier echter, zult u Het in de komende twintig, dertig of veertig seconden voelen en de overtuiging hebben dat u niet alleen bent, maar dat er een Tegenwoordigheid in u IS. Het moment dat u dat gewaarzijn verkregen hebt, hebt u uw bewust contact met God gemaakt en hebt u het bewuste besef van uw eenheid met God verworven. Uw éénheid heeft altijd bestaan,

Kracht ..

maar nu hebt u de nadere en allerbelangrijkste stap gezet van het verwerven van bewuste éénheid of een bewuste realisatie van uw éénheid.

MEDITATIE OVER GODS TEGENWOORDIGHEID

Bertus:

(Zoals gegeven door Joel Goldsmith aan zijn studenten in 1960)

Joel:

Ik zoek niets in het uiterlijk rijk . Ik laat alle verlangen naar personen, dingen , toestanden vallen. Ik laat al mijn hoop en mijn ambities in UW Schoot vallen, Vader . Neem al wat ik heb, want al wat ik heb is het UWE . Ik bevrijd mijzelf van alle [mij] bekende vrees , want GIJ zijt in mij en ik ben in U. Waar ik ben zijt GIJ.

Derhalve vrees ik niet. Ik vrees niet wat de sterfelijke mens mij kan doen. Ik vrees niet wat menselijke gedachten mij kunnen doen. Ik vrees niets, want ik ben in U en GIJ zijt in mij. Waar GIJ zijt, ben ik en waar GIJ zijt kan er geen vrees zijn. Is er iets met macht vernietigend voor UW Kind ?

Is er een macht groter dan UW Macht van bescherming, zorg en steun? Zijn er machten groter dan God ? Zijn er enigerlei machten buiten God?

Aha, dit is het. God IS de Enige Macht . Er zijn geen machten te vrezen. Geen machten van zonde , ziekte , gebrek. Geen machten. Jesaja 54:17 *Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed, zal machteloos zijn.*(2004) Want ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Derhalve zal ik gemakkelijk en blij vrees overgeven. En ik geef hoop over, want waar moet ik op hopen? God IS het grootste Geschenk en God heeft ZICHZELF aan mij gegeven. *Al wat de Vader heeft is het mijne (Luk 15:31).* Wat is er dan over om op te hopen?

Kracht ..

Dus, geef ik mijn hoop aan U over. Indien ik God verlang met mijn gehele hart en met geheel mijn Ziel en met geheel mijn verstand, heb ik dan nog ruimte over om iets anders te wensen en is er iets voor mij om te verlangen nadat ik mijn gehele verlangen aan God gegeven heb? Ik verlang slechts God – HEM juist te kennen – voortdurend te leven in UW Tegenwoordigheid . Dit is mijn verlangen en alle andere wensen en verlangens geef ik aan U over . Niet langer heb ik enigerlei verlangen anders dan U juist te kennen. Ambitie? Wat voor ambitie is er? Wat is er dat je zou kunnen ambiëren nadat je God gekend hebt? Is er iets in de wereld van meer waarde dan God? Is er iets van groter zegen dan God? Neen. Neen. Daar ik God ken, daar ik God heb, kan ik geen verdere ambitie hebben en kan ik mijn ambitie aan U overgeven. Hoop, verlangen, wensen, ambitie, vrees .

Dit alles geef ik over. En nu is er voor mij niets over in de uiterlijke wereld om aan te hechten. Mijn naaste liefhebben als mijzelf – dit is natuurlijk, dit is normaal, dit is Geestelijk . Mijn vrienden liefhebben, mijn gezin en familie liefhebben – dit is normaal, dit is natuurlijk. Maar niets daarbuiten trekt mij nu. Niets buiten mij is groter dan mijn liefde voor God , mijn verlangen naar God, mijn realisatie van wat Gods Bestuur betekent.

En dus welnu, hier ben ik binnenin mijzelf, alleen met God , huis ik met God, leef ik in het Rijk Gods in mij en kijk ik in dit diepe Binnenste – deze diepe poel van tevredenheid in mijzelf, naar wat het ook is dat God mij gaat mededelen. Bedenk, er is geen tevredenheid voor de geest die is verstoord door verlangen naar iets dat daarbuiten is. Er is geen tevredenheid en er is geen vrede voor de geest die in vrees vertoeft voor iets daarbuiten. De enige vrede die er is, de enige tevredenheid is in de realisatie en het besef:

“Ik en mijn Vader zijn één(Joh 10:30) en hier in mij IS het gehele Koninkrijk Gods. Hier in mij heeft God ZIJN Zoon geplaatst – ZIJN Geliefde Zoon. Deze Geliefde Zoon IS de Werkelijkheid van mijn wezen . Dit Kind Gods IS in mij. Welnu, ik ben binnenin [mij] en de rest van de wereld is

Kracht ..

daarbuiten en ik heb nu geen verlangen om buiten mijn oogleden te gaan. Ik ben binnenin mijzelf.”

Mijn gedachten gaan niet naar buiten [mij] want er niets groter dan datgene wat ik in mij heb. En nu dat ik in vrede binnenin mijzelf ben, kan ik mij tot de Vader binnenin wenden en zeggen:

“Spreek Heer, uw knecht hoort ” (1 Sam 3:9) Ik wacht op de mededeling die van U moet komen. Naar mij toe.”

Diep binnenin mij IS het Koninkrijk van God . Diep binnenin mij IS ZIJN Tegenwoordigheid en in ZIJN Tegenwoordigheid is de volheid des levens. ZIJN Tegenwoordigheid in mij is vervulling . In al wat ik ooit nodig zal hebben in mijn dagelijks leven wordt voorzien van binnenuit mij, d.m.v. deze Tegenwoordigheid. UW Tegenwoordigheid in mij is de vervulling van mijn gehele leven. UW Tegenwoordigheid in mij is Eeuwig Leven . UW Tegenwoordigheid in mij is Brood , de Staf des Levens. UW Tegenwoordigheid in mij is Wijn , Water , Spijs . In UW Tegenwoordigheid is vervulling, want *waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid* (zie 2 Kor 3:17) en hier, nu, in mij, IS de Geest des Heren .

De Geest van de Here God is op mij. De Geest van de Here God is in mij. De Geest van de Here God heeft mij voorbeschikt om Gods Glorie en Heerlijkheid te veraanschouwelijken . De Geest van de Here God in mij is mijn vrijheid, vrijheid of vrij-zijn van vrees , mijn vrijheid van bezorgdheid , mijn vrijheid van gevaar. UW Tegenwoordigheid in mij is mijn vrijheid van bezorgdheid. Daarbuiten in de wereld is er bezorgdheid, beproeving en verzoeking . Maar in UW Tegenwoordigheid binnenin mij is vrede , vrijheid, vreugde , veiligheid , zekerheid , overvloed . UW Tegenwoordigheid is mijn overvloed. UW Tegenwoordigheid in mij is de werkzaamheid van Genade . UW Tegenwoordigheid in mij is de vervulling van mijn carrière op aarde . Wat het ook is dat ik op aarde doen moet, is nu succesvol omdat UW Tegenwoordigheid in mij vóór mij uitgaat om de oneffenheden te effenen (zie Jes 45:2) –

Kracht ..

om een plaats voor mij te bereiden , om woningen voor mij te bereiden.

UW Tegenwoordigheid met mij IS de Substantie , de Wet en de Werkzaamheid en Activiteit van mijn leven -- harmonieus. UW Tegenwoordigheid in mij IS Goddelijke Wijsheid . UW Tegenwoordigheid in mij IS Goddelijke Liefde . Waar GIJ zijt, kan slechts liefde uitgedrukt worden. Waar GIJ zijt, kan slechts wijsheid uitgedrukt worden. Waar GIJ zijt, kan slechts vrede gekend worden en GIJ zijt in mij. Ik en mijn Vader zijn één, samen in gemeenschap met elkaar, bij elkaar verblijvend, want de Vader en ik zijn één maar de Vader is meerder en groter dan ik en de Vader heeft mijn Ziel tot ZIJN Verblijfplaats gemaakt. De Vader blijft in mij en ik blijf in HEM want wij zijn één. UW Tegenwoordigheid is de Werkzaamheid der Goddelijke Genade en *UW Genade is mij genoeg in alles (zie 2 Kor 12:9)* Waar is UW Genade? UW Genade is niet in een ruimte. UW Genade functioneert niet in de lucht. UW Genade is niet ergens tussen hemel en aarde . UW Genade is binnenin mij. Uwe Genade is binnenin mijn bewustzijn werkelijk in het bewustzijn van de gehele mensheid, wachtend op de erkenning die ik nu geef. Dit is Eeuwig Leven te weten dat UW Genade in mij functioneert. Uw Genade bevredigt mij – in alle richtingen. UW Genade is een Wet van liefde en licht voor mij. Uw Genade is mijn Brood , Spijs , Wijn en Water en UW Genade functioneert hier en nu, binnenin mij. Ik en de Vader zijn hier, tezamen, wij zijn één. Ik ben in HEM en HIJ in mij . En mijn erkenning van de Vader binnenin mij – mijn erkenning dat de Vader de werken doet (zie Joh 14:10).

Dit maakt mij vrij – vrij van verlangen , vrij van wensen, hoop , ambitie , maar levend en alert in de realisatie en het besef dat ik alles vermag door Christus (zie Fil 4:13). Ik kan alle dingen doen door de Tegenwoordigheid Gods in mij. Ik kan alles doen. Alles – ik kan aan iedere eis voldoen die aan mij gesteld wordt – fysiek, mentaal, moreel, financieel – door de Genade Gods Die in mij blijft. Ik leef, doch niet ik, maar de Vader binnenin mij leeft mijn leven (zie Gal 2:20) De Vader binnenin mij vervult mijn leven. De Vader

Kracht ..

binnenin mij geeft mij het werk te doen en dan vervolmaakt Hij datgene wat mij te doen gegeven is. De Vader binnenin mij leidt mij in groene weiden en langs stille wateren (zie Ps 23). De Vader binnenin mij geeft mij werk te doen en ik werk zoals de Vader mij te doen geeft en toch volbrengt HIJ datgene wat HIJ mij te doen geeft. Want de Vader binnenin mij doet de werken. Ik alleen kan van mijzelf niets doen (zie Joh 5:30)

Slechts door de Genade van de Vader binnenin mij is mijn leven vervuld. Slechts door de Genade van de Vader binnenin mij word ik geleid naar waar ik het best God en de mens kan dienen. Oh ja, ik moet de mens dienen. Ik moet een dienaar zijn voor de mens. Ik moet mijn leven wijden aan mijn naaste omdat, indien ik zeg dat ik God lief heb Die ik niet gezien heb maar mijn medemens – die ik wel gezien heb – niet liefheb, ik een leugenaar ben. Dus, door God boven alles lief te hebben, heb ik mijn medemens lief en wil graag helpen, dienen en verlichten. Maar slechts door de Genade Gods word ik geleid naar diegenen die ik dienen kan. Slechts door de Genade Gods kan ik er in slagen hen te dienen nadat ik ze ontmoet heb. En hoe ervaar ik de Genade Gods? Door mij naar binnen te wenden – stil, geheim, verborgen, gewijd en beseffend dat hier nu in mij, met de gehele wereld buitengesloten, niet langer buiten mijzelf, ik hier ben, Vader, en wij zijn één. In deze stilte , beloof ik mijn leven plechtig aan God en heb ik verlangens overgegeven alsook hoop, vrees , ambities, Ik heb mijzelf aan God overgegeven en nu God, vervul mij. Verlicht mij. Onderwijs mij. Instrueer mij. Leidt mij. Geef mij richting. Voedt mij. Ondersteun mij van binnenuit . Gij hebt van ouds geopenbaard: “Ik ben het Brood en de Spijs en de Wijn en het Water.”

En zo weet ik dat UW Oneindige Bron van voorziening mij voor altijd voedt, kleedt en huisvest. Ik weet dat dit alles van binnenuit komt, dus behoef ik niet daarbuiten, in het uiterlijke te kijken. UW Wijsheid is mijn Wijsheid. UW Liefde is mijn Liefde. Mijn gehele leven wordt geleefd opdat UW Glorie en Heerlijkheid aan de mens gemanifesteerd moge worden. Ah ja, indien ik van mijzelf zou

Kracht ..

spreken, zou ik getuigen van een leugen (zie Joh 5:31). Van mijzelf kan ik niets doen. Ik heb geen macht.

Maar alles wat d.m.v. mij volbracht wordt is een veraanschouwelijking van UW Glorie en Heerlijkheid , van UW Wijsheid, van UW Leven, UW Kracht, UW Vrede, UW Macht .

Ieder beetje goede dat door mijn aardse leven heen wordt gemanifesteerd, is een getuigenis van UW Heerlijkheid – van UW Tegenwoordigheid , UW Macht . Zonder UW Tegenwoordigheid en zonder UW Macht zou ik zijn als een tak van een boom die is afgesneden en verdort. Ik erken UW Tegenwoordigheid in mij, ik erken UW Macht, ik ben één met de Bron van alle leven, alle wijsheid , alle kracht. Ik erken UW Aanwezigheid en UW Macht in mij . Ik ben één met Onsterfelijkheid , Eeuwigheid , Oneindigheid . En dit alles veraanschouwelijkt UW Glorie en Heerlijkheid . Indien ik gezond ben, is dit een bewijs van UW Tegenwoordigheid in mij. Indien ik overvloed heb, is dit een bewijs van UW Tegenwoordigheid in mij. Indien ik vreugde , vrede , harmonie heb – getuigt dit van UW Tegenwoordigheid binnenin mij. Indien ik dien, indien ik help, indien ik iemand tot zegen ben, is dit de getuigenis dat GIJ met mij zijt. GIJ zijt met mij . GIJ zijt in mij zoals ik in U ben en wij zijn één en al wat d.m.v. mij wordt volbracht is UW Eigen Glorie Die aan de wereld wordt gemanifesteerd. UW Tegenwoordigheid – ik voel Die. Ik voel Die. Zij IS hier – in mij. Zij gaat vóór mij uit. Zij wandelt naast en achter mij. En altijd kijkt Zij over mijn schouder en toont mij de weg die ik moet gaan.

Derhalve wandel ik door UWE Genade oprecht. Door UW Genade wandel ik met vertrouwen. Door UW Genade dien ik nederig en oprecht. UW Genade is mij genoeg in alles . En dit, dat zó gewijd is; dit dat de meest gewijde ervaring is die een individu ooit kan kennen, opgesloten in hemzelf, met de gehele wereld buitengesloten, om hier te verblijven met God , Gods Aanwezigheid te voelen, de zekerheid te voelen die komt met het gevoel van Gods Aanwezigheid , deze meest gewijde ervaring, moet ook een geheime, verborgen ervaring zijn, want de Meester onderwijst: “Als u bidt,

Kracht ..

sluit dan de deur, ga in uw geheime binnenkamer en sluit de deur.:"(zie Mat 6:6) hetgeen wij nu doen. Een ieder van ons is nu alsof er niemand anders in deze ruimte ware. Een ieder van ons is alleen - opgesloten in zichzelf met God. Slechts God. In gemeenschap met God. En dit is een geheim , een geheim dat wij voor de wereld verborgen houden, maar een geheim dat wij delen met diegenen die bewijzen dat ze voor de ervaring gereed zijn.

Wij gooien onze parels niet voor de onvoorbereide gedachte . Wij onderwijzen niet het diepste en meest gewijde deel van ons werk behalve dan aan diegenen die ons een aanwijzing gegeven hebben dat hun verlangen is naar een leven in de Geest – diegenen die ons getoond hebben dat ook zij, verlangen een leven te leven in gemeenschap met God , te leven door de Genade Gods. Niet door macht noch door geweld maar door de Geest binnenin(zie Zach 4;6). En zo komt u tot het grote mysterie en dat is dit: als je deze Geest Gods bewust levend in je hebt, dan heb je de Substantie en de Wet en de Werkzaamheid van alle vorm. En je zult bevinden dat deze erkenning , deze realisatie van de Aanwezigheid en Macht van God in JE, uiterlijk zal verschijnen als iedere vorm van activiteit, iedere vorm van voorziening , iedere vorm van gezondheid, iedere vorm van oneindig goede waar je mogelijkwijs van kunt dromen en ver boven je vermogen om het zelfs maar te dromen. Je hoeft geen gezondheid te verlangen. Verlang alleen maar de Vader in je te kennen.

Sluit uw ogen en rust in de zekerheid van MIJN Tegenwoordigheid . *Want Ik zal u nooit verlaten noch in de steek laten (zie Heb 13:5). Ik zal met u zijn tot de voleinding der wereld (Mat 28:20). Waar u ook heengaat, zal ook ik gaan (Ruth 1:16) of het nu naar de Hemel of naar de hel of door het diepe dal der duisternis is, vrees niet. Vrees niet. Het is IK, IK, hier in het midden van u.*

Welnu, begrijpt u wat het mystieke leven is? In het mystieke leven is de Vader binnenin ons ons Voedsel, onze Kleding, onze Veiligheid en Zekerheid. Er is geen God om deze zaken naar ons toe te zenden of ons te geven. Onze God IS dit alles. Onze God IS Vrijheid. Onze

Kracht ..

God IS Zekerheid . Onze God IS vreugde en vrede . Slechts – het is alleen noodzakelijk om het te beleven – oh een paar momenten maar in de morgen, een paar momenten des middags en een paar momenten des avonds – innerlijk, zoals dit, met de wereld buitengesloten, totdat het gevoel van Gods Aanwezigheid er is en wees niet bezorgd voor iets in de uiterlijke wereld , want ALLE dingen worden ons toegeworpen (zie Mat 6:33). Wees zorgvuldig en voorzichtig. Spreek hier nooit over met iemand , niet met je nauwste verwanten. Ook niet met je intiemste vrienden TOTDAT je eigen leven getuigt van het vrucht dragen hiervan en dan komen ze en zoeken ze het – en geef het hen dan niet totdat zij hun gereedzijn ervoor bewezen hebben – hun verlangen ernaar. Omdat, u zult bevinden dat uw parels vertrapt kunnen worden en u ze zoudt kunnen verliezen. Het is vreemd om te zeggen dat er mensen zijn die dit gevonden hebben en [ook weer] verloren hebben in hun over enthousiasme om het te geven, het te delen. En de reden is dat – om zo te zeggen – het gewoonlijk is als een bal die je tegen een muur slaat . De muur ontvangt die bal niet maar kaatst die terug om je te treffen. En zo is het dat, als ik dit tegen u zeg, u het aanvaardt en u ontvangt het in uw bewustzijn . Het gaat van mij uit, vindt onderdak in u en dan komt het tot mij terug in een golf van liefde . Maar het moment dat ik dit tracht te vertellen aan iemand die NIET ontvankelijk is, is het alsof het tegen de muur aan botst en terugkomt en mij hard treft in plaats van vriendelijk en liefdevol [tot mij] terug te komen.

U zult bevinden dat, als je iemand vindt die God zoekt, die door zijn leven enigermate van toewijding daaraan, getoond heeft dat, als je dit met hen deelt, het zich in je [zelf] verdubbelt. Het moment dat je tracht het bij iemand door zijn strot te drukken ; het moment dat je tracht het te geven aan iemand die het niet wenst, dan bevindt je dat je jezelf geledigd hebt. Velen beseffen niet dat toen de Meester de menigten onderwees Hij vaak leeg was. . En de reden was: dat Hij deze volheid van de Geest gaf en het kaatste louter terug – het lag aan Zijn voeten. Erg vaak, als wij een lezing hebben, dan is er daarna een gevoel van leeg-zijn. Alsof je al je goede eruit gekieperd

Kracht ..

had en jezelf totaal blank en leeg achterliet. Maar dit geschiedt nooit in een klaslokaal. Nooit. In tegendeel, ik heb nooit een klas meegemaakt die mij niet achterliet met meer verrukking en meer vervoering en meer [bewustzijns]verheffing alsook meer gevuld met de Geest, dan aan het begin van die klas. De reden is: diegenen die tot de klas komen, komen met een open bewustzijn – en ze zijn ontvankelijk. Ze hebben dat in hun leven aangegeven of ze zouden niet in die klas zijn indien ze zich niet gewijd hadden aan een hoger gewaarzijn, een hoger bewustzijn en dus zijn ze ontvankelijk en ontvangen ze en geven ze terug.

“De Vader in mij.” Dit is louter een term. Maar een ieder ontdekt voor zichzelf hetgeen God voor hem is. Een ieder voelt in zichzelf of God de Vader binnenin is of dat God Liefde is of God Leven is. Sommigen bevinden dat de Geest van de Christus in hen verblijft. Sommigen, de Geest van Liefde, de Geest van Leven . Een ieder vindt deze Aanwezigheid binnenin [zich] en de Tegenwoordigheid neemt een identiteit aan. Het is volmaakt natuurlijk voor sommigen om te voelen dat dit “de Vader binnenin mij ”: is. Het was volmaakt natuurlijk voor sommigen om te voelen dat dit “de Vader binnenin mij” is. Het was volmaakt natuurlijk voor Abraham om te voelen “Dit is mijn Vriend”. Soms wordt mij de vraag gesteld, waarom het is dat “Beste vriend ”zo’n belangrijk deel van mijn leven is. Mijn brieven beginnen op die manier, zelfs de Maandbrieven. Altijd “Beste vriend”. En de reden is dat God voor mij een Vriend is . God is voor MIJ. En als ik zeg “Beste vriend” tegen u, erken ik mijn Vader in u. Als ik schrijf “Beste vriend” is het deze Tegenwoordigheid in mij tot Wie ik spreek en het is deze Aanwezigheid, deze Vriend binnenin mij, Die d.m.v. mij spreekt – tot u. Maar opnieuw, er zijn tijden dat het is als de Aanwezigheid van Liefde in mij of de Aanwezigheid van Leven. Maar wat het ook is, het is DE Tegenwoordigheid, DE Aanwezigheid. Het is DE Aanwezigheid en het is DE Macht en daarom is in De Oneindige Weg onze gehele basis dat God ALLEEN Macht is. Er zijn geen machten buiten ons . Er zijn geen machten van het kwaad en er zijn geen machten van het goede Want de enige macht die er is, IS deze

Kracht ..

Aanwezigheid in mij. Zij is de Enige Tegenwoordigheid. Zij is de ALLE Tegenwoordigheid. En Zij hoeft niet te strijden met andere machten. Zij hoeft geen andere machten te bevechten of te overwinnen . Want er ZIJN geen andere machten. Dit dat ik voel als de Vader binnenin mij, dit dat ik voel als een Liefdevolle Aanwezigheid IS de ENIGE Macht. En daarom is er in De Oneindige Weg geen reden om te leven door macht noch door geweld. Er is geen reden om te strijden om ziekte te genezen. Er is geen noodzaak om te strijden om zonde te overwinnen. Er is een Tegenwoordigheid in ONS Die het werk doet en het werk is niet: vechten of overwinnen. Het is bijna alsof het het oplossen van een plaatje is. En niets meer of minder dan dat. Het is niet een macht in de zin van iets aan het kwaad doen. Het is slechts een macht in de zin van zijn eigen Goddelijke Schepping handhaven en in standhouden – vanuit UW Geest.

En dus, als de verleiding u zegt dat u geconfronteerd wordt met een probleem, ongeacht de naam of aard of hoogte of breedte of diepte, ongeacht zijn schijnbare macht, stel uzelf dan deze vraag:

“Waar zal ik heenvlieden voor UW Tegenwoordigheid ? GIJ zijt hier. Gij zijt hier. Waar ik ook heen ga, gaat GIJ. Waar ik ook ben, zijt GIJ.”

En rust dan, rust in die Tegenwoordigheid en laat HAAR Haar Functie volbrengen. Indien er ziekte te genezen is, laat ZIJ het dan doen. Indien het een zonde is die moet worden overwonnen, laat ZIJ het dan doen. Indien er iets is in de aard van voorziening , om te [worden] voorzien, laat Zij het dan doen. Zend Haar niet uit. Maak Haar niet tot uw boodschapper. Tracht Haar niet te autoriseren. Rust ERin. Voel de Aanwezigheid . Rust Erin. En besef dat dat ongeacht welk kwaad vóór je staat, deze Tegenwoordigheid het zal oplossen. Deze Aanwezigheid zal het reïnterpreteren. U hoeft niet te vechten . De strijd is niet de uwe. Rust in het Woord en zie de duivels / het kwaad van de wereld zichzelf vernietigen. Dit is niet louter alleen maar waar van uw individuele problemen. Maar u zult op een dag zo gelukkig zijn om te zien dat de grote duivels

Kracht ..

van deze wereld oplossen – juist vóór uw ogen. Als u uitziert op de duivels/ het kwaad van deze wereld en glimlacht. “Gij zoudt helemaal geen macht hebben tenzij het vanuit God komt.” Wij behoeven niet te vechten. Wij behoeven niet de legers der heirscharen te vrezen. Wij behoeven niet te vrezen wat de sterfelijke mens ons kan doen. Waarom? We hébben de Here God Almachtig. Wij hébben deze Goddelijke Tegenwoordigheid in ONS. Wat is er dan te vrezen? En welke macht blijft er in de wereld over in de aanwezigheid van Oneindige Macht En dus, wees niet verbaasd dat wij getuige ZULLEN zijn van het overwinnen van alle kwaad in de wereld. Niet door gebedsgroepen te hebben om voor vrede te bidden. De wereld heeft die generaties lang gehad. Niet door tot God te bidden om onze vijanden te vernietigen. Dat is al duizenden jaren aan de gang. Slechts op één manier: je vestigen in vrede – deze Goddelijke Tegenwoordigheid voelen. En jezelf dan vragen: “Welke andere tegenwoordigheid is er dan Deze [Tegenwoordigheid]? Welke andere macht is er anders dan Deze [Macht]? Wie heeft het kwaad macht mogelijk gemaakt, geautoriseerd? WIE of WAT heeft het sterfelijk gemoed, het sterfelijk denken geautoriseerd en bestaansrecht gegeven?

En het antwoord komt dan:

Niets. Wees niet bang. IK ben het. De strijd is niet de uwe, u hoeft niet te vechten. Sta stil en zie het Heil des Heren.

En u zult dit bevinden: laar na deze meditatie (waarin u zich binnenin uzelf terugtrekt) dan de wereld daarbuiten. Geef al uw verlangens, al uw hoop, al uw vrees, al uw ambities, over aan God. Vestig u in vrede. “Hier ben ik, Vader. GIJ in mij en ik in U.” Dan, als de Tegenwoordigheid van de Geest Zichzelf aankondigt, zult u werkelijk voelen dat er niets over is om te vrezen. Want er zijn GEEN machten. Er is geen tegenwoordigheid behalve Deze [Tegenwoordigheid]. Dit dat ik in mij voel, IS het Oneindige Alles, buiten Welke er niets anders is. Als u uw ogen op deze manier sluit, als u de wereld hebt buitengesloten, dan is er alleen u en Datgene

Kracht ..

Wat u in uitdrukking zond. Datgene Wat voor uw geboorte verantwoordelijk is. Datgene Wat iedere dag van uw leven verantwoordelijk voor u is . Maar de reden waarom het leven niet succesvol is geweest is: dat wij het leven geleid hebben door het persoonlijk begrip, het persoonsgevoel in plaats van een dagelijkse overgave aan deze Aanwezigheid binnenin. Niemand's leven zou dan ooit een falen zijn.

Niemand's leven zou ooit eindigen in zwakte en vrees en debiliteit die zijn leven iedere morgen heeft overgegeven aan deze Aanwezigheid binnenin en HAAR de dag laat overnemen. *Ik leef maar niet meer ik.* (zie Gal 2:20) Deze Tegenwoordigheid in mij leeft mijn leven en, voor een lange, lange tijd is het noodzakelijk dat wij ons verscheidene keren per dag in onszelf terugtrekken om deze overgave te maken, totdat er op een dag, een volledige en volmaakte overgave daadwerkelijk plaatsvindt nadat u hebt ontdekt dat u NIET uw eigen leven leeft net zo min als dat u uw eigen gedachten denkt maar het altijd de Vader is Die uw leven leeft en het is de Vader Die d.m.v. u denkt. De Vader leeft d.m.v. u. En dan, indien er enigerlei verlangen of hoop of ambities zijn, is het de Vader Die ZIJN Wil, ZIJN Verlangen, ZIJN Macht , ZIJN Aanwezigheid uitdrukt