

Bertus:

COPYRIGHT (algemeen) klik op [copymark](#) & [Nederland](#) klik op [auteurnl](#)

[DISCLAIMER](#) klik op [disclaim](#)

=====

VERSCHIL TUSSEN EEN “LEZING” EN EEN “KLAS”.

(uit: 1964 Chicago Special... 555A - Between Two Worlds - The Mystical World..
(In twee werelden .. De Mystieke Wereld)

Joel:

Goedemiddag.

De vraag rijst soms wat het verschil is tussen een <lezing> - een Oneindige Weg lezing- en een <klas> - . In zoverre het het materiaal betreft, is er geen verschil. Het werk dat ik geef bij lezingen is hetzelfde als dat ik in lessen geef. De reden is: Het is allemaal spontaan en ik kan niet van tevoren weten wat er in zo'n lezing of klas zal worden behandeld en ook de Geest weet niet of het voor een groep een lezing of een klas is.

De reden dat er een

LEZING

is, is: dat het voor velen de kans geeft om te komen, te luisteren, te beoordelen en of er al dan niet een reactie op de boodschap is of ze iets geven om over na te denken. En daarom is het vanzelfsprekend dat ze in volle mate krijgen wat Geestelijkerwijs dóórkomt.

In een

KLAS is er het verschil dat er een verplichting is van de kant van de studenten. De studenten zijn het er over eens dat ze naar een klas komen met het doel om te worden geïnstrueerd en mededelingen te ontvangen.

En dit betekent dat er iets van een dynamisch karakter plaatsvindt, iets dat actie vereist. Niet louter de actie van de leraar die spreekt en mededeelt. Niet louter de actie van de studenten die luisteren. Ah nee. De verplichting van de student is met wat ze hebben gehoord [iets] te doen... om mee te handelen, het in zich op te nemen, het in praktijk te brengen totdat ze het bewustzijn hebben verworven dat ze zoeken.

WIJ ZIJN STUDENT VAN DE ONEINDIGE WEG, OMDAT:

Waarom zijn wij student van de boodschap van de Oneindige Weg ®? Om slechts één reden, en als u een andere reden hebt, is dat geen goede reden. De reden is om de God-ervaring te ervaren en te handhaven: daadwerkelijke, bewuste éénheid met God *1) , een daadwerkelijke realisatie en demonstratie van de Geest van God in de mens. Het is één ding om hierover te praten. Het is iets anders om erover te horen, maar het is weer hhheeeell anders om het te ervaren.

=====

Bertus:

*1) Bestudeer in dit verband ook cat.no 270 “Bewuste Eénwording met God”.