

KERK

Bertus:

Copyright [copymark](#)

Disclaimer [disclaim](#)



...JOEL S. GOLDSMITH

JOEL:

Uit: De 1959 Infinite Way Letters, pag 114 e.v.

Bijvoorbeeld, er gaat geen week van het jaar voorbij of iemand vraagt mij wel of hij zijn Kerk moet verlaten of zich juist bij een Kerk moet aansluiten. Zulke vragen moeten niet categorisch beantwoord worden of met een vage algemeenheid als “God is Liefde”. Er moet een specifiek antwoord zijn en zo’n antwoord zou kunnen zijn:

“Vervul uzelf op uw huidig niveau. Indien u de behoefte gevoeld aan een Kerk, woon dan vooral een dienst bij of sluit u bij een Kerk aan”.

Aan de andere kant, op de vraag om je Kerk te verlaten, zou een passend antwoord kunnen zijn:

“Nee, niet totdat u er in uzelve absoluut zeker van bent dat u deze stap zetten wilt. Als dat voor u duidelijk is, zult u zelfs deze vraag niet behoeven te stellen – u doet het gewoon. Zolang u de vraag stelt, bent u niet gereed om uw lidmaatschap {van je Kerk} op te zeggen.”

Als u zulke antwoorden geeft op dit soort vragen, dan laat u uw student niet zweven, maar heeft u hem iets gegeven om over na te denken. '

BERTUS:

Hoe Joel trouwens stond tegenover de Kerk, Kerkrituelen, ceremonies, e.d. kunt u hem zelf horen zeggen. Klik op [church](#) . (het is een fragment uit "1961 Maui advanced work" band 3 kant 1) alleen in het Engels\

(JOEL zegt hierin dat hij niets heeft tegen de kerk, kerkrituelen, beeltenissen van Jezus, e.d. zolang die maar een doel dienen, een functie hebben. N.l.: je te inspireren bij het zoeken naar God e.d. zeker NIET het aanbidden van die beeltenissen zelf etc. Luister zelf maar).

Voorts:

(Uit: NL Maandbrief december 1992)

Joel:

Natuurlijk kan de Kerk - en speciaal "Kerk" in de juiste zin des woords - in ons leven een grote zegen voor ons zijn.

Bijvoorbeeld. Wij, hier, zijn juist nu in de Kerk. D.w.z.: we zijn op een plek tezamen gekomen met het doel om met God gemeenschap te hebben, waar twee of meer tezamen kunnen

zijn als er Geestelijke ontvouwing plaatsvindt. Je bent in de Kerk als je in een Centrum bent en zolang je daar bent -- niet alleen maar om door de mensen gezien te worden, niet om een of ander gebed op te zeggen - - maar indien je daar bent - allen tezamen op één plek - opdat de Geest Gods je moge doordringen en de Waarheid van God Zich aan je moge openbaren. Indien je dus tezamen bent gekomen om het Woord Gods te horen, dan ben je in de Kerk.

=====

BERTUS wijst u ook nog op het volgende:

Als u voelt dat De Oneindige Weg uw Geestelijk Huis is, blijf er dan bij en laat andere leerstellingen (hoe goed die ook moge zijn) varen.

JOEL zegt (in "Living Now" pag 69):

"De genezingsbeginselen van De Oneindige Weg wijken zó radicaal af van die welke worden gevonden in andere leerstellingen, dat studenten die succesvol willen zijn in de praktijk van De Oneindige Weggenezing, slechts moeten werken vanuit het standpunt van wat hen in dit werk is gegeven."

BERTUS:

Doe je dit niet, dan behoort je tot die mensen waarvan JOEL zó treffend zegt (in "Living Now" pag 19):

".....zij zijn nog steeds verdiept in het leven van hun eigen leven. Zij hebben zich niet aanvaard als deel van het Oneindige Weg bewustzijn en zij leven derhalve deels hun eigen leven en volgen De

Oneindige Weg en deels volgen ze een andere vorm van metafysica of soms wel 6 verschillende vormen. Zulke studenten omvatten niet met hun gehele hart de beginselen van enig bepaalde leer en bijgevolg is hun bewustzijn verenigd met niets....."

BERTUS bidt u om niet te behoren tot "zulke studenten" maar uw vrijheid te vinden.

JOEL zegt (in "Living Now" pag 19)

".....Vanaf het moment dat een student beseft dat De Oneindige Weg zijn levensweg is en zich ermede heeft verenigd, begint hij te bevinden dat het Oneindige Weg bewustzijn zelve zijn vrijheid voor hem handhaaft...."

BERTUS:

U begrijpt de strekking van hetgeen Joel hier zegt: Op dit moment bent u geleid tot De Oneindige Weg, blijf daar dan bij en laat alle andere leerstellingen - hoe goed en inspirerend ook - rusten. Doet u dat niet dat riskeert u alleen maar verwarring, door elkaar heen halen en eindigt zulks voor u in frustratie e.d. Ja, het zou zelfs uw "Geestelijke ondergang" kunnen betekenen. Joel spreekt van "fall by the wayside"(= aan de kant van de weg neervallen, ten val komen - in Geestelijke Zin dan).

Ik kwam ook nog deze ontvouwing van Joel tegen waarin hij stelt dat je het Geestelijk Leven kunt leiden terwijl je nog in/van een Kerk bent.

JOEL:

(genomen uit: 1960 Perth Closed Class...Joel S. Goldsmith...370A – The Start of the Spiritual Life)

Deze vraag komt u in gedachten: "Wat wordt bedoeld met het Geestelijk Leven?" En om dat te verklaren moet ik beginnen met u te zeggen dat het helemaal GEEN relatie heeft met het Kerk-leven. Met andere woorden... je kunt in /van een Kerk zijn of betrokken zijn bij een Kerk-activiteit en toch boven alle twijfel verheven het Geestelijk Leven leiden, maar het is niet noodzakelijk om in / van een Kerk te zijn of betrokken te zijn bij een Kerk-activiteit of op enigerlei andere wijze in een Kerk geïnteresseerd te zijn om het Geestelijk Leven te leidenomdat het Geestelijk Leven iets in en op zichzelf is en net zo min betrekking heeft op het Kerk-leven als op het zakenleven of beroeps-leven. En toch kan Het [Geestelijk Leven] door Haar aard in het Kerk-leven of in het zaken-leven of in het beroeps-leven geleefd worden of in een combinatie hiervan. Maar:

.... HET GEESTELIJK LEVEN IS OP GEEN ENKELE WIJZE AFHANKELIJK VAN EEN RELIGIEUS LEVEN IN KERKELIJKE ZIN !!!!

Het Geestelijk Leven heeft te maken met een individu en diens relatie met God en u moet begrijpen dat hij/zij die relatie met God kan hebben op een onbewoond eiland....maar ook in een land waar er helemaal geen Kerken zijn. Hij/zij kan die relatie met God hebben indien hij/zij nog nooit van een Kerk gehoord zou hebben. Met andere woorden... het Geestelijk Leven betekent n i e t noodzakelijkerwijs het Kerk-leven. Wat het betekent is... iemands vermogen om zijn/haar Centrum in God te vinden of hij/zij Dat in of buiten een Kerk vindt.

