

JOEL GOLDSMITH EN “THE INFINITE WAY” ®

Bertus:

COPYRIGHT (algemeen) klik op [copymark](#) & [Nederland](#) klik op [auteurnl](#)

[DISCLAIMER](#) klik op [disclaim](#)

=====

Uit: 1955 Chicago Reading Room ..710A - From the Letter to the Spirit

Joel:

Als er iemand is die werkelijk gelooft dat er een persoon is die <Joel Goldsmith> wordt genoemd en dat die een onderwijs introduceert genaamd “The Infinite Way”® en hiervoor verantwoordelijk is, dan hebben ze de hele betekenis van deze boodschap gemist. Het is nooit op die manier gebeurd en het is vandaag de dag niet op die manier aan de gang. Wat Joel Goldsmith betreft: hij was een zakenman en hij deed het niet al te slecht in de zakenwereld, behalve enkele tijdelijke periodes die iedereen vroeg of laat in z’n onderneming [z’n beroep] heeft, maar er was zeker geen idee in zijn gedachten dat hij er ooit, ooit, verbonden zou zijn met een religieus of een filosofisch of een metafysisch werk. Dat was geen deel van zijn bewustzijn. Op zijn best kan worden gezegd dat ik die harte-honger had om iets meer bevredigend te vinden dan whisky of een spelletje kaarten of theater of dansen of zelfs een succesvol bedrijf. Ik bedoel, ik probeerde iets beters te vinden dan die dingen.

Op een dag, zoals ik al eerder zei, komen we tot de Genade van God d.m.v. onze kwalen, d.m.v. onze ongemakken. Ik was heel erg ziek, niets ernstigs, niets ernstiger dan een ernstige, smerige kou, maar het was één van die zeer slechte “Lake” *1) winterkou, als u begrijpt wat ik bedoel. De mijne was niet in Chicago; het was erger, het was in Detroit, maar ik kon er niet boven uitstijgen en dus zocht ik een

practitioner op, en ik vond een man die ik nog nooit eerder had gekend en waarvan ik nog nooit van gehoord had, maar hij was in zijn kantoor en hij vertelde mij dat hij op zaterdag geen patiënten aannam omdat hij die dag alleen wijdt aan studie en gebed. Welnu, toen hij de toestand zag waarin ik verkeerde, nodigde hij me uit in zijn kantoor.

Ik had niet alleen een onmiddellijke genezing, maar toen ik zijn kantoor verliet, kon ik niet meer roken, kon ik niet meer [alcohol] drinken en kon ik geen kaart meer spelen. Twee dagen later vroeg iemand mij om een genezing en kreeg het. De dag daarna kwam iemand anders naar me toe en zei: "Zou u voor mij willen bidden?" En ze hadden een genezing. Dat ging zo 1 ½ jaar door. Tegen die tijd was ik in de genezings-praktijk.

Dat was niet opzettelijk. Ik zocht het niet. Ik had er geen idee van. Het kwam gewoon tot mij. En zo was het dat ik nooit enig idee had om de praktijk te verlaten. Ik was zestien jaar in het genezings-werk, en wat mij persoonlijk betreft, zou ik heel blij zijn geweest om er zestien jaar meer of dertig jaar langer in te blijven. Ik was er erg gelukkig en er heel succesvol alsook erg welvarend in. Ik had geen reden om het op te geven, maar een hele serie van deze ontvouwingen en ervaringen kwam tot mij hetgeen resulteerde in de publicatie van het boek, "The Infinite Way"© (NL vert. cat.no. 200 "De Oneindige Weg".©)

Welnu, ik dacht toen dat - nou ja, u kunt zich voorstellen wat ik dacht, er werden slechts 2000 exemplaren van gedrukt en ik had er geen idee van dat die tweeduizend exemplaren ooit zouden worden weggegooid - nou ja, het was gewoon onmogelijk. Ik had wel het gevoel dat een paar honderd exemplaren zouden worden verkocht aan sommige van mijn vrienden en patiënten - nooit gedroomd van iets meer dan dat - en in feite verwachtte ik gewoon om door te gaan met het genezings-werk en als iemand wilde weten hoe, dan was er een exemplaar van dat boekje "De Oneindige Weg" dan toentertijd twee dollar kostte.. Maar ziet u... zó gebeurde het niet.

Ik ontving een uitnodiging van een Unity Center in Los Angeles om voor hen een lezing te geven en ik gaf 7 weken lang een lezing aan hen. Ik dacht dat dat gewoon toeval was. Dat zou niet meer kunnen gebeuren, maar ... tóen werd ik uitgenodigd om een lezing te geven in het "Institute of Religious Science"(Instituut voor Religieuze Wetenschap"), en ik gaf aldaar 5 lezingen. Ik werd uitgenodigd naar San Francisco door de "metafysische bibliotheek ". Elke keer dacht ik: "Dit is gewoon weer een toevallige gebeurtenis' - tot ze in San Francisco zeiden:" Waarom geeft u ons niet een klas? " *2) Dat was grappig. Ik had nog nooit een klas gegeven, nooit eraan gedacht om een klas te geven. Ik had groepen gehad in mijn kantoor in Los Angeles dat eerste jaar dat net automatisch werd maar nu zeiden ze: "Klas", dus de allereerste besloten klas die ooit werd gehouden, werd gehouden in San Francisco.

En zo heeft de ene stap ná de andere hiertoe geleid, nooit één keer met het idee om het op die manier te doen, nooit één keer met het idee om mij met een dergelijke activiteit bezig te houden. Elke keer werd ik tot zo'n activiteit geleid. Welnu, zoals u weet, had ik niets te maken met deze Infinite Way leeszaal in Chicago, ... ik had er niets te maken. Dus het was hier - het is geen activiteit van Joel Goldsmith - het was een Activiteit, een Werkzaamheid van God, Die werkzaam was als of dóór de boodschap van The Infinite Way ® (De Oneindige Weg ® en Het plaatste het hier; zo ook in het buitenland. Ik had niets te maken met het werk dat nu in Engeland wordt gedaan - ik bedoel, niets bewust - een paar boeken, exemplaren van "The Infinite Way" ® vonden hun weg naar Engeland. En hier en daar vond iemand het zó goed dat ze mij schreven. .Toen ze dat deden, was ik blij om hen het volgende boek te sturen dat werd gepubliceerd. Een paar vonden dat zó goed dat ze me bleven schrijven en ik stuurde hen nog een boek. Aldaar kon toentertijd niemand daarvoor betalen omdat men geen valuta uit Engeland kon sturen en dus werd het altijd als een geschenk verzonden. Welnu, u ziet dat er geen enkele gedachte zou kunnen zijn aan [iets] verkrijgen of

winst te maken omdat er simpelweg geen manier was om [iets] te verkrijgen of te winst te maken.. Het was gewoonweg ... delen.

Toen, uit het niets, ontdekte een man *3) -- van wie ik nog nooit had gehoord en die een tijdschrift uitbracht dat ik nog nooit had gelezen en de titel waarvan ik nog nooit had gehoord – The Infinite Way ® en schreef een artikel over The Infinite Way in zijn tijdschrift. En hij liet het mij zelfs nooit weten – en hij schreef me nooit of discussieerde met mij erover - niets. Hij vond het gewoonweg en het beviel hem en hij schreef er een artikel over en publiceerde het in zijn tijdschrift. Een metafysische leraar in Los Angeles belde mij op en vestigde er mijn aandacht op en stuurde me haar exemplaar van het tijdschrift en ik schreef de man om hem te bedanken.

Welnu, uit de publicatie van die man van dat artikel, kwam een zo sterke vraag dat de op een na grootste uitgeverij in Groot -Britannië mij een brief schreef met de vraag of ze “The Infinite Way” in een Britse editie konden publiceren. Ik weet niet of u weet hoe dat klinkt, om zo'n brief te krijgen of hoe het voelt, wanneer er geen uitgever is geweest in de hele Verenigde Staten die dat wil doen. En hier uit het niets, de op een na grootste in Engeland, en dat is dus de manier waarop de Britse editie van “The Infinite Way” tot publicatie kwam.

Daaruit is al dit werk gekomen dat uiteindelijk leidde tot mijn eerste bezoek aldaar en vervolgens het tweede bezoek. Het tweede bezoek resulteerde in een besloten klas, in lezingen, in meer lezingen in Blackpool en Manchester en vervolgens een uitnodiging om naar Zweden te gaan om aldaar lezingen te geven. En uit dat werk is de reis gekomen waar ik nu mee doende ben, waarvoor zes weken in Engeland en een week in Holland nodig zijn, waar een uitgever de Nederlandse editie van [het boek] “The Infinite Way” (NL cat.no 200 ©) publiceert, een Nederlandse vertaling. Welnu, weet u, Joel Goldsmith had daar niets mee te maken; Je zou daar niet naar toe kunnen gaan en een bedrijf

betalen om je boek voor je uit te brengen. Als ze er gereed voor zijn, vragen ze je er wel om ...en daar is het dan.

Als u daar niet in kunt geloven, stel u dan eens voor wat er is gebeurd, dat in Zwitserland een bedrijf vroeg om een Duitse vertaling van “The Infinite Way” te publiceren, en beide zijn nu klaar en zullen in september, volgende maand worden vrijgegeven. Welnu... u ziet niets van Joel Goldsmith daarin, niet waar? Omdat Joel Goldsmith dat onmogelijk had kunnen doen. Dat is evenzeer de Werkzaamheid van God Die verschijnt als een Duitse editie, een Britse editie, een Nederlandse editie, een braille -editie en nu is er een Spaanse editie gaande.

Welnu, als u daar het beginsel van kunt vatten, dan zult u begrijpen waarom succes alleen kan komen als er geen individueel succes-wensen is, wanneer er geen individueel verlangen is om de wereld te redden, wanneer er geen individueel verlangen is om de wereld te genezen of te onderwijzen . Als er een persoon is die een glimp van de Waarheid heeft gevat of door de Genade van God een beetje genezend geschenk of onderwijzend geschenk heeft gekregen, wanneer die persoon bereid is dat te delen - zonder enigerlei gedachte om iemand te redden of zichzelf te redden of iemand of zichzelf voorziening te geven, maar met het idee om het te delen - dan komen daaruit activiteiten voort zoals u hebt gezien in deze ruimte en in deze vertalingen en in de klassen.

Welnu, zodat u me werkelijk zult geloven als ik zeg dat geen van deze Oneindige Weg activiteit iets te maken heeft met Joel Goldsmith, behalve dan dat hij er een instrument voor is, laat me u dan vertellen dat er een besloten klas is in Kaapstad / Zuid -Afrika en een besloten klas in Johannesburg/ Zuid -Afrika en lezingen in beide steden en in Pretoria en in Durban. Is dat niet onmogelijk, omdat u mij allemaal goed genoeg kennen om te weten dat ik geen connecties had in Zuid -Afrika (het publiek lacht) of advertenties heb geplaatst of iets anders.

Het gebeurde aldus... en dan daar bovenop komt ook nog – dat denk ik althans -- dat het meest opwindende was: dat enige tijd geleden de bisschop van een Protestantse Kerk aan de Goudkust van West - Afrika [het boek] “The Infinite Way” vond en aan zijn predikanten aanbeveel. Hij en twee predikers -- inheemse Afrikanen -- met hun Kerken gebruiken “The Infinite Way” en nodigden mij aldaar uit. En hoewel er een revolutie gaande was, kregen ze toestemming van hun Regering dat ik -- ondanks de revolutie -- dat land kon binnenkomen, en aan de inheemse Afrikanen een lezing kon geven inzake “The Infinite Way”.

Ziet u waar ik naar toe wil? Dat een Activiteit van God in het menselijk bewustzijn werkzaam is. En als we voldoende bereid zijn, is het d.m.v. ons ook werkzaam om ons ertoe te brengen om er op uit te gaan en ZIJN Werk te doen. Wij doen het niet; Wij plannen het niet zo. Het is werkzaam... Het gaat dóór ons bewustzijn en dan gaat Het naar buiten en roept ons op om het werk te doen.

Welnu, het doet mij genoeg u dit allemaal te vertellen om de belangrijkste reden om een geheim aan het licht te brengen dat succes zal garanderen in enigerlei activiteit waarin u misschien betrokken bent en het succes dat zal komen vanwege de Werkzaamheid der Waarheid in uw bewustzijn. U hoeft niet te adverteren en u hoeft niemand te vertellen dat u een Geestelijk Pad volgt of dat u in God gelooft. U zult nooit uit eigen beweging uw mond hoeven open te doen omdat dit Beginsel absoluut elk zelfgevoel opzij zet dat uw demonstratie zou kunnen verstoren en het toestaat een demonstratie van God te zijn.

Welnu, u weet allemaal door te lezen, d.m.v. studie en vooral degenen onder u die helemaal bekend zijn met Geestelijke of mystieke geschriften, dat er altijd wordt onderwezen dat u van het zelf af moet, zelf met een kleine "z", [dus... dat ik-je] of dat u dat zelf, dat ik-je opzij moet zetten. Paulus zegt dat u dat u “*dagelijks moet sterven*” (zie *1 Korintiërs 15:31*), zodat u in de Geest herboren kunt worden. Met andere woorden, het kleine zelf moet kleiner worden, zodat het Grote

Zelf groter kan worden in uw ervaring. Nu hebben wij hier een beginsel dat wordt gevonden in het onderricht van de Meester, Christus Jezus, een onderricht dat de vernietiging van uw zelf [dat ik-je] en de wedergeboorte van uw Ware Zelf zal garanderen ... het Grote IK Dat ik ben. *4)

=====

OPMERKINGEN BERTUS:

*1) Kennelijk de naam van een meer in Chicago

*2) verschil tussen een <lezing> en een <klas> .

Klik op: <https://www.theinfinitewayholland.nl/klaslees.pdf>

,*3) Als ik mij niet vergis, doelt Joel hier op de Engelse mysticus Henry Thomas Hamblin met wie Joel zijn leven lang intens bevriend was. Ze bezochten elkaar regelmatig en mediteerden veel samen, etc. Dit leid ik ook af uit cat.no 220 “De Geestelijke Reis van Joel S. Goldsmith”, pag 60.

=====

*4)

Bestudeer in dit verband ook cat.no 1045 “IK Nader bezien”.

=====