

--HET ONPERSOONLIJK WERELDWERK-----

COPYRIGHT (algemeen) klik op [copymark & Nederland](#) klik op [auteurnl](#)

[DISCLAIMER](#) klik op [disclaim](#)

Bertus verwijst u hiervoor naar de studiegidsen:

Cat.no 216 Verkiezingen (Wereldwerk)

Cat.no 252 Het Herinterpreteren Van De Wereld Der Verschijnselen.

Cat.no 269 De Wereldcrisis (wereldwerk). *)

Cat.no 271 Het Oplossen Van De Wereldproblemen

***) Cat.no 269 - ZEER BELANGRIJK WERK!!!! - is in samenhang met de klassen welke Lorraine Sinkler in 1979 in Palm Beach/ Amerika heeft gegeven.**

**Deze 10 klassen zijn beschikbaar in simultane vertaling.
Klik voor [meer info](#)**

Denk nu niet, dat "wereldwerk" in De Oneindige Weg betekent: er op uitgaan, anderen (al dan niet tegen hun zin) bekeren, e.d. Alhoewel Joel meestentijds leefde in die Vierdimensionale Bewustzijnsstaat Waarin weinigen van ons ooit zullen verkeren, was hij bepaald niet "zweverig" doch zeer praktisch en kon soms zeer ontactvol en hard zijn. Zo veegde hij de vloer aan met lieden die de wereld

intrekken om de boodschap te verkondigen zonder dat zij zelve -zelfs maar enigszins - het bewustzijn hadden verworven van wat zij willen uitdragen als .

"goeddoeners" of "wereldverbeteraars" (misschien beter verwoord als "kippen zonder kop"). Lees [ego](#) er maar eens op en huiver. Het zou hetzelfde zijn als dat Bertus u aanbiedt om u vliegles te geven met de mededeling "ik zal je onderwijzen, maar ik heb nog nooit gevlogen en heb geen ervaring". U zoudt mij als "instructeur" beslist niet moeten. Zo is het ook hiermede.

Zit rustig in je stoel neer, bid en mediteer, vraag God om Licht en Leiding en wordt zodoende deel van die wereldwijde "Band der Christus" (zie Cat.no 265 De Cirkel Van de Christus) waar Joel het zovaak over heeft. Een Geestelijke Ondergrond, nooit je stem verheffen, nooit schreeuwen, maar ga in de stilte, in jezelf. [stilte](#) is een macht groter dan welk werelds, aards wapen ook!!!

In de studiegids "Essentiële Beginselen Voor Het Genezen" c.q. "De Geestelijke Reis Boven Woorden En Gedachten" - cat.no 267, pag 7, zegt Joel::

" Wij kunnen de wereld niet helpen door te trachten dingen alsook toestanden of mensen te veranderen, maar slechts door een bewust contact met God d.m.v. meditatie, een contact dat de Tegenwoordigheid en Werkzaamheid van God brengt in onze onmiddellijke ervaring. Onze studenten rond de aardbol bewijzen nu dat zij sommige slechte toestanden kunnen verzachten en zelfs oplossen en harmonie aan het licht brengen in hun

(levens)gemeenschap door het in praktijk brengen van meditatie en door een bewust contact met God. Breng derhalve in iedere omstandigheid de daadwerkelijke Tegenwoordigheid Gods tot het plaatje d.m.v. meditatie. Door dagelijkse realisatie in meditatie van Gods Genade hier en nu, wees een licht, niet slechts voor uw gezin of familie en medestudenten, maar voor uw (levens)gemeenschap - zelfs voor- uw vijand."

Voorts op pag 74:

" God is afwezig van het menselijk schouwspel behalve dààr waar het bewustzijn van een individu Verlicht wordt en dan straalt het Licht, Dat God is d.m.v. dat transparant." ---- " Als u, als individu, Verlicht wordt, dan bent u het transparant waardoor God niet alleen uw ervaring maar ook de ervaring bereikt van diegenen met wie u in contact komt." --- Als menselijke wezens zijn wij barrières voor God en God kan niet doorbreken, omdat God Zich niet op aarde kan manifesteren d.m.v. een menselijk wezen dat diep in stoffelijkheid verwickeld is."

Bertus:

Opnieuw dus: Bewustzijn IS, God IS, maar - - w i j moeten Ertoe ontwaken.

Alle behandelingen in De Oneindige Weg beginnen met GOD en eindigen ook met GOD. Houdt je denken op GOD gericht. Houdt je conversatie in de Hemel. Om u daarbij te helpen, treft een prachtig voorbeeld van een krachtige meditatie over God. Klik op <https://www.theinfinthewayholland.nl/kracht.pdf>