

waarombi

AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD MATERIAAL.

ALLEEN VOOR EIGEN PRIVE STUDIE TE GEBRUIKEN.

=====

Geloof niet dat u weet waarvoor en waarom u moet bidden etc

(uit: Cat. 252 “Het herinterpreteren van verschijnselen” pag 16 ev)

Geloof nooit dat u weet waarvoor u moet bidden

Als wij deze twee hoofdbeginselen van De Oneindige Weg meester zijn geworden, doet zich vaak de gelegenheid voor om specifiek met de problemen van de wereld bezig te zijn en hier is nog een beginsel. Ofschoon deze beginselen niet moeten worden verdeeld in hoofd en kleine beginselen, omdat zij van gelijk belang zijn, kan ik nog steeds niet dit extra beginsel plaatsen in geheel dezelfde categorie als de eerste twee.

Onze aandacht is zó zeer geconcentreerd op de dingen van deze wereld dat zelfs als wij in gebed zijn, wij voor specifieke dingen gebeden hebben. Het is zeker overvloedig duidelijk dat de wereld niet veel vooruitgang geboekt heeft in de duizenden jaren dat het zich met dit soort gebed bezighoudt, het heeft de wanklanken van de wereld op die manier niet overwonnen en derhalve hebben wij in ons werk bevonden dat het doeltreffender is om niet om iets te bidden, maar om te bidden voor het verwerven van de realisatie van God en daar op te houden. Als het besef van God verworven of gevoeld is, hebben

die zaken die voor onze ervaring noodzakelijk zijn een manier om "*ons bovendien geschonken te worden*" (zie Mat 6:33)

Ik kan dat voor u illustreren door erop te wijzen dat, als ik mediteer of bid over dit werk en geconfronteerd word met een lezing of een klas geven, ik nooit bid dat mij een boodschap wordt gegeven. Ik vraag nooit om een boodschap voor vandaag. Ik zoek nooit een onderwerp voor een klas. Als ik mediteer, is het slechts voor de realisatie van Gods Tegenwoordigheid en dan bevind ik dat of ik nu op het platform zit of sta, de boodschap komt en gewoonlijk een boodschap van zó'n aard dat het een specifieke nood lenigt.

Denk een moment na. Zou het enig verschil uitmaken welke boodschap u in dit hoofdstuk aantrof, indien de Aanwezigheid Gods er niet in zou zijn? Zou enigerlei boodschap voor u van enig belang zijn of zou het iets voor u kunnen doen, indien de Aanwezigheid Gods niet met die boodschap zou zijn? Aan de andere kant, zou het enig verschil maken indien er geen boodschap zou zijn of welke vorm die boodschap aannam indien de Aanwezigheid Gods bewust met u zou zijn? Het punt is dat indien u moest kiezen tussen de Aanwezigheid Gods met u hebben of een geïnspireerde boodschap hebben, u ongetwijfeld zoudt kiezen voor de Aanwezigheid Gods zelfs indien u een saaie boodschap moest lezen of moest luisteren naar een boodschap die u op het moment niets zegt of een boodschap die u niet begrijpt. Wat voor verschil zou dat voor u uitmaken indien u in de boodschap een daadwerkelijke ervaring van Gods Aanwezigheid voelde, Iets Dat uw bewustzijn

aanraakte en u een moment van innerlijke vrijheid of vrede geeft?

Kunt u inzien dat het niet al te belangrijk is wat ik daadwerkelijk op het podium zeg? Het is werkelijk niet al te belangrijk welke vorm de boodschap aanneemt; maar het is belangrijk en vitaal, dat de Tegenwoordigheid Gods wordt gerealiseerd eer ik het podium betreed en dat die realisatie doorgaat gedurende die momenten dat ik hier ben. De boodschap zal dan zijn werk doen, ongeacht zijn aard of vorm of ongeacht welke woorden eruit voortkomen.

Of u een koopwaar of een dienst te verkopen hebt, of u werk van een fysieke of mentale aard te volbrengen hebt, zult u vroeg of laat ontdekken dat het werk volmaakt volbracht wordt slechts indien u het bewust gewaarzijn verworven hebt van de Tegenwoordigheid Gods. Het verwerven van dat gewaarzijn, van die Tegenwoordigheid, gaat vóór u uit om de relaties te (be)vestigen met diegenen waarmede u in contact moet komen, of in het verkopen of kopen of in een relatie; maar indien u afhankelijk bent van uw menselijke persoonlijkheid; uw menselijk vermogen of uw menselijke talenten om te verkopen, dan zult u ergens en op enig tijdstip falen. Indien u minder bezorgd bent over wat u zult gaan zeggen echter, en meer bezorgd bent over het verwerven van de realisatie van de Tegenwoordigheid, dan zult u bevinden dat de juiste woorden voor de juiste gelegenheid uit uw mond zullen voortkomen.

Wordt nooit verleid om te geloven dat u weet waar u voor moet bidden. Wordt nooit verleid om te geloven dat u weet wat goed voor u is, omdat, ongeacht wat u moge geloven dat op het moment goed voor u is, het een geloof, een opvatting is die slechts stamt uit de begrensde staat van uw huidig gewaarzijn. Indien u de Goddelijke Genade uw leven in zijn geheelheid en volledigheid zoudt kunnen laten zien, dan zou het aan u worden geopenbaard dat wat u op dit moment denkt voor uw uiteindelijk goede niet zo kan zijn. Velen hebben geloofd dat een universitaire opleiding een absolute noodzaak was en anderen hebben bewezen dat zij succesvol konden zijn zonder die opleiding. Velen hebben gedacht dat hun werk ligt in een bepaalde activiteit, maar hadden zij de Goddelijke Wijsheid toevertrouwt om hen te leiden in plaats van hun begrensde, eindige, menselijke wijsheid, dan zou iets geheel anders zich voor hen hebben kunnen ontfouwen. U hebt geen manier om te weten welke ervaring het beste voor u is tenzij u uzelf toestaat om te worden geleid door een Wijsheid hoger dan uw eigen wijsheid.

Als u begint te bidden, geloof dan niet dat uw wijsheid voldoende is om u te vertellen waarvoor u moet bidden of hoe u moet bidden. Bedroevend is het lot van de mens die gelooft dat hij weet hoe hij bidden moet omdat iedere gebed uniek is. Ieder gebed of iedere meditatie is anders van alle andere gebeden en meditaties; en de hemel helpe degene die in gebed en meditatie gaat met een herinnering aan hoe hij gisteren bad of mediteerde want hij wist voor zichzelf de mogelijkheid uit om vandaag vers manna te ontvangen. De veiligste gedragslijn voor een Oneindige Weg student om te volgen is om vrijelijk

toe te geven dat hij niet weet hoe hij moet bidden, hoe hij in of uit gebed moet komen of waar hij voor moet bidden en dan zich in ontvankelijkheid te openen voor *die Stille, Zachte Stem* (Eng, Ned: *het suizen van een zachte koelte, 1 Kon 19:12*) Die in hem is, dichterbij dan zijn ademtocht en Het d.m.v. hem te laten bidden, Zijn Stem te laten uiten, Het op Zijn manier te laten hebben. Indien u voor iemand anders bidt, laat Het u informeren, Laat Het uw patiënt of student informeren.

Tracht niet zelve in uw gebed ALwetendheid te zijn, omdat u slechts ALwetendheid kunt zijn als u volledig afwezig bent van het persoonlijk begrip van het zelf, als u afwezig bent van enigerlei kennis, als u die plaats van niet-weten verkregen hebt waar u precies weet dat u niet weet en zelfs niet wilt weten, maar bereid en open bent om Geestelijke Wijsheid , Geestelijke Leiding, Geestelijke Kracht te ontvangen.

Als u in gebed gaat of voor iemand anders mediteert, tracht dan niet gedachten aan hem over te brengen, tracht niet te weten wat goed of het beste voor hem is, maar zit neer in een staat van volledige ontvankelijkheid, en laat dan de Vader functioneren als uw bewustzijn. U kunt wellicht geen boodschap voor uw patiënt of student ontvangen, maar die heeft u niet van node. Hij zal het ontvangen, en hij zal het niet van u ontvangen maar van de Bron van u. Uw bewustzijn werkt slechts als het instrument van contact, en u kunt wellicht zelve nooit weten wat de boodschap is of dat er zelfs een boodschap ontvangen is. In mijn praktijk is het mij nooit gegeven te weten welke boodschap mijn studenten of patiënten ontvangen en verder,

maak ik mij nooit druk over deze fase van het werk. Als zij vragen of ik iets voor hen ontvangen heb, is mijn antwoord vele malen:

"Neen, ik heb niets voor u ontvangen. Ik heb louter gemediteerd en wat er te weten valt of moet worden ervaren moet tot u komen vanuit de Vader. Ik treed het schouwspel van uw leven niet binnen behalve dan als een transparant; niets meer en niets minder."

Wat het ook is dat u kan voelen als het resultaat van het Oneindige Weg gebed of behandelingswerk, of in onze bijeenkomsten of in enig werk dat voor u gedaan is - wat u ook voelt, voelt u vanuit de Bron Zelve want niets wordt naar u geleid. Ik geef niet om uw problemen noch om de oplossing van uw probleem omdat de enige oplossing die ik weet de daadwerkelijke realisatie van Gods Aanwezigheid is en het begrijpen dat dit probleem - wat ook zijn aard of aard is - een toestand van universele hypnose is, en geen persoon heeft waardoor, als welke of op wie het kan werken en zonder een wet of een macht om te scheppen, handhaven of het in stand te houden.

Ik zou met nadruk iedere Oneindige Weg student willen waarschuwen om nooit deze basispunten te verliezen en nooit te trachten om ze voorbij te streven, omdat welke mate van harmonie moet komen d.m.v. de boodschap van De Oneindige Weg in onze ervaring en bestaan, moet komen door het begrijpen en het in praktijk brengen van deze hoofdbeginselen. Als we verder gaan in de mystieke kant van de boodschap van De Oneindige Weg, dan komen wij in het uiteindelijk

gewaarzijn en de daadwerkelijke ervaring van onze Ware Identiteit, maar dit vernietigt nooit en te nimmer de noodzaak om deze basispunten in praktijk te brengen.