

Vragen ..

Bertus:

**Copyright .....** [copymark](#)

**Disclaimer .....** [disclaim](#)

Uit: Princess Kaiulani Hotel ... LEZING DD 16 JUNI 1963

JOEL:

Allereerst wil ik diegenen van u welkom heten die hier voor de eerste keer zijn. Misschien weten sommigen van u dat wij van De Oneindige Weg niet adverteren of onszelf op enigerlei wijze promoten en wel om deze reden: wij erkennen dat wij werkelijk niets te geven hebben behalve aan diegenen die zelve ertoe geleid zijn om het te ontvangen. Met andere woorden: of u al dan niet iets van de boodschap van De Oneindige Weg ontvangt is niet aan ons; het is strikt een kwestie van uw eigen bewustzijn. Of u erkent, ontvangt en reageert op deze boodschap – of niet. Er is geen macht in de boodschap zelve – de macht is in uw bewustzijn. Indien de macht in de boodschap zou zijn, zou de gehele wereld gered kunnen worden.

....

U die een pas beginnende student bent van De Oneindige Weg zal het zeker fijn vinden om zich bij ons aan te sluiten, ofschoon wij disciplinair zijn. Wij hebben ~~geen regels voor het gedrag van anderen~~ maar wij zijn strikt voor onszelf. Wij staan op uren en uren studie en dat iedere dag, want ons onderricht is niet parttime onderricht noch af en toe onderricht. Er zijn boeken en bandopnamen te bestuderen, activiteiten bij te wonen.

.....

U kunt aanvankelijk wellicht moeilijkheden ervaren bij het begrijpen van deze boodschap, meer speciaal als u een metafysische ondergrond heeft. U heeft de uitspraak gehoord dat “Waarheid één is” of “Er IS maar één Waarheid.” En ik zal u zeggen dat dit slechts waar is als u in dat hogere Rijk van Bewustzijn komt waar u de Letter der Waarheid te boven bent gestegen en louter door de Geest kunt leven.

....

Natuurlijk weet ik dat wij in het menselijk schouwspel goede of slechte gedachten eropna kunnen houden en dat de goede gedachten ertoe neigen om vriendelijke dingen voor ons te doen en de slechte gedachten neigen ertoe om erg slechte dingen voor ons te doen.

....

Indien u een macht zou zoeken om deze stoffelijke en mentale machten te overwinnen, dan zou u verkeerd zoeken. .

U begint te beseffen: “Deze stoffelijke en mentale dingen die de wereld als macht aanvaard heeft, zijn geen macht.” Waarom? Het is zo simpel. God, Geest, is Almacht – Alle Macht – dus kunnen er niet “Alle Macht” én stoffelijke en mentale machten zijn.

.....

Sluit uw ogen en zeg erg vriendelijk en zachtken in uzelve “IK”. Dat is alles. IK is binnenin u, dus leer om HET te vertrouwen, maar niet als een macht OVER iets. Vertrouw alleen maar “IK ben met u” en rust en ontspan u. *“IK ben met u”: . . “Ik zal u geenszins verlaten noch in de steek laten”*. Vrees niet. “Vrees niet, IK ben bij u tot de voleinding der wereld.

...

..... dat wij geen gedragsregels voor onze studenten opstellen. Zij kunnen “naar de hemel op de vleugelen der glorie rijden” of ze kunnen in de tegenovergestelde richting reizen. Wij kunnen slechts de “Kop met Koud Water” aanbieden en het dan aan het individu overlaten hoeveel of hoe weinig zij Ervan wensen te drinken. Iets moet in het bewustzijn van een individu geïntroduceerd worden om het te veranderen. Die Geest is de Geest Gods Welke u in onze studenten zult bemerken als u zich onder hen begeeft. Het is niet het menselijk goede in hen. Het is een Geestelijke Tegenwoordigheid Die is vrijgelaten. Wij hebben hier een fantastische activiteit. Het is een activiteit die al vele jaren doorgaat.

....

Bertus: Meer info bestudeer cat.no 1073 “vragen”.