

VOORWOORD:

Bertus:

Begrijp het in dit boekje cat.no 1111 a.u.b. niet verkeerd. Joel propageert uiteraard NIET !!! dat wij dus allemaal maar fysiek naakt moeten rondlopen. Wij leven nu eenmaal in ‘deze wereld’ en we hebben de fatsoensnormen waar wij ons allemaal aan te houden hebben.

Naakt of naakt-zijn is een onderwerp dat bij veel mensen nogal gevoelig ligt (behalve uiteraard bij nudisten en naturalisten) en waarover men niet graag openlijk praat.

Maar zoals u ongetwijfeld zult begrijpen heeft het begrip ‘naakt’ meerdere betekenissen.

Allereerst hebben wij de **fysieke, lichamelijke betekenis** (het nudisme en het naturisme bijvoorbeeld) – Alhoewel dit nauwelijks nadere uitleg behoeft, klikt u op [fysiek](#) voor nadere info.

Vervolgens hebben wij de **figuurlijke, overdrachtelijke betekenis**.

Joel stelt in zijn werken dat wij ‘naakt’ (= vrij) van concepten over God moeten zijn.

En ook

- citaat Joel:

“Wanneer beseft gaat de Geest van God, de Christus nooit verloren. Wij zouden ons ‘naakt’ voelen indien wij ooit weer met de wereld worden geconfronteerd zonder deze Tegenwoordigheid vóór, achter en naast ons.”

– einde citaat .

Alsook dat wij ‘naakt’ tot God moeten gaan. ‘naakt’ (= vrij) van wensen, angst, verlangens, etc.

Ook beschrijft Joel in Geestelijke Zin het samenkomen van man en vrouw, de ‘conceptie’ alsook de ‘onbevleete ontvangenis’.

In dit boekje cat.no 1111 zult u uitgewerkte lijsten aantreffen uit de searchtool inzake de begrippen ‘naked’ =naakt , ‘conception’ =conceptie, ‘body’ =lichaam , ‘immaculate conception’= onbevleete ontvangenis.

=====

Joel stelt inzake ‘conceptie’:

– citaat :

“Wanneer onze jong getrouwde paren, d.m.v. hun Geestelijke studie, zich realiseren dat het conceptieproces geen vleselijke daad is, niet iets is om bang voor te zijn of zich voor te schamen of slechts een daad van plezier en genot is maar dat het daadwerkelijk een natuurlijke functie van het leven is, dan zullen ze ontdekken dat het zaad zal worden beschouwd als iets heiligs”

– einde citaat.

Link:

<https://www.joelgoldsmithbooks.com/the-search-tool>

=====

Bertus:

Maar God schiep ons nu eenmaal naakt en wij – de mens - schiepen schaamte. Waarvoor? De uiterlijke kenmerken van de man en de vrouw zijn bij alle mannen en alle vrouwen gelijk. Dus op die grond hoef je je

niet te schamen. Maar nogmaals.. we hebben nu eenmaal onze fatsoensnormen.

Joel behandelt dit onderwerp op zeer discrete wijze maar brengt wel zijn ontvouwingen hierover tot uiting.

Ik heb diverse van zijn ontvouwingen in dit boekje verzameld hetgeen een goed beeld geeft hoe Joel met dit onderwerp omgaat.

Ook openbaart Joel zijn onthullingen over het lichaam en hoe daar mee om te gaan.

De inmiddels opgeheven uitgeverij Mysticsoftheworld (toenmalige, inmiddels gepensioneerde presidente Denice E. Jutras) -- althans zij publiceren geen De Oneindige Weg ® werken meer --- deze uitgeverij dus heeft een zeer uitvoerige studiegids samengesteld waarin a l l e ontvouwingen van Joel terzake zijn ondergebracht.

Dit werk heb ik vertaald (400 vel) en is bij mij- tegen kostprijs - in 2 delen te verkrijgen onder de cat.nrs. 332A en 332B.

Ook verwijs ik u naar cat.no 256 'De Geestelijke Aard van het lichaam'. Ook bij mij – tegen kostprijs – te verkrijgen.

Zo zijn er ook door Joel en Lorraine *)gegeven oefeningen inzake het lichaam.

Klik op [oefening](#) en [exercise](#).

*) Meer info over haar <https://www.theinfinitewayholland.nl/leraren/leraren.htm>

In de Engelstalige *streamingservice* komt u nog veel audioregistraties over dit onderwerp 'naked' (naakt) tegen. Meer info klik op:

<https://joelgoldsmithstreaming.com/>

U kunt op betaald abonnement online Joel beluisteren en op extra betaald abonnement kunt u tegelijkertijd de transcriptie in het Engels of in uw eigen taal meelesen. Wat die vertaalde transcriptie betreft, verwijs ik u voor de goede orde naar mijn op – en aanmerkingen terzake. Klik op [streamned](#).

Klik ook op [clausule](#) voor info inzake fragmenten uit audio en schriftelijk materiaal.

=====

Ook verwijs ik u naar het epistel ‘Eigen Ervaringen’ waarin ik mijn ervaringen met een jonge, katholieke homo nudist beschrijf die vrees had om in zijn slaapkamer ten overstaan van het aan de muur hangend crucifix naakt te zijn en te bidden. Ik kon hem hiervan genezen. Wellicht ook interessant voor u maar ik waarschuw u van te voren... als voorbeeld komt er enig – zoveel mogelijk gekuist - bloot in voor. Klik op [ikerveraar](#) .