

Verlaat

COPYRIGHT (algemeen) klik op [copymark & Nederland](#) klik op [auteurnl](#)

[DISCLAIMER](#) klik op [disclaim](#)

=====

Vader, moeder verlaten "omwille van MIJ". Meer info klik op [verlaat](#) .

In de Bijbel lezen wij dat Jezus ons zegt : "verlaat vader, moeder , etc...
omwille van Mij" of woorden van die strekking

In één van zijn klassen zegt Joel daarover:

"We hebben het gezag van de Meester dat het, om de werkelijke hoogte van de Christus te verkrijgen, noodzakelijk wordt om *moeder, broer, zus en vader te verlaten omwille van Mij* (zie Mat. 10:34-39) . Laat je netten liggen; verlaat je vader."

Bertus:

Verderop stelt hij dat dit echt niet betekent dat je letterlijk "vader, moeder , ... moet verlaten".

In studiegids cat.no 1054 © gaat Joel hier dieper op in. Voorts kun je hierin het in-trieste verhaal lezen van een vrouw die alles opgaf (gezin, etc) om "De Oneindige Weg" in de wereld uit te dragen. In een brief aan Lorraine (tot 1982 redactrice van Joels werken) schrijft Joel aan haar: "“Je hoeft niet krankzinnig te zijn om een metafysicus te zijn.”"

Joel heeft die vrouw een antwoord gegeven die – naar hij veronderstelde – de planeet onder haar voeten zou moeten wegbranden en terecht. Joel moest niets hebben van opgeblazen ego's en valse, onware pretenties. En dat geldt uiteraard ook voor iedere ware Oneindige Weg werker.

Uiteraard zul je mij, Bertus, altijd bereid vinden te trachten jouw vragen te beantwoorden..