

IS "DE ONEINDIGE WEG" MIJN GEESTELIJK HUIS?

(herzien augustus 2020)

Bertus:

COPYRIGHT [copymark](#)

DISCLAIMER.....[disclaim](#)

Ik gebruik de 1951 Bijbelvertaling van het Bijbelgenootschap. Inmiddels is er de 2014 Bijbel in Gewone taal. Inzake de Bijbel verwijs ik naar: [Bijbel](#)

vertaling (dec 2009 herzien aug 2020) L. Rabe

Info: theinfinitewayholland@outlook.com of oneindigewegholland@gmail.com
of whatsapp 06 155 449 22

Om dat voor uzelf te beoordelen, kunt u de hieronder weergegeven "test" afleggen.

Als u voelt dat De Oneindige Weg uw Geestelijk Huis is, blijf er dan bij en laat andere leerstellingen (hoe goed die ook moge zijn) varen. In het boek "Living Now" pag. 69 zegt Joel:

"De genezingsbeginselen van De Oneindige Weg wijken zó radicaal af van die welke worden gevonden in andere leerstellingen, dat studenten die succesvol willen zijn in de praktijk van De Oneindige Weggenezing, slechts moeten werken vanuit het standpunt van wat hen in dit werk is gegeven."

Bertus:

Doe je dit niet, dan behoort je tot die mensen waarvan Joel zó treffend zegt (in het boek: "Living Now" pag. 19):

.zij zijn nog steeds verdiept in het leven van hun eigen leven. Zij hebben zich niet aanvaard als deel van het Oneindige Weg bewustzijn en zij leven derhalve deels hun eigen leven en volgen De Oneindige Weg en deels volgen ze een andere vorm van metafysica of soms wel 6 verschillende vormen. Zulke studenten omvatten niet met hun gehele hart de beginselen van enig bepaalde leer en bijgevolg is hun bewustzijn verenigd met niets....."

Bertus:

Vertaler bidt u om niet te behoren tot "zulke studenten" maar uw vrijheid te vinden. In "Living Now" pag. 19 zegt Joel:

Vanaf het moment dat een student beseft dat De Oneindige Weg zijn levensweg is en zich ermede heeft verenigd, begint hij te bevinden dat het Oneindige Weg bewustzijn zelve zijn vrijheid voor hem handhaaft...."

Bertus:

Hieronder dan de TEST:

uit het boek "Living Now" pag. 152:

Joel:

U kunt nu weten of De Oneindige Weg bij u aanslaat en een nieuwe zoeker kan voor zichzelf beoordelen of De Oneindige Weg voor hem mogelijkwijs te verwerven is.

Besteed er een week aan om te leven in Hoofdstuk 10 "Meditatie over het Leven door Genade" in "Het Beschouwende Leven" *) . Indien dit uw hart doet zingen, is de boodschap van de Oneindige Weg uw Geestelijk Huis. Dan bent u gereed om te beginnen te lezen bij het begin van dit boek en een nieuw bewustzijn op te bouwen en al de andere Oneindige Weg geschriften zullen zich aan u openen zoals een knop in een bloem zich opent.

=====

*) Meditatie Over het Leven Door Genade.

De grootste Geestelijke zegeningen die in uw ervaring en bestaan komen, worden niet zozeer tot stand gebracht door wat u aan Waarheid weet als wel door de mate der stilte die u kunt handhaven. Wat u aan Waarheid weet (d.w.z. de letter der Waarheid), werkt slechts als een fundering voor de werkelijke demonstratie van het Geestelijk leven.

Buiten een paar simpele verklaringen der Waarheid, die iedere Waarheidsstudent moet begrijpen en realiseren, is er weinig van ingewikkelde of moeilijke aard dat hij moet weten voor zover het het weten der Waarheid betreft. Het moeilijke deel komt in het ontwikkelen van een staat van Bewustzijn dat hem in staat stelt om innerlijk stil te zijn.

Behalve voor de realisatie van de ware aard van gebed, dat in zich het begrijpen herbergt dat op God geen beroep behoeft te worden gedaan of te worden gebruikt en het begrijpen dat alle tegenwoordigheid, substantie, macht en wet van God zijn waar u bent, is stilte meer waardevol dan al het spreken en al het onderwijs dat gegeven kan worden. Daarom kan iemand gewoonlijk veel grotere werken doen als een practitioner dan als een leraar, omdat een leraar voortdurend ertoe geroepen wordt om te spreken en wat hij zegt wijkt soms af van de innerlijke realisatie dat God IS.

In staat te zijn om te verblijven in het IS van God is veel beter dan al het onderricht of praten in de wereld. Het is niet wat iemand zegt dat de grotere werken doet, het is de rustige, vredevolle realisatie.

De eerste en erg simpele regel is om niet voor iets naar God uit te reiken; er zeker van te zijn dat je niet gelooft dat je een Gods Macht van node heeft en je voortdurend beseft dat je enige behoefte is voor de realisatie van Gods Genade. Apart daarvan, hoe minder je spreekt over wat je weet, des te beter het voor je is alsook voor diegenen die je helpt.

Dit is speciaal waar voor diegenen die leraar zijn omdat het is als zij niet onderwijzen dat zij het dichtst bij hun Geestelijk Centrum leven. Dan denken en spreken zij niet d.m.v. het intellect en zeggen dingen die soms dwaas toeschijnen. Woorden klinken altijd dwaas voor de werkelijke leraar omdat iemand die zover gevorderd is dat hij een leraar is, weet dat God niet d.m.v. spraak of gedachte wordt bereikt: God wordt slechts bereikt d.m.v. de stilte. Het enige gewettigde excuus dat er is om de Waarheid uit te spreken is om Haar te onderwijzen en de enige reden voor het zich herinneren van zelfs een beetje

Waarheid is om reden dat u zich kunt neder vestigen in een bewuste vereniging of éénwording met God en daarbij in vereniging met uw goede.

Gods ALOMtegenwoordigheid

Vele mensen geloven dat er een macht ten goede en een macht ten slechte is, en zij trachten altijd een macht ten goede te verkrijgen om iets te doen aan een macht van het kwade. Als u echter het Geestelijk leven betreedt, wordt u zich spoedig gewaar van het feit dat alle mystieke onderricht, en speciaal de openbaringen van Christus Jezus, zijn gebaseerd op het concept of het idee van "*den boze niet te weerstreven*" (Mat 5:39) en "*niet bezorgd te zijn*" (Luc 12:32).

Het hoofdpunt dat iedereen op het Geestelijk Pad zich voortdurend moet herinneren is, dat hij geen macht zoekt - zelfs geen Gods Macht - om iets voor hem of iemand anders te doen. Het is niet dat hij geen Gods Macht van node heeft, omdat Gods Macht voor altijd aanwezig is; maar niemand kan de Macht Gods in zijn ervaring brengen door ERom te bidden, ERom te vragen, op te offeren, goed te zijn of rites, rituelen, feest of vastendagen in acht te nemen.

God IS ALOMtegenwoordig. "*De plaats waarop gij staat is heilige grond*" (Ex. 3:5) omdat de Tegenwoordigheid Gods er is. Dus hoeft u er geen tijd aan te spenderen om u af te vragen hoe u God moet bereiken; hoe HEM in uw ervaring en bestaan te brengen of hoe uzelf HEM waardig te maken, maar *te leven, u te bewegen en te zijn* (Hand 17:28) in het besef dat waar u bent, God IS. Het maakt geen verschil of u ziek bent, momenteel zondigt, tijdelijk gebrek of begrenzing ervaart of zelfs stervende bent. Juist dààr waar u zich bevindt, IS God en

uw functie is louter om u dat in herinnering te blijven brengen, maar niet te trachten het te doen geschieden omdat het reeds waar is.

Vergeet nooit dat u God niet om iets behoeft te vragen: God IS reeds dichterbij dan u ademtucht; God is reeds alomtegenwoordig waar u bent: en meer dan dat: God IS de ALWetende Intelligentie Die uw noden reeds kent. Verspil derhalve er geen tijd aan om God te vertellen wat u nodig heeft of wanneer u het van node heeft of hoeveel u nodig heeft omdat het *ZIJN Welbehagen is u het Koninkrijk te geven (Luc 12:32)* Waarom ervaren wij het Koninkrijk niet?

De vraag kan bij u opkomen:

Indien God tegenwoordig is, indien God reeds mijn noden kent, indien het Gods Welbehagen is om mij het Koninkrijk te geven, waarom ervaar ik het dan niet?

Het enige antwoord op die vraag is dat, in plaats van te erkennen dat God IS, dat God tegenwoordig is waar u bent, dat God reeds uw noden kent en dat het ZIJN Welbehagen is om u het Koninkrijk te geven, u misschien ergens van de weg af geraakt bent in een poging om God te vinden; in een poging om Gods Macht te verkrijgen alsmede om te trachten te ontdekken wat u kunt doen om God in uw ervaring te brengen; U hebt in de verkeerde richting gekeken: u hebt gekeken waar God niet is, d.w.z. waar God er niet is voor zover het uw onmiddellijke demonstratie van harmonie betreft.

Bovendien, verwacht u misschien dat God u gezondheid, voorziening, kameraadschap of huisvesting geeft en indien dat zo is, dan *bidt u verkeerd (Jac. 4:3)* De Meester is op dat punt

erg duidelijk: *Wees niet bezorgd over wat u zult eten of wat u zult drinken of over uw lichaam waarmede het te kleden (Mat 6:25) Indien u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraagt wat ge maar wilt en het zal u geworden (Joh 15:7)* Verblijf in welke woorden? Het Woord Dat God is en dat God is waar u bent, dat God uw noden kent en het u vrijelijk geeft en dat het uw functie is om u te ontspannen en een toeschouwer te zijn; Gods Genade Zich te laten ontvouwen.

Daar HIJ oneindig is, kan God u niets geven dan Zichzelf; en als u om iets anders dan God bidt, dan bidt u verkeerd. Als u tot God bidt om gezondheid, vrede op aarde, voorziening, huisvesting of kameraadschap, dan bidt u als de heidenen die deze gehele praktijk van dat soort smeekbede-gebed duizenden jaren geleden begonnen.

Er is maar één gewettigd iets waarvoor je tot God bidt en dat is voor het besef van Gods Tegenwoordigheid en Gods Macht. Het is gewettigd om God te vragen om Zichzelf aan u te geven, maar niets anders. Er is trouwens niets anders dat iemand nodig zou kunnen hebben of zou willen. Als je het besef verkregen hebt van Gods ZELF, zul je erkennen hoe wijs en waar de uitspraak van de Meester was: *"dit alles zal u bovendien geschonken worden"* (Luc 12:31) slechts wees er zeker van dat u om deze dingen niet bezorgd bent en dat uw gehele verlangen het begrijpen van God is:

Waar ik ben IS God en God weet alles van mij. HIJ kent mijn noden eer ik die ken en het is ZIJN Welbehagen om mij het Koninkrijk te geven. Ik zal mij ontspannen en rusten in ZIJN Woord; ik zal niet trachten om een Gods Macht te gebruiken noch zal ik trachten om God te beïnvloeden.

Naarmate de dag verstrijkt, zullen wanklanken zich waarschijnlijk aan u presenteren en vaak zullen ze zijn in de vorm van incorrecte mensen. Indien dat zo is, zult u ertoe geroepen worden om te beseffen dat in de Aanwezigheid Gods er slechts de mens van Gods Schepping is. Op andere keren zal het kwaad zich aan u presenteren als een soort negatieve wet: een wet van stof, weer of klimaat en zal het voor u noodzakelijk zijn om te weten dat in zover God Geest is en Oneindig, de Enige Wet (een) Geestelijke Wet moet zijn.

Als uw gebed een zich volledig ontspannen in het Woord is, vervult u de vereisten van gebed, het gebed welke Gods Tegenwoordigheid en Macht is.

God IS uw Verblijfplaats

Vele mensen is onderwezen dat, indien zij iets willen, zij erom moeten bidden. Indien zij een nieuw huis nodig hadden, baden zij specifiek voor een nieuw huis of deden er "mentaal werk" voor.

Maar in De Oneindige Weg of voor wat dat betreft in enigerlei andere mystieke leer, zou niemand "mentaal werk" doen, bezorgd zijn of erom bidden om een huis te verkrijgen. Wat hij zou doen is zich in meditatie neder te vestigen en indien hij het moeilijk vindt om stil te worden, kan hij wellicht beginnen met te beseffen:

Er kan maar één huis zijn omdat ik leef en verblijf in God; *ik leef, beweeg mij en ben in God.*

Wie zou willen leven op enig andere plaats? Wie zou een andere woning willen? De Hemel verhoede dat ik een huis zou willen anders dan '*de schuilplaats des*

Allerhoogsten" (Ps. 91:1) of dat ik ooit zou wensen op een andere plaats te zijn anders dan "verborgen met Christus in God (verg. Heb 4:13) gevestigd in mijn Geestelijk Huis in de Boezem des Vaders.

*Hij die gezeten is in de schuilplaats des Allerhoogsten (Ps. 91:1) zal altijd een prachtig huis hebben. En dus, als u dit idee van uw werkelijke verblijfplaats voor een paar minuten overpeinst, wordt u erg stil. Nu hebt u geen verlangens; nu strijdt u niet om iets te krijgen; en als u uw verlangen hebt losgelaten om iets in deze wereld te verkrijgen, bevindt u zich automatisch in vrede. Dan, komt er *in stilheid en in vertrouwen (Jes. 30:15) deze overtuiging:**

Waar God Is, b en ik. Ik ben altijd in ZIJN Tegenwoordigheid omdat *Ik en mijn Vader  en zijn (Joh 10:30) en al wat de Vader heeft van mij is (Luc 15:31).*

Dat zal uw gebed of meditatie vormen en als u het beseft verworven hebt van uw  enheid met God, zal wat u noemt "uw fysieke woonplaats", "uw huis" of "menselijk huis" verschijnen. U zult het niet na behoeven te jagen. Het zal u najagen. U zult het niet behoeven te zoeken. Het zal u zoeken totdat het u vindt. Omgaan met dagelijkse problemen.

Indien uw probleem er  en is van het vinden van werk voor uzelf of een lid van uw gezin, is het enige wat u nooit moet doen: "mentaal werk" voor tewerkstelling doen. Opnieuw wendt u zich tot de Vader binnenin met:

God IS Oneindig en daarom moet God de Enige Werkgever zijn, maar daar God Oneindig IS moet God ook de Enige Werknemer zijn. Werkgever en

werknemer zijn niet twee wezens gescheiden en apart van elkaar. God is zowel Werkgever als Werknemer, één en niet twee, onscheidbaar en ondeelbaar.

De Vader zegt: "*Kind...al wat IK heb is het uwe*" (*Luc 15;31*). Dus wat voor tewerkstelling de Vader heeft, heeft de zoon. En dit niet in de toekomstige tijd. Dit is in de tegenwoordige tijd... nu . Al wat de Vader heeft, is het mijne - al de werkzaamheid, al de tewerkstelling, al de erkenning, al de beloning.

Al wat de Vader heeft is van mij want "*Ik en mijn Vader zijn één*" (*Joh 10_30*). Wij zijn niet twee; wij zijn niet van elkaar gescheiden, wij zijn niet deelbaar; wij zijn ondeelbaar; wij zijn één en dus zijn werkgever en werknemer één.

Hier waar ik ben, zijn Ik en mijn Vader één en in deze éénheid is mijn volledigheid.

Net zoals u niet een huis behoeft na te jagen, zo behoeft u tewerkstelling niet na te jagen. Tewerkstelling zal u najagen omdat het reeds een deel van uw éénheid met God is. Daar u in uw eenheid met God onscheidbaar van God bent, bent u ook onscheidbaar van uw goede - van uw verblijfplaats, van uw tewerkstelling, van uw voorziening.

God IS mijn Voorziening. God Is mijn Spijs, Wijn, Brood, Water. God Is al deze zaken. Als God mij Zichzelf geeft, geeft HIJ mij Brood, Spijs, Wijn en Water. Gods ZELF is mijn Voedsel, mijn Kleding, Huisvesting en Vervoer.

M.a.w.: als u de bewuste realisatie van uw eenheid met God hebt, dan hebt u voorziening. Om voor voorziening te bidden, om "mentaal werk" voor voorziening te doen of Gods Macht te zoeken om voorziening te verkrijgen zou werken als een barrière voor de demonstratie van uw voorziening. De enige demonstratie van voorziening die u kunt maken is de demonstratie van bewuste éénheid met God.

Hoe kunt u om gezondheid bidden als God de Gezondheid uws aangezichts is? God heeft geen gezondheid te geef. God is Zelve Gezondheid en als u God hebt, dan hebt u ook gezondheid. Enig gebed om gezondheid of enig "mentaal werk" voor gezondheid is tijdsverspilling omdat de enige werkelijke demonstratie van permanente gezondheid het verwerven of bereiken van God is

Slechts één Gewettigd Verlangen.

In zover God reeds IS en dichterbij IS dan uw ademtucht, kunt u werkelijk God niet bereiken: u kunt slechts de realisatie van Gods Tegenwoordigheid verkrijgen, Die reeds altijd met u is. Als u ophoudt te trachten om gezondheid te krijgen en begrijpt dat er maar één ding is om te krijgen en dat dat een realisatie van God is, dan wordt u rustig en geschiedt er innerlijk en uiterlijk iets prachtigs als u ophoudt met iets buiten uzelf te wensen.

Ik zoek niets buiten mij: niets en niemand. Ik heb geen verlangen naar iets in deze wereld, behalve dan U te kennen. *U te kennen is het Eeuwige Leven (Joh 17:3).*

Ik kan alle andere verlangens opgeven omdat, door U te kennen, ik één ben met mijn gehele demonstratie

van leven, harmonie, alheid, volledigheid en volmaaktheid.

Laat mij u nu zeggen mijn studenten, dat, nadat al het werk dat deze vele maanden en jaren met u aan de gang is, u gebracht bent tot die hoogte van realisatie waar u nu het vermogen moet hebben om alle wereldse verlangens te laten vallen. Al wat er deze afgelopen maanden en jaren heeft plaatsgevonden, heeft u in een bewustzijn opgeheven waar u nu het vermogen moet hebben om innerlijk uw ogen te sluiten... in deze overtuiging:

Het gehele Koninkrijk Gods Is in mij (Luc 17:21). Ik behoef niet daarbuiten te kijken naar "*de mens wiens adem in zijn neus is (Jes. 2:22)*". Ik behoef niet daarbuiten te kijken naar *prinsen*: naar persoon, plaats, ding, omstandigheid of toestand. Ik behoef niet naar heilige bergen of heilige tempels te gaan of zelfs heilige boeken.

Al wat ik nu van node heb en al dat ik ooit van node zal hebben, is alreeds in mij. Al wat ik ooit zou kunnen hopen te verkrijgen door gebed, studie en meditatie - dit alles - is nu in mij en ik behoef niet daarbuiten te kijken. Ik behoef niet te trachten om iets te demonstreren, ik behoef niet te trachten te bidden. Nu kan ik met God binnenin mij gemeenschap hebben en mij bevrijden van alle verlangen naar enig aards ding.

U kunt altijd weten of u al dan niet juist bidt. Hebt u in gedachten het verwerven of volbrengen van enig aards ding? Indien dat zo is, bidt u niet juist. Eenieder kan dit als een meetstok gebruiken: "Wat verlang ik? Wat is het doel van mijn gebed?" Indien het een aards ding is, indien het iets is in het

uiterlijk rijk, dan bidt u verkeerd. Maar als u bidt en weet dat uw verlangen is om HEM te kennen en ZIJN Genade te beseffen, als uw verlangen is om voor immer en altoos "*gezeten te zijn in de schuilplaats des Allerhoogsten*" opdat u ZIJN Wil kunt kennen, dan bidt u juist.

Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here....(Ps. 19:15). Laat de overleggingen van mijn hart een voortdurend lofprijzen en vreugde zijn. Het Koninkrijk is in mij. Hoe heb ik UW Wetten lief - UW Geestelijke Wetten! Hoe heb ik UWE Genade lief.

Hoezeer wil ik met U huizen - leven, mij bewegen en zijn in een innerlijke realisatie dat GIJ altijd bij mij zijt.

Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, vrees ik geen kwaad, want GIJ zijt bij mij). GIJ voert mij aan rustige wateren; GIJ doet mij nederliggen in grazige weiden. (Ps. 23) Oh, dat mijn leven in U, voor u en met U geleefd moge worden en dat ik altijd verzadigd moge zijn met UW Grote Geschenk van Genade.

Des Heren is de aarde en haar volheid" (Ps. 24:1) en Kind, gij zijt altijd bij Mij en al het Mijne is het uwe (Luc 15: 32) Hoe kan ik dan iets van iemand verlangen? Hoe kan ik enigerlei toestand of omstandigheid verlangen? Ik kan slechts verblijven in het Centrum van mijn wezen en met dankbaarheid beseffen dat *in stilheid en in vertrouwen* mijn vrede is; niet door bezorgd te zijn, niet door een Gods Macht te zoeken, maar in stilheid en in vertrouwen

vind ik mijn vrede, mijn rust, mijn overvloed, mijn kameraadschap en mijn huisvesting.

Slechts als ik God heb, verschijnt mijn menselijke kameraadschap en die verschijnt harmonieus; slechts als ik God heb, heb ik overvloedige voorziening; slechts als ik God heb, heb ik gezondheid.

God Is nu in mij en u bent nu in God; u hebt reeds Gods Tegenwoordigheid waar u bent; maar het is u zich bewust herinneren aan die Tegenwoordigheid wat het in manifestatie brengt.

Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn Gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden (Mat 6:33) - wees er slechts zeker van dat u geen dingen zoekt. Oefen uzelve erin om geen andere verlangens te hebben dan het ene grote verlangen om God te kennen:

Ik heb geen ander verlangen dan het verlangen om met God te wandelen, God te dienen en God lief te hebben. Ik heb geen verlangen anders dan dat Gods Genade aan mij moge worden geopenbaard, dat Gods Wet aan mij bekend moge worden gemaakt en dat Gods Wil in mij moge worden uitgedrukt. Al mijn verlangens hebben te maken met God, niet met iets of iemand buiten mij.

Ik heb reeds het Koninkrijk Gods in mij. Wat kan ik nog meer hebben? Als ik in dat Rijk verblijf en stil ben, wordt het gevoel van Gods Tegenwoordigheid in mij levend; er is een gewaarzijn dat ik één ben met God en dat God aanwezig is. Er is niets meer te doen;

alleen maar rustig te zijn en mijn hart te laten overvloeien van dankbaarheid.

Uw eigen zal tot u komen

Het Verlicht bewustzijn dat is verworven is zelve de gezondheid, het brood en de spijs en de wijn. Het is niet dat u Verlichting verkrijgt en dan er iets mede doet; maar als u Verlichting ontvangt hebt u niets verder te doen; want HET doet het en IS. U bent slechts de toeschouwer van wat dit Licht doet.

Het Licht is verworven op het moment dat u geen uiterlijke verlangens hebt, als u de kennis hebt dat het slechts Gods Genade, Gods Wil en Gods Wet is Die u verlangt te kennen. Het werkt als een tovermiddel. Het moment dat u ophoudt iets na te jagen, begint het u na te jagen; het moment dat u ophoudt iets te verlangen, komt het in uw ervaring; het moment dat u ophoudt met achter iets aan te rennen, begint het achter u aan te rennen. Als uw verlangen naar iets, iemand of een toestand in de uiterlijke wereld tot een eind komt, begint u dit innerlijk leven van bewuste éénheid met God te leven en dan begint uw uiterlijk leven voor zichzelf te zorgen. Er IS een Onzichtbare Tegenwoordigheid, Iets Dat u niet kunt zien, horen, aanraken, ruiken of proeven en *die vóór u uitgaat om de oneffenheden te effenen (Jes. 45:2) en woningen voor u te bereiden (zie Joh 14:2) en u uw eigen te brengen.* Het is zoals Burroughs zegt in zijn gedicht "waiting":

Sereen, vouw ik mijn handen en wacht geef

niet om wind, getij of zee,

Ik raas niet langer tegen Tijd of Lot

Want hé, mijn eigen zal tot mij komen.

Als u niet langer datgene wilt dat in het uiterlijke is en gelooft dat zulks u ten goede is en als u bereid bent om God Zich-zelf als u te laten vervullen en slechts verblijft in het verlang- en naar Geestelijke realisatie, zult u bevinden dat uw eigen tot u zal komen, ook: uw verblijfplaats, uw vervoer, uw voedsel, uw kleding, uw huisvesting, uw tewerkstelling, uw investeringen. Wat ook van een juiste aard is dat een deel van uw menselijke ervaring moet zijn, komt tot u omdat het een wet is dat het Woord vlees, ervaring, vorm en effect wordt, niet door wat u doet, maar louter door uw innerlijk leven van overpeinzing en realisatie, een leven van leven, zich bewegen en zijn in God en God in u laten leven, Zich bewegen en zijn, zodat God en u eeuwig één in realisatie zijn. U bent daadwerkelijk reeds één in verwantschap, maar zonder het bewuste gewaarzijn van die eenheid, is het alsof er geen God in uw ervaring en bestaan ware.

Bewust gewaarzijn, bewuste kennis, bewuste realisatie: herinner u altijd die belangrijke woorden. U moet zich bewust zijn van iets eer het in uw leven kan worden gemanifesteerd. Indien u derhalve God en Gods Genade in uw leven wilt, moet u zich voortdurend bewust gewaar zijn van Gods Aanwezigheid.

Ongetwijfeld zijn er mensen in de wereld wier enig verlangen geld, naam en roem is en indien zij bereid zijn om te strijden en 12, 14 of 16 uur per dag te wijden aan het verkrijgen van die zaken, zullen zij ze zeer waarschijnlijk krijgen ook. Maar hoevelen die hierin geslaagd zijn hebben bevonden dat, nadat zij dat succes verkregen hadden, het stof in hun handen was en dat het geen genoegdoening, vrede of gemak bracht - soms zelfs geen veiligheid of zekerheid?

Aan de andere kant, diegenen die er een paar uur maar van de dag aan besteden en zich bewust gewaar zijn van een Inwonende Tegenwoordigheid, van God als de Substantie van hun goede en als de Bron van vrede, veiligheid en zekerheid, bevinden dat *God hun Hoge Toren Burcht en Fort (Ps. 18:3) is*. God kan geen veiligheid en zekerheid geven; God kan slechts Zichzelf geven; maar in God is er veiligheid en zekerheid. God kan geen vrede aan iemand geven; God kan slechts Zichzelf geven, maar in God is er vrede.

Zoek MIJ.

"Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht"(Ps. 16:11)...

Waar de Geest des Heren is, is vrijheid" (2 Cor 3:17). Ziet u niet dat de wereld de weg kwijt is door vrede, veiligheid, zekerheid, huisvesting, voorziening en kameraadschap te zoeken terwijl al de tijd de grote noodzaak was om God, de realisatie van Gods Aanwezigheid te zoeken; te trachten HEM te kennen? Wendt u steeds maar weer naar binnen en besef:

Het Koninkrijk Gods IS in mij gevestigd. Ik behoef nergens naartoe te gaan of iets te zoeken. Ik behoef slechts te weten: wees stil en weet. *Wees stil en weet dat Ik God ben (Ps. 46:11.Eng, Ned. Bijbel:.. "laat af...")* Wees stil en weet dat IK, Die tot u van binnenuit spreekt HIJ is. Wees in vrede, vrees niet. IK ben HIJ en IK ben met u. IK was met u *eer Abraham was (Joh 8:58).. IK zal met u zijn tot aan de voleinding der wereld (Mat 28:20)*. Waarom iets zoeken? Waarom iets verlangen? Waarom om iets bidden? Ik ben hier in het midden van u en IK zal u alle dingen geven: meer dan u zelf ooit om zou kunnen vragen of weten of willen. Maar laat het over aan MIJ.

IK ben hier in het midden van u. Vertrouw MIJ, luister naar MIJN Stem. Wees stil en weet dat IK, hier in het midden van u, God b en. Wees stil en weet dat IK dichterbij u ben dan uw ademtocht - IK, God, ben dichterbij u dan uw ademtocht. U hoeft niet te vechten, u hoeft niet te strijden. Het is niet *door kracht noch geweld maar door MIJN Geest (Zach. 4:6)*, door de IK Die in is. Ontspan u, zit neder en wees rustig.

In stilheid en in vertrouwen zal alles aan u geopenbaard worden. In MIJN Tegenwoordigheid, is er vervulling. Waar MIJN Tegenwoordigheid is, is er vrede, is er veiligheid en zekerheid en harmonie.

MIJN Genade functioneert in u - de Genade Gods. Vertrouw ERop. *"Mijn Genade is u genoeg" (2 Cor 12:9)*. Rust, verblijf in dit Woord, en laat dit Woord in u blijven.

IK zal u geenszins begeven, IK zal u geenszins verlaten" (Heb 13:5). Ontspan u, IK zal met u zijn tot aan de voleinding der wereld. Strijdt niet, streef niet. IK in u en u in MIJ. Wat anders is er? Wat is er nog meer?

IK ben uw Brood, Spijs, Wijn en Water. IK ben de Opstanding van uw lichaam - IK, deze Macht in u is de Opstanding. Het zal uw lichaam herbouwen indien de jaren van de sprinkhanen het opgevreten hebben. *"Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik het doen herrijzen. (Joh 2:19)* IK in het midden van u, niet iemand op een heilige berg of iemand in een heilige tempel. Neen, IK in het midden van u zal de tempel van uw lichaam opheffen, een geheel nieuw lichaam, indien u zich alleen maar in MIJ wilt ontspannen;

ontspannen in de zekerheid dat IK met u ben *sinds eer Abraham was* en dat IK u nooit zal begeven noch verlaten zal.

IK ben de Opstanding van uw lichaam, de Opstanding van uw huis, de Opstanding van uw fortuin en van uw roem. IK ben de Opstanding van alles dat u ooit verloren hebt. IK ben de Opstanding en IK ben het Leven en dit IK Dat IK b en IS de IK Die in u is, dichterbij u dan uw ademtocht en handen en voeten.

Zoek:

-- MIJ niet om broden en vissen;

-- MIJ om MIJ;

-- om in MIJ te blijven;

-- om MIJ te kennen - MIJ in het midden van u.

-- uw vrede en veiligheid en zekerheid in MIJ te vinden.

-- geen broden en vissen;

-- de realisatie van MIJ en IK zal de Tegenwoordigheid zijn Die v or u uitgaat om de oneffenheden te effenen. IK zal de Liefde zijn Die u begroet in iedere Ziel.

ZELF - OVERGAVE.

Welnu, geef in een volkomen ontspannen meditatie de wereld op; geef alle verlangens op. U hebt nu het vermogen om alle verlangens op te geven behalve het verlangen om God te kennen,

de bezorgdheid te laten varen voor gezondheid, voorziening, huisvesting, alle angst voor vrienden of verwanten. Laat dit alles los in God omdat, indien God er niet voor kan zorgdragen, u het zeker niet kunt. Maar God kan het wél, indien u bereid bent om uw zorgen en verlangens over te geven.

U kunt niet iets overgeven én eraan vasthouden. Of u blijft eraan vasthouden en leert uiteindelijk dat u van uzelf het niet kunt doen of u zult het overgeven. Geef alle angst en bezorgdheid voor uzelf of voor iemand over. Geef alle bezorgdheid voor uzelf of voor iemand anders over:

Ik geef alles over aan U: ik houd niets achter; ik houd er in mijn geest geen mentale beelden op na om bezorgd over te zijn. Mijn enig verlangen is om U te kennen, voor altijd te leven in de herinnering dat GIJ in mij zijt en dat UW gehele Koninkrijk in mij is. Ik rust in UW Genade; ik rust in UW Vrede.

Vader, vergeef mij, indien ik iets anders gezocht heb dan UW Vrede en de gezondheid UWS Aangezichts.

Vader vergeef mij indien ik ooit iets anders gezocht heb dan UW Genade of gevoeld heb dat ik ooit iets anders van node had dan UW Genade. UW Genade is mij genoeg. Ik leef door Uw Genade. Ik leef omdat ik een erfgenaam van God en mede-erfgenaam met Christus ben.

Aardse weeën, aardse zorgen, aardse angsten, dit alles valt weg omdat ik thuis ben in U, één met U. GIJ zijt in mij en ik in U en daarom zijn wij één. In die eenheid is mijn volledigheid, mijn alheid, mijn volmaaktheid. Indien ik U en de gehele wereld zou

hebben, dan zou ik niets méér hebben dan indien ik U alleen had.

Ik verblijf voortdurend in het besef dat waar GIJ zijt ik ben, dat wij onscheidbaar, ondeelbaar zijn en dat GIJ mijn noden kent. Het is UW Welbehagen om mij het Koninkrijk te geven - het Koninkrijk Dat reeds in mij gevestigd is.

Gij zult mij nimmer verlaten noch in de steek laten. Indien ik goed ben of slecht, rijk of arm, ziek of gezond, GIJ zult mij nooit in de steek laten. Door de realisatie daarvan, *worden de jaren dat de sprinkhaan alles opvrat, hersteld (Joel 2:25)* en ben ik weer gaaf en gezond door het besef van UW

Tegenwoordigheid, door de realisatie van onscheidbaarheid en ondeelbaarheid. God IS de Vader en God IS de Zoon en wij zijn één. In deze bewuste éénheid is mijn Alheid.

De zon, de maan en de sterren in de lucht zijn alle onder Gods Bestuur; de getijden komen en gaan onder Gods Bestuur; bomen, gras en planten groeien; bloemen bloeien; het fruit rijpt - alles onder Gods Genade. *Het vee graast op duizend heuvels (Ps. 50:10)* onder Gods Genade. Kolen en diamanten zijn in de grond en parels in de zee... alles onder Gods Genade. Substanties die wij heden ten dage uit de grond gebruiken, waren daar duizenden jaren geleden in geplaatst; substanties die duizenden jaren nà nu nodig zullen zijn, worden nu gevormd in de aarde en in het water.

In iedere nood is voorzien door de Genade Gods. Gods Genade is mij inderdaad genoeg. Alles is mij gegeven door Gods Genade, niet door kracht noch geweld niet door gebed, maar door Gods Genade. Dus ontspan ik mij in God en ontvang hetzelfde Gods Bestuur Die de aarde en al haar activiteiten leidt. Ik ben in U en GIJ zijt in mij - en wij zijn één.

Wees niet bezorgd om iets in het uiterlijk rijk; heb geen angst voor iemand in de wereld. Het Koninkrijk Gods is in u gevestigd en Gods Genade is u genoeg. Maak u geen zorgen!

Bertus:

Als dit bij u aanslaat en uw hart doet zingen, dan moet u beslist verder in De Oneindige Weg gaan. Zo niet, dan moet u een andere weg inslaan. In beide gevallen zijn wij bij u in gebed en meditatie opdat u - door God en NIET door aardse figuren – geleid wordt naar de leerstelling, de religie, de weg die bij uw (huidige) bewustzijnsstaat past.

=====