

STILTE EN GEEN....DISCUSSIE

Bertus:

Auteursrechtelijk beschermd materiaal. Alleen voor eigen privé studie.

Deze leer is een leer van de STILTE, van in jezelf inkeren en in jezelf d.m.v. meditatie en gebed contact maken met de Bron (God) maar zeker niet over de Waarheid discussiëren.

Lees in dit verband (uit de website van):

Acropolis Books

Wat is een Tape Class? (bijeenkomst waar men luistert naar één van Joels bandopnamen)

Een Tape Class bestaat uit studenten die tezamen komen om één van Joels lezingen te horen en voor de pure vreugde van het ontmoeten van gelijkgezinden. Het basisidee van een Tape Class is om ons bewustzijn te openen voor de 'Waarheid' en zo te helpen bij het ontwikkelen van een dieper niveau van het Geestelijk Gewaarzijn. Als dit gewaarzijn zich verdiept, ervaren serieuze studenten Geestelijke Harmonie "verschijnend als" stoffelijke harmonie waar eens stoffelijke disharmonie scheen te zijn. Dit is het "natuurlijke resultaat" van hun diepere gewaarzijn van God en wordt in de Bijbel aangeduid als "de toegevoegde dingen". "Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn Gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegevoegd worden." (Mattheüs 6:33) - Deze klassen beginnen met een korte meditatie. Nadat de tape of CD is afgespeeld, volgt nog een meditatie. Dit is dan het einde van de klas. Dan gaan we rustig weg zodat degenen die iets van de Tape Class hebben ontvangen dat mee naar huis kunnen nemen voor stille contemplatie en meditatie.

De sfeer van deze klassen is er één van innerlijke bezinning en meditatie. Om je bewustzijn voor een sfeer van de Waarheid

voor te bereiden, wordt er aanbevolen dat net vóórdát u een Tape Class bijwoont, u wat tijd doorbrengt met het lezen van Joels werk en de Waarheid overpeinst en bemediteert

Bertus:

Zoals u ziet is een bandopnamebijeenkomst geen theebransje of bijeenkomst voor discussies. De Oneindige Weg is een individuele studie.

In dit verband hieronder een fragment uit de Maandelijkse Brief November 1993 waarin Joel over dit onderwerp uitwijdt.

JOEL

(Uit de Nederlandse Maandbrief November 1993)

Stel geen belang in iemands mening. Ik kan u verzekeren dat er niets over de Waarheid valt te discussiëren. De discussie over de Waarheid is een volslagen tijdverspilling omdat er niets te bediscussiëren valt. U bént de Christus en dat is alles. (in uw Ware Identiteit dan - vert). Indien iemand daarover met u wenst te discussiëren laat ze dan naar huis gaan en met zichzelf in discussie gaan. Verspil geen tijd.

De Waarheid is: dat al het kwaad onpersoonlijk is; het is een universeel geloof in twee machten. Het is een universele verkeerde beïnvloeding of Anti-Christ. Het is nutteloos om daarover te discussiëren...dat is de Waarheid. Erover discussiëren zal dat niet veranderen en kan u die Waarheid tenslotte wellicht in twijfel doen trekken. Echter, Eraan vasthouden, Erin verblijven, en Haar bewijzen.... dat is het hele verhaal.

Als daarom deze Waarheid aan u wordt gepresenteerd wees dan zeer zorgvuldig dat u Haar niet aan iemand anders presenteert. Wees erg zorgvuldig dat u Haar in u opgesloten houdt als een erg gewijd geheim totdat... u

Haar kunt demonstreren. Als u Haar rondbazuint, Erover discussieert, dan zal iemand u zeggen dat u bluft en u uitdagen: "Bewijs het maar eens". Dan zult u moeten zijn als die man die zei: "Oh, neen, ik onderwijs de Waarheid wel maar ik genees niet Geestelijkerwijs". Welnu, u weet dat dát net zo min kan als dat een vliegtuiginstructeur les kan geven als hij zelve geen piloot is. U zoudt hem althans als instructeur niet moeten als u wist dat hij zelve geen piloot is.

De Waarheid is niet onderworpen aan discussie. Er zijn bepaalde wetten van de Waarheid die door God geïnspireerde of door God begiftigde mystici voorgeschreven zijn. Als u deze Waarheden hoort of leest, dan weet u dat dát de Waarheid is of u bent er niet gereed voor. Als u er niet gereed voor bent, blijf dan zoeken. Als u echter de juistheid aanvoelt van wat u hoort of leest, houdt het dan erg gewijd en geheim. Sluit het in uzelve op en breng het in praktijk omdat het allemaal in uw bewustzijn plaatsvindt. Als u dan de vruchten ervan begint te bemerken en iemand tot u komt en u zegt: "Wat is de Waarheid?" dan kunt u beginnen uit te leggen wat uzelve geleerd heeft en ook demonstreert; echter.... sta hen geen discussie erover met u toe. Doe dat niet. Ik kan u verzekeren dat ze u zullen "bewijzen" dat u het helemaal bij het verkeerde eind heeft.

Er was een reden waarom de Meester onderwees dat de mens u niet moet zien bidden (zie Mat. 6:5). Als u bidt, trek u dan terug in uw innerlijk heiligdom van uw eigen wezen en bidt aldaar en laat het bewijs van uw bidden in het uiterlijke worden gemanifesteerd. "Uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden" (Mat. 6:6) Als u uw behandeling in het verborgene geeft en ook in het

verborgene bidt, zullen de resultaten in het uiterlijke verschijnen. Als u dan ertoe geroepen wordt om Haar uit te leggen of te onderwijzen, dan kunt u dat. Echter als u dat doet, wees dan in uzelve zó goed voorbereid en zó overtuigd dat u nooit iemand toestaat om er met u over te discussiëren. Nooit, nooit. In al die jaren dat ik in dit werk ben, heb ik nooit iemand toegestaan om over de Waarheid met mij te discussiëren. Ik verklaar Haar en zo moet het zijn. Accepteer Haar of niet, maar discussieer Er niet met mij over; argumenteer Er niet met mij over. Ik ben daarin niet geïnteresseerd. Dit is de manier waarop de Waarheid aan mij is geopenbaard en ik Haar kan demonstreren, maar... dat is dan ook alles.

|Bertus:

ik (= het menselijk ego) moet verminderen opdat IK (= God) vermeerdere.