

Bertus:

Auteursrechtelijk beschermd materiaal. Alleen voor eigen prive studie te gebruiken.

Uit: 287 pag 47

Joel:

## God IS Bewustzijn

Verlicht en onVerlicht.

Welnu, het grote geheim geopenbaard door De Oneindige Weg is:

dat God het individueel Bewustzijn is – uw en mijn Bewustzijn. Dat is het grote, top geheim omdat het de eerste keer is dat het geopenbaard is.

Welnu, iedereen in de wereld heeft een bewustzijn. Derhalve heeft een ieder in de wereld God, maar de reden waarom de wereld daarvan geen zegen kan ontvangen is: dat er twee staten van Bewustzijn zijn.

Er is het Verlicht Bewustzijn en er is het niet-Verlicht bewustzijn. Het is allemaal uw en mijn bewustzijn. Maar het is of onverlicht of Verlicht of het is in het één of ander stadium van Verlichting. Het kan wellicht niet geheel onverlicht zijn en het kan wellicht niet geheel Verlicht zijn, maar zich in een bepaald stadium bevinden.

Welnu, voor de onverlichten – indien zij al een God hebben – is het een God gescheiden en apart van hun eigen wezen en het kan iets even heidens zijn als een man aan een kruis die men als God heeft. Of zelfs een man die de straten van Galilea bewandelde maar, indien je een mens als God hebt, ben je totaal onverlicht. Indien iemand een oude meneer in de lucht met een groot dik boek heeft waarin hij onze goede en slechte dagen aantekent, dan is hij totaal onverlicht.

Hoe dichter iemand tot het besef komt dat het Koninkrijk Gods binnenin hem is, des te dichter gaan ze van onverlicht naar Verlicht en uiteindelijk bereiken zij de plaats van realisatie --- **God vormt mijn bewustzijn. God IS mijn individueel Bewustzijn.** Mijn individueel bewustzijn derhalve is doordrenkt met de Hoedanigheden en Kwaliteiten Gods; niet alleen maar hoedanigheden en een beetje ervan, niet alleen kwaliteiten en een beetje ervan, maar de volle hoedanigheden en de volle kwaliteiten.

Welnu, hoe dichter wij tot het besef ervan komen, des te dichter komen wij bij Verlichting, omdat de hoogste Verlichting Die er is een besef van onze Ware Identiteit insluit en wanneer wij eenmaal tot het besef komen dat God ons bewustzijn vormt, des meer kunnen wij ons ontspannen.

Welnu, als u weet dat de aard van Bewustzijn Alwetendheid is, dan bent u nog meer Verlicht, omdat u nu volledig kunt rusten. Welnu, u heeft

God niets te vertellen. Nu bent u volledig een staat van zich-bewust-zijn, een staat van Bewustzijn, een staat van luisteren. En hoe dichter u bij God als uw bewustzijn, als Almacht komt, vreest u geen andere machten. Nu kunt u in vrede rusten voor de rest van uw leven omdat indien uw bewustzijn Almacht is, u niet zult vrezen wat de sterfelijke mens u kan doen. Welnu, we hebben sterfelijkheid afgelegd en zijn bekleed met Onsterfelijkheid. En, natuurlijk, hebben we als laatste Alomtegenwoordigheid. Als u beseft dat God uw Bewustzijn is, is dat Alomtegenwoordigheid, omdat uw Bewustzijn niet gescheiden en apart van u is.