

Reizen ©.... Theinfiniteway ®...

Bertus:

COPYRIGHT (algemeen) klik op [copymark](#) & Nederland klik op [auteurnl](#)

[DISCLAIMER](#) klik op [disclaim](#)

JOELS REISVERSLAGEN.

Joel:

Uit: Cat.no 37-07 NL maandbrief juli 1958

Een Oneindige Weg Reisverslag heeft niet al te zeer te maken met het landschap en de landen als zodanig, daar het doel van mijn reizen is om de boodschap van De Oneindige Weg aan het menselijk bewustzijn uit te dragen, waar er ook een ontvankelijkheid voor is.

Bertus:

In de jaren 1956 – 1960 publiceerde Joel regelmatig in de Maandbrief een “Reisverslag” verhalend zijn belevenissen in enigerlei land. Deze zijn indertijd in de Maandbrieven opgenomen maar worden in dit werkje even naar voren gehaald. Joel heeft immers zijn leven lang gereisd. Volgens cat.no 220 “De Geestelijke Reis van Joel S. Goldsmith” eerst als jongeling in het bedrijf van zijn vader, dan als practitioner en leraar. In feite was zijn Geestelijke ontwikkeling één grote reis vandaar dat boek cat.no 220.

Ik citeer uit de pagina’s 69 en 70 van dit boek het doel van al Joels reizen:

Lorraine:

Joel's vroegere carrière als zakenman, toen hij de V.S. en Europa bereisde was geen toeval maar een voorbereiding op de daaropvolgende jaren van de wereld rondreizen om De Oneindige Weg Boodschap uit te dragen. Misschien was al dit reizen ook wel

het uiterlijke bewijs van een reis binnenin hem zelve, die hem naar een bestemming leidde om slechts te ontdekken dat de volgende reis alweer op hem wachtte.

Op zijn reizen dronk hij als het ware de wonderen der natuur zoals: de majestueuze bergen, die de horizon domineerden; vruchtbare valleien, stromende rivieren; de glorie van de hemelen en de uitgestrektheid van de oceanen. Zo ook de door de mens gemaakte schepping als: imponerende architectuur (zoals men die vindt in tempels, kerken, moskeeën), en oude en nieuwe stadsgebouwen. Op dit alles was zijn antwoord: "Wat dan als je het gezien hebt?"

De onbezielde voorwerpen der natuur en die welke de mens gemaakt had, konden zijn boodschap niet horen en voor hem was de boodschap het allerbelangrijkste; dus waren het nimmer de werken van de mens, die hem interesseerden en ook nooit de natuur behalve dan in zoverre hij er een voorbeeld in zag voor een beginsel. Het waren de mensen die telden. Voor hem was een wereld zonder mensen slechts een lege huls. 55 jaar reizen dienden slechts om hem in deze houding te sterken.

Hij erkende dat veel van het reizen door de mensen met het doel om wat te zien gescheiden en apart van de mensen vruchteloos was en veel ervan was van dusdanige kortstondige aard dat het gewoonlijk geen blijvende indruk achterliet. Slechts als iemand de mensen begint te ontdekken, ontdekt hij de reden niet alleen voor het reizen, maar ook de reden van het bestaan.

Voor Joel had iedereen op het aardoppervlak iets unieks en individueels. Er is nergens niet iemand die niet binnenin zijn wezen iets van waarde voor iemand anders heeft. Iets om te geven of iets om te delen. Hij vond het boeiend om in contact te komen met de studenten in de gehele wereld en ook om te ontdekken hoe groot de band was met velen die nog geen student waren. Hoe mannen en vrouwen overal veel dezelfde doelen zochten, hoe zij allen dezelfde

dingen van het leven zochten en hoe bijna allen frustratie en niet-gelukkig-zijn ervoeren totdat zij iets vonden dat de moeite waard is en dat iets-de-moeite-waard was altijd wat ze binnenin zich zelve en in elkaar vonden.

Joel:

Indien wij God willen vinden; als wij ooit het Koninkrijk Gods willen vinden, dan moeten wij Dat vinden dáár waar Het is... binnenin u en mij. Dit is het wat het leven de moeite waard maakt: de ontdekking van God in de mens. Velen hebben naar de Heilige Graal en naar God gezocht, maar nergens in de geschiedenis van de literatuur of Godsdiens heeft iemand ooit God ontdekt behalve dan als hij HEM in de mens ontdekt heeft.

Lorraine:

Overal waar Joel naar toe ging dromden de studenten samen voor zijn klassen of hij nu thuis in Hawaii bleef of naar de verre uithoeken der aarde reisde. Hij zou dag en nacht, maand na maand druk bezig hebben kunnen zijn met diegenen die in Hawaii tot hem kwamen voor onderricht, maar zijn zending was om dit werk uit te dragen aan allen die ontvankelijk waren waar ze ook waren. Velen konden op een bepaald moment hun biezen niet pakken of hun familie of gezin verlaten of hadden niet voldoende tijd of geld om te gaan naar waar hij zich bevond, dus.... ging hij naar hen toe. Dit deed hij voornamelijk voor diegenen wier doel het was om bewust herenigd te worden met hun Bron en die dat opheffen van het bewustzijn zochten, hetgeen contact met een Geestelijk leraar zou kunnen geven.

Hij reisde gemiddeld tussen de 35.000 en 65.000 mijl per jaar, 13 maal in 12 jaar naar Europa en 3 maal rond de wereld, daarbij niet geteld de talloze reizen naar het buitenland gedurende zijn carrière als zakenman.

Sommige van deze reizen schenen eerst een beetje dwaze ondernemingen en schenen geen enkele reden te hebben. Maar Joel leefde door Genade en die Genade drukte Zichzelf uit als innerlijke instructie op de Weg.

Joel:

Cat.no 37-07 NL maandbrief juli 1958

Een Oneindige Weg Reisverslag heeft niet al te zeer te maken met het landschap en de landen als zodanig, daar het doel van mijn reizen is om de boodschap van De Oneindige Weg aan het menselijk bewustzijn uit te dragen, waar er ook een ontvankelijkheid voor is. En dus handelt het verslag van onze reizen hoofdzakelijk over mensen – oude en nieuwe vrienden – en ervaringen met betrekking tot de ontvouwing van de boodschap van De Oneindige Weg hier, daar en overal. Uit deze reizen en ervaringen komen Geestelijke ontvouwingen en ook deze behoren toe aan al onze studenten en vinden derhalve vaak hun weg naar dit onderdeel van De Maandbrief.

Bertus:

Joels “reis” nam ooit ook een einde. Ik citeer zowel Lorraine als Joel uit het laatste hoofdstuk van cat.no 220 (overigens geschreven door Lorraine Sinkler die van 1955 -1982 de redactrice van al Joels geschriften en zelf ook een begenadigd hoog Geestelijke practitioner en lerares was).

Lorraine:

Vrij-zijn van deze sterfelijke neigingen kwam gedurende zijn grote en laatste inwijding. Op 17 juni 1964, niet langer aan de aarde gebonden, had de fiere, gelukkige reiziger, een nieuw land gevonden om te ontginnen. Dat onbekende gebied dat aan de andere kant ligt en was hij op weg naar het hiernamaals en daarná.

Het was een dapper leven, dapper en moedig, toegewijd aan onzelfzuchtig dienstbetoon, zoals talloze mensen kunnen getuigen

die gezegend en (in bewustzijn) opgeheven zijn. Maar Joel voelde nimmer dat hij zelve iets hiervan deed, zoals hij zo duidelijk verklaarde en in zó'n nederigheid zegt in zijn Geestelijke autobiografie:

Joel:

Joel kan niet de eer opeisen voor enig van deze prachtige ervaringen, die tot hem gekomen zijn sinds zijn Geestelijke regeneratie in 1928. Ook kan hij niet de eer opeisen voor de zegeningen die door zijn activiteit zo duidelijk gekomen zijn tot duizenden mensen omdat Joel weet dat geen van dit rijkelijk vrucht dragen door Joel gekomen is. Aan de andere kant doet de IK Die ik werkelijk bèn en Die deze dingen volbracht, het werk en is het dat IK Dat Zich uit. Dit IK heeft geen identiteit noch persoonlijkheid waaraan enig lofprijzen kan worden opgehangen en waaraan geen falen aangerekend kan worden.

Het is vreemd en niet te verklaren dat ik de auteur van The Infinite Way ® geschriften ben en geen sikkepitje het gevoelen heb het volbracht te hebben, maar meer de realisatie en het besef heb van alleen maar het gewoon, natuurlijk leven en slechts uitspreken en mededelen móest wat onvermijdelijk de Waarheid IS. Ik besef dat ik op een gegeven moment dit aardse plan moet verlaten, omdat er veel grotere werken te doen zijn als de fundering op dit (levens)plan gelegd is en ik heb er zó in voorzien, dat er geen begrafenis(ceremonie) zal zijn opdat er geen identiteit achter zal blijven om te eren of lof te prijzen, want Joel is tot niets van deze dingen en zaken gerechtigd en IK *) zal voor altijd leven.

=====

Bertus:

*) ik = u en ik als persoon... IK of IK = God, het Goddelijke.

I N H O U D

Pag	cat.no	NL Maandbrief:`	Pag	cat.no	NL Maandbrief
06	35-02	feb 1956	34	37-08	aug 1958
09	36-02	feb 1957	37	37-09	sept 1958
12	36-06	juni 1957	39	38-11	nov 1959
15	37-03	maart 1958	43	38-12	dec 1959
17	37-04	april 1958	46	39-05	mei 1960
23	37-05	mei 1958	48	39-07	juli 1960
28	37-06	juni 1958	50	39-08	aug 1960
31	37-07	juli 1958	52	39-09	sept 1960
Pag	cat.no	NL Maandbrief:`			
54	39-10	okt 1960			
56	39-11	nov 1960			
58	39-12	dec 1960			

=====
Uit: cat.no 35-02 NL Maandbrief februari 1956:

//////////een student//////////begin:////////// * * *

Vakantie In Afrika Denk je eens in: zo'n 300 miljoen liter water stort zich iedere minuut zo'n 1000 meter over een breedte van 1800 meter naar beneden. Dat is de adembenemende ervaring bekend als de Victoria Watervallen in Zuid-Afrika. Een paar weken geleden was het mijn voorrecht om met Joel Goldsmith de Victoria Watervallen te bezoeken. Joel genoot - zijn gevleugelde voeten hebben hem vele jaren naar de meeste delen van de aardbol gebracht, maar hier, voor het eerst

in zijn leven, besloot hij te trachten zo maar een toerist te zijn. Joel had niet slechts een fotocamera meegenomen, maar ook ieder denkbare aansluiting en uitvinding die ooit bedacht zijn. Hij fotografeerde apen, bavianen, krokodillen, nijlpaarden, inboorlingen van Barot, watervallen, bergengten en de talrijke eilanden bedekt met weelderige, tropische vegetatie; in feite, alles wat je kon zien, met gewone lenzen, telescopische lenzen, 3D lenzen, wat exacte afstemming vereiste op, naar het scheen, ieder onderdeel van de camera. Zijn enthousiasme kende geen grenzen - iedere keer dat een rolletje vol was, snelden we naar het postkantoor om het naar Hawaii te zenden om er zeker van te zijn dat de resultaten van deze pas ontdekte kunst op hem wachtten als hij thuiskwam. Ik weet zeker dat, naarmate de jaren verstrijken en Joels gevleugelde voeten hem opnieuw rond de wereld brengen, vele duizenden van zijn Oneindige Weg studenten het privilege zullen hebben om deze foto's te zien. Op een volmaakte morgen maakten wij een trip naar het Eiland Kandahar, een 8 mijl stroomopwaarts van de grandioze Zambezi Rivier en op een middag, na een lange wandeling in de bakkende zon, begaven wij ons op een afgelegen deel van de rivier in een rode kano bemand door drie potige Barotses die ons naar het "Livingstone Island" peddelden waar op 16 november 1855 de Watervallen werden ontdekt door Dr. David Livingstone, de onverschrokken missionarisontdekkingsreiziger - de eerste blanke die dit meesterwerk van de natuur aanschouwde. Het kan wellicht de mensen op de Weg interesseren te vernemen dat de Barotse Stam ongeveer 1/6 van de bevolking van Noord-Rhodesië vormt en ze bewonen meer dan 350 mijl van de Zambezi Rivier. Zij zijn in wezen lui en prefereren het zich in de tropische zon te koesteren en te zien hoe hun vrouwen voor de oogst zorgen. Echter, geboren en getogen in hun geliefde Zambezi, zijn het werkelijk uitstekende schippers. Dit is hen altijd goed van pas gekomen als zij stonden tegenover potentiële indringers, net zoals het Joel en mij van pas kwam bij die kanotocht naar de top van de Watervallen. De geschiedenis leert ons dat de Kumalo Stam der Zoeloe's , onder leiderschap van de machtige

oorlogsgeneraal Mzilikatze en zijn Impi strijders wegtrokken uit Tsaka en noordwaarts gingen naar wat nu bekend staat als Matabeleland, het Westelijk deel van Zuid Rhodesië. Bij twee gelegenheden zond Mzilikatze zijn strijders naar het Noorden en iedere keer werden ze verslagen in een strijd op de rivier de Zambezi door de vaardigheid van de Barotse schippers. Om deze reden verspreidde de Zoeloe invloed - die in het Zuiden zó overheersend is - zich nooit verder dan de Zambezi. Geen verhaal over de Victoria Watervallen zou volledig zijn zonder een beschrijving van de miniatuur spoorweg die de bezoekers brengt naar de "Devil's Cataract", De Regen Wouden en de brug en weer terug. Deze spoorwagons zijn eigenlijk twee banken, van achter naar voren waarop per bank 5 mensen kunnen zitten, het geheel staat op wielen met een afdak erboven. De locomotief bestaat uit drie Barotses die van achter duwen, één van hen draait aan een wiel die de remmen bedient. Sommige Amerikaanse toeristen die wij op de boot en de koffie in het hotel ontmoetten, merkten bij het vliegveld op dat zij zeer bewust voelden dat er iets prachtigs geschiedde toen zij ons tezamen zagen, maar zij merkten eerlijkheidshalve op dat het hun een volkomen raadsel was. Ik stelde voor dat als zij terug waren in New York om [het tekstboek] The Infinite Way te lezen en als ze dan de regels over "gouden ketenen" onderaan pagina 15 (Ned. computereditie...vertaler) lezen, nog eens terug te denken aan de conversatie op het Livingstone vliegveld. Zij beloofden dat te doen. Ik verwachtte eenzaam te zijn toen ik van Joel afscheid nam, en voor een paar momenten bracht de lege stoel in de eetzaal mij danig van streek. Maar dat gevoel verdween gauw met het besef dat dit oneindig meer was dan alleen maar een man met wie ik het voorrecht had om mede op te trekken - dit was een krachtige aanwezigheid, en met die "klik" verdween de eenzaamheid, net zoals de illusie van het kwaad verdwijnt voor het Licht der Waarheid. Joel was op weg naar Nairobi, Bombay, India en Honolulu, maar iets veel te wonderbaarlijk voor de sterfelijke geest om te beschrijven, was daar bij mij. Misschien heb ik dit [alles] wel geschreven louter om diegenen op

de Weg ervan te verzekeren dat zich iets erg vitaal in hun bewustzijn zal roeren als ze Joel ontmoeten

////////////////////een student////////////////////eind////

Cat.no 36-02 NL maandbrief februari 1957

Dit verslag moet aan het eind beginnen en terugwaarts werken. En waarom? Het is voor mij gemakkelijker om vandaag te beginnen - juist hier waar ik nu ben - en in herinnering terug te gaan naar de route van Texas naar Oklahoma; New York, Vancouver en Victoria in Canada; Portland in Oregon; en dan eindigen in Seattle waar wij de laatste helft van onze reis begonnen. Dus, als ik vandaag kijk naar de torenhoge stapels Kerstkaarten en Nieuwjaarsgroeten op mijn bureau, dan vraag ik mij af hoe ik op de een of andere manier "dank u" kan zeggen dat werkelijk aan eenieder het diepe gevoel van dankbaarheid dat ik voel, overbrengt. Het is 20 December en reeds hebben al meer dan 2000 van u mij de Kerstwensen, brieven en kaarten toegezonden waarin ze hun waardering voor De Oneindige Weg ® en de Maandelijks Brief © uitdrukken. Kunt u niet gemakkelijk geloven dat mijn hart en mijn Kerstkous nu wel erg vol zijn? Voel a.u.b. mijn dank jegens u. Nu ik het toch over "dankbaarheid" heb, mag ik u vertellen van mijn Kerstervaring van 1956? Het is mijn gewoonte om ieder jaar gedurende verschillende uren iedere dag te mediteren, wat culmineert in een acht uur durende meditatie, die op Kerstavond begon en doorging tot de morgen. Het doel van deze gemeenschap is om onze studenten mee te nemen in gemeenschap met God zodat ook zij een mededeling van Geestelijke Aard kunnen ontvangen, speciaal passend bij de noodzaak of behoefte van het moment. De boodschap die aan alle studenten te geven is, kwam begin deze week aldus: Ten tijde van Kerstmis tracht de wereld zichzelf te vervullen d.m.v. het geven en ontvangen van stoffelijke geschenken. Zo ook Geestelijke studenten; ze gaan naar God en verwachten een vorm van stoffelijk of fysiek goede maar vergeten

dat God Geest IS en missen daardoor hun demonstratie. Het zal u helpen om juist te bidden indien u bedenkt dat de Meester onderwees: "*Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld*" (Joh 18;36)... "*Ik heb de wereld overwonnen*" (Joh 16:33)... *Mijn vrede geef Ik u niet gelijk de wereld hem u geeft* (Joh 14:27) Ik weet dat dat u zal opheffen zoals het mij heeft opgeheven. Nu terug naar ons reisverslag. Vorige maand vertelde ik u van het belangrijke onderricht dat wij ontvingen in Chicago en Seattle toen de Stille, Zachte Stem midden in de klas tot en d.m.v. mij sprak en ons het verborgene gaf van de oorzaak en fundering van al het kwaad zoals geopenbaard in de uitleg van de reden voor het uitdrijven van Adam en Eva uit het Paradijs (Het Hof van Eden): Zij accepteerden de *kennis des goeds en des kwaads* (Gen 2:17 e.v.). Om alle vormen van het kwaad uit onze ervaring uit te drijven, is het noodzakelijk om alle etiketten ten goede en ten kwade terug te trekken. Noem niemand en niets "goed" want slechts God is goed; noem niemand en niets "slecht" want God is Oneindige Geest. Toen volgde het verborgene van de Bergrede waar wij leren dat ofschoon de wet onderricht "*oog voor oog, tand voor tand*" (Mat 5:38) - het opnemen van het zwaard, het toegeven aan het menselijk begrip - Genade wordt verworven door af te zien van de wet en te verblijven in de Geestelijke Tegenwoordigheid. In Portland, Oregon, bleven deze onderwerpen zich ontwikkelen, met studenten die met ons meereisden vanuit vele delen van de V.S. en Canada - studenten die in Chicago en Seattle waren en die zich opnieuw bij ons voegden in New York na het Victoria en Vancouver werk met onze studenten. In Canada, ontvingen wij werkelijk een verrassing. Het was al meer dan twee jaar geleden sinds wij daar op bezoek waren en deze keer werden wij begroet door verscheidene honderden studenten - een prachtig huldeblijk van onze neven over de grens. Ik kan alleen maar wensen dat de gehele wereld ons gadeslaat als wij met onze groepen 36-02 nl-maandbrief februari 1957 .. versie maart 2022 .. origineel 13 studenten neerzitten in Canada, Engeland, Holland, Zweden, Duitsland, Afrika en Australië en getuigen van de vreugde en

liefde die er bestaat als wij elkaar ontmoeten in Geestelijke Eénheid. Na Canada kwam er in New York een ongebruikelijke klas voort en toen wij daar waren, publiceerde Harper and Brothers mijn nieuwe boek "The Art Of Meditation"© (De Kunst van het Mediteren - Cat.no 213 - vert). Drie lezingen en een "boek signeren partijtje" zonden het boek op weg. Ik verwacht er prachtige dingen van omdat zijn "vergezellend" boek "Practicing the Presence"© (Het In Praktijkbrenge Van De Goddelijke Tegenwoordigheid - Cat.no 201 - vert) een "op hol slaande" verkoop ervaart en de kritieken zijn uitstekend. Van New York vloog ik naar Tulsa in Oklahoma voor een paar dagen bij goede vrienden; toen naar Brownwood en San Antonio in Texas waar ik lezingen gaf voor studenten uit vele omliggende steden. Dit was mijn eerste Oneindige Weg ervaring in Texas en dat was een erg gelukkige ervaring. Toen naar huis in Hawaii en Kerstmis onder de palmbomen en op zonnige stranden - wel een vreemde Kerst voor een New Yorker, maar een verrukkelijke Kerst. "The Easter Of Our Lives"© (Het Pasen Van ons Leven - Cat.no 210 - vert) is in de V.S. in Februari gereed voor publicatie. Voor diegenen die het nog niet weten: The Easter of Our Lives" was een ervaring die verscheidene jaren geleden in de Paasweek in Seattle plaatsvond. Terwijl ik op het platform stond en op het punt stond om te beginnen aan een lezing in het 'Seattle Truth Centre" verscheen deze visie en uit mijn mond kwam de boodschap van "The Easter Of Our Lives" Momenteel heb ik geen verdere reisplannen. Ik zal tot nader order thuis blijven maar verwacht wel een kort uitstapje naar Europa te maken als George Allen & Unwin de Britse editie van "The Art of Meditation" publiceert.

Cat.no 36-06 NL maandbrief juni 1957

Zoals u weet, had ik verwacht om het jaar 1957 thuis in Hawaii door te brengen maar de Vader had andere plannen voor mij. "The Kailua Advanced Class" scheen te dienen als een aansporing tot komende gebeurtenissen en spoedig werden er regelingen getroffen voor een reis naar Engeland en het (Europese) Continent in April en Mei. Diegenen van onze studenten die de bandopnamen bestuderen van "The Kailua Advanced Class" zullen begrijpen dat nà het verwerven van een begripen van deze boodschap, niemand ooit weer kan rusten in stoffelijke vrede of het menselijk goede. De boodschap die op deze bandopnamen opgenomen is, zal een deel van een boek worden dat reeds voor publicatie in voorbereiding is. Dit brengt mij de middelen in gedachten waardoor het Geestelijk Onderricht het menselijk bewustzijn bereikt. Vanaf de vroegste tijden hebben diegenen, die het instrument zijn geweest waardóór de Waarheid in nieuwe vormen gekomen is, bevonden dat ze omringd zijn door serieuze studenten die de innerlijke kring vormen en de actieve werkers zijn geworden bij het uitdragen van de Boodschap in het menselijk bewustzijn. Een Geestelijk leraar ontvangt de boodschap en hij is in staat die aan de "twaalf", de "zeventig" de "tweehonderd" mede te delen; maar die kunnen het slechts ontvangen vanwege hun toewijding aan het Geestelijk Doel. Op hun beurt worden deze ontvankelijke studenten centra waaromheen andere groepen zich vormen. Altijd is de Geestelijke Boodschap voorspoedig geweest; zijn toegewijde studenten Haar belangrijke (onder)delen van een wereldwerk en worden ze onsterfelijk - ofschoon soms martelaren - vanwege hun geestelijke ijver en hun liefde voor die Geestelijke Onderneming. Wij treffen zulke studenten over de gehele wereld aan: in Hawaii; in Canada; in San Francisco; Los Angeles, Portland, Seattle, Denver, Kansas City, Chicago, Detroit, Cleveland, Cincinnati, Louisville, Washington D.C. en New York City. Op de Britse eilanden zijn er soortgelijke groepen in London, Blackpool en Manchester, Engeland; in Edinburg, Schotland. Er zijn andere in

Holland, Zweden Zuid Afrika en Australië. In Chicago en in New York afgelopen maart, sprak ik tot zulke groepen van onze toegewijde en serieuze studenten en bemerkte dat wij spoedig waarschijnlijk een theater in elk van deze steden behoeven om de grote groepen te herbergen die tezamen gekomen zijn om de boodschap te horen. In beide steden, was het aantal studenten van 2 tot 3 honderd, een prachtige kern voor het werk - indien zij door hun leven getuigen van de Macht van deze Waarheid. U weet dat ik nooit enorme aantallen publiek gezocht heb of grote aantallen mensen, maar tevreden ben met zulke kleine groepen als u vormt. Aan u, kan ik de letter en de Geest mededelen; en u - door uw voorbeeld, door de vruchten in uw leven en uiteindelijk het genezingswerk - moet De Oneindige Weg verder uitdragen in de geest en het hart van de mensheid. Twee jaar geleden had ik een diepe Geestelijke Ervaring in Edinburgh, Schotland. Tijdens een bezoek aan het kasteel, werden de gebouwen en landerijen verlicht en transparant. Het was een visie der Werkelijkheid - de wereld van de vorm gemaakt van de Substantie der Geest. Rijdend op de "Royal Mile" naar het kasteel van Koningin Elizabeth II, duurde dit transparant voort. Het duurde bijna tot de avond en hief mij op boven stoffelijke wanklank en mentale disharmonie. Vorige week, op dezelfde plek, in het kasteel in Edinburgh, kwam nog een prachtige ervaring die ik met u moet delen. De hogepriester van een Geestelijke Orde kwam naar mij toe en deelde de vreugden van zijn orde met mij. Hij stelde mij zijn priesters voor en toonde mij hun huis, hun landgoed en hun manier van leven en werken. Hij vertelde mij van de onafgebroken geschiedenis die teruggaat tot het jaar 1078 en legde het doel van hun werk uit. In hun leven wordt geen van de armoede of beperkingen gevonden die vaak geassocieerd wordt met het gebruikelijke concept van het monniken-leven. Er is grootsheid in hun leven, in huis en landgoed, een milddadigheid en een overvloed, maar geen verspilling. Zij deelden genereus hun Geestelijk Geheim met mij en toonde mij hun manier van praktijk en gebed wat weinig verschilt van ons eigen werk in het genezen. Hun geheim is ons basisbeginsel dat - en misschien niet bij toeval - het onderwerp is van

deze Juni Maandbrief. Het was vanwege de overeenkomst met onze boodschap en ons werk dat mij het ongebruikelijk voorrecht werd vergund om hun bewustzijn der Waarheid te delen. De mensen van Schotland zijn van nature een religieus volk en potentieel een groot mystiek volk. Eeuwen van gebrek - van begrensde bronnen - hebben hen geleidelijk - zoals de meeste mensen - tot het materialistisch geloof gebracht dat hun overvloed en welstand afhankelijk zijn van handel en geld. Zo'n geloof verarmt vaak diegenen die het aanhangen; terwijl Geestelijke Visie altijd heeft geopenbaard dat handel en geld overvloedig zijn als je afhankelijk bent van de Onzichtbare veeleer dan van het menselijk tastbare. Het werk van deze religieuze orde, dat een ongeziene activiteit van gebed is, heeft ongetwijfeld bijgedragen tot de vrede en zekerheid van Schotland. De mensen zelve, zoals overal, moeten zich openstellen om hun erfenis van oneindige overvloed in de Geest in te zien, eer zij de tastbare effecten ervan zullen aanschouwen in de vorm van welvarende commerciële en landbouw activiteiten. Het is een toestand van mesmerisme dat de mensen bindt aan het geloof dat hun goede in het uiterlijk rijk van het effect is. Ontwaak tot de Waarheid dat het Koninkrijk van Alheid in u IS, nooit gescheiden of apart van u, nooit om voor te strijden - slechts om te worden gerealiseerd. Moge uw geloof en vertrouwen altijd rusten in de Oneindig Onzichtbare opdat uw ijd op aarde vreugdevol, gezond, welvarend en vrij moge zijn. =

Cat.no 37-03 NL Maandbrief maart 1958

Midden Januari, reisden wij van Hawaï naar Australië, landden we om bij te tanken op de Canton Eilanden, een 8 mijl koraalrif, 160 mijl van de Evenaar en dan opnieuw op Nandi op de Fiji Eilanden. Het was een prachtige maar wat “bonkige” vlucht. Op de luchthaven van Sydney werden wij begroet en reden spoedig op een brede autosnelweg langs het strand om die erg kleurrijke keten van havens en baaien in ogenschouw te nemen. Het was zo’n hete zomerse dag – 94 gr. F – dat wij om drie uur in de middag naar ons hotel terugkeerden. Minder dan twee uur later trof een onaangekondigde orkaan de stad en de stranden die wij zojuist bezocht hadden. De storm duurde kort, een kwartier slechts eer die naar open zee verder raasde. Dit was één van de onverwachte ervaringen die wat extra pit gaven aan het reizen en ons een gelegenheid verschafte om de beginselen van De Oneindige Weg in praktijk te brengen. De lezingen en het klaswerk begonnen op Maandagavond met een toespraak tot een groep van zo’n 65 studenten in Sydney. Het zal u verheugen te weten dat al het werk in Australië en Nieuw-Zeeland op de band is opgenomen zodat ook u, alsook de studenten in Australië de gelegenheid hebben om deze boodschap te beluisteren. De eerste toespraak was geconcentreerd op het nutteloze van de vrees die ons voortdurend opgedrongen wordt: vrees voor Rusland; vrees voor bommen; vrees voor ziekte en andere vormen van vreeshysterie. Massa hysterie schiep vrees voor “der Kaiser” en zijn duikboten en vrees voor Hitler en zijn “blitz”. Stalin was een naam die de aarde deed huiveren; en nu nog meer vrees – nieuwe dictators in de wereld en “daarbuiten”. Is God een mythe? Zijn wij al dan niet verankerd in God? Is er macht in de “arm des vlezes”(2 Kron 32:8)? Is het schepsel – de vorm of het effect – groter dan de Schepper, de Onzichtbare Geest? Ben IK niet meer dan dit alles? Geloven wij niet langer dat *“Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.”*(Heb 13:5)? – zelfs indien geconfronteerd met bommen en tirannen? Moet de mensheid opnieuw bezwijken onder een hopeloze

vrees voor “*de mens, wiens adem in zijn neus is, want wat is hij te achten?* (Jes 2:22)? Studenten, wees een licht voor “een perverse natie” en sta pal in uw geloof dat alle macht rust in het Onzichtbare; laat uw vertrouwen geworteld zijn in de vast overtuiging dat datgene wat je kunt zien, horen, proeven, aanraken of ruiken slechts de arm des vlezes is – nietsheid. De vrees van deze wereld is niet onoverkomelijk. De oplossing van de situatie in Rusland moet de duidelijkste demonstratie zijn van zo’n beginsel ooit gepresenteerd aan een door vrees getroffen wereld omdat de lijnen zo scherp getrokken zijn: aan de ene kant is er de atheïstische bewering dat stoffelijke kracht macht is en aan de andere kant is er de Christusopenbaring dat “de Vader Die in mij is Zijn werken doet”(Joh 14:10). Wat is nu de Waarheid? Waarom niet “houdt stand, dan zult gij de verlossing des Heren zien ? (Ex 14:13). Zult u, Oneindige Weg student, deze uitdaging vrezen of zult u die onder ogen zien met een moed die geboren is uit wijsheid? De Stem heeft mij gezegd dat het thema van ons komend werk zou kunnen zijn in de aard van de volgende vermaning; Tracht niet Gods Wil te kneden naar uw verlangens, maar geef uzelf – uw hoop, uw verlangens en uw wil – veeleer met geloof [c.q. vertrouwen] over aan God; bidt niet tot God om uw wensen te bevredigen of om u of uw belangen te dienen, maar bidt dat u getoond moge worden hoe God en Gods Belangen op aarde te dienen. De Stem heeft mij nog iets meer gezegd over wat ik spoedig zal schrijven maar tot dat moment komt, bestudeer dan het verhaal van Saffira in Handelingen 5: 1-10.

Cat.no 37-04 NL maandbrief april 1958

Als ik dit reisverslag schrijf, hetgeen u in April zult lezen, is het Januari en zijn wij in de prachtige stad Melbourne in Australië, een stad van parken bezaaid met luisterrijke bomen en kleurrijke bloemen die op hun midzomers best van bekoorlijkheid zijn. Wij hebben een besloten klas met studenten die – gemeten op de kaart – van aanzienlijke afstanden gekomen zijn: Brisbane, Sydney, Adelaide en natuurlijk Melbourne zelf. Het thema van ons werk is: enigerlei vorm van vrees is het branden van wierook voor andere goden – atheïsme, een verzaken van God. Slechts als die vrees wordt vervangen door de bewuste realisatie van Eén Macht, kunnen wij Pasen ervaren. Pasen – het seizoen dat gewijd is aan de Hemelvaart! Is er voor ons een geheim, een verborgene in de Paasles om in te zien? Die is er zeker, daar iedere ervaring m.b.t. de Bijbel een esoterische, een innerlijke of verborgen betekenis heeft, slechts te onderscheiden [in te zien] door diegenen die ogen hebben om te zien en oren om te horen. Herdenkt dat moment dat Jezus werd “opgenomen in den Hemel”(luk 24:51 – Oude Statenvert). Maar is het voor een menselijk wezen mogelijk om op een wolk op te stijgen – om tegen de zwaartekracht in op te stijgen terwijl hij nog immer zijn lichaamsgewicht met zich draagt? Dat is zeker niet mogelijk zolang er een geloof in stoffelijke macht of een geloof in de macht van de stof is en dat is de betekenis van Pasen. Het symboliseert het opstijgen of de Hemelvaart van de Meester boven het menselijk begrip van leven, boven alle stoffelijke macht. Om te geloven in de macht van stoffelijke macht is atheïsme. God IS Geest. God IS Oneindig. En derhalve Is Geest de Alle-Macht. Om macht te geven aan de stof, in de vorm of het effect, is het atheïstisch geloof dat God a l l e macht ontzegt – dat de Oneindige Aard van de Geest ontkent. Vrees voor stoffelijke toestanden, van het lichaam of bommen, is een zich terugtrekken in atheïsme omdat het een ontkenning van God is. Een functionaris van de Britse Regering zei – na een tocht door de U.S.A. – de Engelse pers dat de V.S. een door vreesbevangen land is. Bij zijn terugkeer uit de V.S.

informeerde een minister het Australische volk op de televisie ervan dat de hoeveelheid angst in Amerika schokkend is. Krantenartikelen hier in Australië doen verslag dat de President van de V.S. een religieuze campagne gestart is in de vorm van gebeden vóór en nà bijeenkomsten, dat de Vice-president zijn toespraken in den lande opent met gebeden en dat politici bidden – dit alles in een Amerika dat bevangen is door angst. Deze gebeden waarvan wij lezen, zijn voor het merendeel niet het uitvloeisel van een diepe liefde voor God of een onwankelbaar vertrouwen in God. Veeleer zijn ze het product van een rampzalige vrees – de vrees voor bommen. Zeker, indien deze gebeden de liefde voor God moeten voorstellen alsook vertrouwen in ZIJN Macht, dan zou er geen noodzaak zijn om de burgers schrik in te boezemen door nog meer miljarden aan nucleaire bewapening te besteden. Studenten zien alle vrees hier en nu recht in het gezicht. Wees niet gemesmeriseerd door het accepteren van deze massa hysterie. Herinner u de betekenis van Pasen: de demonstratie van machteloosheid van stoffelijke macht. Bedenk dat iedere Geestelijke genezing waarvan u getuige bent geweest, het bewijs is van God en van de machteloosheid van de macht van stoffelijke kracht. Indien u verleid wordt om het atheïstisch geloof te accepteren van de onoverwinnelijkheid van stoffelijke macht en kracht, bedenk dan dat God alleen Macht IS. Geest alleen IS de Kern, Substantie en Wet. Om macht te geven aan de organen en functies van het lichaam of aan bommen is andere goden te aanbidden alsook andere machten. Het is het branden van wierook voor andere goden. Alle vrees is atheïsme, een ontkennen van de Ene God, de Ene Macht, het ene ZIJN. De geschiedenis van het Hebreeuwse volk door de eeuwen heen, van hun tijd van slavernij onder de Farao en hun strijd, toen zij reisden van Egypte naar het Heilige Land en in het Heilige Land zelf, tot hun ervaringen ten tijde van de Meester, Christus Jezus, is er één van vechten en strijd met een paar overwinningen maar met veel meer nederlagen, met enige mate van Verlichting en dan nog meer onwetendheid, bijgeloof en vrees. Ten tijde van de Meester was het politieke leven van de Hebreeuwen onder de overheersing van Caesar

en zijn vertegenwoordigers en hun religieus leven onder de heerschappij van zelfzuchtige Hebreeuwse leiders. Na eeuwen van zo'n strijd en wanklank, is het niet onnatuurlijk dat de kruisiging een normaal onderdeel van hun bestaan was. De kruisiging echter behoort tot die oude Hebreeuwse tijd en stelt voor ons heden ten dage onze strijd uit het menselijk begrip voor. Die tussenliggende periode in onze ontvouwing als de Christus ons bewustzijn heeft aangeraakt en als wij doordrongen zijn geworden van de mogelijkheid om uit te stijgen uit het graf van wanklank en disharmonisch fysiek leven, is de opstanding. Als de Christus, de Geest Gods, tot ons gekomen is; als de Christus het overwicht heeft in ons bewustzijn, benaderen wij de Hemelvaart. En dan is het dat wij een staat van Bewustzijn betreden waarin de kruisiging en opstanding uit onze gedachten verdwijnen om nooit meer herinnerd te worden. Dit nieuw en hoger bewustzijn, dit rijk van de wedergeboorte, is een leven door Genade. Indien het voor u of mij noodzakelijk is geweest om dóór die Hebreeuwse dagen van beproeving, zonde, ziekte en dood heen te leven en indien het voor u of mij noodzakelijk is geweest om te worden gekruisigd teneinde een opstanding in een nieuwe ervaring te ervaren, kunnen wij tenminste begrijpen dat deze ervaringen slechts voorlopers zijn van de Hemelvaart en een leven door Genade; en kunnen we vlug het verleden loslaten alsook enigerlei herinnering aan zowel de kruisiging als de opstanding. Door dadelijk te beginnen onze kinderen te onderrichten om te leven door Genade, kunnen wij hen de ervaring van de kruisiging en opstanding besparen. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat de Meester, Christus Jezus, niet de intentie had om de kruisiging of de opstanding in onze ervaring te bestendigen maar veeleer dat Hij Zich hieraan onderwierp om aan ons te bewijzen dat er in het opgestegen bewustzijn een leven door Genade is, dat, indien begrepen, ons (en allen die na ons komen) bevrijdt van de kruisiging en de opstanding. De Genade Gods is geen toekomstige gebeurtenis noch is Zij iets dat moet worden verdiend of dat je waard moet zijn. De Genade Gods is alomtegenwoordig. Ons werk is niet om Gods Genade tot ons te

brenge maar veeleer om Genade te realiseren door de werkzaamheid van de Christus in het menselijk bewustzijn. Als wij naar een boom kijken, bekleed in de volle heerlijkheid van zijn gebladerte, dan worden we getroffen door het leven in de boom. Dat leven heeft niets te maken met de toekomst of met het verleden noch met iets dat de boom gedaan heeft. Het Leven bezielt de boom – het is een staat van IS. Zo is het ook met ons. Wij zijn levend, intelligent, betrokken bij Geestelijke activiteit, met de Dingen des Vaders doende, maar dit is slechts waar vanwege de Genade Gods. Zodra wij dat feit erkennen, zijn wij reeds onder de Genade Gods en de Genade Gods wordt een gerealiseerde ervaring. Indien wij verwachten op een toekomstig tijdstip te genieten van de Genade Gods of indien wij hopen dat wij iets kunnen doen om Haar tot ons te brengen, zal Zij ons voor altijd ontgaan. De Genade Gods verschaft wat ook nodig is voor de vervulling van dit moment. Het handhaaft en schraagt ons, steunt ons en werkt als een verenigend cement dat vrede vestigt tussen ons en onze naaste. De Genade Gods is een altijd aanwezige ervaring. Zij was aanwezig zelfs eer wij voet zetten op het Geestelijk Pad. Zij heeft ons zelfs op het Geestelijk Pad gezet. Het feit dat wij nu op dit Pad zijn is er het bewijs van dat de Genade Gods in onze ervaring werkzaam is om ons te brengen tot deze plaats van realisatie. De Genade Gods is een Alomtegenwoordigheid Die ons vult en vervult. De wereld berooft zich van de Genade Gods door Eraan te denken als een toekomstige gebeurtenis. Juist hier en nu, is er Genade en Genade alleen houdt de zaak draaiende. De fysieke ogen kunnen niet zien noch kunnen de fysieke oren horen, maar de Genade Gods stelt ons in staat om zowel te zien als te horen. De Genade Gods maakt nooit een zieke gezond noch een arme rijk maar veroorzaakt veeleer dat het menselijk begrip van het zelf verwelkt als het ChristusZELF is geopenbaard. Er moet een voortdurende erkenning zijn dat de Genade Gods voortdurend werkzaam is, en dan zult u weten dat, vanwege de Genade Gods, u niet kunt falen. U krijgt de Genade Gods niet: u beseft de Genade Gods. God kan niet worden beïnvloed door de mens om 's-mensen wil te doen. God doet reeds datgene wat Gods Functie is om te

doen. God kan niet worden beïnvloed om u en de uwen of mij en de mijnen te zegenen. Gods Genade functioneert NU in de ervaring van ieder individu die zijn bewustzijn opent voor dat feit. Hoe dwaas zou het in zo'n erkenning zijn om naar God uit te reiken of te verwachten dat God uw gebeden verhoort voor wat u denkt dat u of iemand anders nodig heeft. Daar de Genade Gods dichter bij u is dan uw adem, behoeft Er niet voor te worden gestreden maar louter en alleen te worden erkend en nu wordt gebed een rusten in, een toelaten van en een gemeenschap met God. De lelie is in het volle bezit van Gods Genade zonder enigerlei inspanning of poging om die heerlijkheid - die zij heeft doordat zij bestaat – veilig te stellen. God IS Oneindige Intelligentie, Alwetend. God Is Goddelijke Liefde, Alles-schragend en Zelf-ondersteunend en Zelf-handhavend. Derhalve moet er geen poging zijn om God te beïnvloeden maar louter de gelegenheid verschaffen om in vrede en rust neer te zitten en de Goddelijke Tegenwoordigheid ons te laten omwikkelen en omsluiten. Toen het boek "Practising The Presence" ©("De Goddelijke Tegenwoordigheid In De Praktijk"- Cat.no 201) in 1955 in Engeland werd gepubliceerd, bewees het spoedig dat het een helpend middel was om het bewustzijn te openen voor dit leven door Genade. Het toonde dat door voortdurend en bewust de Tegenwoordigheid Gods in praktijk te brengen in iedere ervaring van ons dagelijks leven, de strijd om het bestaan van ons wegviel en harmonie in ieder onderdeel van ons leven werd gevestigd. Met dit boek en toen het boek "The Art Of Meditation" ©("De Kunst Van Het Mediteren"- Cat.no 213) begon een nieuw tijdperk in de boodschap van De Oneindige Weg daar deze boeken van ons veel van de strijd afnam om [iets] te verkrijgen en aan ons meer van de Geestelijke harmonie openbaarde door Genade. Deze maand zal Harper & Brothers, de uitgevers in New York, die als eerste het boek "The Art Of Meditation" publiceerde, een herziene en uitgebreide versie publiceren van "Practising The Presence" en zelfs diegenen van u die dit boek in de Britse uitgave hebben, zullen in deze jongste editie een nieuw boek aantreffen, een hogere ontvouwing en met de nieuwe hoofdstukken --

een geheel nieuwe ervaring. Ik hoop nu dat veel van de kruisiging en zelfs de opstanding, die wij tot nu toe ervaren hebben in onze metafysische manier van leven, kan worden teniet gedaan en dat door de kunst van het mediteren en het in praktijk brengen van de Tegenwoordigheid Gods, wij in staat zullen zijn om zonder [die] kruisiging de overgang te maken van het mens-zijn naar het Christus-zijn. U zult bevinden dat de Christus gekomen is om al het stoffelijk bestaan op te lossen, niet die te verbeteren en dat dit oplossen van de menselijke ervaring niet de dood, niet de kruisiging maar veeleer een overgangservaring is - d.m.v Verlichting; een Verlichting Die slechts komt door voortdurend *te leven, je te bewegen en te zijn in het Godbewustzijn* (Hand 17:28). De afgelopen twee jaar hebben getoond dat, als de studenten zonder een metafysische ondergrond “Practising The Presence” en “The Art Of Meditation” vinden, zij worden geleid uit hun menselijke wanklanken en strijd zonder de mate van strijd die velen ervoeren in de oude metafysica. Ik wéét dat een nieuwe tijd wordt aangekondigd en die tijd is een tijd van een leven door Genade, Die is verworven door het consciëntieus en voortdurend in praktijk brengen van de Tegenwoordigheid Gods, samen met het leiden van het leven van dagelijkse meditatie.

Cat.no 37-05 NL maandbrief mei 1958

U weet reeds dat mijn leven één rijke ervaring is. Er zijn weinig ijdele momenten en nooit duffe monotone momenten. Soms zijn er pijnlijke momenten die een dag, een nacht of zelfs een week duren, gedurende welke een nieuw Christus-idee is gevormd of vanuit mij wordt geleverd. Altijd is er echter de vreugde en schoonheid van kameraadschap en vriendschap waarheen ik ook reis. Vol van zulke ervaringen was de trip door Australië, NieuwZeeland en de Fiji Eilanden. In Melbourne, Australië bestond onze Oneindige Weg klas bijna geheel uit studenten die ik 1 1/2 jaar geleden ontmoet had en dus was er een atmosfeer van "huiselijkheid" en "onder familie zijn". Trouwens, de gehele atmosfeer in Melbourne is vriendelijkheid en schoonheid. Het herinnert mij aan Victoria, Brits Columbia, in vroeger tijden. Het hectische tijdperk van "morgen" heeft Melbourne nog niet in zijn greep. Van Melbourne leidde het werk ons naar Adelaide in ZuidAustralië waar je in de voorsteden simpele huizen vindt en prachtige tuinen, kleine huizen te midden van mooie, kleurrijke tuinen. De stad zelf is doordrenkt van aanduidingen van een Detroit of Chicago in de maak. Ook het automatisering-tijdperk komt snelt naar Adelaide. Tot mijn vreugde en verrassing echter wijdt de ochtendkrant in zijn Zaterdag editie aandacht aan een religieus artikel van een meest geavanceerde en diepgaande aard. Als de tijd komt dat iedere krant zulke artikelen brengt, zal de geschiedenis van de wereld veranderd zijn. Wat in Adelaide voortkwam inzake het genezen, is één van de duidelijkste boodschappen die is gepresenteerd – n.l.: hoe je moet genezen en hoe genezen te worden. Wij vlogen over het continent van Adelaide naar Perth aan de Swan River, dichtbij de Indische Oceaan. Perth wordt de Vriendelijke Stad genoemd. Het is dit en meer - een rustige, lieflijke stad uit Oud Engeland, een stad van sereniteit en vrede, maar met de buitenwereld die op zijn schaal pikt en wil binnenkomen. Hier, in het "Seeker's Centre" werden lezingen en een grote besloten klas gehouden. Nieuw-Zeeland was voor mij een nieuw

land, maar in Christchurch op het zuidelijk eiland en in Auckland op het noordelijk eiland, vonden wij vele geïnteresseerde studenten die ons verwelkomden om de boodschap te horen. Zowel in Australië als in Nieuw-Zeeland rapporteren de boekwinkels dat de geschriften van De Oneindige Weg een ontvankelijk publiek vinden. Na onze lezing en klaswerk gingen wij naar de Fiji Eilanden voor een vakantie van 4 dagen en genoten van de rust na een inspannende maand van reizen. Swami Rudrananda van de "Ramakrishna Mission" nodigde mij uit om tot zijn staf en 300 van zijn Hoge School studenten te spreken. Dit bleek één van mijn werkelijk grote ervaringen te zijn. Stel je voor: je spreekt tot een groep van Hoge School studenten over God, gebed en het praktische van religie en je voelt de diepe belangstelling van deze teenagers. Na de toespraak was er thee en toen nodigde Swami en twee van zijn studenten ons voor het diner uit - een werkelijk Indisch diner. Om 1 uur in de morgen vertrokken wij naar Hawaii en naar huis. Voor al diegenen die in elke stad van Australië, Nieuw-Zeeland en de Fiji Eilanden meewerkten aan de voorbereidingen van het werk aldaar, zijn woorden van dank onvoldoende; ik ben diep dankbaar voor deze onvergetelijke ervaringen. Veel geschiedt er in De Oneindige Weg en veel ligt nog voor ons in het verschiet. In April publiceerde Harper & Bros een Amerikaanse editie van "Practicing the Presence" (De Goddelijke Tegenwoordigheid In de Praktijk - Cat.no 201) die is uitgebreid en herzien. Een herziene editie van "Consciousness Unfolding" ©(Het Zich Ontvouwend Bewustzijn – cat.nl 253) in hetzelfde formaat als de nieuwe editie van "The Master Speaks"© (de Meester Spreekt – cat.no 283) is zojuist gepubliceerd door L.N.Fowler and Company Ltd in Londen/Engeland. In de Maart editie drukte "Triangles", Tunbridge Wells, Kent/Engeland een uittreksel af uit "The Art Of Meditation" ©(de Kunst Van het Mediteren - Cat.no 213). "The Vision" – die wordt gepubliceerd in Kanhagad, Zuid-India - begint een publikatie van een serie Oneindige Weg artikelen die speciaal zijn geschreven voor dit tijdschrift. De "Science Of Thought Review", Sussex/Engeland heeft lovende recensies gegeven van het nieuwe

"Consciousness Unfolding" In de afgelopen 5 jaar ben ik 6 keer naar en door Europa gereisd, 2x van Noord naar Zuid-Afrika, 2x naar Australië, India, China en Japan. Op de meeste plaatsen heb ik lezingen gegeven en onderwezen en heb altijd de gelegenheid gehad voor persoonlijke gesprekken met mensen in alle facetten van het religieus leven. D.m.v. de kranten waren wij in staat over de geest van "deze wereld" te lezen, de zorg van die mensen die geen religieuze overtuiging hebben of die slechts het orthodoxe concept van religie hebben zonder de Geestelijke Tegenwoordigheid en Macht te begrijpen. Onder deze mensen heerst dezer dagen de kwelling van de vrees voor de nucleaire oorlogsvoering, de dreiging om te verzwelgen van het individu in een knechtschap/slaafmaatschappij onder het communisme of het verlamdend effect van een socialistische maatschappij waar iedereen gelijk is, maar met het soort gelijkheid van robots. De twijfels en de vrees van "deze wereld" dreef mensen tot stoffelijke genoegens en andere vormen van ontsnappen aan de werkelijkheid hetgeen de zinnen dof, monotoon en zwak maakte. De wereld die ik op mijn reizen tegenkom, is geheel anders. Het is niet "deze wereld". Mijn wereld is onder mensen met religieuze overtuiging - de studenten van de metafysica, het occulte en het mystieke. Ongeacht het bepaalde facet van religie, zijn ze geen blinde volgelingen van ceremonie, rituelen of belijdenis, maar individuen die diep en serieus individualiteit zoeken voor specifieke beginselen van het leven die eeuwige harmonie openbaren voor zichzelf en voor de gehele wereld der mensen. In deze kringen kan er twijfel zijn, kunnen er vragen zijn, maar er is nooit vrees. Hier vinden wij een overtuiging dat er een Geestelijke oplossing is voor de problemen van de wereld, zelfs indien deze weg nog niet gedemonstreerd is in de mate dat daadwerkelijk de kwalen van de mensheid opgelost worden. Hier gaat het zoeken verder met toenemende kracht. De hoop wordt duidelijker en de toewijding groeit dieper. Dat ons huidig begripen en hoogte van bewustzijn voldoende zijn om de onmiddellijke noden te lenigen van de mensen op het Geestelijk Pad wordt bewezen door de gehele hedendaagse wereld. Deze vraag echter blijft: zijn wij, de Geestelijke discipelen van de

metafysische en mystieke leerstellingen bereid - zoals de Hebreeuwse profeet van weleer - om stoffelijke macht en tijdelijke macht uit te bannen en op te lossen en daarbij de macht van het levende Woord te openbaren? Helder denken heeft aan alle ware religieuze zoekers bewezen dat er maar één probleem is waarmee de mensheid wordt geconfronteerd: zal tijdelijke macht de wereld verpletteren? Al diegenen die de Genade Gods zoeken en vinden, weten in hun hart, dat Geestelijke Macht het antwoord is op ieder probleem van gezondheid, voorziening en vrede. En dus blijft er op dit moment slechts één vraag onbeantwoord: daar alle tijdelijke macht die de wereld bedreigt, slechts de *"arm des vlezes"* is (2 Kron 32:8) is er dan nu niet een beginsel of macht die d.m.v. demonstratie de nietsheid van stoffelijke macht of kracht kan openbaren? *"Mijn vrede geef Ik u, niet gelijk de wereld u die geeft"* (Joh 14:27) maar MIJN Vrede. Weet u wie die woorden uitsprak? Geloof u dat door Gods Genade Jezus van Nazareth u zou kunnen vestigen in Gods Vrede? Geloof u dat dit in het verleden en niet in het heden kan geschieden? Herinner u de woorden " Vrede, wees stil" (Mark 4;39)? Is er een storm die dit Woord het zwijgen oplegt? Nu? Herinner u Zijn vriendelijk oproep *"Komt tot Mij"* (Mat 11:28) Hebt u Hem niet tegen Petrus horen zeggen: *"Steek uw zwaard weer in de shade... want allen die naar het zwaard grijpen zullen door het zwaard omkomen"* (Mat 26:52) *Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn.* (Joh 15:5-8) Was dit slechts waar in het verleden of is de Christus een Levende Waarheid, Die nu en altijd demonstreerbaar is zoals weleer? Zoals in de dagen van Christus Jezus, wordt de wereld heden ten dage geconfronteerd met een keuze: Aan de ene kant zijn er al de tijdelijke machten en stoffelijke krachten van Caesar; aan de andere kant is er de

Stille, Zachte Stem (1 Kon 19:12), Die roept "Kom tot Mij" en wees verlost. Aan de ene kant het zwaard en aan de andere kant de Wapenrusting der Geest. "*Kiest dan heden*" (Jozua 24:15) weerklinkt door ieder land. Zult u stoffelijke macht of Geestelijke Tegenwoordigheid vertrouwen? Zullen wij Goliath tegemoet treden met een stormram of met een steentje? Dit is de tijd om te beslissen: "Kiest gij dan heden." Aan de ene kant is er de massahysterie van vrees, aan de andere kant is er de innerlijke stilte en vrede in de zékerheid van *Ik zal u geenszins in de steek laten*" (Heb 13:5). *Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld*" (Mat 28:20). Goliath daagt uit. Is er een David?

Cat.no 37-06 NL maandbrief juni 1958

Na onze reis naar Australië, Nieuw-Zeeland en de Fiji Eilanden, waren er drie weken thuis op Hawaii eer wij begonnen aan deze huidige reis die ons over het vaste land (USA - vert) naar Engeland, Schotland en het (Europese) Continent bracht. Onze eerst stop op deze trek half rond de wereld, was in San Diego/Californië, waar ik de onverwachte en vreugdevolle ervaring had om te spreken voor de "Religious Science Church". Oklahoma Stad was de volgende stop op ons schema. Daar sprak ik voor een groep van Oneindige Weg studenten in de middag en er was 's-avonds een openbare bijeenkomst van ongeveer 200 mensen. Het is inderdaad tevredenstellend om getuige te zijn van de ontvouwing van deze eerste Oneindige Weg serie lezingen in Oklahoma. De volgende zaterdagmiddag en avond kwamen er studenten uit delen van Michigan, Ohio en Illinois om twee lezingen in Toledo, Ohio te horen in een Unity Kerk. Dit was nog een zielsbevredigende ervaring. Toen kwam Chicago met twee openbare lezingen in de Curtiss Hall gevolgd door een besloten klas in het Congres Hotel, met mystiek en de mystieke manier van leven als onderwerp van de klas. In de week tussen de 1e 1958 Chicago Besloten Klas en de 2e klas, werden er twee lezingen gegeven in Indianapolis, gesponsord door de "Unity Book Shop" en twee lezingen in Louisville in de Unity Kerk. En nu, 20 April, zijn wij weer terug in Chicago voor een tweede klas, waarna New York komt. Meer en meer bewijzen De Oneindige Weg beginselen van het genezen succesvol te zijn en op mijn wereldreizen, verneem ik van andere bewegingen toegewijd aan het ideaal en het in praktijk brengen van het genezen-op-Geestelijke-Wijze die in toenemende mate gebruik maken van de beginselen zoals gegeven in onze geschriften. In zoverre dit Geestelijke Beginselen zijn waarvan de effectiviteit is bewezen, is het alleen maar juist dat die beschikbaar zijn gemaakt voor individuen, groepen en organisaties die dit werk toegewijd zijn. Indien om geen andere reden dan dit, kan De Oneindige Weg activiteit niet worden

georganiseerd en kan nooit apart gezet worden als een gescheiden instituut van enigerlei aard. Slechts door volmaakte vrijheid en een volkomen gebrek aan enigerlei organisatie kunnen de beginselen – zoals geopenbaard in onze geschriften - beschikbaar gemaakt worden voor al diegenen die wensen ze te gebruiken. Op deze manier worden die erkend als Geestelijke Beginselen van zó'n universele aard, dat er nooit van kan worden gezegd dat die toebehoren aan enig mens, groep, corporatie of instituut van welke naam of aard ook. U kunt nu inzien waarom en hoe ik vanaf het allereerste begin Geestelijkerwijs geleid ben om ons werk te beschermen tegen iets dat de indruk zou wekken dat wij een andere kerkgenootschap, sekte of organisatie zijn die enig recht op een persoonlijke boodschap opeisen. Laat er altijd begrepen worden dat de naam "The Infinite Way ®" (De Oneindige Weg) slechts de titel is die is gegeven aan een serie beginselen van het Geestelijk leven en Geestelijk onderricht en dat deze beginselen een directe ontvouwing waren vanuit Bewustzijn, Zelve- vanuit het Hart van de Eeuwige ofwel God. Dat De Oneindige Weg een leer is inzake het mystieke of de Geestelijke manier van leven, werd duidelijk in ons eerste Chicago klaswerk in 1958 toen het gehele onderwerp van de eerste week van de klas ging over de mystieke manier van leven. De bandopnamen van deze klas zullen spoedig beluisterd kunnen worden in iedere stad en ieder land waar Oneindige Weg banden beschikbaar zijn. De betekenis van het woord "mystiek" is niet begrepen en vanwege deze misvatting, wordt mystiek vaak als iets ongewenst beschouwd. Eén van de redenen hiervoor is dat een tamelijk welbekend woordenboek deze woorden definieert als iets mysterieus, duister en soms slecht. Webster's woordenboek echter geeft de definitie die als juist wordt begrepen volgens de gebruiken en opvattingen van hedentendage als wel in vorige eeuwen. Een mystieke leer is enigerlei leer die de mogelijkheid openbaart om rechtstreekse mededelingen te ontvangen van God of bewuste éénheid met God te verwerven. Die definitie beschrijft nauwkeurig De Oneindige Weg, die onderricht dat het - d.m.v. meditatie - mogelijk is om het Rijk Gods binnenin te

bereiken en aldaar met God gemeenschap te hebben en tenslotte de Stille, Zachte Stem te horen. Het gehele doel trouwens van het onderricht van De Oneindige Weg is om zoekers naar God terug te brengen naar het oorspronkelijke onderricht van Jezus Christus en naar het onderricht van andere mystici die altijd onderricht hebben dat, daar het Rijk Gods in u en mij IS, het mogelijk is d.m.v. gebed, meditatie en gemeenschap, je bewust gewaar te worden van deze Goddelijke Tegenwoordigheid en deze Tegenwoordigheid te ervaren als de Christus of Zoon Gods in ons, Die daadwerkelijk ons leven voor ons leidt. Het doel van de Geestelijke of mystieke manier van leven is om God in ons dagelijks bestaan te brengen en daarbij onszelf te verzekeren van een leven geleefd door Gods Genade veeleer dan bij het zweet uws aanschijns. Het is ons geboorterecht als Kinderen Gods om te leven als erfgenamen van God en te leven niet door macht of kracht maar door Gods Geest en te begrijpen dat deze strijd des levens niet de onze maar Gods Strijd is; en dat wij stil kunnen staan en getuige kunnen zijn van het heil - het ervaren - van God in onze individuele aangelegenheden. Door alle eeuwen heen is dit beschreven als het zoeken naar de Heilige Graal, het zoeken naar God, het zoeken naar de Waarheid of het zoeken naar de uiteindelijke Werkelijkheid.

Cat.no 37-07 NL maandbrief juli 1958

Een Oneindige Weg Reisverslag heeft niet al te zeer te maken met het landschap en de landen als zodanig, daar het doel van mijn reizen is om de boodschap van De Oneindige Weg aan het menselijk bewustzijn uit te dragen, waar er ook een ontvankelijkheid voor is. En dus handelt het verslag van onze reizen hoofdzakelijk over mensen – oude en nieuwe vrienden – en ervaringen met betrekking tot de ontvouwing van de boodschap van De Oneindige Weg hier, daar en overal. Uit deze reizen en ervaringen komen Geestelijke ontvouwingen en ook deze behoren toe aan al onze studenten en vinden derhalve vaak hun weg naar dit onderdeel van De Maandbrief. Soms echter kan ik mij er niet aan onttrekken om u te vertellen van ervaringen met mensen en over gebeurtenissen die niet rechtstreeks verbonden zijn met Geestelijke activiteiten: toen ik twee achtereenvolgende jaren in Holland was en de blijdschap, vreugde en schoonheid van het tulpseizoen aldaar ervoer; mijn eerste reis naar Johannesburg in Zuid Afrika, waar ik bijna verwachtte het donkerste Afrika van Dr. Livingstone aan te treffen slechts om een stad te zien die even modern is als morgen en even kleurrijk is als Hawaii en met een verrassende geestelijke vitaliteit of mijn eerste aanblik van de Victoria Waterval en laag vliegen over die Watervallen en er schijnbaar in ten onder te gaan. Zulke aangezichten doen iemand uitroepen: “Dat kan niet waar zijn en het kan niet echt zijn.” Maar spoedig besef je dan dat het wel zo is en dat het ook imponanter is dan wat je je ook maar kunt voorstellen. Naar beneden kijkend vanuit een vliegtuig op de pracht en schoonheid van de Alpen, is het mogelijk om beter de grootsheid van Gods Werk te begrijpen. Als je getuige bent van een audiëntie van de Paus in de Sint Petrus Kathedraal in Rome, een door mensen gemaakt spektakel zoals slechts De Mile *) zou kunnen bevatten, is nog een ervaring die mij terugstuurt in bewustzijn voor verder licht op de werkzaamheden van de geest van de mens.

*) Bertus: De Mile was eind jaren 50 begin jaren 60 een beroemd filmregisseur. Hij regiseerde o.a. beroemde films als “De Tien Geboden” , “Samson en Delila” e.d. - vert

Joel:

Op het eiland Mauritius in de Indische Oceaan heb ik een eenzaamheid ervaren die ik onmogelijk kan beschrijven – alsof ik werkelijk de enige persoon op aarde was op een eiland ver buiten de kennis der mensen. Twee keer heb ik gestaan bij het grote Kasteel in Edinburg in Schotland en ben getuige geweest van de mystieke visie der transparantie, van zowel de gebouwen als de gehele natuur. Onder de hoogtepunten van deze reizen zijn er bezoeken aan anderen op het Geestelijk Pad. Zulke ervaringen zijn slechts uiterlijke uitdrukkingen van Bewustzijn en demonstreren slechts hoe zij kunnen worden genoten door al diegenen die hun hart en ziel gezet hebben op het verwerven van tenminste enigermate van de Gods realisatie. Slechts in de mate van het ontwikkelen van de Geestelijke Kant van onze aard worden wij in contact gebracht met diegenen die betrokken zijn bij datzelfde zoeken. Als ik de vele Reisverslagen in De maandbrieven herlees, voel ik erg duidelijk de Waarheid van het thema van het boek “Metaphysical Notes”(thans “Conscious Union With God”©- Bewuste Eenheid met God – cat.no 270): “Mijn bewuste eenheid met God vormt mijn eenheid met al het Geestelijk Zijn en uitdrukking”. Als wij Oneindige Weg studenten ontmoeten, eerst in de ene stad dan in een andere stad en vaak in het ene land en dan in het andere land, is de universaliteit van deze Waarheid duidelijk. Nu zijn wij in New York, na ons werk in San Diego, Oklahoma Stad, Toledo, Indianapolis en Chicago voltooid te hebben. Onze New York klas stond in groot contrast met de klas over ‘mystiek’ in Chicago. Het was een klas van een geheel andere aard, toch één die een diep effect had op de studenten. Om het werk voort te zetten zoals

ontvoud in de recente Chicago en New York klassen, zal er in Oktober een lezing en klaswerk in Seattle, Washington zijn; lezingen in Victoria en Vancouver, Canada en in November zes lezingen en een klas in New York Stad. Gedurende de tweede week van de klas in Chicago, nodigde Myrtle Dean Clark, President van de “Conference of Club Presidents” en “Program Chairman” mij uit om de eregast te zijn bij de slotbijeenkomst van deze organisatie in de “Fullerton Hall” van het “Art Institute”, waar ik het genoegen had om te spreken tot 400 vertegenwoordigers van de vrouwenclub van de metropool Chicago en omliggende staten. In New York had ik het ongeekende en vreugdevolle voorrecht om te spreken tot mijn eigen Vrij Metselarij Loge. God is het Leven van de Vrijmetselarij en dus zijn De Oneindige Weg en De Vrijmetselarij nauw met elkaar verbonden. Nog een inspirerende ervaring was het geven van een lezing in een Unity Centrum in New York, een avond rijk aan vriendschap en Waarheid. En nu naar Londen waar wij wij morgen, 14 mei naar toe vliegen voor meer lezingen en klaswerk.

Cat.no 37-08 NL maandbrief augustus 1958

Sinds onze aankomst in Engeland hebben wij een serie lezingen gehad alsook een besloten klas in Londen met een fijne groep studenten, waarvan velen waarlijk toegewijd zijn. In Manchester in het Noorden van Engeland, zijn er ook lezingen geweest en ook nog een besloten klas. Voor zowel onze eerste als onze laatste lezingen aldaar waren er slechts staanplaatsen; maar de klas zelf was een grootse ervaring met 50 studenten die erg serieus waren alsook serieus in hun studie en het in praktijk brengen van de boodschap. Verscheidene studenten kwamen voor dit werk uit Londen. Alle deelnemers aan de klas hadden getrouwvol gedurende een lange, lange tijd gewerkt en brachten tot de klas zo'n diepte [hoogte] van bewustzijn dat deze Manchester klas iets boven het gebruikelijke bleek te zijn. Een half dozijn van mijn broeders van de Vrijmetselarij van de Engelse Loge in Leeds, waarvan ik geassocieerd lid ben, waren in Manchester terwijl wij er waren. De week daarop besteedde ik een avond in de Loge in Leeds gedurende welke het "Graderingswerk" werd geleid. Dit is de enig bekende loge die bevoegd is om esoterische Vrijmetselarij te onderrichten hetgeen ongeveer gelijk is aan ons werk van het Geestelijk uitleggen van de Heilige Schrift. Om de esoterische Vrijmetselarij te begrijpen moet je de beginselen achter de Vrijmetselarij Leer kennen, net zoals de Geestelijke Uitleg van de Heilige Schrift de beginselen van het Geestelijk leven openbaart. Het Oneindige Weg werk verspreidt zich zó snel over de wereld dat waar er ook een besloten klas wordt gehouden, er vaak velen in de klas zijn die zó nieuw jegens dit werk zijn dat het niet altijd mogelijk is om hetzelfde vrucht dragen te verkrijgen zoals dat het geval is als de boodschap is gepresenteerd aan studenten die wel gegrondvest zijn in De Oneindige Weg. Dit brengt mij ertoe te geloven dat ons werk in de toekomst zal moeten worden verdeeld zodat er een klas zal zijn voor diegenen die nog nooit een klas bijgewoond hebben en ook een klas voor diegenen die niet alleen klassen bijgewoond hebben maar die ook in hun studie erg serieus zijn geweest alsook in

hun toewijding aan deze boodschap van de Oneindige Weg. Op deze manier, voel ik dat het diepere of hogere onderricht van De Oneindige Weg beter kan worden gegeven aan diegenen die gereed zijn om het te ontvangen. *)

*) Bertus: Lees in “De Geestelijke Reis van Joel S. Goldsmith” het verschil tussen een “lezing”, een “openbare klas” en een “besloten klas”)

Joel:

Waarheen wij ook reizen, verneem ik van studenten over de vele verschillende manieren waarop het Oneindige Weg werk op verschillende plaatsen begon- in landen, steden en dorpen hier, daar en overal. Zeer vaak brengt een reiziger een pamflet, een boek of een Maandelijkse brief mee of een andere Oneindige Weg boodschap in een (levens)gemeenschap en op deze manier, wordt het zaad geplant van waaruit de activiteit ontstaat in die bepaalde gemeenschap. Bijna altijd is het de reiziger die de pionier en de planter van het zaad is. Sommigen van u weten wellicht niet dat de Hawaii Eilanden eens vulkanen onder de zee waren, ontstaan vanuit de bodem van de oceaan om het land te vormen dat de Hawaii Eilanden werd. Oorspronkelijk was er op deze eilanden geen vegetatie en bestonden ze louter uit koraalrif en lavagesteente – geen bomen, geen bloemen, geen fruit. Waarschijnlijk wel kokosnoten die op de wateroppervlakten van de oceaan vanuit Zuidelijke zeeën naar die Hawaii Eilanden dreven; en ook werden er zaden door de wind over grote afstanden meegevoerd en zo begon het eerste groen te groeien. Toen kwamen eeuwen geleden de Polynesiërs vanuit Samoa; zij brachten zeer waarschijnlijk vruchten en bloemen mee vanuit de eilanden verder zuidwaarts. Opnieuw was het de reiziger die de zaden plantte. Toen kwamen de zeilschepen vanuit Engeland, Australië, Nieuw-Zeeland en later uit de Filipijnen, China, Japan en

natuurlijk uit Noord-Amerika. Iedere reiziger bracht met zich zijn geschenk aan een soort bloemen, noten, vruchten of ander voedsel. Iedere reiziger plantte zijn bepaalde zaad. Waar er ook vruchtbare grond was, ontkiemden de zaden of het nu het zaad van een plant of het zaad van een idee is. Jezus plantte het zaad van het Woord in het Heilige Land en Paulus droeg het verder uit in Klein Azië en Zuid-Europa. Andere discipelen droegen het uit in de een of andere richting. Elk van deze pioniers plantte zaden der Waarheid waarheen hij ook ging en zette aldus de grote traditie voort wat van de reiziger een pionier en planter der zaden maakte over de gehele aarde. En voor diegenen die thuisblijven, is er altijd werk te doen om de zaden te voeden, te verzorgen die aldus geplant zijn en erop toe te zien dat deze zaden ontkiemen en sterke en krachtige planten worden. Eenieder vervult zijn missie zoals het hem gegeven is te doen. Zoals altijd tijdens onze bezoeken aan Engeland, werd er één dag doorgebracht bij de Familie Henry Thomas Hamblin **) en u kent de vreugde die wij op zo'n dag altijd hebben. De zaden die de heer Hamblin zaait, zijn geplant d.m.v. zijn boeken en tijdschrift die Cat.no 37-08 © nl mndbrf aug 1958 ... theinfiniteway® Versie feb 2024 11 door Europa, Azië, Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland reizen alsook natuurlijk Canada en de V.S.

**) Bertus: Henry Thomas Hamblin was een Engels mysticus waarmee Joel nauw bevriend was. De Heer Hamblin was verbonden aan de "Science Of Thought" beweging. Overigens heeft u uit vorige Maandbrieven begrepen dat deze beweging inmiddels vrijwel verdwenen is "bij gebrek aan resultaat"- aldus Joel. – vert.

Joel:

Als u deze Maandbrief in Augustus leest, zullen wij op het Europese vasteland zijn bij onze studenten in Holland, Duitsland, Zweden en misschien Zwitserland. Dan in september drie weken thuis; en in

oktober zullen wij naar het vasteland (de V.S.-vert) gaan voor klassen in Seattle en in november lezingen en klassen in New York.

Cat.no 37-09 NL maandbrief september 1958

Het is nu 11 juli en wij zijn in Kyles of Lochalsh, Rossshire, Schotland waar Emma en ik genieten van twee heerlijke weken vakantie. Wij rijden door Schotland samen met twee studenten die een deel van De Oneindige Weg geweest zijn sinds mijn eerste reis daarnaartoe. Wij bezoeken de meren en dalen, de bergen en valleien, en drinken de schoonheid in zijn vele vormen en verscheidenheden. Schotland is een ideaal vakantieland. Tot zijn vele attracties behoren de rust, de afwezigheid van zwaar verkeer en de heldere, frisse lucht. Zelfs de huidige “hittegolf” komt niet uit boven gemiddeld 60 graden Fahrenheit (= ongeveer 16 graden Celsius) Het werk in Londen en Manchester werd op 18 juli zó goed bezocht, dat wij naar Londen terugkeren waar ik nog een serie van lezingen voor studenten zal houden alsook nog een besloten klas begin 26 juli. Dan gaan wij naar het Europese vasteland – Holland, Duitsland en Zwitserland – keren 1 September voor drie weken naar huis terug – en daarna gaan wij naar Seattle, Washington; Victoria en Vancouver, Brits Columbia; New York Stad en terug naar Hawaii voor de feestdagen. 42 van de 52 weken reizen in 1958 en u alleen kan de waarde daarvan bepalen. Vandaag flitste in meditatie dit gehele reisjaar door mij heen en daarmee de vraag “waarom?” Dadelijk kwam het antwoord: “Om MIJN Koninkrijk tot het bewuste gewaarzijn te brengen van diegenen die luisteren, om de Alomtegenwoordigheid te openbaren, het Rijk der Ziel, het Rijk waar vrede, vreugde en harmonie de gerealiseerde ervaring is van diegenen die binnenkomen.” Ik “zag” zó duidelijk dat De Oneindige Weg eens te meer vertelt van dat Koninkrijk Dat eenieder kan ontdekken in het centrum van zijn wezen en de stappen die noodzakelijk zijn voor het ontsluiten van dit Geestelijk Bewustzijn. “Deze wereld” heeft zichzelf verslagen door te trachten dit Koninkrijk te verkrijgen of te bereiken, maar Het kan niet

verkregen of bereikt worden: Het moet in onszelf vrijgelaten worden. Ik bevind dat ik op mijn reizen het onderricht van de Meester herhaal inzake de Aard Gods en onze Ware Identiteit: vergeven; diegenen zegenen die ons haten; bidden voor onze vijanden; in het verborgene bidden; onze aalmoezen in het verborgene geven; de Goudsrealisatie zoeken in plaats van stoffelijke demonstratie; onze naaste liefhebben d.m.v. dienstbetoon of dat dienstbetoon nu dat van uiterlijke vormen is of innerlijk gebed, daar een ieder moet dienen op zijn huidig niveau van zijn bewustzijn. De Oneindige Weg geeft ons het verborgene van de aard van de dwalingen van “deze wereld” en onderwijst ons hoe ze om te zetten in “de arm des vlezes. Hierin is het verborgene gelegen van het genezen-op-Geestelijke-Wijze en het Geestelijk leven. Zonder dit gewaarzijn wordt de Waarheid gereduceerd tot het niveau van nog een filosofie, woorden zonder macht. Hoe zullen wij zonder deze kennis ooit de les van deze Maandbrief leren – hoe zullen wij dan ooit leren juist te bidden? Door de vruchten van ons werk, zullen de reizen gerechtvaardigd zijn; *“Gij ziet, dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts uit geloof.”* (Jac 2:24) “---geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood.” (Jac 2:17) En brengen wij het Koninkrijk Gods – MIJN Koninkrijk- in tastbare uitdrukking in ons leven? Sterven wij dagelijks af van onze manieren en wegen van “deze wereld”? Ontvangen wij meer Geestelijke Genade – het leven geleefd zonder bezorgd te zijn? Brengt de diepe, koele bron van tevredenheid de Levenswateren in onze ervaring? Ervaren wij de groene weiden en stille wateren van MIJN Koninkrijk?

Cat.no 38-11 NL maandbrief november 1958

Over een paar dagen zullen wij ons werk in Engeland voltooid hebben en dan vliegen we naar München in Duitsland, om aldaar onze nieuw uitgever te ontmoeten. Van daaruit vliegen wij naar Den Haag in Holland voor lezingen en een besloten klas, waarna ik twee dagen een Internationale Conferentie zal bijwonen die ik vorig jaar al toesprak en waarvan de bijeenkomsten dit jaar niet toegankelijk zijn voor het publiek, maar slechts voor diegenen die eerder de conferentie hebben toegesproken.

Bertus:

In die periode speelde die Hoffman affaire met Koningin Juliana.

=====
Joel:

Dit zal natuurlijk die gelegenheid van een geheel andere aard maken dan daarvóór en daaruit kan iets nieuws komen in de zin van een ontvouwing, dus verlang ik natuurlijk met heel veel vreugde naar deze ervaring. Als volgende op ons schema staat Geneve in Zwitserland, waar wij worden opgehaald en met de auto naar Lausanne gaan voor 9 of 10 dagen, gedurende welke er een besloten klas zal zijn voor ongeveer 15 studenten die de geschriften bestudeerd en de bandopnamen beluisterd hebben. Dit zal de eerste Oneindige Weg klas in Zwitserland zijn een bescheiden begin zoals vele van onze klassen in nieuwe landen met een geringe opkomst begonnen zijn, maar altijd hebben deze eerste klassen bewezen het planten van het zaad te zijn waaruit later rijkelijk vrucht dragen (voort)komt. Als ik u vertel dat na de lezingen en klas in San Diego wij naar Victoria en Vancouver/Canada gingen en aldaar een voortzetting vonden van dat diepe en rijke bewustzijn dat zich allereerst opende in de Hawaiian Besloten Klas en als ik u vertel dat het werk in Londen en de voorsteden van een aard

zijn geweest als nooit te voren ervaren in al ons werk in De Oneindige Weg en dat dit in Manchester voortduurde, zou louter het u vertellen van effecten zijn – van lezingen met meer publiek en grotere aantallen studenten in de besloten klassen. In de doorsnee menselijke zin der dingen, zouden al deze prachtige effecten, natuurlijk een reden voor dankzeggen zijn, speciaal in deze maand november als zoveel aandacht geschonken wordt aan dankbaarheid en dank uitdrukken en het overpeinzen van die zaken waarvoor wij reden hebben om dankbaar te zijn. De gebeurtenissen die in 1959 hebben plaatsgevonden echter zijn slechts effecten, maar achter die effecten is er de Ene Oorzaak, en ware het niet door die Oorzaak, dan zouden er geen ervaringen zijn in de wereld van het effect waarvoor dankbaar te zijn. Maar het is goed om te bedenken dat zolang wij bewust verblijven in de Oorzaak, er altijd vruchtbare ervaringen zullen zijn. Toen ik vorig jaar vanuit Holland naar huis gezonden werd om het rustig aan te doen en het openbaar werk even stop te zetten, was het met uitdrukkelijke doel om een boodschap te ontvangen om in 1959 uit te dragen maar tezelfder tijd werd mij gezegd dat mij zelfs meer dingen dan de boodschap mij gegeven zouden worden omdat in het komende jaar de boodschap meer universeel zou worden en niet langer begrensd zou zijn tot de metafysische wereld. Een serie instructies kwam tot mij over een periode van enige maanden, hetgeen culmineerde in tien Hawaii bandopnamen, die een boodschap bevatten die specifieke en unieke beginselen belichten welke het hart en de ziel van de boodschap van De Oneindige Weg vormen. Met deze beginselen kwam ook de verdere instructie hoe deze beginselen toegepast moesten worden in het ontwikkelen van een Geestelijk Genezingsbewustzijn. Op 8 april 1959 kwam de openbaring dat netzoals het Christusbewustzijn d.m.v. mij had gewerkt als mijn bewustzijn gedurende deze jaren van het genezen en onderwijzen en het werk had volbracht dat mij te doen gegeven was, dit Christusbewustzijn – MIJN Bewustzijn – nu het bewustzijn van onze studenten zou worden, meer speciaal van onze werkzame studenten in alle delen van de wereld. Het werd duidelijk gemaakt dat dit MIJN Bewustzijn nu de boodschap

van De Oneindige Weg zou activeren; niet louter en alleen d.m.v. Joel maar d.m.v. al diegenen die betrokken zijn bij enigerlei facet van het De Oneindige Weg werk en helemaal van de Hawaiian Village Besloten Klas naar de Londen en Manchester Lezingen en klassen, is het vrucht dragen van het Christusbewustzijn, van dit MIJN Bewustzijn, duidelijk. En dus zult u beseffen dat [onze] dankbaarheid diep moet zijn, niet alleen mijn maar ook uw dankbaarheid, dat MIJN Bewustzijn – het Christusbewustzijn – nu het bewustzijn van die mensen is die het studentenlichaam vormen alsook het werkend lichaam van De Oneindige Weg. Velen van u hebben dit jaar beter genezingswerk gedaan en dus is mijn boodschap aan u dat u niet alleen dankbaar moet zijn voor uw genezingen, voor uw verbeterd leven of voor de invloed die u wellicht geweest kan zijn, maar diep dankbaar moet zijn dat MIJN Bewustzijn, het Christusbewustzijn nu de uwe is en derhalve MIJN vrede u gegeven is – niet de vrede die de wereld geeft maar een Geestelijke Vrede, een Geestelijke Harmonie en Voorspoed. U rest nu slechts om te verblijven in het Bewustzijn van deze Waarheid teneinde Haar te aanschouwen als Zij Zichzelf vermenigvuldigt in uw ervaring en u dan in Haar Vruchten deelt. Regelingen zijn getroffen waarbij onze Engelse bandopnamen nu kunnen worden gedupliceerd in Engeland voor de studenten van het Britse Gemene Best, daarbij de hoeveelheid werk verlichtend voor onze Bandopname-afdeling in Hawaii en ook worden de kosten van deze bandopnamen voor de studenten in de Dominions teruggedrongen. Regelingen zijn ook getroffen voor de publicatie van onze geschriften en de Maandelijkse Brief in het Duits en natuurlijk moet ook dit begrepen worden als het vrucht dragen van MIJN Bewustzijn, dus is er reden voor dankbaarheid, niet voornamelijk dat de boeken in het Duits worden gepubliceerd en daarbij nog een land van vele miljoenen mensen is geopend voor deze boodschap der Geestelijke Waarheid, maar veeleer dat MIJN Bewustzijn, het Christusbewustzijn, ook werkzaam in Duitsland is en dat Zij Haar Harmonie en Genade brengt tot allen die aldaar ontvankelijk zijn. Bedenk aub dat dit alles het vrucht dragen is van de Geest, en het is de

Geest Die wij verheerlijken. Vorige week was het mijn vreugde en voorrecht om de jaarlijkse bijeenkomst van de Loge van Living Stones in Leeds/Engeland bij te wonen, de enige Vrijmetselarij Loge in de wereld die bevoegd is om esoterische Vrijmetselarij te onderwijzen en om de glorieuze gelegenheid geboden te worden om te fungeren als een reizend ambassadeur. Derhalve zal ik van nu af aan één avond in iedere stad en land waarheen ik reis reserveren om zulke vrijmetselaars te ontmoeten alsook hun vrienden die geïnteresseerd zijn in het verder horen over dit werk. “The Meaning of Masonry” en “The Masonic Initiation” (Dus: “De betekenis der Vrijmetselarij” en “De Inwijding in de Vrijmetselarij”) geschreven door W.L. Wilmhurst, de stichter van de Loge der Living Stones, verklaren de esoterische Vrijmetselarij beginselen die praktisch gemaakt kunnen worden in het dagelijks leven van de Vrijmetselarij, netzoals de Oneindige Weg geschriften aan de wereld de esoterische beginselen openbaren van de religie die, indien in praktijk gebracht in de individuele en collectieve ervaring Geestelijke Harmonie, Geestelijke overvloed en de demonstratie van Eeuwig Leven brengen.

=====

Bertus:

Joels lezingen bij de Vrij-Metselarij zijn niet voor het grote publiek. In feite min of meer geheim en kunnen met zeer speciale toestemming ingezien worden. Het feit dat Joel aldaar lezingen gaf, betekent geenszins dat hij met die beweging iets te maken had wat zijn Oneindige Weg betreft.

=====

Joel:

U zult allen blij zijn te weten dat ons schema voor 1960 zich snel vormt en dat het zal insluiten lezingen in Fresno en Sacramento, Californië ; lezingen en een besloten klas in Los Angeles, lezingen in Portland/Oregon, lezingen en een besloten klas in Seattle/Washington; toespraken in Denver/Colorado, Kansas City, Missouri en Indianapolis/Indiana; met lezingen en een besloten klas in Chicago. Ofschoon de regelingen nog niet voltooid zijn, schijnt het vrijwel zeker dat er ook lezingen zullen zijn in Toledo/Ohio, en Grand Rapids / Michigan, alsook lezingen en besloten klaswerk in Washington D.C.. Regelingen zijn getroffen om in 1960 weer een reis naar Engeland te maken om in een zelfs uitgebreider programma dit werk uit te dragen dan op onze laatste reis en ik zelf zal op tijd zijn om nog een lezing te geven in de Vrijmetselarij Loge in Leeds/Engeland. *) *) Bertus: De Vrijmetselarij-lezingen zijn NOOIT gepubliceerd. Dit komt – naar ik uit verkregen informatie heb begrepen – omdat de Vrijmetselarij een geheim genootschap is en haar bijeenkomsten alleen voor leden toegankelijk zijn. Joel: Studenten, sluit u bij mij aan in verborgen, gewijde, nederige dank dat de Geest Gods op ons is, dat ZIJN Heerlijkheid en Glorie ons vult en dat ZIJN Leven en Wet in onze ervaring en bestaan verschijnen als Gods Genade.

Cat.no 38-12 NL maandbrief december 1959

Wij zullen de feestdagen thuis in Hawaii doorbrengen en daar blijven tot het midden van Januari, als wij beginnen met ons 1960 reisschema. Onder der grootste zegeningen welke het bewustzijn dit jaar verrijkt hebben zijn de nieuwe boeken “God, The Substance Of all form” (God de Substantie van alle vorm .. cat.no 254) , “The Art of Spiritual Healing” (De Kunst van het Geestelijk Genezen – geen vert) en “A Lesson to Sam” (Een Les voor Sam – Cat.no 235) en waarschijnlijk de grote “parel” van onschatbare waarde voor alle Oneindige Weg studenten wordt gevonden in de maandelijkse brieven Juni, Augustus, September, Oktober en November 1959. De serieuze studie en het in praktijk brengen van de beginselen belichaamd in deze brieven zal het leven en bewustzijn van enigerlei student veranderen. Dit zijn de eerste feestdagen in de geschiedenis van de wereld dat de mens niet langer behoeft op te zien naar het vestigen van vrede op aarde en goede wil onder de mensen, want hedentendage zullen deze vrede op aarde en goede wil onder de mensen, reeds gevestigd zijn op aarde zoals in de Hemelen, en waar wij in de komende jaren getuige van zullen zijn is slechts de ontvouwing van deze Geestelijke Vredesstaat, Die zich interpreteert als ware vrede op aarde gemanifesteerd als goede wil onder de mensen. Welke wanklanken ook resten tussen de naties van de wereld, welke kleine oorlogschermutselingen of welke disputen er ook blijven zullen slechts het uitwerken op het menselijk plan zijn van de vrede die reeds in het bewustzijn gevestigd is. De wereld echter zal zich slechts beetje bij beetje en stap voor stap bewust hiervan worden, als dit bewustzijn van harmonie Cat.no 38-12 © nl mndbrf dec 1959 ... theinfiniteway® Versie feb 2024 9 zich ontvouwt en ontsluit in de menselijke aangelegenheden. Maar diegenen die Geestelijk afgestemd zijn zullen zich bewust worden van de volheid van het verworven vrede-bewustzijn in de mate dat zij realiseren dat er nu een ander Bewustzijn in hun wezen aan het werk is alsook in hun lichaam, hun

zaak of werk, onderneming en in hun dagelijks leven. Als u – individueel – begint in te zien dat MIJN Vrede – de Christus Vrede – u gegeven is, dat MIJN Bewustzijn in u, als u en dóór u en voor en met u werkzaam is en de ervaring doordringt van al diegenen die u aanraken op uw dagelijks levenspad, zult u natuurlijk zich er bewust van worden dat deze MIJN Vrede Die nu op u en op uw aangelegenheden is neergedaald. Hierdoor zult u beginnen te beseffen dat dit de ervaring wordt van de gehele mensheid, zelfs ofschoon diegenen die niet Geestelijk afgestemd zijn, zich er een tijdje niet bewust van worden. U zult het echter (h)erkennen omdat u begrijpt dat bij God geen aanneming des persoons is en dat derhalve dit Bewustzijn, Dat nu werkzaam is in uw ervaring en vóór u uitgaat om de oneffenheden te effenen, Dat nu verschijnt als uw brood, spijs, wijn en water, als uw fort en hoge toren, gelijk het Bewustzijn is Dat nu doorbreekt in de universele ervaring en aanvaarding. Wees niet al te haastig om deze goede tijdingen te publiceren (bekend te maken_ aan diegenen die er niet op voorbereid zijn die te ontvangen, maar verheug u er liever in uzelf in dat t.z.t. de gehele wereld zich bewust zal worden van de Goddelijke Tegenwoordigheid als u nu bent. Enig verlangen uwerzijds om erop uit te snellen en dit aan de mensheid te vertellen is slechts het voeden van uw ego, een bewijs van een verlangen dat nog in u is om wijs geacht te worden. Dat wat u in het verborgene weet, d.m.v. uw innerlijke gemeenschap, zal God van de daken uitroepen, zodat u niet een persoonlijke uitdrager van deze boodschap hoeft te zijn en toch, als diegenen in uw ervaring komen die in staat zijn om een Geestelijke Mededeling te ontvangen, zal zich voor u een weg openen om tot hen deze zekerheid en overtuiging te brengen. Sinds wij Hawaii achter in Juli verlieten, zijn wij gereisd van de westkust van de V.S. en Canada, over land naar New York en van daar naar Engeland, Duitsland, Holland en Zwitserland; en overal zijn er tekenen van vrede op aarde en goede wil onder de mensen. Ik kan u niet vertellen van de twee voornaamste tekenen die gegeven zijn, omdat ik niet vrij ben om dit te doen, maar het is duidelijk gemaakt dat MIJN Bewustzijn – het Christus Bewustzijn

– het Bewustzijn is van diegenen die het Innerlijk Oor verworven hebben en dat MIJN Vrede duidelijk is gemaakt in twee hoofd-ervaringen en vele daartoe bijdragende ervaringen, die alle getuigen van de Waarheid dat het beginsel des Levens op aarde functioneert als in de Hemel. Oneindige Weg studenten kunnen bijdragen aan de realisatie van deze vrede op aarde door vele rustige dagen gedurende het vakantie seizoen te spenderen dan innerlijke gemeenschap en dankzeggen dat Gods Genade op aarde functioneert. Zij kunnen ook bijdragen tot de realisatie en het aanvaarden van de Goddelijke Genade door “in stilheid en vertrouwen” datgene te handhaven wat hen geopenbaard is, teneinde dat dit wonderbaarlijke geschenk in gewijde stilte gehouden wordt, om de Stem Gods toe te staan het nieuws in het menselijk bewustzijn bekend te maken.

Cat.no 39-05 NL maandbrief mei 1960

Wij zullen bijna een maand thuis in Hawaii zijn eer wij beginnen aan het tweede deel van de 1960 Geestelijke Safari. Dit zal een 5 maanden durende reis zijn dwars door de V.S. naar Canada en Europa en hoewel wij op geen enkele manier van tevoren weten wat het vrucht dragen van zo'n reis zal zijn, zijn wij getuige geweest van de vruchten van vorige reizen in het publiceren van vele Britse edities van Oneindige Weg geschriften, van de Duitse "De Oneindige Weg" (tekstboek) en de artikelen die zijn gepubliceerd in tijdschriften in Engeland, India en Australië. Als resultaat van de vorige Europese reis, hebben wij nu de Januari, Februari en Maart edities van een Duits Oneindige Weg Tijdschrift en de vertaling in het Duits van de boeken "The Art Of Meditation" (De Kunst Van het Mediteren – Ned. Vert. cat. 213) en "Practicing The Presence" (De Goddelijke Tegenwoordigheid In De Praktijk – Ned. Vert. cat.no 201) alsook "The Art Of Spiritual Healing" (De Kunst Van het Geestelijk Genezen – GEEN Ned. Vert). "A Lesson To Sam" (Een Les Voor Sam – Ned. Vert, cat.no, 235) is in het Frans gepubliceerd in het tijdschrift "Unité Universelle". Boven alles is er het rijkelijk vrucht dragen van ons klaswerk in Engeland, Holland, Zwitserland, Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland. Het is een klein wonder dat wij met vreugde iedere reis naar het vaste land tegemoet zien alsook naar alle andere vreemde landen omdat iedere reis een uitdaging en een Geestelijk Feest is. Studenten die geïnteresseerd zijn in het genezen en behandelen, zullen een volledige serie lessen op drie banden aantreffen; t.w. de 1960 Northwest Series. Dit onderwerp wordt tot in detail behandeld vanuit het standpunt van De Oneindige Weg beginselen van het genezen. De menselijke aard aanvaardt niet gemakkelijk of vlug zo'n programma zoals uiteengezet in deze maandbrief noch doet het vooruitzicht op zulk werk haar genoegen, maar de menselijke aard twijfelt niet als ze toegeeft dat ze wil genieten van het vrucht dragen van het werk als het werk getrouwvol is geschied. Uit deze studie en in praktijk brengen van zulke lessen, komt het

verworven Verlicht bewustzijn Dat op haar beurt verschijnt als de harmonieën van het leven. Ons Verlicht bewustzijn, het Vierdimensionaal Bewustzijn is de Substantie van onze gezondheid, succes en gaafheid. Ons gerealiseerd bewustzijn is de gezondheid onzes aangezichts, ons fort en hoge toren van zekerheid, veiligheid en vrede. Houdt in gedachten dat ons Verlicht bewustzijn niet geeft noch zendt noch ons voorziet van enig van deze zaken, maar veeleer dat dit bewustzijn zelve de Goddelijke Werkzaamheid, Substantie en Wet voor ons wezen en bestaan is. De Meester onderwijst niet: ‘Ik zal je voedsel, water, wijn, Eeuwig Leven of opstanding geven’, maar Hij onderwijst: ”Ik ben dit”. Hij herinnert ons eraan te werken niet voor de vormen die vergaan – voor de vormen van het goede – maar voor het verwerven van de Godrealisatie zodat wij kunnen verblijven in de zekerheid dat waar ik ben, al het goede is, omdat IK er ben. Waar ik ook ben, verschijnt al wat IK ben en als de vormen noodzakelijk voor mijn ervaring en bestaan. Zonder mij zorgen te maken of gedachten te denken en slechts omdat IK ben, verschijnt al wat IK ben te rechter tijd en in overvloed. Mijn realisatie dat waar God is, ik ben en dat al wat de Vader heeft het mijne is (zie Luc 15;31), is het Bovenzinnelijk Bewustzijn Dat mijn leven leeft, vóór mij uitgaat, als vele woningen verschijnt en waar noodzakelijk verschijnt als *“een wolkkolom bij dag en een vuurkolom bij nacht”* (Ex 13:21) Wanneer eenmaal het bewustzijn van Gods Genade in ons is gevestigd, wordt ons leven geleefd *“niet door kracht noch geweld (Zach 4:6)* maar door dit Bewustzijn Zelve. Spoedig zullen wij elkaar ergens weer tegenkomen.

Dit kan terecht een reisverslag genoemd worden en wel om twee redenen: Ten eerste, omdat het vertelt van onze reizen in tijd en ruimte; Ten tweede, omdat het het verslag is van die veel belangrijker reis – de reis van de Geest. Om te beginnen: vroeg in januari en met Hawaii als start, vlogen wij naar San Francisco en toen naar Fresno, Sacramento, Santa Barbara, Los Angeles en Claremont, Californië; naar Portland, Oregon; Seattle, Washington; Victoria en Vancouver, Canada; en weer terug naar Honolulu. Bij dit laatste uitstapje, verlieten wij in de eerste helft van April Honolulu, leidden het werk in Denver, Colorado; Kansas City, Missouri; Toledo, Ohio; Indianapolis, Indiana; Chicago, Illinois; Grand Rapids, Michigan; Washington D.C.; en Toronto, Canada. Toen ik onlang scheef dat wij spoedig de meeste van onze studenten waar dan ook, zouden zien, dan kunt u begrijpen uit voornoemd reisverslag wat ik [toen] bedoelde. Dit is de grootste kans en gelegenheid geweest die ik ooit ervaren heb om met onze studenten te zijn en ik besef dat het niet vaak aan enig mens gegeven is om zo'n vreugde te kennen en het voorrecht te hebben om in nauw contact te komen met verscheidene duizenden studenten die op hetzelfde Geestelijke Pad zijn en die streven naar hetzelfde doel van de God realisatie. Niemand kan weten behalve diegenen van ons die het ervaren hebben; welk een Geestelijke Verheffing en Vrede komt als je met diegenen bent die in deze Geestelijke Band verenigd zijn. Vóór ons liggen nog London, Manchester en verscheidene kleinere gemeenschappen in Engeland; Holland; Zwitserland en Duitsland. Het bekijken van het prachtige landschap van deze grote landen, is het geringste deel van de ervaring, omdat veel belangrijker dan dat is het oog in oog komen te staan en hand in hand te zijn met de mensen van onze Geestelijke Huishouding. Na de Europese reis, zullen wij naar New York terugkeren voor het laatste werk in de V.S. voor 1960 en na een maand weer terug te zijn in Hawaii, zullen wij naar het andere eind van de aardbol springen en wel naar Japan, Hongkong, Bangkok en Singapore. Nieuwe contacten in Japan en Singapore en de Japanse vertaling van "The Art Of Meditation" (De kunst van het Mediteren ©– Ned. Vert. Cat. 213) belooft deze eerste

reis van het uitdragen van de boodschap van De Oneindige Weg naar Japan en Maleisië een mijlpijl te worden in ons werk. Daarna, bezoeken wij opnieuw onze vrienden en studenten in Perth in West Australië, Adelaide in Zuid-Australië en Melbourne en Sydney in Oost-Australië en dan naar de beide eilanden van Nieuw-Zeeland. U kunt dadelijk inzien dat deze reizen in tijd en ruimte daadwerkelijk het verhaal van De Oneindige Weg Reis is in het hart en geest van de mensheid – een reis in de Ziel van onze naasten. Ofschoon die zichtbare en tastbare reizen van groot belang zijn, is die onzichtbare reis die wij maken met onze studenten van de duisternis van het stoffelijk begrip naar het licht van het Geestelijk ontwaken; De reis van fysieke en mentale knechtschap naar geestelijk vrij-zijn van veel groter en langdurender betekenis. Het Pad Dat wij bereizen zal ons uit de begrenzings van het fysiek begrip en besef verheffen boven de tirannie van de geest en slechts eindigen als wij terugkeren naar het Huis des Vaders, het Geestelijk Koninkrijk, door de Meester genoemd “MIJN Koninkrijk”, Waar wij zullen rusten in “MIJN Vrede.”

Cat.no 39-08 NL maandbrief augustus 1960

Vanaf het eerste deel van April, toen wij Hawaii verlieten tot het midden van Juni, is deze reis een voortdurende en grootse gelegenheid geweest om u allen te bezoeken – van Californië tot New York en eveneens sommige delen van Canada. Nooit daarvóór heb ik de gelegenheid gehad om met zovelen van u te zijn in zovele steden en zeker nooit tevoren zijn wij samen zó dicht bij elkaar geweest. Wat een vreugde moet deze gelegenheid gegeven worden om zovelen zo goed te kennen en te voelen dat wij kunnen delen niet alleen elkaars zonneshijn en fraai weer, maar dat de Onzichtbare Band tussen ons ons in staat stelt om zelfs het duistere en stormachtig weer te delen. Kunt u niet voelen dat u één bent met het Oneindige Weg bewustzijn, één met al diegenen van ons die in een Geestelijke Vriendschap gebracht zijn? Heeft u niet gevoeld dat u achterover kunt leunen en tastbaar het bewustzijn van onze studenten kunt “voelen” als een verenigd bewustzijn welke uw eigen Godrealisatie steunt? Ons werk zou niet geheel succesvol zijn indien we slechts individueel de Geest Gods verwierven en niet tezelfdertijd zouden trachten om alle mensen op te heffen tot datzelfde niveau van Bewustzijn. Vanwege het tijdsverschil in de verschillende delen van de wereld, is het goed om te bedenken dat wanneer u in meditatie bent, andere Oneindige Weg studenten ergens op het- zelfde tijdstip ook in meditatie zijn, en daarbij vormen ze een verenigd bewust gewaarzijn van Gods Aanwezigheid. Als zelfs iemand de realisatie verwerft van de Tegenwoordigheid, worden alle anderen tegelijkertijd opgeheven boven het niveau van hun huidige bewustzijnsstaat naar het hogere bewustzijn dat door die ene persoon verworven is. In onze klassen bent u er getuige van geweest hoe, als ik gemediteerd heb totdat de Tegenwoordigheid Zich aankondigde, u onmiddellijk uit uzelf opgeheven bent. Ook hier hebt u aan uzelf het verborgene van voorziening geopenbaard. Voorziening kan slechts Geestelijkerwijs op een permanente basis gedemonstreerd worden door

in bewustzijn te stijgen tot een niveau boven dat wat het gebrek voortbracht. Zolang iemands bewustzijn hetzelfde blijft als van degenen die gebrek lijdt, zal het gebrek voortduren. Het is om deze reden dat het nutteloos is om te trachten voorziening te demonstreren. Demonstreer een hoger, dieper, rijker Bewustzijn van God en voorziening zal op het hogere niveau van Bewustzijn vloeien. Het hogere bewustzijn wordt verworven door de studie en het in praktijk brengen van specifieke Geestelijke Beginselen en door te verblijven in de geïnspireerde literatuur van De Oneindige Weg boodschap. Uw meditatie zullen u opheffen tot het vatten van de Geestelijke Waarheid en dit innerlijk verwerven zal uiterlijk als vorm verschijnen. Bedenk dat u nooit alleen mediteert. U bent altijd in en van het bewustzijn van die Oneindige Weg studenten, leraren en practitioners die tezelfdertijd met u rond de wereld in meditatie zijn. Als u een mate van Godrealisatie verwerft, draagt u diegenen die in meditatie zijn met u. Als iemand anders de Tegenwoordigheid Gods verwerft, bent u opgeheven tot zijn niveau van Bewustzijn – en met tekenen die volgen. Terwijl ik dit neerschrijf, hebben wij Europa nog vóór ons, maar tegen de tijd dat u deze Maandbrief leest, zullen wij aan het laatste deel van het Europese deel van onze reis zijn. Dit is mijn 8ste Europese en 4e rond-de-wereld-reis in zeven jaar met De Oneindige Weg, gedurende welke periode ik getuige ben geweest van het zich ontfouwen van het Oneindige Weg bewustzijn van zijn uitdrukking als een individu tot zijn uitbreiding als een zich ontfouwend Licht Dat de gehele wereld van mannen, vrouwen en kinderen omarmt en een familie van de Huishouding Gods vormt. Dit bewustzijn is Gods Genade Die als uw Goddelijk Zoonschap vloeit.

Als u deze maandbrief ontvangt, zullen wij vanuit Londen via New York op de terugweg zijn naar Hawaii en over een paar weken staat op het programma: Japan, Hong Kong, Bangkok, Singapore en dan dwars door het vasteland van Australië, de twee eilanden van Nieuw-Zeeland en dan begin December weer naar huis. Dit zal 17 maanden van reizen voltooien met slechts 11 weken thuis sinds Juli 1959. Nooit heb ik zoveel vreugde gekend in het gezelschap van zovele studenten in zovele uithoeken van de aardbol en het is glorieus om getuige te zijn van het verwerven van de studenten in het ontwikkelen van hun Geestelijke Vermogens. Weinig wist ik van de betekenis van de passage: “Verlichting lost alle stoffelijke banden op en bindt de mensen tezamen met de gouden ketenen van het Geestelijk begrijpen” toen mij dat [indertijd] gegeven werd, maar nu is de betekenis ervan heel duidelijk. Een ervaring zoals het ontsluiten van het Bovenzinnelijk Bewustzijn, Welke plaatsvond in Chicago, Washington D.C., Grand Rapids, Londen en Holland moet beleefd worden om geloofd te worden. Gelukkig zullen onze studenten die gelegenheid hebben d.m.v. de bandopnamen en de geschriften. Elke stap op deze laatste reis is een progressieve stap geweest tot in Londen en Holland scheen het alsof ik niet langer gelokaliseerd was in tijd of ruimte. Op een dag in beschouwende Geestelijk werk voor de wereld, sprak de Stem duidelijk: “Er is geen gewaarzijn van God. Zó simpel is het – geen besef van God.” En een vrede kwam op mij hetgeen de vrede aanduidt die volgt op het gewaarzijn van God. Op een andere dag kwam de visie van de wereld als aan de aarde gebonden – en daarbij het antwoord: “ Een nieuwe dimensie – opwaarts en “uitwaarts” in het Godbewustzijn.” Op weer een andere dag zag ik de wereld vanaf zijn begin en zij werd bewogen door een kracht, altijd een kracht groter dan een andere, een kracht die de andere overwon en dan die nieuwe dimensie “*niet door kracht noch geweld maar door MIJN Geest*” (Zach 4;6) Een probleem kan niet Geestelijkerwijs worden opgelost op het niveau van het probleem. Er moet een stijgen in een hogere dimensie van Bewustzijn zijn of een zich terugtrekken uit stoffelijke en mentale machten in de dimensie van

geen-macht. “*Weersta den boze niet*” (Mat 5:39) vanwege het Gods besef. Deze morgen beantwoordde ik heel veel post die allemaal ging over menselijke problemen – met ziekte, pijn, begrenzing, werkeloosheid, niet-gelukkig-zijn en frustratie. Toen ik die brieven beantwoordde, begon in mij een beeld vorm te krijgen toen ik de oplossing zag van elk van deze problemen en bemerkte dat dezelfde oplossing op allemaal van toepassing was. Eerst in de ene brief en toen in andere brieven, ontdekte dat ik schreef dat het daadwerkelijk ons verlangen was om herenigd te worden met onze Bron dat verscheen als dit probleem. Vroeg of laat ontstaat in een ieder van ons een verlangen om één te zijn met onze Goddelijke Aard, een intenser honger naar de Ware Spijs en die dorst naar het Geestelijke Water en de Wijn, maar wij erkennen niet wat er geschiedt en wij interpreteren dit verlangen van de Ziel onjuist als pijn, gebrek, frustratie en niet-gelukkig-zijn. In het Lied Van Salomo, wordt dit verlangen naar éénwording met God geïnterpreteerd als een menselijk verlangen naar de aanwezigheid van een geliefde. In mystieke geschriften ontmoeten wij diegenen die van ons zijn weggezworven op zoek naar geluk of vrede en met zondaren die soelaas zoeken door het bevredigen van de verlangens van de zintuigen. Dus, ik heb de zieken gezien die uitreiken naar een medicijn of gebeden, naar fysieke pillen of mentale poeders – daar ze niet de diepte van hun eigen verlangen naar God beseffen. Wanneer ze eenmaal ontwaken tot hun ware behoefte, welke is HEM juist te kennen, om herenigd te orden met de Bron des Levens Van waaruit zij ontspringen, zullen zij op het Geestelijk Pad zijn Dat hen naar vrijheid leidt. Tracht temidden van enigerlei beproeving te begrijpen dat God u zoekt om u naar HEM thuis terug te brengen, niet in dood maar in Eeuwig Leven. Besef dat deze pijn, dit niet-gelukkig-zijn of gebrek slechts dat gevoel van scheiding van God is en rust dadelijk in de zékerheid van ZIJN Aanwezigheid. Ontspan u en laat ZIJN Genade een zegen voor u zijn.

Dit verslag komt tot u vanuit Londen waar het nieuws in de krantenkoppen genoeg is om het bloed te doen stollen van diegenen die het lezen en horen. Ik hoop dat u, die student van De Oneindige Weg bent, niet beroerd wordt door het nieuws van de dag want u hebt zeker nu toch wel geleerd dat de pers, de radio en de televisie slechts verslaan wat reeds in het verleden is geschied. Deze communicatiemedia zijn er nog niet toe uitgerust om het werkelijke nieuws aan te vatten van de verborgen en onderliggende krachten die de gebeurtenissen manipuleren; gebeurtenissen die het nieuws vormen. Wat in gedrukte vorm verschijnt of gehoord wordt via radio en t.v. is slechts de consequentie van de onzichtbare krachten die gebeurtenissen voortbrachten welke leiden tot de nieuwsverslagen van vandaag. Laat mij dit illustreren: Ik schreef u een jaar geleden om het onheilspellend internationaal nieuw te veronachtzamen omdat ik zei dat vrede reeds had plaats gevonden. Deze vrede waaraan ik refereerde was waarlijk een werkzaamheid in het Onzichtbare en de eerste vruchten in het zichtbare waren een flauw maar duidelijk Geestelijk ontwaken. Zelfs ofschoon het een tastbare ervaring in bewustzijn is, kan de pers niet over dit Geestelijk ontwaken verslag doen omdat het nog geen zichtbare vorm heeft. Als dit ontwaken vorm krijgt, zoeken de mensen over de gehele wereld Geestelijke Kennis, een begripen van de Geestelijke Beginselen en het ervaren van het Geestelijk leven. Aldus wordt het menselijk bewustzijn rond de aardbol gevormd, en vestigt daarbij de onzichtbare vrede in 's-mensen bewustzijn. Dit geschiedt allemaal op het Onzichtbaar Plan, maar de pers kan slechts verslag doen van de effecten van dit Geestelijk Ontwaken , als de “oude mens” snel wordt ‘afgelegd” en “de nieuwe mens” van de Geest geboren wordt. De pers van morgen zal verslag doen dat de wereldvrede op aarde is gevestigd, maar wereldvrede is daadwerkelijk reeds gevestigd ofschoon nog niet gereed voor erkenning en aankondiging door de kranten. Wees niet bezorgd over wat u ziet en hoort, maar kijk dieper en bemerk de tekenen van het Geestelijk ontwaken dat nu zichtbare vorm begint aan te nemen. Bemerk de oproep van over de gehele wereld om groter Geestelijk Licht

en begrijpen en verheug u dat MIJN Koninkrijk nu is gekomen en spoedig gezien zal worden en op aarde erkend zal worden. De boodschap van het Bovenzinnelijk Bewustzijn werd afgerond in de 1e Londen en de 1e Holland 1960 Besloten Klassen: en in Zwitserland op de twee Lausanne banden, is er een volledige boodschap over gebed – individueel en voor de wereld. Tegen de tijd dat u dit leest, zullen de Manchester en Londen klassen alsook het New York werk voltooid zijn en zullen wij een maand thuis geweest zijn eer wij afreizen naar Japan. Aloha Joel P.S.: We zijn nu in New York en halverwege onze klas inzake Mystieke Meditatie. Deze klas gaat werkelijk over het mystiek leven: ”niet bij brood allee

Tot dusverre hebben wij dit jaar in het buitenland gereisd en wel van Londen naar Zwitserland en weer terug en Engeland op en neer. Wij hebben vier keer het Amerikaanse continent doorkruist en zijn getuige geweest van een omvorming in het denken dat zijn weerga niet kent. Een tijdje leek het erop alsof de V.S. in de greep was van de klauwen van angst. Er scheen een hele filosofie van angst ons opgedrongen te worden door de vele kanalen der communicatie. Deze vreemde filosofie betrof eerst de vrees voor de vijandelijke legers (zie Heb 11:34); eerst door de vrees voor Kroetschjov, dan de verpestende atmosfeer van de vrees voor het Vaticaan, zelfs de vrees voor het communisme en de Katholicisme zelf.

Bertus:

Joel schreef dit in 1960 toen e.e.a. speelde. Nu leven wij anno 2024. De namen van de leiders zijn anders alsook de brandhaarden, maar . . . DE BEGINSELEN DIE JOEL ONDERRICHTTE, ZIJN NOG IMMER ONVERANDERLIJK TOEPASSELIJK.

Joel:

Vrees kent geen grenzen en dus kwamen er vanuit de zee snel wolken opzetten totdat de welvaart in ons midden ons ook de vrees gaf voor de kilte van de inflatie, snel gevolgd door de koorts van de vrees voor depressie en deflatie. Vrees moet altijd een vorm hebben. Altijd moet er iets zijn om te vrezen of er zou geen vrees zijn. Maar vrees is Amerikanen vreemd en zou onmogelijk diepe wortels kunnen hebben in de grond van ons bewustzijn. Wij zijn een natie van pioniers. Wij hebben de hoedanigheden geërfd van ieder bekend ras van moedige mannen en vrouwen die bergen en zeeën bereisd hebben om onze kust te bereiken, voorouders die de tirannen van weleer bevochten hebben om vrijheid te vinden van geest en lichaam in de gezonde atmosfeer van een nieuw land. Talloze Amerikanen zijn nakomelingen van diegenen die op dit continent de bergen, rivieren en stormen trotseerden om een

nieuw leven in een nieuw land op te bouwen. Er is geen vrees in onze Ziel, in onze geest of in ons lichaam. Als een natie hebben wij reeds alles overwonnen wat ooit gevreesd kon worden. Er is geen grond in ons bewustzijn waarin vrees kan wortelschieten. Er is geen vreemde gedachte of ding dat wij in ons nationaal, raciaal of religieus leven niet reeds overwonnen hebben. Er is niets over om te vrezen. Nu kijken wij voorwaarts naar de verkiezingen met vreugde, moed en de wetenschap dat de erfenis in onze nationale en raciale bloedstroom de broederschap van alle mensen vormt. Boven alles, is ons individueel en collectief onderricht – en het is ook onze religieuze erfenis: *“Noem niemand op aarde uw vader want één is uw Vader”* (Mat 23:9) de Vader van ons allen, zelfs God, de Vader. Ons motto is *“in God vertrouwen wij.”* *Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. Zie, allen die tegen u in woede ontstoken zijn, staan beschaamd en worden te schande; de mannen die u bestrijden, worden als niets en komen om; Gij zult hen zoeken, maar niet vinden, de mannen die u bestoken; zij worden als niets, ja vernietigd, de mannen die tegen u oorlog voeren. Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.* (Jes 41:10-13) *Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.* (Jozua 1:9)

Wij weten nu dat het Hebreeuwse geloof van weleer de oude leer van de Karmawet ontdekte en dacht dat het God was. Al het onderricht rond de Tien Geboden is daadwerkelijk de karmawet en dit verklaart waarom de meeste van de Hebreeuwse gebeden nietbeantwoord zijn gebleven (dus: niet verhoord zijn). Christus Jezus openbaarde God, de Ware God, en tijdens Zijn zending, onderwees Hij de Aard van God en de manier van bidden met tekenen die volgen, maar toen de Christelijke Kerk gesticht werd, liet zij volledig de God zoals geopenbaard door de Meester, vallen en verving Die door zijn eigen God, de God van de Hebreeërs – Karmawet. Het gebed van de Hebreeërs en Christenen gelijk is een smeekbede dat de Karmawet zelve schendt en omdat dat onmogelijk is, bleef het gebed niet-verhoord. De karmawet is de wet van oorzaak en gevolg en waar er een oorzaak is moet er ook een effect, een gevolg zijn. De aard van de oorzaak moet uitgedrukt worden als een gevolg, als een effect omdat oorzaak en gevolg onscheidbaar alsook ondeelbaar zijn. Om het Rijk Gods te bereiken, is het noodzakelijk om in bewustzijn boven de wet in Genade uit te reiken – boven oorzaak en gevolg in het bewustzijn dat boven en buiten oorzaak en gevolg is. Als wij in knechtschap zijn aan de karmawet, dan hebben wij geen deel aan God noch doet de Werkzaamheid van God ons leven functioneren. De karmawet is niet slechts geopenbaard in de Tien Geboden maar ook in die welbekende passages als *Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. (Gal 6,7) Want wie op [de] [akker] [van] zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op [de] [akker] [van] de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten. (Gal 6:8) Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten. (Mat 7:12)* Paulus openbaart dat het schepsel, d.w.z. degeen die leeft in het rijk van oorzaak en effect, niet onder de Wet Gods is en dat ook niet kan zijn. *Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet*

toe. (Rom 8:9) Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. (Rom 8: 14) ----- onder ZIJN Wet, Zorg en Voorziening. Toen de Meester onderwees: “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld” (Joh 18:36) - - Mijn vrede geef Ik u, niet zoals de wereld die geeft, geef ik hem u (Joh 14:27), openbaarde Hij dat zó’n God boven en buiten “deze wereld” staat – de wereld van oorzaak en effect . En in de Bergrede, openbaarde Hij de aard van de Zoon van God als levend boven de wet en door Genade. Het tijdperk waarin wij nu leven getuigt van het opbreken van de duivels [het kwaad] van “deze wereld”. Oorzaken worden in werking gezet door de geest of het denken van de mens – gescheiden en apart van enig Godcontact – hebben ons het kwaad of slechte van slavernij en van nationale overheersing en exploitatie gegeven. Zij brachten tot de wereld het kwaad van tirannie, Kerkelijke macht, het kapitalisme van de 19e en 20e eeuw en van handels – en religieuze oorlogen. Het midden van de 20e eeuw getuigt van het opbreken van dit kwaad en de introductie van de bewustzijnsstaat die is geopenbaard in “heb uw naaste lief als uzelve” (Markus 12:33). Er zal spoedig een eeuw ingeluid worden – nu reeds enigszins is daar blijk van – die zal openbaren dat de mens in vrede en in harmonie leeft met zijn naasten – dichtbij en veraf. Er zal geen vijandschap gemanifesteerd worden op aarde en slechts erg weinig verborgen kwaadwilligheid. Menselijke liefde zal op ieder niveau van het leven uitgedrukt worden en op talloze wijzen en manieren. Dit zal een lange periode van vrede op aarde en goede wil onder de mensen zijn. Gedurende deze tijd zullen diegenen die onderricht zijn in het Geestelijk Koninkrijk, diegenen die het Godbesef verworven hebben, diegenen die gestegen zijn boven zelfs het goede in de wet van oorzaak en gevolg (effect), de weg bereiden voor dit ultiem ervaren: het Koninkrijk Gods op aarde. Het bewijs van het Koninkrijk Gods op aarde zal het verwerven van het Godbewustzijn zijn en daarbij het Godbestuur door individuen en kleine groepen. Dit bewustzijn zal het menselijk bewustzijn doordringen en wel gemakkelijker nadat de grovere elementen van het menselijk begrip geëlimineerd zijn en het

gehele menselijke bewustzijn zal opgeheven worden “*totdat Hij komt wiens recht het is*” (ezek 21;27), totdat ZIJN Bestuur op aarde is gevestigd. Onze maandbrieven 1954 - 1960 © vormen unieke literatuur. Misschien is het werk gegeven in deze maandbrieven té gevorderd voor velen van onze Oneindige Weg studenten daar te velen van de lezers van De Oneindige Weg onvoldoende bijdragen om de kosten van dit werk te dekken. In zoverre iedere Geestelijke activiteit zichzelf moet bewijzen door de steun die het tot zich aantrekt, vragen wij om uw Geestelijke steun van deze activiteit opdat die (activiteit) door kan gaan. Als adequaat Geestelijk werk is geschied, zijn de menselijke middelen altijd beschikbaar. Wij naderen nu het eind van ons drie weeks verblijf in Japan, maar wij zullen weggaan zonder dat ons werk af is. Onze eerste week hier werd eraan besteed om te komen in het ritme van het werk, en te leren om de taalbarrière te overwinnen, en met het verzenden van exemplaren van de prachtige Japanse vertaling van het boek “The Art Of Meditation” ©(De Kunst Van het Mediteren – Ned. Vert: cat.no 213). De tweede week vonden vele Japanse Kerken en andere culturele en religieuze groeperingen ons en werden er meer contacten gelegd. Het nieuws van De Oneindige Weg was hier al eer wij er waren. Toen namen we 4 dagen vrijaf en benutten die om te genieten van dat deel van Japan dat internationaal bekend staat als het culturele, religieuze en kunstcentrum – Kyoto Nara Fuji. Dit deel van de wereld te bereizen met een onderliggend “gevoel” voor de diepe religieuze leerstellingen van weleer en een waardering voor de religieuze kunst welke voortkwam in die tijd van weleer maakte deze ervaring er één van de Ziel. Het heft je op in een bewustzijn van liefde voor de toegewijde meesters en een respect voor hun werk. Nu zijn wij terug in Tokyo voor onze slotlezingen en interviews. Ofschoon de Japanse vertaling van “The Art of Meditation” begint te circuleren, zal het enige tijd duren eer het vrucht dragen verschijnt. Wij planten nu slechts de zaden. Bedenk zo af en toe gedurende deze December periode en Kerstviering, dat de gebeurtenissen die u viert, eerst verschenen als slechts het planten van zaden, zaden van waaruit nu rijke

vruchten op aarde verschijnen. Als je voor het eerst het Geestelijk Pad betreedt, tracht je je eigen problemen of de problemen van je beminden op te lossen. Later als je de aard van het Geestelijk werk inziet, begin je van jezelf af te sterven en te begrijpen dat je de universele Waarheid ontdekt en door getuige te zijn van ZIJN Genade plant je de zaden voor toekomstige generaties, het vrucht dragen waarvan wereldvrede, vreugde en Goddelijk Zoonschap zal geven.

=====

Tot zover de “Reisverslagen” van de vertaalde Maandbrieven. Er zullen vast wel meer reisverslagen zijn maar die zullen dan in het Engels zijn. U kunt dit nagaan bij de Search Tool. Link:

<https://www.joelgoldsmithbooks.com/the-search-tool>

[De indexen van de diverse werken vindt u bij de desbetreffende NL maandbrieven.](#)

Reizen ©.... Theinfiniteway ®...