

Owleer ..... Origineel ...

## **Waarom Het Oneindige Weg onderricht anders is.**

**COPYRIGHT ( auteursrecht) : [copymark](#)**

**DISCLAIMER: [disclaim](#)**

Joel:

Als de Geestelijke Waarheid in de menselijke geest is gezaaid, dan is Zij niet effectief. Heel wat mensen met een hoge intelligentie, vele fysici en natuurkundige wetenschappers, geloven dat God een noodzakelijk toevoegsel aan een goed lopend leven is en dat de praktijk van religie wenselijk is. Weinigen hebben een daadwerkelijk religieuze ervaring gehad waarin zij de Tegenwoordigheid en Macht Gods gevoeld hebben. De meesten van deze intellectuelen hebben niet het Geestelijk Gewaarzijn Dat God tot een demonstreerbare Werkelijkheid zou maken; zij zijn ervan overtuigd dat God een noodzakelijkheid is, maar ze zijn nog niet van God overtuigd.

De Waarheid Die is ontvangen d.m.v. het intellect en Die blijft op het niveau van de menselijke geest - ongeacht hoe logisch of redelijk dat moge klinken – is geen Geestelijk Gewaarzijn. Zelfs ofschoon wij oren hebben – en wij hebben allemaal oren, fysieke oren – horen we niet Geestelijk; zelfs ofschoon wij ogen hebben waarmee we alle boeken van Geestelijke Wijsheid kunnen lezen die ooit geschreven zijn; indien wij niet in staat zijn om Geestelijk te horen of te zien, dan missen wij het punt; wij missen het gehele Geestelijk Pad. De Waarheid blijft een zaadje, dat Geestelijk Zaadje dat is geplant op de dorre grond van het stoffelijk, mentaal of intellectueel bewustzijn en Het kan niet ontkiemen.

Owleer ..... Origineel ...

En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: *Met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken;* (Mat 13:14)

**Hieruit begrijpt u waarom dit onderricht [De Oneindige Weg] een geheel ander onderricht is dan andere metafysisch onderricht in de wereld.**

De Oneindige Weg is niet zomaar een methode om een grotere kennis van de Waarheid te verkrijgen; zij is niet louter het weten van meer Waarheid. Dit onderricht vertrouwt op geen enkele waarheid die we verstandelijk weten. Zelfs in onze behandeling of genezingswerk, zijn de Waarheden Die wij weten met onze [menselijke] geest, ons verstand of de woorden die wij met onze mond uitspreken, geen macht. Totdat wij ertoe komen in te zien dat onze goede gedachten geen Geestelijke Macht zijn, zullen wij niet inzien dat zelfs 's-werelds slechte gedachten geen macht zijn.

Er IS maar Eén Macht en die Macht IS Geestelijk Bewustzijn. God, Goddelijk Bewustzijn “ . . . heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid “(2 Tim 1:7) God heeft ons een bewustzijn, een geest, een begrip van macht gegeven – niet louter woorden om uit te spreken. Als we geconfronteerd worden met problemen van onszelf of van anderen, laten wij dan niet al te vlug trachten uit te vinden wat waar en wat verkeerd is omtrent het probleem. Het maakt niet veel verschil wat de Waarheid is of wat een leugen is. De letter der Waarheid zal het werk niet doen. Verstandelijk meer Waarheid weten, zal niet helpen. Het is de Geest [Gods], het Bewustzijn Dat wij erop nahouden, Dat het werk doet. Als je kijkt naar een menselijk wezen, dan is het het vermogen om datgene in te zien wat niet klip en klaar is voor de menselijke

Owleer ..... Origineel ...

zintuigen en in dat inzicht zien wij dóór het individu heen naar de Christus van zijn wezen.

Bertus:

Wilt u meer weten, bestudeer dan uit studiegids cat.no 283 “De Meester Spreekt” pag 31 e.v.