

Opdring

Bertus:

Copyright [copymark](#)

Disclaimer [disclaim](#)

=====

JE MOET NIEMAND DE ONEINDIGE WEG OPDRINGEN

Uit: 810txt de Holland Klas van 12 augustus 1958

Joel:

Je moet niemand De Oneindige Weg opdringen; je moet geleid worden en je wordt ook geleid indien je er gereed voor bent!

Zo ook met mijn Maandelijkse Brief. Iedere maand wordt wat het ook is dat God mij geeft in die Brief geplaatst en hier gaan duizenden exemplaren ervan naar diverse huishoudens. Zodra die tot mij komen, gaan ze naar u toe. In de V.S. hebben wij 5000 exemplaren die iedere maand verzonden worden. Wij zenden ze niet via de ether . Wij zenden ze slechts naar diegenen die erom vragen. Waarom? Omdat ze iemand anders geen goed doen. Daar hebben wij het opnieuw: wij adverteren niet. Daarom moest u van deze bijeenkomst horen van mond tot mond. Ik kom hier nu al 4 jaar en sommigen van u hebben het nooit geweten of gekend. Waarom? Het moest wel tot u komen toen u er gereed voor was. Ik ga u niet zoeken omdat indien ik u gezocht had 1, 2, 3 jaar geleden en dit tegen u gezegd had, dan zou u gezegd hebben:

Opdring

"Ik ben erin niet geïnteresseerd. Waarom valt u mij hiermee lastig? Ik zocht u niet; waarom valt u mij lastig?" Maar als u gereed bent en hier [tot die klas] bent aangetrokken dan zal wat ik zeg zinvol voor u zijn en bent u er gereed voor.

Zo is het ook met onze Maandelijks Brief. Die Maandelijks Brief is in mijn inschatting één van de grootste dingen die er op aarde bestaat. Er is nooit een Brief gepubliceerd die ik niet 10, 12 en 20 keer in de eerste 2 of 3 dagen van de maand lees. Ze zijn macht. Ik wéét dat. Dan waarom die niet aan de gehele wereld geven? Omdat het geen macht is voor diegenen die er niet gereed voor zijn. De Meester zei: "*Mijn schapen horen Mijn stem.*" Ik weet zeker dat dit waar is. De mensen zijn geleid naar De Oneindige Weg van over de gehele wereld z o n d e r enigerlei adverteren, zonder (ervoor) gevraagd te worden omdat als zij er gereed voor zijn, zij tot mij worden aangetrokken. Soms ben ik naar hun steden gegaan om ze te ontmoeten en soms leggen zij een grote afstand af om naar mijn steden te komen om mij te ontmoeten, dus weet ik dat het nutteloos is deze boodschap te geven aan iemand - [weliswaar] met een open geest - maar die er niet gereed voor is en waarschijnlijk genoeg problemen heeft en dus zijn zij bereid om neer te zitten en te zien of het werkelijk werkt.

=====

Opdring

Bertus:

ZIE OOK:

Er wordt in De Oneindige Weg NIET geadverteerd. Het moet Bewustzijn zijn Dat aantrekt. Klik op [nietzoek](#) voor nadere info.

(Het boek "The Spiritual Journey Of Joel S. Goldsmith" (De Geestelijke Reis Van Joel S. Goldsmith" vertaling cat.no 220) is geschreven door Lorraine Sinkler, die van 1955 – 1982 de redactrice was van al Joels werken en zelve een hoog Geestelijke practitioner en lerares was).

iedereen heeft iets unieks 220

Geestelijke reis joel pag. 69

Lorraine:

Voor Joel had iedereen op het aardoppervlak iets unieks en individueels. Er is nergens niet iemand die niet binnenin zijn wezen iets van waarde voor iemand anders heeft. Iets om te geven of iets om te delen. Hij vond het boeiend om in contact te komen met de studenten in de gehele wereld en ook om te ontdekken hoe groot de band was met velen die nog geen student waren. Hoe mannen en vrouwen overal veel dezelfde doelen zochten, hoe zij allen dezelfde dingen van het leven zochten en hoe bijna allen frustratie en niet-gelukkig-zijn ervoeren totdat zij iets vonden dat de moeite waard is en dat iets-de-moeitewaard was altijd wat ze binnenin zich zelve en in elkaar vonden. Joel:

Indien wij God willen vinden; als wij ooit het Koninkrijk Gods willen vinden, dan moeten wij Dat vinden dáár waar

Opdring

Het is... binnenin u en mij. Dit is het wat het leven de moeite waard maakt: de ontdekking van God in de mens. Velen hebben naar de Heilige Graal en naar God gezocht, maar nergens in de geschiedenis van de literatuur of Godsdiens heeft iemand ooit God ontdekt behalve dan als hij HEM in de mens ontdekt heeft.

Lorraine:

Overal waar Joel naar toe ging dromden de studenten samen voor zijn klassen of hij nu thuis in Hawaii bleef of naar de verre uithoeken der aarde reisde. Hij zou dag en nacht, maand na maand druk bezig hebben kunnen zijn met diegenen die in Hawaii tot hem kwamen voor onderricht, maar zijn zending was om dit werk uit te dragen aan allen die ontvankelijk waren waar ze ook waren. Velen konden op een bepaald moment hun biezen niet pakken of hun familie of gezin verlaten of hadden niet voldoende tijd of geld om te gaan naar waar hij zich bevond, dus.... ging hij naar hen toe. Dit deed hij voornamelijk voor diegenen wier doel het was om bewust herenigd te worden met hun Bron en die dat opheffen van het bewustzijn zochten, hetgeen contact met een Geestelijk leraar zou kunnen geven.

Opdring

Bertus:

Inf. way niet op TV ondanks aanzienlijke bedragen ...

220 geestelijke reis joel pag. 91

Lorraine:

Met de televisie bij de hand, zouden de meeste mensen niet die moeite gedaan hebben om van het ene eind van de wereld naar het andere te reizen zoals Joel. Maar als hij op de t.v. zou zijn gekomen, voelde hij dat hij niet dát soort publiek had als dat hij sprak tot betrekkelijk kleine groepen die begerig waren om de Boodschap te horen:

Joel:

Denk je nu werkelijk dat de wereld zou luisteren? Of zou de wereld spotten. En je wéét het antwoord. Dus, als ik de wereld bereis - en het kost mij jaren en jaren om de wereld rond te gaan om de Boodschap aan kleine groepen te geven - bedenk dan dit: ik zou dat op één avond in een studio in een stad hebben kunnen doen en nimmer mijn huis behoeven te verlaten en mij al deze moeite besparen alsmede al dit reizen en al dit werk, maar dat zou van geen nut zijn.

En dus ga ik slechts daar naartoe waar diegenen zijn, die hun toewijding aan deze Boodschap tonen door hun studie, hun in praktijk brengen en door hun financiële steun.

Opdring

Iedereen met wie ik spreek, heeft mij getoond dat hij in de Waarheid belangstelling alsook belangstelling voor en in deze Boodschap heeft en dat hij van zijn tijd en pogen en geld geeft.

Tot hen dan kan ik dit zeggen en er zeker van zijn dat ze het begrijpen en ontvangen en dat er bij hen weerklank is en dat ze het in praktijk zullen brengen en "*niemand zullen vertellen*"

Lorraine:

Wat ook het werk zou vervullen was wat Joel deed en altijd dicteerde dat iets binnenin hem wat dat was. Ik herinner mij dat toen ik met mijn tweede spreektoer op reis ging, ik in twijfel stond wat ik zou kunnen zeggen en toevoegen aan de Boodschap die Joel zó volledig gegeven had. Hij zei tegen mij:

Joel:

"Je gaat het Bewustzijn brengen."

Lorraine:

En dit was de basis van al zijn reizen. "Om het Bewustzijn uit te dragen", het Bewustzijn van ALOMtegenwoordigheid, ALmacht en ALwetendheid aan hen die niet tot hem konden komen, om de Vlam aan te wakkeren binnenin eenieder dát was zijn doel

Opdring

doel reizen: om het Bewustzijn te brengen.

220 geestelijke reis joel pag. 92

Lorraine:

Wat ook het werk zou vervullen was wat Joel deed en altijd dicteerde dat Iets binnenin hem wat dat was. Ik herinner mij dat toen ik met mijn tweede spreektoer op reis ging, ik in twijfel stond wat ik zou kunnen zeggen en toevoegen aan de Boodschap die Joel zó volledig gegeven had. Hij zei tegen mij: "Je gaat het Bewustzijn brengen."

En dit was de basis van al zijn reizen. "Om het Bewustzijn uit te dragen", het Bewustzijn van ALOMtegenwoordigheid, ALmacht en ALwetendheid aan hen die niet tot hem konden komen, om de Vlam aan te wakkeren binnenin eenieder dát was zijn doel

Bertus:

Inf. Way GEEN kerkorganisatie 220

geestelijke reis joel pag. 94

Lorraine:

Voor Joel was de boodschap van The Infinite Way universeel en hij keek uit naar de dag dat de beginselen ervan universeel aanvaard zouden worden. Uit zijn lange ervaring was hij er zeker van dat dit nimmer mogelijk kón zijn als deze leer

Opdring

"gekooïd" zou zijn in een kerkorganisatie, omdat het dan zijn vitaliteit en universaliteit zou verliezen. The Infinite Way zou slechts universeel kunnen zijn als de beginselen ervan zonder enige beperking beschikbaar zouden zijn voor eenieder, voor iedere organisatie van welke aard of naam ook. Daar er geen The Infinite Way organisatie is, is er geen mogelijkheid een barrière of beschermende houding op te werpen van de zijde van enigerlei groepering of kerk. Het doel van The Infinite Way is nimmer geweest om welke organisatie dan ook te vernietigen, maar slechts het zuurdesem te zijn om het geheel te zuren.

Lorraine:

ze boden Joel aanzienlijke bedragen om op de radio e.d. te komen. Joel weigerde "denk je nou echt dat ze luisteren?" hij wilde lesgeven aan kleine toegewijde groepen.

220 geestelijke reis joel pag. 95

Bij tijd en wijle werden hem aanzienlijke bedragen geboden om de The Infinite Way te organiseren.

Joel:

Mij is verscheidene keren \$ 10.000,-- geboden en éénmaal zelfs \$ 75.000,-- en tweemaal \$ 200.000,-- en ik weigerde. Wat moet ik ermede doen? Als ik het aan onze werkers in de steden geef, verliezen zij het belang van de boodschap, n.l. God IS uw Bewustzijn. Put Daaruit. Wij hebben geen gesubsidieerd succes nodig.

Opdring

Zal ik The Infinite Way bestendigen? Waarom? Individueel bewustzijn - het begrijpen - Er contact mede maken, het beseffen, dát is The Infinite Way .

En persoonlijk heb ik zulke bedragen niet nodig noch verlang ik ze. Dit kan ik niet aan iemand zeggen behalve dan aan "onze eigen gelederen" - op deze laatste reis bewees ik "*geen beurs of reiszak*" (luc 10:4) Ging de gehele wereld rond, ongeveer 61.000 km zonder mijn American Express Checks te gebruiken. Ieder land voorzag zijn eigen activiteit, inclusief mijn onkosten. En er was genoeg over in Engeland en Zuid-Afrika om de volgende reis te beginnen.

Indien ik een religieuze onderneming had om belastingvrije giften te aanvaarden, dan zouden wij spoedig een groot fonds hebben en ook meer verantwoordelijkheden.

Lorraine:

Aan een studente, die Joel advies vroeg inzake de juiste opvolging als leider van het The Infinite Way Centrum, dat zij in Washington/D.C. gevestigd had, schreef hij:

Joel:

Beste vriendin,

Ik sta in die mate onder Goddelijke Orders, dat er geen Oneindige Weg organisatie zal zijn en gedurende 17 jaar aan The Infinite Way activiteit heb ik erg waakzaam moeten zijn

Opdring

omdat er zoveel pogingen gedaan zijn om te organiseren en wel op manieren die de studenten niet beseffen dat die tot organisatie zouden kunnen leiden.

Ik wens dat nu te uwer attentie te brengen. Als u een studiecentrum of "Tapegroup" hebt en als u meubilair e.d. hebt of Oneindige Weg bandopnamen en boeken: maak dan a.u.b. een testament en laat dit uw boedel na en niet aan een opvolger. U kunt in uw testament bepalen dat uw executeurtestamentair enig dezer zaken te koop kan aanbieden aan wie dan ook die ze wenst te kopen en als u dat wenst kunt u zelfs een erg lage prijs bepalen om het anderen mogelijk te maken om ze te kopen en het werk voort te zetten als zij dat wensen, maar op deze wijze zult u er zeker van zijn dat er geen opvolging is, daarom geen organisatie, daarom geen bepaalde juridische structuur.

Bertus:

Geen opvolger benoemen, wordt geleid

220 Geestelijke Reis Joel pag. 96

Joel:

Om een The Infinite Way Studiecentrum te hebben is de demonstratie en de activiteit van het bewustzijn van iemand, en niemand kan dit van u erven. En niemand kan slagen in een "Tapegroup" die u gevestigd heeft, omdat dit ook de veruiterlijking is van wat u in uw bewustzijn gevestigd heeft. Maar als u een voorraad banden of boeken

Opdring

beschikbaar heeft, maakt wie ze ook wenst te kopen en de activiteit op zich wil nemen, het tot een individuele activiteit.

In koninkrijken is er opvolging en het is om deze reden dat er geen koninkrijken op aarde over zijn. Zelfs in Engeland is het werkelijk slechts een vorm, en de reden is deze: geen zoon en geen dochter van een koning of koningin kan het bewustzijn van hun ouders erven. Het is om die reden dat er geen voorziening getroffen is voor een president om zijn ambt aan zijn zoon na te laten en zo is het ook in de zakenwereld. Hoeveel vaders hebben niet getracht om hun zaak aan hun kinderen over te doen en hoe weinigen zijn daarin geslaagd? En in Geestelijke Zaken is dit zelfs nog meer waar.

Als leidster van een The Infinite Way Centrum of "Tapegroup" moet u begrijpen, dat u niet uw demonstratie aan iemand anders kunt overdoen. Daarom zult u nimmer iemand erin oefenen en inwerken om u op te volgen

=====

Lorraine:

Joel bereidde nimmer een klas voor. Hij mediteerde en liet God d.m.v. hem spreken

220 Geestelijke reis joel pag. 120

Voor Joel was het geven van een les of klas altijd de moeilijkste ervaring. Hij vreesde het en gaf nimmer een klas omdat hij

Opdring

dat zo graag wilde maar slechts door de Goddelijke Impuls. Er was altijd die onzekerheid en die vraag: Zou het werkelijk dóórkomen? Hij zei eens tegen mij:

Joel:

"Ik zeg tegen de Vader: "Kunt u het mij niet wat van tevoren zeggen?" Maar de Vader doet dat nimmer en dus moet ik maar wachten en mij afvragen."

Lorraine:

Ofschoon er geen voorbereide of geschreven les of klas was, ging een ongelooflijke hoeveelheid voorbereiding aan de klas vooraf. Iedere klas betekende een zich ledigen, een laten vallen van wat hij daarvóór geweten had en een zich in de stilte naar binnen keren en te wachten op een mededeling. Zo af en toe werd hem een zin of zelfs een paar paragrafen gegeven die hij kon noteren om te gebruiken als basis voor een les, maar dit geschiedde niet al te vaak. Meestentijds beklom hij het podium zonder enige menselijke kennis van wat de les zou zijn, maar met een overtuiging en realisatie van de Tegenwoordigheid Die in de lange nachtelijke uren tot hem gekomen was. Deze Tegenwoordigheid was altijd met hem, ofschoon Het op zulke tijden meer nadrukkelijker scheen te zijn.

Joel besepte maar al te goed dat de boodschap die hij gaf niet van hem maar van God was en dat slechts de Genade Gods het kon dóórgeven. Hij wist dat hij zich geen zorgen behoefde te maken over hoe het aan de wereld gegeven werd en dat wat het ook was dat het in zijn bewustzijn bracht, het verder uitdroeg.

Opdring

Dit bevrijdde hem van persoonlijke verantwoordelijkheid ofschoon hij zich bewust was van het belang om altijd zijn integriteit te handhaven en een helder transparant te zijn.

Niettemin was er genoeg van het menselijke in hem over zodat hij die momenten had van vragen en twijfel, omdat voor iedere klas hij dat punt van nietsheid bereikt had, waarin hij geen gedachten koesterden, geen gevoelens en geen reacties had - dus helemaal leeg was. Maar het was in dat leeg-zijn dat de Waarheid altijd vloeide.

Lorraine:

Joel had NOOIT kritiek of veroordeling of beoordeling van zijn toehoorders en dat voelden de toehoorders

220 geestelijk reis joel pag. 122

Wanneer Joel het podium besteeg, ging hij niet alleen in een staat van leeg-zijn, maar ook met een bijzonder houding jegens hen tot wie hij zou spreken. Hij keek niet naar mensen; keek niet naar man of vrouw, jong of oud, rijk of arm, met of zonder titel. Hij keek niet naar de kleren, die zij aanhadden of trachtte de hoeveelheid opleiding of inhoud van hun portemonnee uit te vinden. Wat h i j zag was.... HUN W A R E IDENTITEIT ...dat God hun wezen vormde en dat God het Leven van eenieder persoon aldaar IS. Hij zat neer zonder oordeel, zonder kritiek, zonder veroordeling, zonder lofprijzen, geen gevele. En dát voelde zijn toehoorders.

Opdring

pag 137 Bij zijn inwijding werd Joel gezegd:

Joel:

"MIJN Bewustzijn is jouw Bewustzijn en MIJN Bewustzijn doet als jou het werk. Zoek nimmer een student maar weiger nimmer een student die naar jou gezonden wordt, want hij is naar jou gezonden."

Lorraine:

Dus adverteerde Joel nimmer om studenten .

Bertus:

Geen persoonlijke glorie in het werk van The Inf. Way

Geestelijke reis joel pag. 141

Lorraine:

Hij legde de nadruk op het beginsel van geheimhouding en stelde zeer duidelijk dat er nooit enig persoonlijke glorie aan het werk zou zijn omdat niemand zou weten wat er gaande was. Later nodigde Joel al diegenen uit die geïnteresseerd waren aan zich te wijden aan het wereldwerk om eraan deel te nemen.

Joel:

Bent u bereid uzelve te rekenen tot die toegewijde mensen die gestegen zijn boven egoïsme en die denken in termen van het universele veeleer dan het persoonlijke? Bent u

Opdring

bereid iedere dag periodes van meditatie te geven aan het oplossen van het stoffelijk begrip welke de wereld in knechtschap houdt? De Christus IS in u verborgen, maar u moet die Christus in de wereld vrijlaten. Wees bereid in de stilte neer te zitten totdat u een bewust gevoelen hebt dat God aanwezig is. Dan functioneert de Christus.

Nadat u het gewaarzijn van de Christus hebt verkregen, besef dan dat deze Christus het kwaad van de wereld oplost

- het stoffelijk begrip oplost - en dat dat besef van de Christus het menselijk bewustzijn opent voor een ontvankelijkheid voor de Waarheid. Alleen de verklaring afleggen dat het menselijk bewustzijn voor de Waarheid geopend moge worden, is tijdsverspilling. Maar de Christus te hebben gerealiseerd en dan te weten dat deze realisatie van de Christus in het menselijk bewustzijn werkzaam is om het ontvankelijk te maken voor de Waarheid dát zal effectief zijn.

In deze meditatie bekritiseert of veroordeelt u niemand, u oordeelt niet of het stoffelijk begrip in deze of gene werkzaam is. U beseft dat waar ook het stoffelijk begrip de kop opsteekt, deze GEREALISEERDE Christus het teniet doet. Geef van iedere 24 uur 3 periodes aan de wereld. Dit is uw bijdrage aan 's-werelds vrijheid. Open daarom 3x per dag een weg voor de Geest des Heeren die op u IS om in de wereld te ontsnappen.

Laat uw eerste meditatieperiode slechts zijn met het doel om het bewustzijn van Gods Tegenwoordigheid te voelen.

Opdring

Als dat is bereikt, is dat het einde van die meditatieperiode voor de wereld. Verkrijg in uw tweede meditatie gewijd aan de vrijheid van de wereld, opnieuw een bewustzijn van Gods Tegenwoordigheid en besef dat deze realisatie van de Christus het stoffelijk begrip in het menselijk bewustzijn tenietdoet. Begin uw derde meditatie opnieuw met een realisatie van de Christus en erken dan dat die realisatie van de Christus het stoffelijk begrip tenietdoet en het menselijk bewustzijn opent voor een ontvankelijkheid van de Waarheid.

Dit is uw geschenk aan de wereld - klein - maar klein en weinig genoeg om te geven voor het onschatbaar Geschenk Dat u ontvangen heeft.