

Nl-onweg Origineel

Nl-onweg

Bertus:

COPYRIGHT [copymark](#)

DISCLAIMER..... [disclaim](#)

ALLEEN VOOR EIGEN STUDIE TE GEBRUIKEN

Uit: Cat. no 260 Het Bergpad:

WAT IS “THE INFINITE WAY?..... (De Oneindige Weg).....

Joel:

De boodschap van De Oneindige Weg is geen georganiseerde activiteit. Zij is geen religieuze leer in de zin van Kerkreligie of georganiseerde religie of activiteit. De boodschap van de Oneindige Weg is een presentatie van het mystieke leven dat een leven geleid door bewuste éénwording met God is. En zij is op die manier gepresenteerd in de geschriften, de bandopnamen en in ons klaswerk ten zegen van al diegenen die gereed zijn voor de ervaring.

De Oneindige Weg voegt niet toe aan enig georganiseerde activiteit, noch neemt zij van zo'n activiteit iets af daar De Oneindige Weg niemand uitnodigt om hun huidig religieus huis voor enig

Nl-onweg Origineel

doeleinde te verlaten. Diegenen die dat wel doen, doen dat slechts omdat zij een stadium bereikt hebben of geloven dat zij in bewustzijn een stadium bereikt hebben, waar zij volledig in de realisatie van God kunnen leven.

Het stelt aan geen enkel persoon eisen. Zij presenteert hen louter het beginsel van het leven dat is afgestemd op c.q. in harmonie"

1

Nl-onweg

Bertus:

=====

Bertus:

Joel maakt in zijn werk geregeld "uitstapjes" d.w.z. hij haalt een uitspraak uit een andere leerstelling aan MAAR zet daar altijd zijn eigen ontvouwing over dat onderwerp tegenover. Nimmer zegt hij dat die bepaalde uitspraak onderdeel van De Oneindige Weg is.

Een veel gehoord misverstand is dat ze De Oneindige Weg verwarren c.q. vermengen met het Boeddhisme of e.e.a. andere Oosterse leerstelling. Niets is minder waar. De Oneindige Weg heeft NIETS met enigerlei andere leerstelling te maken.

Zie voorts bij [boeddha](#).

2

Nl-onweg Origineel

Zelf heb ik ook geen enkele verwantschap met enigerlei andere leerstelling. Ik ben alleen De Oneindige Weg toegewijd. Ik heb dat nader uiteengezet. Zie: [differnl](#)

Hieruit citeer ik:

Begrijp a.u.b. dat - om het te zeggen in moderne terminologie - de computer in mijn hoofd geconfigureerd is tot alleen De Oneindige Weg en dus heb ik GEEN kennis van enigerlei andere leerstelling.

Ik kan u derhalve NIET helpen inzake "verschillen" tussen De Oneindige Weg en uw onderricht.

Joel zou gezegd hebben: "Laat ze dat zelf maar uitzoeken." Wij, in De Oneindige Weg, zijn NIET geïnteresseerd in de mening van anderen.

=====

Nog een misverstand is dat Joel iets te maken zou hebben met de Vrijmetselarij. Niet dus.

In [moeder](#) lezen wij over de discussie die Joel met zijn moeder had die hem zei: "Ik weet wat jou dwarszit, jij zoekt God". Later beaamde Joel dat en dus – alleen om iets over God te weten te komen – werd hij "lid" van een vrijmetselarij-beweging ter plaatse.

In cat.no 220 "De Geestelijke Reis van Joel S. Goldsmith" lezen wij Joel's verhaal op de pagina's 15 e.v.

Nl-onweg Origineel

Joel:

De achtergrond van mijn gehele familie in Hebreeuws en nimmer in mijn leven heb ik iets van een Christelijke leer gekend. In feite had ik nimmer iets anders gehad dan de Tien Geboden. Maar toen ik 19 was, zei Iets binnenin mij - of dat nu een Stem of een Indruk was - "Vindt de mens Jezus en jij zult het verborgene des Levens hebben." Dat was wel vreemd om tegen mij te zeggen, omdat ik niets van Jezus Christus afwist behalve dan de naam en dat Kerstmis een feestdag was om Zijn geboorte te vieren. Maar vanaf dát moment was mijn leven die man Jezus en Zijn geheim toegewijd. Zes maanden daarna zei deze Stem of Indruk mij: "Word Vrijmetselaar en leer over God."

Ik wist niets van Vrijmetselarij af en er was niemand in mijn familie die er iets vanaf wist. Dus kwam ik te weten dat ik verkiesbaar zou zijn om lid te worden van een Vrijmetselarij Orde als ik 21 werd. Mijn zaken-associés hielpen mij om Vrijmetselaar te worden en de Stem kwam Zijn Belofte na omdat ik de eerste avond in de Vrijmetselarij Loge iets over God leerde (dat ik tot dan nimmer geweten had) en ook leerde ik iets over gebed (3)

Ik verkreeg de 1e graad in de week nadat ik 21 werd en toen ik 22 was had ik mijn 32ste graad. Bij die 1e

Nl-onweg Origineel

graad der inwijding werd mij een Bijbel gegeven en ofschoon ik gereisd heb sinds ik 16 1/2 was en vele Gideon Bijbels in hotelkamers had gezien - en geloof het of niet - was dit de eerste keer dat ik wist wat een Bijbel was. Dus zoals u ziet, wist ik maar weinig van godsdienst af en natuurlijk had ik nimmer iets van filosofie of iets dergelijks bestudeerd omdat mijn schooltijd na 6 maanden H.B.S. eindigde... Dus wist ik niets af van filosofie en Godsdienst en toch was ik steeds aan het zoeken; zoeken naar Iets Dat wij "God" noemen. Het was vanaf dat moment dat dit zoeken naar God of dit zoeken naar een antwoord op het mysterie des levens actief in mij werd. (4)

Op pag 16 vervolgt Lorraine Sinkler (auteur van dit boek) met:

Zijn leven lang behield Joel een warme belangstelling voor de Vrijmetselarij en bleef nauw verbonden met de Orde van de Vrijmetselaars. In 1923 ontving hij een erelidmaatschap van een Vrijmetselaars Loge in Duitsland en over dit werk in de Vrijmetselarij schreef de Darcy Loge in New York het volgende over het programma dat hem introduceerde toen hij daar op 12 mei 1958 een lezing gaf:

Broeder Joel Goldsmith werd opgeleid in de Darcy Loge op 13 februari 1914... Gedurende W.O. I was broeder Goldsmith stichter en president van de Marine Vrij Metselaars Club te Quantico/Virginia/U.S.A. Voor zijn verdienste ontving hij de erkenning van verscheidene 33ste graads benoemingen en de KCCH Vrijmetselarij in Washington.

Nl-onweg Origineel

In latere jaren raakte hij geïnteresseerd in de Esoterische Vrijmetselarij en het werk van Wilmhurst en gaf hij lezingen over dit weinig begrepen onderwerp in vele verschillende loges. In 1957 werd hij benoemd tot erelid van de Loge der "Living Stones # 4957" in Leeds/Engeland. De "Scottish Rite" afdeling was in Honolulu waar hij lid was van de "Aloha Temple Shrine" en waar hij bij verschillende gelegenheden het Witte donderdag en het Paas Zondag werk voor de "Scottish Rite Body" gaf.

=====

Bertus:

Als Joel iets uit een andere leerstelling aanhaalde, vermeldde hij altijd – zoals het behoort ... doe ik ook! – de bron en gaf zijn eigen ontvouwing daar tegenover. In de 40 jaar dat ik met De Oneindige Weg doende ben, ben ik nog nooit tegen gekomen dat Joel iets uit enigerlei andere leerstelling aanhaalt en dat inbrengt in het onderricht van De Oneindige Weg.

Je mag auteursrechtelijk een fragment uit een boek – met bronvermelding - halen en daar je eigen commentaar bij geven waarbij in veel gevallen zelfs de toestemming van de auteur van dat boek vereist is. Je mag in dat fragment niets – zelfs geen komma – veranderen maar moet dat letterlijk overnemen.... laat staan e.e.a. tot je eigen onderricht maken.

.

=====

Nl-onweg Origineel

2

7