

Moraal ..

NIET MORALISEREN!

Copyright [copymark](#)

Disclaimer[disclaim](#)

=====

Joel zegt:

“Wij moraliseren niet. Wij hangen niet de psycholoog uit”.

Bertus:

Uit: <Pag 67 cat.no 287 Het Onderwijzen v/d On.Weg>
citeer ik

Joel:

Daarom vindt u in ons werk nergens in de geschriften dat ik een student zeg wat zij al dan niet moeten doen of wat zij moeten opgeven. Ik zeg ze niet om roken op te geven. Ik zeg ze niet om drinken op te geven. Ik zeg ze niet om geen overspel te plegen. Ik zeg ze niet iets dat gaande is, op te geven. Ik sla daar geen acht op. Het feit dat zij tot mij gekomen zijn is natuurlijk het bewijs van hun verlangen om vrij te zijn en al wat ik met hen doe, is: hen hier te houden in de Geestelijke Waarheid en deze andere dingen zich door hun nietsheid te laten oplossen

Moraal ..

Ik zeg zelfs patiënten niet dat zij moeten ophouden met het innemen van medicijnen omdat ofschoon er wat geloof in is, het meer problemen zou veroorzaken ze van hen weg te nemen dan het een “het is niet anders”-zaak te laten zijn.

Wij moraliseren niet. Wij hangen niet de psycholoog uit. Wij schenken geen aandacht aan slecht mens-zijn en doen geen poging die te veranderen in goed mens-zijn. Wij delen altijd de Geestelijke Waarheid mede en negeren het verschijnsel en zien het kwaad zich niet in goed veranderen omdat dat niet is wat wij zoeken. Wij zoeken het bewijs dat Christus een individu aangeraakt heeft. Als dat het geval is, zal de Christus al het werk doen “*Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed*”(Joh 10:10)

==