

Moeilijk...

Bertus

Copyright [copymark](#)

Disclaimer [disclaim](#)

Luister naar een fragment uit de bandopname (engels) door Joel:
[dificult](#)

Ik ben nu vergeten hoeveel jaar het is dat ik hier al kom. Ik denk 5, 4 ,
5, 6 , 7, 8 jaar en elke keer is het een groot genoegen omdat hier zovelen
zijn die een serieuze poging doen om de taalbarrière neer te halen om
deze boodschap van De Oneindige Weg te begrijpen. Het is geen
gemakkelijke boodschap om te begrijpen zelfs indien Engels uw
moedertaal is. *)

Er zijn in de V.S. en Canada en Engeland velen die het heel erg moeilijk
vinden om de betekenis van deze boodschap te vatten en het neerhalen
van deze taalbarrière kan zelfs nog moeilijker zijn behalve dan voor
één ding: dat indien u de eenvoud van de boodschap kunt vatten, de
taal geen barrière is en zelfs een erg, erg simpele of erg weinig kennis
van de taal zal u het gehele geheim of verborgene geven.

De boodschap is moeilijk niet omdat die complex is maar
vanwege haar eenvoud. Dat maakt de gehele boodschap van De
Oneindige Weg moeilijk. Het is haar eenvoud. Ziet u: het is geen
gecompliceerd onderricht. Er zijn niet vele beginselen of diepe
metafysica aan deze boodschap, in tegendeel. Wij beginnen met
waarschijnlijk het meeste simpele dat in alle religies te begrijpen is, n.l.:
er moet een Godservaring zijn. Met andere woorden: religie is niet
van(uit) de [menselijke] geest; religie is (van) uit het hart; zij is (van)
uit de Ziel. Er zijn geen diepgaande beginselen in een waar Geestelijke
boodschap.

Moeilijk...

Daarom kon Jezus Christus zeggen dat wij als kleine kinderen moeten komen en niet de diepe dingen noch de mysterieuze dingen des levens maar de simpele dingen zoeken.

Welnu, het meest simpele van alles om te begrijpen is: dat indien u alle Bijbels van de wereld zou kennen, iedere Bijbel, ieder Heilig Geschrift en indien u alle filosofieën van de wereld en alle metafysica van de wereld zou kennen, dat u niet zou helpen om van een simpele hoofdpijn genezen te worden.

Het kan u wellicht niet helpen om één minuut vrede of geluk op aarde te verkrijgen omdat er slechts één blijvende bevrediging in het leven is. Zonder dit wordt al het andere stof. Roem, gezondheid, socialiseren - niets hiervan telt.

Niets hiervan beoogt geluk of gezondheid of tevredenheid. Jawel, het is geweldig om gezond te zijn en het is fijn om welstand te hebben als wij met al deze zaken die andere - zeer noodzakelijke- zaak hebben en wel: het ervaren van God. Om in staat te zijn zich naar binnen te wenden- u binnenin uzelf of ik binnenin mijzelf - en aldaar het Koninkrijk Gods te vinden en Dat te ervaren en daadwerkelijk gemeenschap met God te hebben.

=====
*)Opmerking Bertus:

Laat het duidelijk zijn dat Joel hier GEEN beroep doet op uw verstand, uw intellect. Dat zal ongetwijfeld volmaakt in orde zijn.

Als Joel spreekt over "begrijpen" dan is het "begrijpen" met uw "Geestelijk" verstand" ofwel "uw Ziel" e.d. "Begrijpen" in de zin van: "slaat dit bij u aan" of "schiet dit in u wortel" of "dringt dit tot u door", "volgt u dat" e.d. Dàt soort "begrijpen".

Joel had en heeft nimmer de bedoeling om mensen te kwetsen. In een klas heeft Joel daar eens over uitgeweid. Klik maar eens op [kwetsen](#) voor meer info terzake.

Moeilijk...

Joel:

Wel, als dat in onze ervaring begint te komen dan weet u waarom Hij zei: *"Ik ben het Brood des Levens."* Die IK Die zegt: *"IK zal u nooit in de steek laten"* is ook Voedsel en Inspiratie en de Wateren des Levens.

IK kan u Water geven Dat opborrelt ten eeuwigen leven. IK kan [dat]. Die IK Die spreekt als wij het luisterend oor hebben ontwikkeld. Die IK Die spreekt als wij geleerd hebben om binnenin onszelf te gaan, in het verborgene in de stilte en beseffen: Waar God IS, is God noch hier noch daar. Niet in heilige bergen of in tempels. *Het Koninkrijk Gods IS binnenin u.*

Wel, u ziet dan dat niets hiervan moeilijk is. Het is moeilijk te verwerven. Het is moeilijk om het tot vrucht te brengen. Het is niet moeilijk te weten wat het levensbeginsel is. Dat is even simpel als wat ik u gezegd heb. Maar het verkrijgen ervan is ietsje moeilijker. En toch weer niet al te moeilijk want anders zou niemand van ons het ooit volbrengen. Wij volbrengen het op deze manier: Allereerst hebben wij de Heilige Schrift om te bestuderen. Niet louter lezen omdat Die in de Kerken (voor)gelezen is sinds het boek 400 jaar geleden voor het eerst gedrukt werd. En het lezen uit boeken is van erg weinig waarde. Het overpeinzen, mediteren over individuele uitspraken en verklaringen, de verborgen betekenis zoeken, de innerlijke betekenis zoeken. Dit is werkelijk het Woord. Dit is het Brood des Levens. Door mijn eigen ervaring heb ik geleerd dat dit alles simpel wordt indien wij leren hoe wij moeten mediteren. Omdat meditatie ons in staat stelt om een rustige plek te vinden. Het kan zijn in een Kerk indien Die bij de hand is en voldoende leeg van mensen is of het kan in ons huis zijn. Enigerlei plaats waar we 4, 5, 6 keer per dag gedurende 5 of 6 of 7 minuten kunnen neerzitten. Of 3 minuten, dat is ook voldoende, als er niet meer tijd beschikbaar is. En ga dan in die paar minuten binnenin uzelve met een Bijbelpassage en zit dan rustig nog minuutje extra neer en sta dan op en ga aan uw werk. Dit 4 5, 6, 7 keer per dag of nacht in 24 uur

Moeilijk...

herhaald zal leiden tot de ervaring die het denken ten leste kalmeert en er van binnenuit een response komt. En als dit geschiedt dan is die response van God.

=====

808a txtDe Oneindige Weg Beginselen zijn revolutionair.

Ja, de beginselen van De Oneindige Weg zijn niet moeilijk, zij zijn wel revolutionair maar ze zijn niet moeilijk maar... ze zijn moeilijk in praktijk te brengen omdat zij tegenspreken wat wij tot nu toe gekend hebben. Tot nu toe hebben wij te maken gehad met twee machten en nu moeten wij in staat zijn om al die negatieve machten te lachen en te zeggen: "Jullie hebben mij genoeg generaties gefopt. Ik geloofde werkelijk dat er machten van gebrek en begrenzing waren. Dat er machten van zonde en ziekte waren en nu weet ik dat er niet een God én een ander soort macht kan zijn. En als u dat doet, dan zult u bevinden dat u bevrijdt bent van het geloof in twee machten en als u daar niet langer in gelooft, is het net alsof u niet langer in spoken gelooft...die ziet u niet meer.