

Medit43a

Bertus:

COPYRIGHT (algemeen) klik op [copymark](#) & Nederland klik op [auteurnl](#)

[DISCLAIMER](#) klik op [disclaim](#)

=====

Hieronder de transcriptie van medit43a.mp3:

Joel:

"Voor degenen die niet bekend zijn met ons werk, wil ik een momentje spreken over deze meditatieperiode waarmee al ons werk begint. Voordat we een lezing hebben, voordat we een klas hebben, hebben we een periode van meditatie. Voorafgaand aan ons klaswerk hebben we een volledig kwartier [gewijd aan] meditatie. En tijdens het klaswerk hebben we ergens tussen de één en drie of vier extra meditatieperiodes

Meditatie is het werkelijke geheim of verborgene achter al het werk dat we doen in de boodschap van De Oneindige Weg. Het is de basis van het werk en welke mate van succes ook tot De Oneindige Weg of in het leven van de studenten van De Oneindige Weg is gekomen, is voornamelijk te danken aan die perioden van meditatie; veel meer dan enigerlei kennis van de Waarheid die we hebben.

De kennis van de Waarheid, de letter van de Waarheid, is werkelijk iets prachtigs. Het is geweldig om de grote wijsheden te kennen die door de eeuwen heen tot ons zijn gekomen d.m.v. de grote profeten, heiligen, zieners en wijzen. Het is iets geweldigs om de diepte van de wijsheid te beseffen die van God tot het menselijk bewustzijn is gekomen, van de grote universele Ziel eerst naar het individuele bewustzijn en dan naar ons als mensheid.

Maar deze wijsheid is de minste van allemaal. Deze wijsheid is slechts een kleine mate van wat nodig is voor een goed leven, een Geestelijk leven, een harmonieus leven. Meer dan alle wijsheid die ooit gekend is, is onze geest zelf, het daadwerkelijke bewustzijn of bewustzijn van deze Innerlijke Vrede. Het is om deze reden dat wij in ons werk het grote voordeel hebben gevonden dat we geen gezondheid of voorziening of geluk of huisvesting of gezelschap zoeken. In feite hebben we ontdekt dat deze heel moeilijk te verkrijgen zijn, bijna onmogelijk zijn te verkrijgen totdat we de inspanning om ze te verkrijgen hebben opgegeven.

Door de inspanning op te geven om uit het niets, uit wat we soms "God" noemen, de goede dingen des levens voort te brengen en door ons te wenden tot een realisatie van God Zelf, hebben we het antwoord gevonden op bijna elk probleem dat zich heeft voorgedaan. Het antwoord op elk probleem is in die praktijk van de Aanwezigheid van God, dat besef van de Tegenwoordigheid van God. En ons falen om de volledige demonstratie van harmonie te verwerven is alleen te wijten aan ons falen om de volledige realisatie van God te verwerven. Naarmate we de realisatie van God verkrijgen, naarmate we een zekere mate van deze Innerlijke Vrede verwerven, dit gewaarzijn van een Innerlijke Aanwezigheid, in die mate vallen de wanklanken en disharmonieën van het bestaan van ons weg.

Welnu, het is om die reden dat meditatie zó belangrijk wordt in ons werk.
"