

Lesned ...

Bertus:

Copyright ..... [copymark](#)

Disclaimer .....[disclaim](#)

=====

Joel gaf nooit een les zonder eerst door de Geest doordrenkt te zijn

Cat.no 332b pag 39 e.v.

Joel:

Welnu, u merkte deze morgen dat onze meditatie langer duurde dan gebruikelijk en dat had een reden... die bevrijding kwam niet. Het kwam niet zover dat Het het over had genomen. En dus moest er een geduldig wachten zijn omdat indien ik zou zijn begonnen eer het kwam, het enige wat u zou hebben gekregen iets uit mijn geheugen der Waarheid zou zijn waarin helemaal geen macht is. Er is geen macht in onze in ons geheugen opgeslagen Waarheid. Er is geen macht in het manna van gisteren. Niets. N i e t s .

Tenzij er een boodschap kan voortkomen doordrenkt met de Geest... tenzij het kan voortkomen uit het Bewustzijn van God, dan komt het tot u zonder macht. Het komt tot u als iets dat u hoort en waarschijnlijk achteraf vergeet of bekritiseert... en terecht. Ik heb er geen bezwaar tegen dat iemand iets bekritiseert dat uit mijn mond komt dat niet d.m.v. de Werkzaamheid van God is gekomen. Maar daarom zal ik wachten en wachten en sommige studenten zijn bij mij in klassen geweest dat ik 10 minuten nadat de klas was begonnen, zei:

Lesned ...

“dat is voor vanavond genoeg. Wij gaan naar huis.” En we gingen naar huis.

En sommigen zijn bij mij in een klas geweest, die niet begon. Wij zaten neder en mediteerden en ik zei: “Het spijt mij, de klas is voorbij. Ga naar huis.” En wij gingen naar huis. Waarom? Oh, ik ben er zeker van dat u weet dat ik zou kunnen neerzitten en gedurende een uur zou kunnen spreken maar ik kan u ook hiervan verzekeren... dat indien ik dat zou hebben gedaan er geen substantie in zou zijn. Er zou geen activiteit, geen leven, geen genezing zijn. Het zou n i e t het Woord Gods zijn. Het zou alleen maar datgene zijn wat Joel zich herinnerde en dat - ,zo kan ik u vertellen - is n i e t het Brood des Levens.

De Meester wist wat het Brood des Levens is. *Mijn leer is niet van Mij maar van HEM Die Mij gezonden heeft.* En dus, indien ik wacht totdat die klik komt, indien ik wacht totdat het antwoord komt, dan wat uit mij komt is spontaan. U kunt wellicht de woorden eerder gehoord hebben. U kunt wellicht alles eerder gehoord hebben. Het maakt geen verschil. Dat heeft er niets mee te maken. De Geest stroomt d.m.v. deze woorden en het is nu het Woord van God. *Het is snel en scherp en krachtig.* Ziet u dat? En het brengt een effect hierbuiten voort in wat we noemen “deze zichtbare wereld.” Zo moeten wij ook zijn.

Ik had vanmorgen een telefoontje en ik vroeg dat de man een uur zou wachten voordat hij ging doen wat hij in gedachten had om op dat moment te doen. Wacht. Wacht een uur. Doe het niet totdat God aanwezig is. Geef mij de kans om te mediteren, om te overpeinzen totdat ik de zekerheid krijg dat God aanwezig is. Doe dan wat u maar wilt omdat het mij zelfs niet zou kunnen schelen hoeveel dingen u fout doet.... zo lang wij maar eerst die “klik” van God hebben omdat als wij een fout maken -- het is [overigens] niet waarschijnlijk dat wij die zullen maken, zeker niet vele – maar als wij iets fout doen, dan zal dat gecorrigeerd worden eer er enigerlei schade ontstaat. Onze functie is

Lesned ...

om er zeker van te zijn dat de vloek van het menselijk bewustzijn niet onze oogst gaat aanraken maar dat wij doordrenkt zijn met dezezelfde Geest, deze belofte die ons in den beginne werd gegeven, de zekerheid ervan.. *IK ga met u... IK zal u nimmer in de steek laten... Waarheen u gaat, ga IK ook.*