

Kwetsen ...

Copyright [copymark](#)

Disclaimer [disclaim](#)

=====

Bertus:

Joel kwetst nooit iemands gevoelens NL Uit:

1956 First Steinway Hall Practitioner Class...140A - First and Second Chapters of Genesis

Joel:

Wanneer u tot <The Infinite Way> (De Oneindige Weg) komt, dan kunt u niet eens persoonlijke gevoelens hebben om gekwetst te worden. De reden is deze: er is een levensbeginsel en het maakt niet uit wie u bent of wat u bent geweest. Wanneer u hier komt, is het duidelijk dat u hier niet komt om uw persoonlijk ego te doen gloreren maar dat u komt om het woord van de Waarheid te horen, om het woord der Waarheid te ontvangen. En voor zover het mij betreft, gebeurt dat door Genade.

Als ik met u spreek of schrijf - en soms doe ik beide, en soms beledig ik u als ik dat doe – dan is het niet omdat ik aan u denk, het is niet omdat ik denk aan uw leven of uw demonstratie. Het is omdat u mij het tegenovergestelde presenteert van wat u zoekt - en ik probeer dat om te keren of

Kwetsen ...

te corrigeren. En ik heb daarbij geen gedachte dat u het bent maar ik heb daarbij de gedachte dat het fout is.

En het resultaat is dat ik weet dat veel van onze studenten gekwetste gevoelens hebben over dingen die ik tegen ze heb gezegd of geschreven. En eigenlijk was ik mij er op dat moment niet van bewust dat ik iets had gezegd of geschreven dat beledigend zou kunnen zijn noch richtte ik mij tot hen - ik richtte mij tot datgene wat ze mij hadden gepresenteerd.

Welnu, degenen onder u die al vele jaren bij ons zijn, weten dat dit waar is - dat ik daarbuiten niet aan u denk. Zelfs tijdens een lezing denk ik niet aan het publiek. Ik heb hier een beginsel dat mij is gegeven, en ik presenteer dat beginsel.