

## K R I T I E K E N

Bertus:

COPYRIGHT (algemeen) klik op [copymark & Nederland](#) klik op [auteurnl](#)

[DISCLAIMER](#) klik op [disclaim](#)

=====

Toen er boeken werden gepubliceerd ging dat bij een aantal boeken gepaard met “kritieken” (beschouwingen e.d.) van diverse mensen.

Deze “kritieken” zijn al eerder in de diverse maandbrieven gepubliceerd maar worden in dit werkje even naar voren gehaald. Het betreft hier dus “naar voren halen uit reeds vertaalde werken”. Ongetwijfeld zullen er meer van dit soort “kritieken” (= beschouwend, besprekingen, e.d.) zijn maar die zijn dan in het Engels. Raadpleeg dan ook de Search Tool, Link:

<https://www.joelgoldsmithbooks.com/the-search-tool>

## I N H O U D

Pag	cat.no	mndbrief	commentaar op het werk:
02	36-01	jan 1957	De On.Weg boodschap
07	36-05	mei 1957	De kunst van het mediteren 1
12	36-07	juli 1957	De kunst van het mediteren 2
16	36-12	dec 1957	De Meester Spreekt
18	37-07	juli 1958	De God. Tegenwoordigheid i/d praktijk 1
20	37-08	aug 1958	Het zich ontvouwend bewustzijn 1
23	37-09	sept 1959	De God. Tegenwoordigheid i/d praktijk 2
24	37-11	nov 1959	Het zich ontvouwend bewustzijn 2
25	38-12	dec 1959	God de Substantie van alle vorm

Bertus:

26 287 GEEN kritiek op andere leerstellingen.

---

Uit de Maandbrief cat.no 36-01 = Januari 1957

### **DE ONEINDIGE WEG BOODSCHAP.**

De Vriendschappelijke Weg Deze editie van "The Seeker"© is gewijd aan de boodschap van De Oneindige Weg. In juli mochten wij het grote genoegen smaken van een bezoek van de heer Joel Goldsmith, die de auteur is van het Oneindige Weg onderricht. De Heer Goldsmith was drie dagen en nachten bij ons en hij sprak op negen afzonderlijke bijeenkomsten. Het was voor ons allen een prachtige ervaring die ons volledige bevestiging bracht van het werk van ons genootschap van de afgelopen 26 jaar. Ik had het boek "The Infinite Way" © (De Oneindige Weg - Cat.no 200 -vert) en enige van de Maandelijkse Brieven© gelezen die naar De Oneindige Weg studenten worden gezonden, maar afgezien daarvan, wist ik erg weinig van de auteur of zijn boodschap. Bij zijn aankomst ontdekte ik dat hij de 4 - 5000 km van Sydney naar Perth en vice versa had gevlogen om zijn belofte na te komen. Toen hij had beloofd om Perth te bezoeken, dacht hij dat dat vlak bij Sydney lag. Het lijkt dwaas maar als je iemands geschriften leest, is het erg menselijk om van hem een gedachtelijk beeld te vormen en dat had ik gedaan; slechts om te ontdekken dat ik het volkomen bij het verkeerde eind had. Hij vertelde ons iets over zijn eigen achtergrond en de afwezigheid van enigerlei raciale of religieuze vooroordelen daarin, een weinig van het Geestelijk ontwaken dat 27 jaar geleden tot hem kwam en hoe het zijn gehele geest en leven had veranderd; want Paulus' omvorming van Saulus van Tarsus [tot de apostel Paulus] was niet werkelijker dan zijn omvorming. Zijn ervaring als praktiserend metafysicus gedurende 15 jaar en het vestigen van zijn eigen intuïtieve verbindingsschakel met het Goddelijke als de rots, is een zeer

fascinerend verhaal, dat heeft geresulteerd in een enorm vitaal man die, ongetwijfeld, gegroeid is in dat bewustzijn totdat hij in simpele, heldere bewoordingen uitdrukt wat de boodschap van het Koninkrijk en de Meester voor deze eeuw zal zijn. Bij het introduceren van de boodschap van De Oneindige Weg, zal ik niet trachten die te interpreteren maar de auteur zijn boeken en bandopnamen te laten uitleggen. Ik kan echter tonen hoe volmaakt deze boodschap past in het werk van het Centrum en zal trachten om dat te doen. 26 jaar geleden namen wij het Nieuwe Testament als de basis van ons werk en eisten het recht op om onze eigen ontwaakte intuïtieve vermogens te gebruiken als de "tolk", en wij zijn er in progressieve zin toe geleid om de zending en boodschap van de Meester te begrijpen alsook om de nadruk te leggen allereerst op de noden van het individu voor geloof in de Oneindige Wijsheid en Liefde van God; ten tweede: op vrijheid en verantwoordelijkheid van een ieder; en ten derde op de behoefte aan Geestelijke Kameraadschap. Het Rijk Gods is in ons en dat in-ons-zijn van de Waarheid is altijd de basis geweest van ons begrijpen, met de opperste test van liefde jegens God en de mens als de mate van onze groei. Wij hebben geloof altijd uitgelegd als het gebruik van 's-mensen intuïtief, aangeboren vermogen om de Waarheid te kennen die Petrus gebruikte toen hij zei: "Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God". Dat is de rots waarop de Christus zijn groep grondvestte; vlees en bloed konden het niet weten en het is op dit innerlijk vermogen dat wij gebouwd hebben en nog steeds ons werk bouwen. Dit ontwaken is de moeite waard om op te wachten; het is trouwens dwaas om niet te wachten totdat deze innerlijke schakel der kennis is ontwaakt; de mens kan boven het niveau van zijn instincten of zijn verstand [dingen] weten als zijn intuïtie bezielde wordt. Stel u dan de vreugde van onze groep voor toen wij van de heer Goldsmith deze Waarheid hoorden alsook het concept vernamen om te Die te (be)leven. Het is geen wonder dat onze harten in vuur en vlam stonden, toen hij de rots openbaarde waarop De Oneindige Weg was gevestigd want het is de basis van ons werk en wij weten dat het op die manier werkt. Altijd is ons ingeprent om de deur

van ons hart en het Centrum open te houden, en enigerlei poging te weerstaan om ons af te sluiten of ons denken te bevooroordelen. Vaak zijn wij verleid om wat dogmatisch, exclusief en zelfvoldaan te worden maar wij wisten hoe tegenstrijdig met de Geest van Christus dat zou zijn. Denk u eens in hoe verheugd wij waren toen wij hoorden dat de heer Goldsmith ons uitnodigde om onze vrijheid te realiseren, door te stellen, na de Tegenwoordigheid in ons gelokaliseerd te hebben: "*Waar de Geest des Heren is, daar is vrijheid*" (2 Cor 3:17) waarbij wij uiteraard bedoelen: vrijheid of vrij-zijn van iedere vorm van exclusiviteit, menselijke begrenzingsen en gebrek. Het mensdom is zeker bevooroordeeld door de geest van de groep of ras dat automatisch de concepten van die groep weerspiegelt; dus alle ware genezing is om de mens vrij te maken van de fixaties van zijn vlees en hem te onderrichten wat hij is: de Zoon Gods. Wij hebben nooit gevoeld ertoe geleid te zijn om verwant te zijn aan of aangesloten te zijn bij enig van de vele groeperingen in de metafysische wereld, maar wij aanvaardden en verheugen ons erin geassocieerd te zijn met De Oneindige Weg leer, want zij geeft aan en onderwijst de manier waarop de mens kan worden bevrijd van al zijn vrees, twijfel, trots, haat, hebzucht en disharmonies. Het is niet gemakkelijk om een groep individualisten te vormen en de geest van ware kameraadschap en de band der vrede te handhaven, maar dat is ons ideaal alsook ons doel en de vele duizenden van onze medewerkers getuigen van de vreugde en macht van de broederschap in de Waarheid. Het is mij niet duidelijk waar wij verbonden zijn met het werk van De Oneindige Weg in dit concept van mentale en geestelijke overeenstemming en harmonie, maar ik wéét dat mijn eigen begrijpen en vooruitgang grotendeels beïnvloed zijn door mijn bereidheid en vermogen om deze geest van broederschap en éénwording stromende te houden alsook dat ik maar een paar minuten vertoefde in de aanwezigheid van de heer Goldsmith of ik ervoer dit prachtig gevoel van de kameraadschap der Geest. De vragen in mijn geest smolten weg en ik was ermee tevreden mij te ontspannen en van de kameraadschap der Ziel te genieten met iemand die zó

geïdentificeerd is geworden met zijn boodschap, dat hij een levende getuige is van de werkelijkheid en waarheid ervan. Onze belangstelling voor het genezingswerk is gebaseerd op de Evangelieën. Wij hebben de methoden van de Meester aanvaard en waar er ontvankelijkheid is, zijn er resultaten geboekt; maar deze boodschap van het genezen door het onderrichten van De Oneindige Weg, veeleer dan die oude boodschap van het volk onderrichten door ze te genezen, staat ook in de Evangelieën en het is slechts zó'n genezing die voortduurt. Wij hebben verklaard dat wij zoekers zijn en bevinden dat zelfs nadat wij de Waarheid van Gods Tegenwoordigheid in ons erkend hebben, wij nog steeds zoeken om de volheid en macht Ervan te realiseren. De uitspraken van de Meester: Zalig die honger en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. (Mat 5;6) *Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.* (mat 6:33) betekenen voor ons werkelijk dat wij nog steeds trachten het Koninkrijk en Zijn Belangen op de eerste plaats te laten komen. Vaak geschiedt het dat wij met onze geest weliswaar een Waarheid kunnen weten of een verklaring of uitspraak als Waarheid aanvaarden maar falen om die in ons innerlijk leven toe te passen en zolang dat geschiedt, zoeken wij naar de techniek om het toe te passen en te realiseren. Wij hebben uit Engeland een aantal Oneindige Weg boeken laten komen en die zullen in onze bibliotheek beschikbaar zijn. De Heer Goldsmith schrijft het hoofdartikel voor het tijdschrift van deze maand, en al diegenen die geïnteresseerd zijn - en dat betekent allen van ons die geregeld ons Centrum bezoeken - zal de kans geboden worden om de bandopnamen te beluisteren als die ter beschikking komen. Wij erkennen dat De Oneindige Weg boodschap wereldwijd is in zijn toepassing en appél; wij weten dat dezelfde wet die op het individueel bewustzijn van toepassing is, ook van toepassing is op de gehele wereld. Wij zijn een tamelijk geïsoleerde groep geweest en het is voor ons goed om deze grotere, bredere kijk op de wereld te krijgen; het zal zeker onze blik verruimen en onze sympathie en liefde verdiepen. Tot slot kan ik slechts zeggen dat ik nog nooit iemand ontmoet heb die zó absoluut

zeker van zijn verbindingsschakel met God en goede is noch iemand die zó volledig gehoorzaam aan ZIJN Leiding is en het is die zekerheid en overtuiging die zó'n werkelijke inspiratie was voor allen die zijn getuigenis in Perth gehoord hebben. Ik hoor dat bij de "Bible Society" (Bijbel Genootschap) in Perth het Nieuwe Testament uitverkocht is waarin de woorden van de Meester in rode inkt zijn gedrukt, wat de heer Goldsmith aan zijn luisteraars voorstelde om te gebruiken en te lezen teneinde bekend te worden met Christus' eigen woorden. *Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods* ---- (1 Joh 3:2) Wij zijn dat altijd geweest maar hebben gefaald om de volle betekenis en gevolgtrekkingen ervan te realiseren. Laten wij door de Tegenwoordigheid Gods binnenin [ons] te erkennen, nu allen de volle realisatie zoeken van Haar Macht, Wonder en Vrijheid en zó onze broeder- of kameraadschap tot allen uitbreiden. Wij zijn elk een eenheid van gewaarzijn en in dat gewaarzijn is God. Ik weet zeker dat ik namens de gehele groep in Perth spreek als ik zeg dat het resultaat van het bezoek van de heer Goldsmith is: om onze wil om te weten en te begrijpen te stimuleren; om ons begrijpen van de Inwonende Werkelijkheid van de Christus te vermeerderen; en ons ertoe te brengen om ons te verheugen in de wetenschap dat de Waarheid Die wij liefhebben en in ons Centrum in praktijk gebracht hebben, naar de wereld toe wordt gebracht d.m.v. de werkzaamheid van De Oneindige Weg en wij zijn daar dankbaar voor.

(Herdruckt met toestemming van The Seeker, Perth, West Australië, September 1956)

Cat.no 36-05 maandbrief mei 1957

[Het Boek] **“De Kunst Van Het Mediteren”**(Cat.no 213) ©. Aanbevolen voor het lezen tijdens de vastentijd. Het zal u interesseren te weten dat het boek "The Art Of Meditation"© (De Kunst Van het Mediteren - Cat.no 213) speciale erkenning heeft ontvangen in Protestants religieuze kringen. Edmund Fuller, literair redacteur van de "Episcopal Church News" en recensent voor "The Chicago Sunday Tribune Magazine of Books" heeft "The Art Of Meditation" opgenomen in de lijst van 26 boeken die speciaal geselecteerd zijn voor het lezen tijdens de vastentijd, een lijst welke hem gevraagd was samen te stellen voor de "Religious Publisher's" groep en die werd gepubliceerd in "The Saturday Review Of Literature" op 9 maart. "The Cleveland News" van 4 maart wijst erop dat meer dan 900 volwassen titels van religieuze boeken gedurende het jaar werden gepubliceerd, een verbazingwekkende productje op dat gebied. "The Chicago Sunday Tribune Magazine Of Books" van 17 maart zegt dat "dit een toename aanduidt van het serieus, nadenkend en overpeinzend lezen door de Amerikanen". Uit dit indrukwekkend aantal boeken werd "The Art Of Meditation" geselecteerd als één van de 26 boeken die voor het lezen tijdens vastentijd werden aanbevolen. Het is interessant op te merken dat niet alle boeken op de lijst van de Heer fuller courante publicaties waren. Ingesloten in deze 26 titels, waren er verscheidene religieuze klassiekers die de tand des tijds hebben doorstaan.

---

---

Een programma voor dagelijkse meditatie teneinde te voorzien in een ieders behoefte. "Retail Bookseller" New York City, December 1956.

---

---

Joel S. Goldsmith, een schrijver en spreker die zeer bekend is in Los Angeles, heeft een in hoge mate belangrijk boek gepubliceerd dat gaat over Geestelijke Wijsheid ter onderscheiding van louter verstandelijke kennis. Hedentendage bidden vele mensen met het doel om iets te krijgen. Goldsmith stelt dat meditatie moet geschieden zonder uiteindelijk motief. "Het doel van meditatie" zegt Goldsmith " is om Goddelijke Genade te verwerven .. maar wij kunnen nooit de Genade Gods ontvangen zolang wij Die zoeken met het doel om te demonstreren, d.w.z.: God zoeken teneinde iemand of iets te bezitten of een plaats te bereiken. Dat is de reden waarom meditatie nooit kan worden gebruikt om een auto te demonstreren noch meer geld of een betere positie; meditatie is met het doel om God te realiseren." Inzake meditatie voor genezingen, zegt Goldsmith: "Zolang wij louter trachten fysieke wanklank te verwisselen voor fysieke harmonie, kunnen wij er geen idee van hebben wat het Koninkrijk Gods is, van de Geestelijke Rijkdommen of van de Geestelijke Gezondheid. Wij moeten onze meditatie beginnen met de erkenning dat noch gezondheid noch welstand het voorwerp van ons zoeken naar God is." Nog een aanhaling welke Goldsmith's benadering tot een belangwekkend onderwerp illustreert, is dit: "enigerlei meditatie die in zichzelf een spoor heeft van een verlangen om iets van God te krijgen of iets d.m.v. God te verkrijgen, is niet langer meditatie." Van Goldsmith's vorige boeken, is het best bekend "The Infinite Way" (De Oneindige Weg - Cat.no 200). Hij was een voormalig inwoner van Hollywood en heeft lezingen gegeven in Europa, Afrika en Australië alsook in de VS. maar spendeert veel tijd in Hawaii. Walter L. Scratch, "The Scratch Pad", "California Citizen News" Hollywood, 17 December, 1956.

=====

Dit boek is wellicht niet een onmiddellijk succesboek. Maar op de lange duur zal dat het wel zijn, want "The Art Of Meditation" is ervoor voorbestemd om een klassieker te worden, een boek dat zal blijven voortbestaan naast andere grote Geestelijke werken. Het behandelt de noodzaak aan meditatie in het leren van de Aard Gods en in het d.m.v.



gebed contact maken met God. De auteur, Joel S. Goldsmith, zegt dat de wereld, als geheel, God niet kent; dat indien de wereld God wel zou kennen, het leed, de zonde en dood van de wereld zouden verdwijnen. Het is waar, zegt hij, dat er in de loop der eeuwen mannen en vrouwen zijn geweest die God gekend hebben, bewuste éénwording met God gehad hebben; zoals Mozes, Elija, Jezus, Johannes, Paulus. Maar aan de andere kant, schrijft de auteur, hebben wij geen kennis van God als de levende Macht en Tegenwoordigheid met Welke wij één zijn. Maar, zo vervolgt hij, de mensen kunnen de Aard Gods leren en hoe in gebed met HEM contact te maken en wel zó effectief dat zij zullen worden geholpen bij een volledig verlost leven. Ofschoon zo'n gebed mogelijk is, is de taak om het te verwerven moeilijk, volgens de auteur. Maar hij instrueert de lezer op een simpel verwoorde manier, hoe de Waarheid te realiseren. Deels schrijft hij: "Christus begraven in het graf van de geest zal niet tevoorschijn komen en de werken doen, maar als de Christus in ons bewustzijn opgestaan is, de Christus is opgestaan uit het graf d.m.v. meditatie en gemeenschap - is dat de wonderwerker van de eeuwen" De Heer Goldsmith zegt dat de zoeker naar God eerst Zijn Aard moet leren en dat dit kan geschieden door overpeinzing. En om ons te leiden, heeft de auteur als patroon vele meditaties gepresenteerd die - naar hij gelooft - indien bestudeerd en in het individueel bewustzijn opgenomen, het zal doen opheffen tot een hoge plaats. Dan, op een rustig moment, als alle menselijke gedachte tot zwijgen is gebracht, als al het lawaai en verwarring van het menselijk leven tot bedaren is gebracht, op een moment van reine nederigheid komt de Gods Ervaring. En nooit meer is die persoon zó grovelijk menselijk. Voortdurende praktijk van meditatie zal erin resulteren dat de Christus het over neemt, zo schrijft de Heer Goldsmith. En als de Christus het overneemt, is het individu - volgens de auteur - daarna niet onderhevig aan menselijke kwalen. De auteur wordt wijd en zijd gekend als leraar van Geestelijke Zaken. Hij geeft lezingen en heeft klassen in de V.S., Engeland, Schotland, Holland, Zuid-Afrika en Australië. Hij is de auteur van voorgaande boeken, waaronder "The Infinite Way", "Living The Infinite Way" (Het

Beleven Van de Oneindige Weg - Cat. no 219) en "Practicing The Presence" (De Goddelijke Tegenwoordigheid in de Praktijk - Cat.no 201). Merab Eberle, "Dayton Journal Herald", 13 December 1956

---

Deze schrijver geeft hedendaagse uitdrukking aan de mystieke bevestiging dat God in ons woont, dichterbij ons is dan handen of voeten en een zeer aanwezige Hulp is. Diegenen die gereed zijn om er aandacht aan te schenken zullen Goldsmith met vreugde ontdekken - [Er is] grondigheid der overtuiging in de werkelijkheid en macht en het ons-genoeg-zijn van God. Zo'n overtuiging is indrukwekkend en voor hen die zo'n overtuiging kunnen delen, is zij een zeer krachtgevend iets. Goldsmith zet effectief verwarring opzij en dringt er krachtig op aan om stil te zijn en het niet-uitdrukbare te weten. Alfred C. Ames "Chicago Sunday Tribune Magazine Of Books", 6 Januari 1957.

---

"Niemand" zegt de auteur, "zou ernstig enigerlei tijdsduur de instructie in meditatie kunnen volgen zoals uiteengezet in dit boek zonder een verandering van radicale Geestelijke Aard te bemerken." Als wij geleerd hebben de Christus op waarde te schatten, zien wij HEM zoals HIJ is "en God verschijnt als de Alheid, de Overvloed, de Harmonie, de Vrede en de Vreugde van onze ervaring en bestaan". Auteur Goldsmith deelt zijn uiteenzetting over meditatie in drie delen in: "De Praktijk", "De Ervaring" en "De vruchten van Meditatie". Hij spoort de lezer aan om meditatie op zijn minst twee keer per dag in praktijk te brengen en zich te wenden tot het Rijk Gods in zichzelf, te luisteren naar de Stille, Zachte Stem waar "de Waarheid de geest of het denken verlaat en het hart binnengaat" en "een levend iets in ons " wordt, met het doel om Goddelijke Genade te verwerven, God te realiseren, zich af te wenden van de menselijke dingen naar de Oneindig Onzichtbare. Met het doel om te luisteren naar de Stille, Zachte Stem moet je ieder facet der Geestelijke Waarheid beschouwen als geschikt onderwerp voor meditatie. Het meest waardevolle deel van het boek is het deel van tien meditaties die de auteur aan "Geestelijke facetten" opneemt die hij uit

Bijbelteksten heeft gekozen. De vruchten van onze meditatie zullen Geestelijk Leven zijn waarin wij afhankelijk zijn van Goddelijke Leiding veeleer dan van menselijk oordeel. En, zo gelooft de auteur, diegenen die de Opgestane Christus erkennen, moeten anderen de weg wijzen - het boek zal waardevol zijn voor de serieuze leek op zijn weg naar meditatie en de meditaties in zichzelf. "V. Kirkus Bulletin", New York City, 1 February 1957.

---

Een knap handboek als introductie tot de vervallen kunst van het mediteren en een uitvoerige behandeling van haar vitale en produktieve rol in het Christelijk leven en aanbidding. "The Library Journal", New York City, 15 february 1957.

Cat. 36-07 Maanbrief juli 1957

“Kritiek” door Henry Thomas Hamblin.\*)

-----  
\*) Bertus;

Joel was jarenlang met deze Engelse mysticus bevriend.  
-----

Mij is door de uitgevers verzekerd dat Joel Goldsmith's nieuwe boek "The Art Of Meditation"© (**De Kunst Van Het Mediteren** - Cat. no 213 - vert) beschikbaar zal komen in de maand Juni. Dit nieuwste boek van Joel is ongetwijfeld het beste boek over meditatie dat ik ooit ben tegengekomen. Erg weinig mensen weten wat meditatie is en nog minder mensen hebben die ooit in praktijk gebracht. Het is een kunst die bepaald niet gemakkelijk is om je eigen te maken. Joel heeft zelf een harde strijd gevoerd, maar hij hield vol totdat hij tenslotte al de moeilijkheden ervan overwon en dat, ongetwijfeld, is het verborgene van zijn kracht en de basis van zijn inspiratie. Hij schrijft: "Het is moeilijk om de kunst van het mediteren meester te worden. Ware zij niet zó moeilijk, dan zou de gehele wereld de techniek ervan al lang meester zijn. Uit mijn eigen ervaring wéét ik dat er acht maanden van vijf tot tien minuten per dag voor nodig waren eer ik de eerste "klik" ontving of het gevoel verkreeg van de Tegenwoordigheid binnenin mij. Acht maanden van dag en nacht mediteren. Verder droeg ik er geen kennis van dat zoiets als contact leggen met God mogelijk was of dat het iets zou volbrengen wanneer het contact gelegd was. Er was echter diep in mij een onwankelbare overtuiging dat het mogelijk was iets aan te raken, Dat meerder was dan mij zelve en om op te gaan in een Hogere Macht. Niemand die ik kende was mij die weg vóór gegaan. Er was niemand die de weg voor mij voorbereid had. Er was slechts die innerlijke OVERTUIGING dat, indien ik God in het Centrum van mijn

wezen kon aanraken, HIJ mijn leven zou overnemen alsmede mijn werk, mijn praktijk en mijn patiënten. Aan het eind van die acht maanden was ik staat om één seconde van realisatie te verkrijgen - misschien was het zelfs wel niet eens een seconde. Ik weet niet hoe ik de tijd moet meten wanneer het minder dan een seconde is. Maar het wàs zeker minder dan een seconde van realisatie. Het duurde nog een week vóórdát de tweede seconde van realisatie kwam en vele dagen duurde het eer de derde kwam. Een gehele week ging voorbij vóórdát ik de vierde realisatie verkreeg. En toen kwam het twee keer per dag. Uiteindelijk kwam de dag dat de realisatie Eeuwig scheen te duren en die Eeuwigheid was zeker veel minder dan een minuut. Het duurde waarschijnlijk drie jaar eer ik leerde, dat, indien ik om vier uur opstond, ik op een tijdstip tussen dan en acht uur in de ochtend die "klik" zou voelen of mij bewust zou zijn dat God er IS. Op sommige dagen kwam die "klik" er binnen vijf minuten en soms nam zij de gehele vier uur in beslag, maar nimmer daarna verliet ik mijn kantoor totdat de Tegenwoordigheid gerealiseerd was. Nu zijn er nimmer minder dan negen of tien uur van de vierentwintig uur aan meditatie gewijd...niet in één enkele periode - doch vijf minuten tegelijk, tien minuten, twintig, dertig minuten. Er is geen bepaald schema." De auteur spreekt dan een woord van waarschuwing, waaraan wij er allen goed aan doen daar aandacht aan te schenken. Hij zegt: Als wij in dit werk voortgaan en ons zelve toestaan te worden beroofd van onze periodes van overpeinzing door de druk van de zaken, de onderneming of de eisen der groeiende verantwoordelijkheid, zullen wij de weg missen. Indien éénmaal het Christuscentrum is aangeraakt, is het mogelijk dat uiterlijke activiteiten in zo'n mate vermeederen dat zij inbreuk maken op de tijd, die gewijd moet worden aan meditatie. Een teveel toegeven aan de dingen van "deze wereld" kan spoedig de Geestelijke Gift van ons wegnemen, Die oneindig veel meer waard is dan enig stoffelijk ding ook dat wij moeten opgeven. De Meester onttrok Zich aan de menigten om alleen in de wildernis te zijn en op de bergtop gemeenschap (met God) te hebben. Ook w i j moeten ons van onze familie, ons gezin, onze vrienden en

onze menselijke verplichtingen terugtrekken voor die periodes van gemeenschap met God welke noodzakelijk zijn voor onze innerlijke ontwikkeling en ontvouwing. Een uur of twee meditatie of gemeenschap met geen ander doel of verlangen, brengt in steeds meerdere mate de Ervaring Gods tot ons.” Op dit punt moge ik benadrukken wat Joel zegt over mediteren zonder doel of verlangen. Dit is zeer belangrijk. Sommige meditatiesystemen hebben een doel voor ogen, zoals genezing van fysieke kwalen. De meditatie wordt alleen in praktijk gebracht voor het vinden van genezing of bevrijding van de een of andere menselijke moeilijkheid. Maar ware meditatie (en ik ben blij dat Joel dit onderwijst) is gericht op God alleen en niet op enigerlei menselijke zegen die er misschien aan kan worden ontleend als je dat doet. Rechtstreekse gedachten aan fysieke of stoffelijke zegen zoeken om de geest binnen te treden, moeten worden weggezonden en de aandacht moet weer op God gericht worden. Indien daarin wordt volhard, dan - zoals Joel het zó waarlijk zegt - “komt de Ervaring Gods tot ons in steeds meerdere mate”. Ik wil nog een punt benadrukken, n.l.: dat dit boek van Joel bepaald geen “weer een boek over meditatie” is; naar mijn mening is het inderdaad uniek en geheel ongelijk aan wat er [op dit gebied] aan voorafgegaan is. Het maakt vergelijkenderwijs vorige werken ouderwets en uit de tijd. [achterhaald] Zijn leer is diepgaand en is de vrucht van een grote ervaring. Het is niet theoretisch maar is buitengewoon praktisch. Joel weet waar hij het over heeft omdat hij door diepe wateren gegaan is; hij, net zoals uw redacteur, heeft moeten klimmen uit de diepe put met gladde kanten en tenslotte heeft hij zijn voet op vaste grond gezet. Zijn onderricht is niet voor diegenen die een gemakkelijker leven willen, maar is voor hen die vast besloten zijn om God te vinden en tot elke prijs tot die Goddelijke Eénwording te komen. Dit boek is verdeeld in drie delen. Eén deel is gewijd aan Meditatie: de Praktijk. Deel twee aan Meditatie: De Ervaring; Deel drie aan Meditatie: de Vruchten. Het op één na laatste hoofdstuk is getiteld “Verlichting, Gemeenschap en Eénwording”. Het is buitengewoon wijs en helpend. Daaruit citeer ik: “Er is geen begrenzing aan de diepte (of

hoogte) van de Christus, Verlichting leidt naar gemeenschap waarbij er een wederzijdse "uitwisseling" is; iets stroomt vanuit God in ons bewustzijn en dan weer terug vanuit ons bewustzijn in het Bewustzijn Gods. Het is een meditatie die dieper gaat dan tot dusverre ervaren, maar w i j doen het niet. G O D doet het. Het kan niet door enigerlei pogen onzerzijds tot stand gebracht worden. Wij kunnen Het niet dwingen. Wij kunnen slechts geduldig zijn en ERop wachten en dan bevinden dat HET het overneemt en er is dan een vredevolle, vreugdevolle wisselwerking waarin wij de Liefde Gods ons voelen aanraken en onze liefde voor God tot God terugkeert." Zoals ik elders heb gezegd, leidt meditatie (indien machtig geworden) naar overpeinzing en overpeinzing leidt naar Vereniging, Eénwording en Eenheid. Wij worden veranderd in de gelijkenis van Datgene Wat wij overpeinzen. Zoals Paulus zei: "*Maar die zich aan de Here hecht, is een geest [met] [Hem]*".(1 Kor 6:17).

Cat.n 36-12 maandbrief december 1957

The Master Speaks \*) (“**De Meester Spreekt**” – cat.no 283)

-----  
(\* ) Herdrukt met toestemming van de “Science Of Thought Review”, Chicester, Engeland, Oktober 1957)

-----  
Als ik Joel goed begrijp, weet ik zeker dat ik kan zeggen dat er geen spoor van egotisme is in wat hij schrijft, maar veeleer een diepgaande nederigheid. En het is vanuit die basis dat al wat lieflijk is in zijn onderricht, zijn oorsprong heeft. Het geeft mij persoonlijk de grootste vreugde om te beseffen dat dit zó is, zoals bij onze geliefde broeder Henry Thomas Hamblin die wij allen liefhebben. Het brengt een groot, diep en bevrijdend ontzeld-zijn met zich mee. En dit is de basis zoals het ook het authentiek teken van alle ware mystiek is, waar die ook wordt gevonden. En juist begrepen, is mystiek de enige ware taal die is gesproken af den beginne en waardoor Christus, onze leeftijdloze Christus, Zich openbaart - Christus, onze Heiland en Verlosser af den beginne. Het is de taal van de Geest, die een wederzijds en gemeenschappelijk begripen uitdrukt, waar die ook wordt gesproken. En diegenen in wie dit bewustzijn ontwaakt, hebben een intuïtieve realisatie van dadelijk broederschap. En “hun conversatie”(d.w.z. hun wederzijdse omgang) “is in de Hemel”, want Geestelijkerwijs betreden ze Hemelse Grond en de Hemel stroomt er tussendoor. Het is vanuit dit bewustzijn dat Joel schrijft, en zijn visie der Waarheid uitdrukt, zijn Geestelijke realisatie, wat zó aanschouwelijk en jubelend tot hem komt. Wat ik gezegd heb, houdt in dat de woorden en het onderricht wat uit zijn pen vloeit, niet ongelijk zijn maar vloeien in een zuivere stroom vanuit de hooglanden van dat besef. Het zijn zijn woorden en toch zijn het niet zijn woorden. Hun oorsprong is in het ontzeld-zijn van



Christus - de Goddelijke Nederigheid, zo verbazingwekkend en prachtig, de bron van al wat werkelijk en waar alsook liefdevol in ons menselijk leven is. Apart daarvan is er slechts ontsiering. Hoe prachtig is de openbaring die hedentendage plaatsvindt, hier en daar en overal, en de ontvouwing van de kennis van God wat de wereld moet redden van een anderszins dreigende absolute calamiteit. Vooralsnog is het gemanifesteerd maar in die paar, tot wie de Verlichting gekomen is. Zij hebben die Boven-Kamer gezocht en gevonden waar de Tegenwoordigheid is en waar Gods Rijk is geopenbaard in een Hemels en volmaakt broederschap met elkaar. Het boek beslaat een wijd terrein, maar het is geheel uit één stuk; en de boodschap is één, ontspringend uit zijn lieflijke Hemelse Bron en Krachtstation - in het besef dat God slechts ons Leven is, ons ware Leven voor immer en altoos. Het Rijk der Hemelen in 's-mensen ervaring [ bestaan] is de uitgestrektheid van dit besef.

Cat.no 37-07 maandbrief juli 1958

DE AUTEUR ZEGT DAT GOD ERVAREN KAN WORDEN. Een recensie over “Practising the Presence” \*) © door Merab Eberle \*)Nederl. Vert: **De Goddelijke Tegenwoordigheid In de Praktijk** – Cat.no 201) Dit is een belangrijk boek. Het spreekt met gezag in een wereld die overgegeven is aan mentale chaos. Hier kunnen wij leren hoe met God en ZIJN Vrede bekend te worden. Kan de mensheid worden bevrijd van dictatorschap, van knechtschap aan de kwalen van het vlees en vrees? De auteur – een internationaal erkend Geestelijk leider – zegt: “ja”. Hij zet in deze pagina’s de methode uiteen die hij gebruikte om onder het Bestuur Gods te komen. Hij was een gefrustreerd mens, een mens met problemen, zo schrijft Joel S. Goldsmith; en het was gedurende één van zijn periodes van overpeinzing dat de woorden tot hem kwamen: “*Gij zult hem in volmaakte vrede houden wiens geest op u gevestigd is*” (Jes 26;3 aldus de Engelse tekst; Ned: Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.) Dit verbaasde de auteur omdat hij, in die tijd, maar erg weinig bekend was met de Bijbel en slechts af en toe naar de Kerk ging. Door de studie van de Heilige Schrift en het in praktijk brengen van het onderricht Daarvan, besepte de auteur ten leste dat een Tegenwoordigheid met hem was, hem raad gaf, hem schraagde, hem leidde naar groter Geestelijk gewaarzijn. Sindsdien heeft hij de wereld rondgereisd en in lezingen en klassen heeft hij anderen onderricht om de Tegenwoordigheid te kennen. Dit ervaren van God, schrijft hij, kan worden verworven door “bewust dagelijks en ieder uur, te verblijven in de een of andere gro(o)t(s)e Waarheid.” God, aldus de Heer Goldsmith, is niet een soort ouder die ZIJN Goede de mens weerhoudt totdat HIJ gesmeekt wordt om ZIJN Schatten te schenken. Veeleer is HIJ de constante Gever en het is aan het menselijk wezen – d.m.v. het proces

van *dagelijks sterven* (1 Kor 15:31), te verblijven in God en daarbij te komen in het rijk van Geestelijke Overvloed - dat alle noden lenigt. De Heer Goldsmith geeft aan dat de reden voor het gebrek van de wereld gelegen is in het feit dat de mens niet begrijpt wat de Meester bedoelt met Zijn uitspraak: *“aan hem die heeft, hem zal gegeven worden; en van hem die niet heeft zal zelfs het weinige wat hij heeft, worden afgenomen* (Markus 4:25) Diegenen die ertoe komen te weten dat zij leven door de grenzeloze Genade Gods en doen uitstromen wat zij hebben, zullen bevinden dat de rijkdommen van het bestaan tot hen komen. “De kop van vreugde vloeit over en al wat de Vader heeft, vloeit in uitdrukking. De auteur hecht veel gewicht aan meditatie. Inderdaad publiceerde Harper en Brothers vorig jaar het boek “The Art Of Meditation” (Nederl. Vertaling: De Kunst Van het Mediteren, Cat.no 213) van de Heer Goldsmith. Een boek waarin de Geestelijke student kan leren hoe op de juiste wijze te mediteren. Het is als de menselijke geest tot zwijgen is gebracht d.m.v. juiste meditatie, dat – zo schrijft de auteur – de Tegenwoordigheid Zich zal manifesteren. Op een dag, na veel praktijk en veel meditatie, zal het “Moment van de Christus” komen, zo wordt ons verteld. Als wij dit punt bereikt hebben zullen wij ertoe komen te weten dat Christus “de substantie van iedere ervaring op het uiterlijk plan is.” “Zoek noch gezondheid noch welstand noch roem noch fortuin” schrijft de auteur. “Zoek eerst de realisatie van dit Innerlijk Koninkrijk en wees een aanschouwer als deze uiterlijke zaken worden toegeworpen.” Verscheidene van de boeken van de Heer Goldsmith zijn in Engeland gepubliceerd. Daarbij ingesloten “Consciousness Unfolding”© (het Zich Ontvouwende Bewustzijn – cat.no 253) en “The Master speaks”©(De Meester spreekt – cat 283). Zijn best bekende boek hier en in het buitenland is “The Infinite Way” (De Oneindige Weg – Ned. Vert. Cat.no 200)©

Cat.no 37-08 © nl mndbrf aug 1958

“Consciousness Unfolding” (“**Het Zich Ontvouwend Bewustzijn**”© – cat.no 253) Een recensie door Henry Thomas Hamblin \*)

-----  
\*) Bertus:

Joel was jarenlang bevriend met deze Engelse mysticus

Dit werk is herdrukt uit “The Science Of Thought Review” , Bosham House, Chichester, Engeland, Maart 1958.

-----  
Hamblin:

Dit is een solide boek van bijna 300 pagina's . Laat er dadelijk gezegd worden dat dit geen boek voor beginners is, maar stevige kost zal blijken te zijn voor diegenen die sterk genoeg zijn om het te aanvaarden en ook ver genoeg gevorderd zijn om het te begrijpen. Zoals de titel al impliceert gaat het [boek] kortweg over de ontvouwing van ons Geestelijk Bewustzijn. Hoofdstuk 2 is gewijd aan vrede. Dit zal bekend terrein zijn voor onze lezers en studenten die al vele jarenlang ervoor pleiten dat wat wij nodig hebben geen metafysische behandelingen of mentale argumenten is maar om simpelweg Gods Innerlijke Vrede te weten. De mensen schrijven mij en vragen vaak om magische formules die zij kunnen gebruiken voor het genezen van ziekte, werkeloosheid of een andere vorm van disharmonie; en sommigen van hen, neem ik aan, zijn teleurgesteld als hen verteld wordt dat zij zich moeten ontspannen, moeten loslaten, volmaakt stil moeten worden en Gods Innerlijke Vrede vinden en dat het dóór hen heen kan vloeien als een rivier. Zij verwachten wellicht een prachtige “behandeling” of een langdradige argumentatie; in plaats daarvan is het simpelweg : “ik bid

opdat zij Gods Innerlijke Vrede moge kennen [dezelfde Vrede Die God Zelve geniet] en dat zij verder kunnen worden gedragen op de rivier van Gods Vrede en ook moge bevinden dat Gods Vrede dóór hen heen vloeit als een rivier.” Natuurlijk weet ik dat niets anders vereist is, slechts Gods Vrede te weten en te voelen, want als dit verworven is, beseffen zij dat zij God gevonden hebben en is hun eigen sfeer opgegaan in Gods Sfeer. Als Joel mij een bezoek brengt, is het eerste waar hij om vraagt dat wij samen mediteren. Er wordt door geen van ons geen woord gesproken; wij worden alleen maar rustig en stil en gaan Gods Vrede binnen, terwijl Gods Vrede dóór ons heen vloeit als een rivier. Ik laat het niet al te lang duren, maar Joel zegt altijd dat hij zich verfrist voelt. Dit is niet iets wat wij doen natuurlijk, het is simpelweg de Vrede Gods Die “naar beneden komt” en ons omwikkelt. Het is nu al vele jaren sinds de Verlichting tot mij kwam dat het onnodig was alsook tijdsverspilling en verspilling van energie om voor bepaalde resultaten te “behandelen”, of te bidden voor dingen en dat in plaats daarvan al wat nodig is, was: Gods Innerlijke Vrede te vinden. Voorheen had ik uur nà uur en ook hele nachten achtereen met het kwaad geworsteld. Maar tenslotte bemerkte ik dat het slechts was als ik Gods Vrede binnentrad dat de last van mij afviel. Toen ik dat besepte behoefde ik – zoals Jacob bij Pniel (lees Gen 32)- niet meer de hele nacht met de Engel te worstelen, maar slechts Gods Vrede te beseffen. In plaats van een worstelaar met de Engelen of problemen te zijn, werd ik een toeschouwer. Ik was in staat om stil te staan en het heil des Heren te zien. Het was derhalve met veel genoegen dat ik het volgende in Joels boek las -- en wel op pagina 49. Hij stelt dat iemand met een probleem tot de lezer is gekomen: “Gestel dat iemand vandaag tot ons is gekomen met een probleem. Tracht niet een persoon of zijn gezondheid te verbeteren. Aanvaard in uw bewustzijn niet de gedachte dat er een persoon is die een slechte gezondheid heeft. Zit neer in een staat van ontvankelijkheid, ontspannen, in een staat van stilte, een staat van vrede. Laat die vrede uw gehele wezen doordrenken en als u dat volbracht heeft, zit dan neer in een luisterende houding en zie het licht de duisternis verdrijven, zie

intelligentie onwetendheid verdrijven. In plaats dat u de genezer bent, bent een getuige die deze staat van vrede het genezen ziet doen. Wees een aanschouwer van de Werkzaamheid van de Christus of God. Zie HET in en dóór ons (heen) werken.” Nog immer sprekend over vrede, zegt Joel op pagina 60: “Eenieder van u, wordt er op een bepaalt moment toe geroepen om iemand te helpen. Sommigen van u worden ertoe geroepen om velen te helpen en geen les zal van groter waarde voor u zijn dan wat ik u nu zeg. Begin vandaag, deze minuut en herinner u: Het is uw bewustzijn dat het werk doet voor uw gezin, uw familie, uw zaak of onderneming, uw huis, uw lichaam Het is niet een God veraf. Het is uw eigen individueel bewustzijn als uw bewustzijn doordrenkt is slechts met stilte en vrede. Al wat u moet doen en al waartoe u ooit geroepen wordt te doen, is dat gevoel van vrede te verwerven. Vraag u niet af welke grote Waarheid u moet weten. Er zijn waarschijnlijk geen groter waarheden in de wereld dan die welke u reeds kent; maar er is één ding dat u in praktijk moet brengen en moet verwerven en dat is: een staat van vrede in uw eigen bewustzijn, gekoppeld aan de realisatie dat het uw eigen bewustzijn is dat de Genezende Christus is. Als wij weten dat wij die gezindheid hebben die ook in Christus Jezus was, dan weten wij dat wij reeds die gezindheid of die geest hebben die de Genezende Christus is; wij hebben reeds die staat van vrede die komt van de realisatie dat het kwaad geen macht is – het kwaad is niet iets. Het kwaad er trouwens niet eens. U hoeft het niet te bevechten of ermede te worstelen of te trachten het vast te kluisteren of de gehele nacht op te zitten om er zeker van te zijn dat het [kwaad] u niet te pakken neemt. Wat u moet doen is te leren hoe uw vrede te vinden.” De lezers moeten niet denken dat, omdat dit een dik boek is , het moeilijk leest. Het is allesbehalve dat; het is juist zeer onderhoudend lectuur en als je geïnteresseerd bent, ben je er dadelijk door geboeid. De auteur is gezegend met die meest zeldzame gave van helderheid gecombineerd met de eenvoud van bewoordingen. Wij zullen de verkoop en verspreiding van dit boek helpen door hier in onze boekenafdeling van dit boek een voorraad aan te leggen.

Cat.no 37-09 maandbrief september 1958

Over De Werkelijkheid Van God Een recensie over “Practising the Presence’ (**De Goddelijke Tegenwoordigheid in de Praktijk** – Cat.no 201) \*) Door Alfred C. Ames.

-----  
\*) Herdrukt uit “The Magazine of books”, Chicago Sunday Tribune, 22 Juni 1958.  
-----

. “Practising The Presence” is gericht tot die religieuze zoekers die voor mystiek ontvankelijk zijn. Hier wordt de Werkelijkheid van God gesteld, de Goddelijkheid in ieder menselijk wezen, de Identiteit van de Geest onder de mensen en tussen hen en God. De twijfelende lezer wordt uitgenodigd om stil te zijn en te wachten op het roeren van zijn eigen geest. Joel Goldsmith schrijft met het [zelf]vertrouwen van de ervaring en het besef dat een hele serie mystieke schrijvers substantieel dezelfde boodschap verkondigd hebben. Zijn stijl is simpel, alledaags, spontaan en serieus. Het is niet ingestudeerd en zijn manier van spreken is vaker in Bijbelse dan in originele terminologie. Het totaal effect is er één van helderheid en directheid en nauwe verwantschap met de Christelijke Heilige Schrift. Het boek zal niet geschikt zijn voor niet religieuze lezers of voor al de verscheidenheden in religieuze ervaring. Maar voor diegenen die bereid zijn om het idee van een alomtegenwoordige God te aanvaarden, zullen licht en leiding vinden voor het verder ontwikkelen van het mystiek inzicht. Voor geestverwante lezers zal Goldsmith een profeet blijken te zijn met de macht om de oneffenheden te effenen.

Cat.no 37-11 maandbrief november 1958

**Het Zich Ontvouwend Bewustzijn.**

“Consciousness Unfolding” (cat.no 253)

Een recensie door A.S. Webb \*\*)

-----  
Herdruckt uit “The Seeker”, © Perth, West Australië, Juni 1958.

-----  
Joel Goldsmith's nieuwste boek, “Consciousness Unfolding”, zal door alle metafysische studenten worden gelezen en gewaardeerd. Het is, zoals de naam al aangeeft, een uiteenzetting van processen van de Ziel die ontwaakt en ontvouwt. Alle studenten die ermede instemmen dat ‘s-mensen problemen voortkomen uit het feit dat zijn persoonlijkheid is ontregeld, door onthecht-zijn van zijn Zielefunctie, zullen weten dat zijn grootste behoefte [nood] is dat de Ziel ontwaakt. Diegenen van ons die die plaats in begripen bereikt hebben, zullen dit nieuwste boek van De Oneindige Weg geschriften verwelkomen, want het bespreekt de processen der Ziel Die bezielde wordt en het onder Gods Genade ontvouwen van het leven als deze nieuwe kijk is verworven. Hoe om te gaan met verschijnselen en de beweringen van de uiterlijke wereld van de vorm alsook innerlijke overtuiging te verkrijgen die komt van affiniteit met God, zijn het hoofdthema van dit boek dat duidelijk is geschreven voor serieuze studenten en vanuit diepe ervaring.



Cat.no 38-12 december 1959

Een beschouwing over het boek “God, The Substance Of all Form” (**God, de Kern, Substantie van alle Vorm**, Cat.no 254) Door Merab Eberle Uit de “Journal herald” , Dayton/Ohio 3 Oktober, 1959 ).

Dit boek, de laatste in de snelgroeïende uitstroom van werken door de hedendaagse mysticus, Joel S. Goldsmith, houdt in dat God de Kern, Substantie van iedere vorm is, de Essentie van wat verschijnt als mensheid, plant, dier, mineraal. De Heer Goldsmith schrijft dat God het Universeel Bewustzijn is, een absoluut en alles insluitende Volmaaktheid, de Oneindige Oorzaak Die alle vorm en effect belichaamt. Het menselijk bewustzijn, volgens deze auteur is een gevallen of verkeerde staat van bewustzijn hetgeen kan worden opgelost door de erkenning van het Godbewustzijn als de Waarheid van het Zijn. Als het is opgelost, zegt hij, is het Koninkrijk Gods geopenbaard in het individu. Hij schrijft: “Het gehele Koninkrijk Gods IS in uw eigen bewustzijn . . en niets – geen groep mensen, geen Regering, geen soort economie – kan op enigerlei wijze uw bewustzijn binnenkomen om te verhinderen dat het zich ontvouwt als uw bepaald goede” Dit is de laatste van verscheidene boeken van de hand van deze auteur door de Engelse uitgeverij L.N. Fowler & Co. Harper en Brothers, die al eerder Joels “The Art Of Meditation”(De Kunst Van het Mediteren© – Cat.no 213) en “Practising the Presence”(De Goddelijke Tegenwoordigheid in de Praktijk ©– Cat.no 201) publiceerden, zullen op 1 november De Heer Goldsmith’s boek “the Art Of Spiritual Healing”(De Kunst Van het Geestelijk Genezen – geen vert) publiceren.

---

Bertus:

Van dit werk is GEEN index. Dit treft u in de hierboven genoemde Maandbrieven aan.

Zoals gezegd: mogelijk zijn er meer kritieken. De lezer(es) moet dit maar verder onderzoeken in de hierboven genoemde Search Tool.

=====

287 Het Onderwijzen v.d. On. Weg pag 87

### GEEN KRITIEK OP ANDERE LEERSTELLINGEN

De leraar en de practitioner van De Oneindige Weg moeten nooit toegeven aan kritiek op een andere leerstelling. Omdat iedere leerstelling goed is voor een [bepaald] bewustzijnsniveau, meer speciaal ieder van de gewettigde leerstellingen. Ik spreek soms over die bewegingen en gebruik dat woord “gewettigd”. Ik geloof niet dat een onwettige, niet gelegitimeerde leer iemand zal zegenen, behalve dan dat het hen wellicht zó veel schade berokkent, dat zij zich ervan afwenden en iets waarachtig zoeken. Maar iedere gewettigde leer – nu is de wereld erg gelukkig dat ze toegewijde mannen en vrouwen hebben die werkzaam zijn op dit metafysisch en Geestelijk gebied: te beginnen met Mevr. Eddy (Christian Science – vert) en de Fillmores (Unity – vert) en Ernest Holmes, Nona Brooks en haar zuster en Mevr. Cramer in Californië die het tekstboek deed dat nu door Divine Science (Goddelijke Wetenschap) wordt gebruikt. De man die nu aan het hoofd staat van Divine Science is één van de meest toegewijde mannen die u zich maar kunt voorstellen; de voornaamste man in Unity heden ten dage en zijn vrouw, twee van de meest toegewijde Geestelijke zielen die u zich maar kunt voorstellen en Emmett Fox.

Oh, er zijn anderen geweest, te veel om hier te noemen, allen stellen het werk van toegewijde zielen op hun bewustzijnsniveau voor. En dat is het meest dat voor ons gezegd kan worden – dat wij op ons

bewustzijnsniveau toegewijd zijn. En het moet ons even veel vreugde geven als wij weten van hun floreren als dat wij weten van ons floreren, omdat wij allen naar hetzelfde doel leiden. Ik maak het onderscheid tussen diegenen die doen alsof maar niet bij naam. Laat een ieder voor zichzelf ontdekken of sommigen eerlijk misleid zijn. Laat de wereld dat voor zichzelf ontdekken.

Maar onze functie is om niet te oordelen, niet te bekritisieren en wij moeten op dat punt erg voorzichtig zijn omdat ik geschreven en gezegd heb dat onze grootste dienst aan deze wereld zal zijn als alle metafysische bewegingen het ermee eens zijn dat er maar Eén God IS, net zoals al die andere Kerken ermee instemmen dat er maar Eén God is. Indien ze voor God zijn dan zijn ze voor ons – indien ze niet tegen ons zijn, dan zijn ze voor ons.

Welnu, zo ook: een Oneindige Weg leraar of practitioner moet zelden vitten op een student alsof in hen het kwaad ware. Oh, dat verhindert niet ze te corrigeren wat ook gecorrigeerd dient te worden maar met die correctie moet er geen gevoel zijn dat het kwaad in hen is, omdat u daarmee geen steek verder komt dan dat u de gevangenis bezoekt en tegen de gevangenen zegt: "Welnu, jullie zijn slecht, maar wij gaan jullie weer goed maken."