

Joelstory ..

Bertus:

Hoe Joel tot De Oneindige Weg gekomen is.

COPYRIGHT [copymark](#)

DISCLAIMER..... [disclaim](#)

Joel:

Maar velen van u weten natuurlijk dat er andere vormen van het kwaad zijn die in deze wereld bestaan en die bestaan al sinds het begin van de tijd en ook dit heeft indruk op mij gemaakt, totdat uiteindelijk dit tot mij kwam:

“Hoe kunnen deze dingen zó zijn? En er is een God. Ik weet niets over God maar het spreekt voor zich dat als er een schepping bestaat, er ook een Schepper moet zijn. Er is een God en dat betekent macht. En als er zoiets bestaat als een God en macht, hoe kunnen deze dingen dan bestaan? Deze verschrikkingen waarvan we ons al reizend over deze wereld bewust van zijn geworden – de onmenselijkheid van de mens tegenover de mens, slavernij, dictaturen, massale onrechtvaardigheden, massale hongersnood. Hoe kunnen deze dingen gebeuren als er een God bestaat?”

Maar laten we nog een stap verder gaan: op bijna elke hoek staat wel een Kerk. En in al deze Kerken bidden miljoenen mensen, niet alleen op zondag maar in sommige van deze Kerken gaan ze daar ook op woensdag of donderdag of dinsdag, en zaterdag heen. Gebed is een massaactiviteit van het menselijk ras. Kerk en gebed zijn synoniem. Kerk en gebed gaan samen en ze hebben deze wereld letterlijk gevuld.

Joelstory ..

En ondanks God en ondanks kerken en ondanks die gebeden, bestaan deze dingen nog steeds. Hoe verklaar je dat?

Dat was de vraag die mij in mijn geest en denken dwars zat; dat was het innerlijke verdriet; dat was het begin van mijn persoonlijke zoektocht naar de Heilige Graal. Niet voor mij persoonlijk: mijn gezondheid was gemiddeld, mijn voorziening was veel meer dan gemiddeld. Ik had geen specifieke problemen behalve dat ene, die voortdurende verwondering. Maar de Heilige Graal die ik zocht was:

“Is er een manier waarop deze wereld bevrijd zou kunnen worden van hebzucht, lust, waanzinnige ambitie en al deze menselijke eigenschappen, die resulteren in deze verschrikkelijke omstandigheden? Is er een uitweg voor de mensheid, of is de mensheid gedoemd uit te sterven? Moet er nog een beschaving worden weggevaagd, zoals zoveel eerdere beschavingen in de geschiedenis zijn weggevaagd?”

Het eerste antwoord dat ik kreeg was bijna eind 1928, toen er een innerlijke religieuze ervaring plaatsvond en waarna ik merkte dat ik in een andere wereld leefde – een andere bewustzijnsstaat. Een waarin het kwaad van deze wereld begon op te lossen. Mensen die ziek waren, kwamen bij mij om hulp en vonden hulp. Anderen die last hadden van verschillende vormen van zonde of valse begeerten, werden bevrijd. Niet dat ik wist hoe dit gebeurde, ik wist alleen dát het gebeurde. En dat gebeurde alleen omdat ze door naar mij toe te komen, tot een bewustzijnsstaat kwamen die niet langer het kwaad in welke vorm dan ook bevocht. Het had een innerlijke rust gevonden.

Welnu, met deze ervaring begon de volgende fase van de zoektocht, en die was: wat is het geheim hiervan? Wat doet dit? En uiteindelijk - - en dit is een kwestie van jaren waar ik nu over spreek -- kwam

Joelstory ..

het tot mij dat de hele mensenwereld gebaseerd was op één woord: macht. Er was altijd wel een macht die een andere macht overwon.

=====

Bertus”

Meer zie: NL Maandbrief oktober 2024 cat.no 56-10.

Alsook

Cat.no. 220 “De Geestelijke Reis van Joel S. Goldsmith”.