

Godienst ....

Bertus:

Pag 01 Godsdienst is een ervaring.

Pag 04 Woorden en gedachten zijn niet God.

=====  
COPYRIGHT (algemeen) klik op [copymark](#) & Nederland klik op [auteurnl](#)

[DISCLAIMER](#) klik op [disclaim](#)

=====  
Godsdienst is een ervaring

**Godsdienst Is Een Ervaring.**

**Cat.no 02-03 nl mndbrf maart 1966**

**Joel:**

Hoe vaak hebt ge de woorden gehoord: *UW Genade is mij genoeg in alle dingen* en er is voldoende van UW Genade altijd aanwezig om in de nood van elk ogenblik te voorzien?

Als ge in de wereld om u heen kijkt, ziet ge, dat deze verklaring helemaal niet waar is. Kijk naar al de mensen die ziek zondig, stervende, zijn, in de gevangenis of in elke andere ongelukkige situatie, en uw eerste gedachte is: maar dat maakt een leugen van deze bewering? jawel, maar het was ook nimmer de bedoeling, dat de **woorden alleen**, in uw noden zouden voorzien. **Het is Gods GENADE die de voldoening van al uw noden is; niet de woorden.** Het is Gods GENADE die de voldoening van al uw noden is; niet de woorden. De woorden zijn er alleen om u te vertellen, dat als ge ZIJN Genade bereikt, de voldoening er is.

De reden dat zovelen niet in de Bijbel geloven is, omdat ze al die prachtige Bijbelse beloften hebben gelezen en we moeten toegeven, dat op het menselijk vlak deze beloften niet waar zijn. Honderden mensen lezen: "*God is onze toevlucht en sterkte, een krachtige hulp in benauwdheden*" (Ps. 36:1) en dan raken ze vlak daarop in moeilijkheden

Godienst ....

en bevinden dat God er niet was. Dan komen ze in de verleiding om te denken dat de Bijbel liegt. **Neen, de Bijbel liegt NIET.** De zaak is, dat ze hebben vertrouwd op een uitspraak, niet op God. Zij hadden niet God: zij hadden een aanhaling uit de Bijbel en ze dachten dat die aanhaling God was. Ze dachten dat ze Psalm 91 uit het hoofd konden leren en zeggen; *"u zal geen kwaad wedervaren en geen plaag zal uw tent naderen"* en dan, Oh hemeltje, de volgende dag gebeurde dit toch. En dus besluiten ze dat de Bijbel het bij het verkeerde eind heeft. Neen, ze vergaten alleen het eerste gedeelte: *"Hij die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten"* Ze vergaten dat de enige, tot wie de plagen van deze wereld NIET komen, hij is *"die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten"*. Eeuwenlang heeft de Bijbel getracht te onthullen dat religie een Ervaring is, niet een boek vol met beloften en de wereld is doorgegaan te leven op een boek vol met beloften, in plaats van de Ervaring te zoeken. Elke dag gaan honderden ter communie, nemen een slokje wijn, eten een stukje brood en zeggen dan:

"Ik heb gemeenschap gehad met de Christus".

Misschien hebben ze dat in gedachten wel gehad, in hun verbeelding. Maar de werkelijke gemeenschap is een daadwerkelijke Ervaring, die plaats heeft, wanneer iemand van aangezicht tot aangezicht met de Christus komt. Wanneer de Christus spreekt of Zichzelf op de een of andere wijze kenbaar maakt, dat is gemeenschap. Dit kerkritueel dat "communie" heet, is een symbool van de ware Communie en het wordt verricht alsof het het eigenlijk is, maar dat kan niet, want niemand kan de Communie ontvangen, totdat hij een ontmoeting met de Christus in hem heeft. Dat is Communie.

We zijn ertoe gebracht te geloven, dat Jezus' kruisiging ons redt van alle straf voor onze zonden. Als dat waar is, zouden wij bij onze geboorte een getuigschrift moeten meekrijgen, dat zegt: "Zondig zoveel je wilt, want Jezus werd gekruisigd en we geven je daarom een vrijbrief om van het leven te genieten, zoals je wilt". Dat is niet waar. En toch - symbolisch is het waar, omdat, wanneer de Christus in u herrezen is uit het graf, waarin Het begraven is, uw zonden u vergeven zijn en van dat ogenblik af zijn er geen zonden meer. De vergiffenis van de Christus wordt altijd vergezeld van de woorden: *"zondig niet meer opdat er niet wat ergers geschiede"* (Johan. 5:14). Ge vergeet dat nimmer meer, want het komt in een scherpe toon. Ge zegt:

Godienst ....

"Ik dacht dat U zo zachtzinnig waart".

Ja, de Christus is zachtzinnig, wanneer de belofte is: "*Uw zonden zijn u vergeven*" *Luc. 7:48*) Maar de vermaning, die erop volgt, is een aansporing om uw handel en wandel te veranderen.

Alles in de Bijbel is waar, wanneer het wordt ervaren. Ge kunt Farao in de rug hebben en de Rode Zee vóór u uit, en ge kunt uit uw beproevingen komen zonder zelfs de "*reuk van vuur aan uw kleren*" (*Dan, 3:27*) indien ge slechts de Ervaring hebt. Maar dat betekent niet alleen maar de Bijbel lezen, eruit citeren of uit het hoofd leren van bijbelteksten. Alles kan aan "deze wereld" gebeuren, omdat ze leeft als een tak, die afgesneden is van de boom. Maar niets kan geschieden, nadat ge begint uw leven over te geven aan deze Geest in u, en dan onder de leiding het bestuur en de bescherming van de Geest datgene verricht, waartoe ge in de buitenwereld geroepen mocht worden. Er zullen verpleegsters, dokters, advocaten zijn en ook mecaniciens, bestudeerders van verschillende wetenschappen, onderwijzers, maar zolang al het werk wordt verricht onder Gods Genade, moet het harmonisch, met succes bekroond, vruchtdragend zijn en steeds zal er genoeg over zijn om met hen te delen, die nog niet ontwaakt zijn tot de Ervaring.

De betekenis van alle ware religie is de Ervaring. Of ge nu in het Boeddhisme de Boeddha ervaart of in het Christendom de Christus, het is hetzelfde. Het betekent rijzen naar de Vierde Dimensie, de Geest Gods, het Bewustzijn van God, de Tegenwoordigheid van God.

“=====

Godienst ....

Bertus:

WOORDEN EN GEDACHTEN ZIJN NIET GOD

**Woorden en Gedachten Zijn Niet God.**

**Cat.no 02-03 nl mndbrf maart 1966**

Joel:

Het herhalen van verklaringen of het denken over God zal de Ervaring van God niet tot u brengen. Bijvoorbeeld: ge zoudt wel uw gehele leven over muziek kunnen nadenken en toch nimmer in staat zijn één noot te produceren. Het denken over muziek zal u niet tot een mysticus maken. Op de een of andere wijze moet ge het bewustzijn van muziek bereiken.

Zo ook zullen de woorden, die ge spreekt en de gedachten die ge omtrent God denkt, een zuiver mentale oefening blijven en ze zullen niet in uw dagelijks leven te voorschijn treden, totdat ge de Vader binnenin u hebt ervaren; vanuit uw eigen wezen de verzekering hebt ontvangen van ZIJN Vrede, ZIJN Genade, ZIJN Tegenwoordigheid.

Wanneer deze zekerheid tot u komt, zal het zó heilig zijn dat ge er niet over zult spreken. Ge zult het alleen meedelen aan hen, die blijk geven God te willen leren kennen op de juiste wijze. Steeds maar weer zult ge terugkeren tot uw innerlijke gemeenschap en op een dag zal het in u opdagen, dat ge nergens anders heen hoeft te gaan, behalve in u zelve, en wanneer ge daarheen gaat, zult ge de Vader daar vinden - in u zelve, en wanneer ge daarheen gaat, misschien niet de eerste maand, misschien niet het eerste jaar. Mijn eigen zoeken duurde vele , vele jaren, vóórdat de realisatie van deze innerlijke Tegenwoordigheid bereikt werd,.

Godienst ....

Wie weet hoelang het voor u zal duren om boven het denken over God uit te komen en de Ervaring te verwerven? Wij zijn allen verschillend.

Er zijn mensen die hun hele leven gewijd hebben aan het denken over God. Ze hebben hun gehele leven met een Bijbel in de hand doorgebracht en toch zijn ze op geen 1000 mijl God genaderd. Alles wat ze hadden, was woorden in hun gemoed en die woorden zijn en zullen nooit God zijn.

Er zijn geen woorden in ons denken, die ooit God worden - zelfs niet het woord "God" of het woord "Christus". Ik kan nu zeggen dat God niet een woord is; Christus is niet een woord: God is een Ervaring. Christus is een Ervaring. Ge kunt God ervaren en ge kunt de Christus ervaren, maar ge kunt nimmer God of Christus door uw verstand kennen.

Aangezien God niet door het verstand gekend kan worden moet ge ophouden met gedachten over God te denken. Denken over God zal u niet tot de kennis van God brengen.

Als, zoals wel eens gebeurt, een figuur zich in uw gedachten vertoont, die eruitzien als de voorstelling die ge u van Jezus maakt, dan zou dat niet de Christus zijn. Dat zou een gedachtebeeld zijn, maar, tenzij dit beeld slechts door emoties werd veroorzaakt, zou het een aanwijzing kunnen zijn, dat ge in zekere mate een Christus Ervaring had.

Er bestaat geen twijfel over, dat sommige mensen langs emotionele weg beelden doen verschijnen. Er zijn mensen in Europa, die elk jaar de spijkerwonden van de Meester in hun lichaam vertonen en de wereld gelooft ten onrechte, dat zij mystici zijn. Wat ze in vele gevallen zijn is emotionele zenuwpatiënten, omdat alles, wat ze eigenlijk doen is, zó intens in hun gedachten met het mentale beeld van het lijden van Jezus leven, dat het zich tenslotte veruiterlijkt. Ge zoudt hetzelfde kunnen doen, indien ge voldoende jaren zoudt willen besteden aan een intens emotioneel beleven van de passie.

## Godienst ....

Het is een feit, dat ge alles, wat ge maar wilt, op uw lichaam kunt laten verschijnen, als ge het vaste besluit neemt om met het gevoel daarvan lange tijd te verwijlen. Ge kunt een absolute zuiverheid tevoorschijn brengen, waar geen enkele suggestie van onreinheid uw gedachten of lichaam binnentreedt, als ge genoeg tijd wilt wijden aan het bereiken daarvan. Maar aan de andere kant, als ge uw gemoed of geest wilt vullen met sensuele gedachten, kunt ge uw lichaam zó ontuchtig maken, dat het een zonde zou zijn om het op straat los te laten. Wat ge in uw gemoed of geest opneemt met een zekere mate van intensiteit, moet zich op uw lichaam manifesteren, want het gemoed/geest en het lichaam zijn één.