

GEENBTW

Auteursrecht L.Rabe ("Bertus") ... Zie ook [auteurnl](#) .

Bertus:

GIFTEN, GEEN FAKTUUR, GEEN BTW, etc.

Meestal zijn liefdadige instellingen, religieuze organisaties, etc. gegoten in de vorm van een Stichting of Vereniging e.d. De Oneindige Weg is een internationale beweging in Bewustzijn en heeft als zodanig in zijn algemeenheid geen juridische structuur. Dat wordt per land bepaald en is in Nederland – juridisch het meest haalbare – gegoten in een Besloten Club vorm wat op zichzelf een tegenstrijdigheid is omdat er geen lidmaatschap is, er geen lidmaatschapsgeld verschuldigd is. Men is De Oneindige Weg niets verschuldigd en dat is vice versa ook zo.

Meestal begrijpen c.q. vertrouwen de mensen dat niet helemaal en al gauw heb je een naampje achter je van “weer zo’n sekte die mensen geld probeert af te troggelen” of “weer zo’n sekte die van bovenaf mensen verplichtingen oplegt” etc. etc. NIETS is minder waar. Lees maar eens in mijn website voor jongeren hoe ik tot het maken van die website gekomen ben.

Te uwer geruststelling: Indien u bij mij een bepaald werk bestelt, dan krijgt u dat via de email toegezonden, u betaalt de geldende bijdrage en dat is het. U bent absoluut n e r g e n s aan gebonden. Als u besluit nooit meer terug te komen Prima.. Als u besluit wel terug te komen ook prima. U bent volkomen vrij om te komen en te gaan.

Als u bij mij een vertaald werk bestelt, dan wordt daarbij GEEN faktuur gezonden noch BTW berekend. De reden waarom en hoe het met Giften aan onze beweging is gesteld is In het kort: De Oneindige Weg Nederland voldoet niet aan de Belastingnormen. Derhalve geen faktuur en ook geen BTW. Nadere info bij mij.

Inzake giften:

Als u een gift geeft, doe dat dan met geheel uw hart en uit dankbaarheid voor wat wordt geboden en de mensen die zich (veelal onbezoldigd) met hart en ziel ervoor inzetten. Geef uw gift maar verwacht NIETS terug !!! Bestudeer in dit verband ook maar eens cat.no 1032 “Leven Zonder Verlangens”. Als u iets terugverwacht is het handel en zegent het niet.

Dit is een Geestelijk Beginsel en geldt uiteraard voor elk soort gift aan welke liefdadigheids organisatie, religieuze organisatie, vereniging, stichting, particulieren e.d. ook. Bedenk hierbij wat Jezus ons leert in Mat 6:4. Doe uw aalmoes in het verborgene, praat er met niemand over. Doet men dat wel dan is dat alleen maar het ego verheerlijken en de gunst en eer van de mensen winnen maar men verliest Gods Zegen. Wat u in het verborgene doet - aldus Jezus - zal God u openlijk vergelden en zal Gods Zegen op u zijn. M.i. veel belangrijker dan het gekrakeel van de mensen. De ene dag prijzen ze je de volgende dag wordt je verguist.