

AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD MATERIAAL.
ALLEEN VOOR EIGEN STUDIE TE GEBRUIKEN.

Uit: cat.no 35-03 nl maandbrief maart 1956

Een studente had onderstaande ontvouwing en die vond Joel zó goed dat hij die in zijn werk heeft opgenomen.

E é n h e i d

De Meester, Christus Jezus, zei: *Geloof Mij, dat Ik in de Vader en de Vader in Mij is (Joh 14:11)...Ik en de Vader zijn één (Joh 10:30).. De Zoon kan van Zichzelf niets doen maar wat Hij de Vader ziet doen, dat doet de Zoon ook (Joh 5:19)*

Net zoals de oceaan de essentie van de golven is, zo is uw bewustzijn de essentie van uw bestaan. De oceaan is zout en daarom zijn ook de golven zout.. In het begrijpen dat de oceaan en de golven van één essentie zijn, ben je in staat te zeggen: *Ik en de Vader zijn één* (van Eén Essentie), toch is de Vader (de oceaan) meerder dan de golf (de zoon). De golf (de zoon) kan van zichzelf niets doen. Het is de Vader (de oceaan) die het werk doet. Indien de Vader Eeuwig is, moet ook de Zoon Eeuwig zijn, want welke macht zou de golf ooit van de oceaan kunnen scheiden of de Liefde des Vaders van de Zoon? *Kind, gij zijt altijd bij Mij en al het Mijne is het uwe (Luc 15:31).* Indien de Essentie (de Vader), Liefde, Intelligentie, Geest IS, moet ook de Zoon van dezelfde Essentie zijn.

Juist waar de golf is, is de oceaan. Bewustzijn verschijnt als golven. Golven van oneindige vorm en verscheidenheid zoals: mensen, bomen, bergen, rivieren, dieren, etc. etc.

In onze onwetendheid geloven wij dat wij de golven van het Bewustzijn Dat ze vormde, kunnen scheiden en ze een wezen en een identiteit kunnen geven door sommige goed, sommige slecht, sommige ziek sommige gezond te oordelen, terwijl in Werkelijkheid het Enige Ware ZIJN, een Oceaan van Bewustzijn is, Die Zijn Karakteristieken door iedere golf veraanschouwelijkt.

In onze verkeerde staat van Bewustzijn scheiden w i j één golf af en zeggen dan: "Dat ben ik" en ons leven besteden wij er dan zeer druk aan om gevolg te geven aan de verlangens en wensen van dat kleine "ik" totdat het uiteindelijk door de dood uit het bestaan verdwijnt. Bewustzijn IS de Substantie, Vorm en Activiteit van iedere golf en indien het Bewustzijn zout is, moet ook de golf zout zijn, WANT ZIJ ZIJN E E N. Jezus illustreerde dit toen Hij zeide: *en wie Mij aanschouwt, aanschouwt Hem Die Mij gezonden heeft (Joh 12:45)*. Alle Leven, Liefde, Kracht en Activiteit wonen in ons bewustzijn. De golf is alleen maar het instrument waardoor deze Hoedanigheden worden uitgedrukt en die de Glorie, de Heerlijkheid van het Bewustzijn veraanschouwelijken. Eenieder van ons moet een toeschouwer worden van de Activiteit van Bewustzijn. Niet een geïsoleerde, op zichzelf staande golf met een leven en een geest van zichzelf maar we moeten beseffen dat wij de oceaan zelve in manifestatie zijn.

Als wij op de oceaan uitzien met zijn kabbelende golven, worden we er nimmer toe verleid macht of activiteit toe te kennen aan die golf. Wij denken er louter aan als de activiteit van de oceaan. Het geheel die alle golven in zich sluit of bevat. Indien we ons leven op diezelfde wijze zouden kunnen beschouwen, dan zouden wij allen en alles zien als de Activiteit van het God- Bewustzijn. Het moment dat wij aan dat kleine

ego denken, scheiden w i j de golf van de oceaan en stapelen zich zinsbegoocheling op zinsbegoocheling op. Wij zouden niet tot God bidden om de fatamorgana in de woestijn te verwijderen of om de slang in een touw te veranderen. En toch bidden wij tot God om ziekte, zonde en dood te verwijderen, welke net zoveel van die zinsbegoocheling zijn als die fatamorgana of die slang. Wanneer w i j geloven dat w i j gescheiden golven zijn met hoedanigheden van ons zelve, dan zijn w i j in moeilijkheden en bevinden wij ons omringd door en met disharmonie en wanklank. Door te zingen: *Waarheen zou ik gaan voor UW Geest, waarheen vlieden voor UW Aangezicht? Steeg ik ten Hemel GIJ Zijt daar. of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde..GIJ zijt daar (Ps 139:7-10)*, beseft de Psalmist dat, ongeacht de menselijke verschijnselen van Hemel of Hel, de golf nimmer gescheiden zou kunnen zijn van de oceaan (het Bewustzijn Dat het vormde). Toen de Meester onderwees: *Gij dan zult volmaakt zijn gelijk uw hemelse Vader volmaakt is (Mat 5:48)*, wist Hij dat de golf even volmaakt is als de oceaan. Er IS maar Eén ZIJN, Eén Wezen, G O D... Die verschijnt in Oneindige Vorm en Verscheidenheid en HET is a l t i j d de Substantie en Activiteit of Werkzaamheid van ZIJN Uitdrukking.

Indien u aan u zelve denkt als een gescheiden golf met een leven en een geest van u zelve, dan verdort u, uw kracht wordt minder en uw leven eindigt in de dood. Maar... als u als een golf weet dat de Oceaan uw Leven, Kracht, Wezen IS, dan bent u even Eeuwig als die Oceaan en zijn uw Leven, Kracht, Wezen Oneindig. Jezus genas de blinde (Joh 9:1-41); de melaatse (Mat 8:1-4), de verlamde (Mat 9:1-8) niet. Hij verwijderde alleen maar die zinsbegoocheling die ze deed bestaan als gescheiden golven, als gescheiden menselijke wezens en Hij onderwees dat

wij in die zinsbegoocheling zouden blijven, zolang w i j een leven, voorziening en een geest van óns zelve blijven houden. Wanneer u erop uit bent om iets te genezen of de wereld te hervormen dan zegt u eigenlijk dat Gods Universum niet volmaakt is en tracht u de golven te veranderen of te corrigeren. Wat u denkt dat u aan die golven doet, doet u eigenlijk aan God, want God IS de Alheid van iedere golf.

Alle lichamen en vormen die wij aanschouwen zijn de golven van Bewustzijn en waar er ook een golf is, is er de Alheid Gods, daar het Gods Bewustzijn, niet gescheiden of verdeeld of gedeeld kan zijn. Als we God realiseren als ons Bewustzijn, dan aanschouwen we de volmaakte Activiteit van het Christusbewustzijn. Wanneer w i j denken dat w i j een bewustzijn van ons zelve hebben, dan nemen de golven de aard en karakter van dit onware bewustzijn aan en is de essentie van de golven de essentie van dit onware bewustzijn. Dit onware of foutieve bewustzijn plaatst macht in het effect en noemt sommige effecten "goed", sommige effecten "slecht", sommige "ziek" en sommige "gezond". Wij moeten altijd bedenken dat het goede verschijnsel evenzeer slecht kan zijn als het slechte verschijnsel. Jezus ontdekte de Waarheid en onderrichtte dat wij opnieuw geboren moeten worden in het Christusbewustzijn. Paulus zei dat wij dagelijks van dit onware bewustzijn moeten afsterven (1 Cor 15:31) en het Christusbewustzijn ons enige bewustzijn moeten laten zijn. En verder zegt Jezus dat als wij *de sterke binden (Mat 12:29)*, wij de effecten ervan moeten vernietigen.

Wij moeten altijd bedenken dat wij nimmer met de golven te maken hebben, of die golven nu verschijnen als patiënt, werkeloosheid, gebrek of disharmonie, etc. De Enige Waarheid IS, de Waarheid over God. God VERSCHIJNT a l s... m.a.w.:

wij hebben geen oceaan én golven..maar een oceaan die verschijnt a l s golven. Daar er maar Eén God IS, kan er ook maar Eén ZIJN, Eén Wezen zijn, Die verschijnt in oneindige vormen. En wat waar is omtrent de ene golf is ook waar omtrent alle golven, daar God de Substantie en Activiteit van alle vorm is.

Geen golf kan een hoedanigheid van zichzelf hebben. Altijd is het Gods Liefde, Gods Intelligentie, Gods Macht, Die dóór iedere golf veraanschouwelijkt wordt. De oorzaak van alle zinsbegoocheling is: macht te geven aan de golven gescheiden en apart van de oceaan. Alleen God IS alles in de wereld. HIJ is het Enige ZIJN. Er is geen ander zijn om HEM uit te dagen of ZIJN tegengestelde te zijn. Jezus beseftte dit en vermaande ons *om ons te verzoenen met onze tegenstanders* (Mat 5:25) en *den boze niet te weerstaan* (Mat 5:39) en *onze naaste als ons zelve lief te hebben* (Mat 22:39). Wij leggen *een valse getuigenis af jegens onze naaste* (Ex 20:16) wanneer w i j hem dan wel een goed dan wel een slecht mens noemen, daar in Werkelijkheid die naaste de Christus van God en een Geestelijk Wezen IS. Jezus zei tegen Zijn discipelen zich er niet in te verheugen dat zij macht over het kwaad hadden, maar zich er wel over te verheugen dat hun namen in de Hemel staan opgeschreven (Luc 10:20).

Verheug u erover dat u uw Geestelijke Identiteit weet...

Zou het de oceaan beïnvloeden als de ene golf een behandeling gaf aan de andere golf? Welneen! Zowel de patiënt als de practitioner zijn onware verschijnselen. Alles wat die golf heeft is aan die golf gegeven door Genade en wanneer wij in een innerlijke stilte gaan, worden we overspoeld door Genade Die zegt:

"Dit is Mijn geliefde zoon (Mat 3:17) zonder begin en zonder eind";

opnieuw: wat waar is van de ene golf is ook waar van alle golven. Deze realisatie zal de illusie, de zinsbegoocheling, dadelijk doen verdwijnen - indien de realisatie van de Waarheid van het ZIJN levendig genoeg is - of wij zullen terug moeten keren naar de kast en vele malen "de deur moeten sluiten" voor de stoffelijke verschijnselen. Wij moeten leren om de oceaan te laten zorgen voor de golven, zonder het gevoel te hebben ertoe geroepen te worden ze te corrigeren of te hervormen omdat de oceaan en de golven één zijn; of wij ze nu een behandeling geven of niet. Wij kunnen onszelf een behandeling geven zodat wij in een meer ontvankelijke staat van Bewustzijn beseffen dat Volmaaktheid de Werkelijkheid is van al wat er bestaat. Maar het feit blijft dat Gods Universum hetzelfde is zowel vóór als na een behandeling. Het mens-zijn is dat onware bestaan waarin wij geloven dat wij een bewustzijn van onszelf hebben en het is dit bewustzijn dat het onware menselijke beeld toont dat Jezus *"deze wereld"* (Joh 8:23) noemde en die Hij in de laatste maanden van Zijn Zending stelde overwonnen te hebben (Joh 16:33) Ons Ware Bewustzijn is het Christusbewustzijn en totdat WIJ tot de realisatie hiervan gekomen zijn, zullen wij voortdurend heen en weer geworpen worden in deze illusoire zee van het menselijk bestaan.

De Meester Christus Jezus, besepte dat de wanklanken van de wereld - zoals ziekte, zonde, dood, etc - alleen maar bestaan als een onwaar verschijnsel en Hij besepte dat de Vader van dit universum de satan is, die Hij een *"leugenaar"* noemde en *"de Vader van leugens of illusies"* (Joh 8:44)". Deze duivel of leugenaar zou ons doen geloven dat wij een bestaan apart en gescheiden van God hebben - een illusoir menselijk wezen, dat schijnbaar geboren is en een begrensd bestaan van verdriet en

zeer weinig vreugde heeft en dan sterft. Het dwaze van dit menselijk bestaan brengt ons tot de erkenning dat met een Oneindig Goede deze ervaringen nimmer op de Werkelijkheid zouden kunnen zijn gebaseerd. Hoe zou een golf zout en zoet kunnen zijn? Hoe zou Gods Universum goed en slecht, ziek en gezond kunnen zijn? In Genesis worden wij er in allegorische stijl voor gewaarschuwd dat we *niet moeten eten van de boom des kennis des goeds en des kwaads* (Gen 2:17), omdat, het moment dat wij een boom van tegengestelden hebben, wij een onware staat van het bestaan hebben. Wij moeten de bijl aan de wortel van die boom leggen. (Joh 14:28)

////////////////een student////einde //////////////////