

De BIJBEL is een dynamisch Boek.

Bertus:

AUTEURSRECHTELIJK BESCHERM MATERIAAL.

ALLEEN VOOR EIGEN PRIVE STUDIE TE GEBRUIKEN.

=====

Uit: 1964 Portland Special Class..552A - Between Two Worlds

JOEL:

Welnu, de Bijbel is een dynamisch boek. Het is niet alleen dynamisch, het zit vol dynamiet. Het lijkt niet zoals men de Bijbel ter hand neemt met alleen maar het doel om een paar favoriete citaten uit het hoofd te leren of die te bevestigen. Maar als men de Bijbel neemt op de manier waarop Die oorspronkelijk werd geschreven, dat wil zeggen zoals de openbaring of openbaringen van de Verlichten, dan zult u zien waarom de Bijbel vol dynamiet en dynamisch is.

Kies dan heden wie u wilt dienen, God of de mammon. (Joshua 24:15) Welnu, ziet u, dit is geen citaat; dit is geen verklaring. Dit is een bevel. Dit is een opdracht. En het vereist actie van degene die het leest of verklaart. "*Kiest gij.*" En als u dat leest, dan kunt u er niet omheen. U moet stil zitten en zeggen:

"Oh, dit is voor mij een bevel om een keuze te maken. Ik krijg het bevel: "*Kies*". O.k.... wat moet ik kiezen? Of ik God zal dienen of de mammon. Wel, hoe kan ik kiezen tenzij ik de betekenis ken van <God> of <Mammon>, of <God of Mammon dienen>?"

En dus hebben we nu nog een opdracht om uit te zoeken wat het betekent om God of Mammon te dienen, want u kunt niet kiezen totdat u specifiek weet wat het is dat u moet gaan kiezen.

Het is om deze reden dat wij in het onderricht van Christus Jezus hebben ontdekt dat er twee werelden zijn. Het is erg populair om over één wereld te praten en te geloven dat er maar één wereld is, maar ik kan u verzekeren dat dat slechts een slogan is. Dit is niet de Waarheid; er zijn twee werelden. Er is wat de Meester 'Mijn Koninkrijk' noemde, en dan is er 'deze wereld'. En “deze wereld”, zo zegt ons de Meester, heeft geen relatie met “MIJN Koninkrijk” omdat “MIJN Koninkrijk” niet van “deze wereld” is. “MIJN Koninkrijk, het Christus-Koninkrijk, het Geestelijk Koninkrijk” is niet van ‘deze wereld’. En u wordt gevraagd om te kiezen of u “deze wereld” of “MIJN Koninkrijk” wilt dienen. Of u in “deze wereld” of in “MIJN Koninkrijk” wilt leven. Het betekent niet dat u de ene plek voor een andere plek moet verlaten. Het betekent niet sterven om naar de Hemel te gaan, omdat de Meester de discipelen waarschuwde om wel “*in deze wereld te blijven*” (zie Lukas 10:20) maar niet van deze wereld te zijn. En daarom betekent “*kies dan heden*” **niet** dat u uw familie [gezin] verlaat om naar één of andere ashram of bergtop resort of een resort aan het water te gaan en uw familie [gezin] of de wereld in de steek te laten; dat betekent het niet. *1) Het betekent in “deze wereld” blijven, maar u niet te laten raken door zijn verleidingen, ongerechtigheden en beperkingen. En het is om deze reden dat we moeten kiezen.

Welnu, in deze wereld, en als u zichzelf nu herinnert aan die tijd vóórdát u enig begrip had van enigerlei metafysische of Geestelijke Waarheid, als u zich die tijd herinnert of aan uw vrienden of familieleden denkt die nog niet enig metafysisch of Geestelijk Pad hebben betreden, dan zult u snel merken dat “deze wereld” een wereld is van krijgen, verkrijgen, bereiken, volbrengen, worstelen, streven. Het is een wereld van macht. Niet alleen een wereld van macht, het is een wereld van twee machten. Tot op zekere hoogte heeft u die wereld al verlaten omdat u bent gaan beseffen dat het leven niet geleefd hoeft te worden door macht, door kracht, door strijd, maar dat het leven kan worden geleefd door Genade. Ziet u: ieder van u heeft het enigermate gezien, maar de reden waarom wij op dit Pad zijn, is ... om voorwaarts te gaan en het in de grootst mogelijke mate te ervaren.

In “deze wereld” zoeken wij zelfs God voor een fysieke, mentale, morele en financiële genezing. Helaas hebben velen dat zelfs ook in hun metafysisch leven ingebracht en hebben ze geloofd dat men voor dingen naar God kan gaan. U voltooit uw demonstratie niet totdat u dat stadium ontstegen bent en tot het besef bent gekomen dat naar God gaan voor wat dan ook - zelfs een genezing - een zonde is alsook een barrière voor uw Geestelijke vooruitgang omdat er slechts één reden is om naar God te gaan. Niemand is ooit in staat geweest om de formule van de Meester te verbeteren: *Zoek het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid.* (zie Mat 6:33) En dat is de enige reden om naar God te gaan. In Zijn gehele onderricht heeft Hij nooit enig andere reden genoemd. *Zoek het Koninkrijk van God... Maak u geen zorgen om uw leven, zelfs niet om uw voorziening of uw*

gezondheid... *‘Zoek liever eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden’* (Mat 6:33)

En dus nemen wij in deze boodschap van De Oneindige Weg afscheid van “deze wereld” in de zin dat wij niet voor iets naar God gaan. Wij gaan niet naar God voor onze gezondheid; wij gaan niet naar God voor voorziening; we gaan niet naar God voor veiligheid of zekerheid. Wij gaan slechts om één reden naar God, en dat is voor de Gods-realisatie opdat wij het Koninkrijk Gods moge betreden.

=====

OPMERKINGEN BERTUS:

*1) Dit is de Engelse tekst letterlijk vertaald. U weet dat de Nederlandse Bijbel dat anders zegt:

De Bijbelvertaling 1951 stelt:

29 Jezus zeide: Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of broeders of zusters of moeder of vader of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om Mij en om het evangelie

Terwijl de Bijbel in gewone taal stelt:

29-30 Jezus zei: ‘Luister goed naar mijn woorden: Als je kiest voor mij en voor het goede nieuws, moet je bereid zijn om alles op te geven: je broers en je zussen, je ouders en je kinderen, je huis en je land

Nogmaals: ter wille van de verdere tekst moet ik, als vertaler, die Engelse tekst weergeven.

=====

*2) Joel legt hier een Geestelijk Beginsel uit en beschrijft de ideale situatie voor een succesvolle praktijk. Maar wij hebben allemaal menselijke verplichtingen waaraan wij moeten voldoen, zodat dat in de praktijk vrijwel onmogelijk is.

Uiteraard moet dit niet worden uitgelegd alsof Joel oproept om fysiek en letterlijk je familie te verlaten. Bestudeer maar eens cat.no 1054 “meditatie over “vader, moeder, broer, etc. verlaten” en het daarin vervatte intrieste verhaal, voor beter begrip. Bovendien beschrijft Joel in cat.no 1054 hoe je niet letterlijk, fysiek maar wel figuurlijk “vader, moeder, broer, zus, etc kunt verlaten en je toch aan God kunt wijden” etc.

=====

*3) wat Joel onder “wet” verstaat, bestudeer:

<http://home.kpn.nl/rabe0018/goldsmith/wet.pdf>

.