

ONS DAGELIJKS WERK VOOR DE ONEINDIGE WEG DOEN.

Bertus:

COPYRIGHT (algemeen) klik op [copymark](#) & [Nederland](#) klik op [auteurnl](#)

(Het auteursrecht inzake Joel geldt uiteraard ook voor Lorraine Sinkler) .

[DISCLAIMER](#) klik op [disclaim](#)

Ik gebruik in de vertaling de 1951 Bijbelvertaling c.q. wordt de door Joel gebruikte King James Bible letterlijk vertaald als de tekst dat vereist om Joels tekst en onderricht geen geweld aan te doen. In de vertaling zijn zoveel mogelijk de Bijbelverwijzingen vermeld zodat gebruikers van andere Bijbelvertalingen (zoals bijvoorbeeld de Bijbelvertaling “2014 Bijbel in de gewone taal”) gemakkelijk e.e.a. in hún Bijbelversie kunnen terugvinden. Overigens verwijs ik ook naar mijn website terzake ... klik op [bijbel](#) .

Daar ga ik dieper op e.e.a. in. Hou er rekening mee dat de King James Bible en de Nederlandse Bijbel qua nummering en tekst niet altijd synchroon lopen.

Dit werk is gebaseerd op een door Joel gegeven klas. Van gesproken taal is geschreven taal gemaakt. Daardoor kunnen sommige zinnen niet echt goed “lopen.” Ter wille van de authenticiteit heeft Bertus dit zo gelaten. Waarvoor uw begrip wordt gevraagd.

Onderstaande is genomen uit een door LORRAINE SINKLER *) gegeven klas. Van gesproken tekst is dus geschreven tekst gemaakt. Het kan dus zijn dat bepaalde zinnen niet lekker lopen.

*) Lorraine was van 1955- 1982 de redactrice van Joels werken en was zelf een begenadigd hoog Geestelijke lerares en practitioner.

Evenals Joel gebruikte ook Lorraine toenmalige wereldsituaties om een beginsel te verduidelijken. Die situaties kunnen inmiddels opgelost zijn c.q. vervangen door andere, maar **het gaat om het BEGINSEL. En dat verandert nooit.**

Onderstaand fragment is genomen uit “The 1979 Palm Beach Class, Cat.no 7906 Tape 3 side 1 Titel: “Opening Consciousness”.

=====
vertaling 2012 nadere uitwerking nov 2016L. Rabe

cat.no.....1005

LORRAINE:

Vraag:

“Hoe kan ik mijn dagelijks werk voor De Oneindige Weg doen?”

Antwoord:

“Vertel mij aub hoe ik mijn dagelijks werk voor De Oneindige Weg kan doen.” Dit is een retorische vraag, maar ik vraag u, hoevelen van u doen dagelijks werk voor De Oneindige Weg? Ja, laten wij allemaal dagelijks werk voor de wereld doen, maar laten wij ook wat dagelijks werk voor De Oneindige Weg doen.

Het is belangrijk omdat, tenzij er een Oneindige Weg bewustzijn is dat zich uitdrukt, er geen Oneindige Weg zal zijn en de boeken zullen op de boekenplank van de bibliotheken staan en stoffig worden. Maar, indien er een Oneindige Weg genezend bewustzijn is, zal het de mensen openen voor een ontvankelijkheid voor de Geestelijke Waarheid. En de één hier en de ander daar zal deze boeken vinden en ontdekken dat dit het is waar hij al die tijd naar gezocht heeft. En het was hier [al die tijd] en hij zag het nooit, maar plotseling viel het van de boekenplank en raapte hij het op en vond de boodschap voor hem. Heb iedere dag één periode waarin u De Oneindige Weg in uw meditatie opneemt door te realiseren dat De Oneindige Weg een

Geestelijke Werkzaamheid is. Zij kwam in deze wereld als een Werkzaamheid van God, als een openbaring van Alomtegenwoordigheid, Almacht en Alwetendheid tot deze eeuw d.m.v. het instrument van haar openbaarder, Joel. Maar De Oneindige Weg is derhalve niet afhankelijk “*van de mens wiens adem in zijn neus is*” (zie *Jes 2:22*). Zij is afhankelijk van de mate van Geestelijk Bewustzijn die wij in de wereld vrijlaten. Laten wij beseffen dat daar dit een Activiteit van God is, Zij wordt gehandhaafd en in stand wordt gehouden door God. Zij is niet de activiteit of werkzaamheid van de mens. Zij is niet de activiteit van enig mens. Zij is de Activiteit of Werkzaamheid van God, van Almacht, Alwetendheid. En die Alwetendheid - d.m.v. onze realisatie Ervan - handhaaft deze Oneindige Weg in haar zuiverheid en

integriteit. Zij handhaaft het genezend bewustzijn, welke het bewustzijn is van De Oneindige Weg dat de studenten zal verheffen ver boven dit stoffelijk begrip van de wereld en de nietsheid en de onmacht van de beproevingen en dwalingen hier in de wereld, zal openbaren.

Daar De Oneindige Weg een Werkzaamheid Gods is, kan geen man, geen vrouw, helemaal niemand Haar vernietigen. Want God wéét hoe Haar Activiteit te beschermen en te voeden. Wij moeten nooit De Oneindige Weg verpersoonlijken en denken dat het het bezit is van enig mens. Het is Gods Activiteit of Werkzaamheid, een Werkzaamheid Gods, die Oneindig Onzienlijke Welke geen barrières of obstakels voor haar uitdrukking kent. Voor mij is De Oneindige Weg een kostbaar juweel, een kostbare parel welke ik koester en voed met liefde. Wel, wij zouden niet genoeg ruimte in deze zaal hebben voor al die nieuwe mensen die zouden komen indien u allen dat ook zou realiseren. En wat er zou geschieden is dat er een verGeestelijking van het bewustzijn zal zijn. Dat menselijk bewustzijn zou zó doordrenkt zijn van deze beginselen, dat het simpelweg zou oplossen in de nietsheid dat het is.

Denk aan de kansen, de mogelijkheden die in deze wereld bestaan indien wij het juist soort werk doen om het bewustzijn te verheffen. Niet om alleen maar De Oneindige Weg te bevorderen, we trachten dat niet te bevorderen, wij zijn er niet in geïnteresseerd om dat te promoten. Wij zijn geïnteresseerd in één ding: het oplossen van het stoffelijk begrip of besef zodat het menselijk bewustzijn moge worden verzwoegen in het Geestelijk Bewustzijn. Zodat het menselijk bewustzijn ontvankelijk moge zijn voor de Geestelijke Impuls. Dat is ons wereldwerk. Het heeft vele facetten, maar dat is de basis ervan – het oplossen van het menselijk bewustzijn van goed en slecht, uitstijgen uit het stoffelijk begrip in dat Geestelijk Bewustzijn. En in De Oneindige Weg hebben wij de beginselen om dat te doen. Daarom is ons gebedswerk voor de wereld anders dan dat van de meeste andere groepen. Omdat wij niet trachten mensen te veranderen, wij trachten niet dictators kwijt te raken. Wij brengen het Licht van het Geestelijk Bewustzijn aan het licht, opdat Die de grofheid en dichtheid van het stoffelijke moge verlichten.

Ik weet zeker dat u reeds begonnen bent om iedere dag die drie meditatieperiodes te hebben waarin u de Tegenwoordigheid Gods beseft en realiseert – dat is de eerste meditatieperiode. Indien u geen realisatie

van de Tegenwoordigheid Gods hebt, wat u dan doet, of het van een zuiver Geestelijke aard is of wat verschijnt als iets van stoffelijke aard, wat u ook doet, het is alleen maar menselijk, het is menselijk goed. En er zijn eeuwenlang goede mensen geweest. En er zijn slechte mensen geweest. En die slechterikken zijn geëlimineerd en dan zijn er weer meer die verschijnen. En zó zal het voortduren tenzij wij tot deze Waarheid ontwaken, dat het ene kwaad is het geloof dat dit een stoffelijke wereld is. Waarom is er gebrek? Er is geen gebrek in de Geest. Je kunt niet Geest in een zak stoppen en zeggen “dit is van mij”. Het is omdat wij geloven dat het stoffelijk is, dat voorziening stoffelijk is, dat gezondheid stoffelijk is, gebaseerd op een fysiek lichaam. Terwijl het Geestelijk is. Dus, realiseren wij als eerste God. God IS het Scheppend Beginsel van dit universum. De Handhavende en in Standhoudende Wet van dit universum. Voor altijd in werking. God IS de Enige Activiteit Die al het menselijk bewustzijn doordringt.

Dan, nadat wij die realisatie gehad hebben en in de Geest zijn, kunnen wij het laten rusten tot de tweede periode. In die tweede periode beseffen en realiseren wij opnieuw de Tegenwoordigheid Gods, Alomtegenwoordigheid. De Tegenwoordigheid van God Die slechts Haar Eigen Goddelijke Volmaaktheid kent. En dan beseffen wij dat die Tegenwoordigheid Gods het stoffelijk begrip oplost. En wij overpeinzen wat dat is – het geloof dat dit een wereld van gescheiden mensen en grenzen en begrenzingen, gebrek aan bronnen is. Dat is het stoffelijk begrip. Maar onze realisatie van Almacht en Alomtegenwoordigheid is het Licht Dat helpt om dat universeel geloof op te lossen welke de mensheid in knechtschap houdt.

En dan hebben wij onze derde periode, waarin wij de Tegenwoordigheid Gods realiseren. En neem de tijd voor die realisatie. Besef dan dat die Tegenwoordigheid Gods het stoffelijk begrip oplost en Zij het bewustzijn opent voor een ontvankelijkheid voor de Waarheid. Dit is wat van ons gevraagd wordt om aan de wereld te geven. En bemerk dat het laatste en uiteindelijke deel ervan het bewustzijn opent voor een ontvankelijkheid voor de Waarheid, omdat *we de Waarheid moeten weten en de Waarheid zal ons vrijmaken (Joh 8:32)* Dus laten wij nu die gehele wereld nemen, dit gehele universum in een omarming van liefde. Wetend dat het Licht der Waarheid, dat

kleine kaarsje welke zó zwak schijnt te zijn, brandt in het hart en de geest van een ieder, universeel, zelfs ofschoon het er niet zó naar uit ziet. En aldus, openbaart dit Licht der Waarheid de grootse en glorieuze Waarheid dat er in Haar Licht geen duisternis is. De kwade opvattingen, de slechte en kwade suggesties, zijn slechts het vleselijk denken der nietsheid, zonder tegenwoordigheid, zonder macht, zonder substantie, zonder wet. Een nietsheid... niets.

Ik zend vrede en liefde naar de wereld door te weten dat die reeds gevestigd is in het bewustzijn van ieder persoon. En mijn realisatie en besef van deze Waarheid helpt ieder individu te doen ontwaken tot dat kaarsje Licht der Waarheid Dat binnenin hem is. En het schijnt helderder en helderder slechts omdat de sluiers verwijderd zijn die zijn glorie verbergen.



	Daar De Oneindige Weg een Werkzaamheid Gods is, kan geen man, geen vrouw, helemaal niemand Haar vernietigen. Want God wéét hoe Haar Activiteit te beschermen en te voeden 2
	dagelijks werk voor De Oneindige Weg doen 1
INDEX 1005	dagelijks werk voor de wereld doen, maar laten wij ook wat dagelijks werk voor De Oneindige Weg doen 1
Activiteit van God 2	De Oneindige Weg is derhalve niet afhankelijk “ <i>van de mens wiens adem in zijn neus is</i> ” 2
aldus, openbaart dit Licht der Waarheid de grootse en glorieuze Waarheid dat er in Haar Licht geen duisternis is. 4	derde periode, waarin wij de Tegenwoordigheid Gods realiseren. En neem de tijd voor die realisatie. 4
beginselen 3	drie meditatieperiodes te hebben
bewustzijn opent voor een ontvankelijkheid voor de Waarheid, omdat we <i>de Waarheid moeten weten en de Waarheid zal ons vrijmaken</i> 4	

waarin u de Tegenwoordigheid....	3	denken der nietsheid, zonder	
En er zijn eeuwenlang goede mensen		tegenwoordigheid, zonder macht,	
geweest. En er zijn slechte mensen		zonder substantie, zonder	
geweest	3	wet. Een nietsheid	
geen gebrek in de Geest	3	4	
Geestelijk Bewustzijn		Licht der Waarheid, dat kleine	
.....	2	kaarsje welke zó zwak schijnt te	
Geestelijke Impuls	3	zijn	
Geestelijke Waarheid.	2	4	
gehele universum in een omarming		menselijk bewustzijn moge worden	
van liefde.	4	verzwolgen in het Geestelijk	
geloof dat dit een wereld van		Bewustzijn	
gescheiden mensen en grenzen en		3	
begrenzingsen, gebrek aan bronnen is.		mijn realisatie en besef van deze	
Dat is het stoffelijk begrip.....	4	Waarheid helpt ieder individu te	
genezend bewustzijn, welke het		doen ontwaken tot dat kaarsje	
bewustzijn is van De Oneindige Weg		Licht der Waarheid Dat binnenin	
dat de studenten zal verheffen ver		hem is.	
boven dit stoffelijk		4	
begrip van de wereld	2	niet de activiteit of werkzaamheid	
God IS de Enige Activiteit Die al het		van de mens. Zij is niet de	
menselijk bewustzijn doordringt .	3	activiteit van enig mens. Zij is de	
God IS het Scheppend Beginsel van		Activiteit of Werkzaamheid van	
dit universum	3	God, van Almacht, Alwetendheid 2	
God.	2, 3	Niet om alleen maar De Oneindige	
handhaaft deze Oneindige Weg in		Weg te bevorderen, we trachten dat	
haar zuiverheid en integriteit	2	niet te bevorderen, wij zijn er niet	
Handhavende en in Standhoudende		in geïnteresseerd om dat te	
Wet van dit universum	3	promoten.	
Heb iedere dag één periode waarin u De		3	
Oneindige Weg in uw meditatie		niet trachten mensen te veranderen,	
opneemt door te realiseren dat De		wij trachten niet dictators kwijt te	
Oneindige Weg een Geestelijke		raken. Wij brengen het Licht van	
Werkzaamheid is 2		het Geestelijk Bewustzijn aan het	
Ik zend vrede en liefde naar de		licht, opdat Die de grofheid en	
wereld door te weten	4	dichtheid van het stoffelijke moge	
In die tweede periode beseffen en		verlichten	
realiseren wij opnieuw de		3 nietsheid	
Tegenwoordigheid Gods,		2, 3	
Alomtegenwoordigheid.	4	nietsheid en de onmacht	
kwade opvattingen, de slechte en kwade	2		
suggesties, zijn slechts het vleeselijk			

nooit De Oneindige Weg verpersoonlijken en denken dat het het bezit is van enig mens. Het is Gods Activiteit of Werkzaamheid 2	Tegenwoordigheid Gods het stoffelijk begrip oplost 4
Oneindige Weg genezend bewustzijn 2	Tegenwoordigheid Gods het stoffelijk begrip oplost. 4
ons gebedswerk voor de wereld anders dan dat van de meeste andere groepen 3	tenzij er een Oneindige Weg bewustzijn is dat zich uitdrukt, er geen Oneindige Weg zal zijn 1
ontvankelijkheid 2, 4	tot deze Waarheid ontwaken, dat het ene kwaad is het geloof dat dit een stoffelijke wereld is. 3
onze realisatie van Almacht en Alomtegenwoordigheid is het Licht Dat helpt om dat universeel geloof op te lossen welke de mensheid in knechtschap houdt ... 4	verGeestelijking van het bewustzijn 2
oplossen van het menselijk bewustzijn van goed en slecht, uitstijgen uit het stoffelijk begrip in dat Geestelijk Bewustzijn 3	Voor mij is De Oneindige Weg een kostbaar juweel, een kostbare parel welke ik koester en voed met liefde. 2
realisatie gehad hebben en in de Geest zijn, kunnen wij het laten rusten tot de tweede periode 4	wij geloven dat het stoffelijk is, dat voorziening stoffelijk is, dat gezondheid stoffelijk is, gebaseerd op een fysiek lichaam. 3
realisatie van de Tegenwoordigheid Gods 3	Zij kwam in deze wereld als een Werkzaamheid van God, als een openbaring van Alomtegenwoordigheid, Almacht
retorische vraag, maar ik vraag u, hoevelen van u doen dagelijks werk voor De Oneindige Weg 1	
sluiers verwijderd zijn die zijn glorie verbergen. 4	
en Alwetendheid tot deze eeuw d.m.v. het instrument van haar	
	openbaarder, Joel. 2