

=====

cat.no bybegrip

vertaling..... L. Rabe

=====

(uit: cat.no 264 Honolulu talk dd 31 aug 1963)

De Bijbel begrijpen is als het begrijpen van De Oneindige Weg. Je kunt beide niet met je verstand lezen omdat die niet werden geschreven door een verstand of d.m.v. een verstand. Hun gehele boodschap is bovenzinnelijk en kwam d.m.v. het Bovenzinnelijk Bewustzijn. Ze moeten begrepen worden d.m.v. het Bovenzinnelijk Bewustzijn. De Boeken van de Bijbel kwamen niet tot stand door gewone menselijke wezens; deze individuen hadden toegang tot het Vier Dimensionaal of Christus Bewustzijn. Beide refereren aan hetzelfde – het Bovenzinnelijk Bewustzijn of Verlicht Bewustzijn. De woorden betekenen derhalve nooit wat zij schijnen te betekenen en indien je die letterlijk neemt, verlies je de Weg. U zijn in De Oneindige Weg bepaalde Geestelijke Beginselen gegeven welke, indien u die in uw gewoon verstand of denken opneemt en ermee werkt, het Bovenzinnelijk Bewustzijn zullen ontwikkelen totdat u op een dag kunt zeggen: *“Ik was blind en nu kan ik zien.”* (Joh 9:25 – 2004) U zult beseffen dat u niets doet – HET doet het.

Door de wijze waarop de Bijbel geschreven werd, is er vaak gezegd dat de Heilige Schrift versluierd is of dat diegenen die Haar schreven de betekenis verborgen. Het was niet zozeer de bedoeling om de Waarheid te verbergen omdat er dit feit was: Komend d.m.v. het Bovenzinnelijk Bewustzijn, kwam het door in een andere vorm dan het menselijk verstand zou kunnen vatten. De Bijbel is derhalve niet versluierd als je Die leest d.m.v. je hoger Bewustzijn, maar eerst moet je dat hoger Bewust zijn VERKRIJGEN. Weliswaar is het in de geschriften van alle mystici zó, dat de boodschappen voor het menselijke verstand versluierd zijn – maar die werden niet versluierd door de oorspronkelijke openbaarders. Die werden versluierd vanwege

de bovenzinnelijk vorm waarin zij dóórkwamen. Een mysticus moet zijn boodschap openbaren in de taal van zijn tijd en dit vormt die sluier.

Vandaag zullen wij de Maandbrief voor September 1963 (1) nemen en trachten wat van de Bijbelse passages te ontsluiëren. Mij is vele malen gevraagd om dit in boekvorm te doen maar ik heb [dat] geweigerd. Tenzij het op kleine schaal geschied zoals ik het vandaag zal doen, worden de studenten ervan beroofd het voor zichzelf te verkrijgen. Door de studenten iets te geven om mentaal mee te leven, wordt het alleen maar een formule. Vandaag ga ik u tonen wat u moet doen met iedere passage van de Heilige Schrift in De Oneindige Weg – en indien mogelijk Licht ontvangen over die passages die niet in deze boodschap staan – die [passages] waarover ik zelf nog geen Licht ontvangen heb.

(2) zie helemaal onderaan -- vert

Uw studie heeft u onderwezen dat alles in De Oneindige Weg een Geestelijke Interpretatie van de Heilige Schrift is. (3) Hierdoor kunt u in uw eigen bewustzijn teruggaan en de Geestelijke Interpretatie van deze passage ERUIT TREKKEN. Het kan wellicht komen in een andere vorm dan ik u vandaag gegeven heb, maar het beginsel zal hetzelfde zijn. Diegenen die gereed zijn voor de Sabbat, bereiden zich erop voor door te leren en te rusten in deze realisatie: “Laat mijn ZIEL het overnemen in plaats van mijn geest/verstand.” Dan, iedere keer als u zich naar binnen wendt, zal iets nieuws en vers tevoorschijn komen.

Het bewustzijn dat u bent is het Oneindig bewustzijn; dag nà dag groeit u derhalve en wordt u zich steeds meer BEWUST van dat Oneindig Bewustzijn. Oneindig Goddelijk Bewustzijn vormt uw wezen en het leven dat u op dit moment veraanschouwelijkt is de mate van de ONEINDIGHEID waar u zich bewust van bent op dit moment. U bent wellicht in staat te zeggen: “*Hij die mij gezien heeft, heeft HEM gezien Die mij gezonden heeft*” (zie Joh 14:9). Dat zou

betekenen dat u tot het besef gekomen bent van uw Goddelijk ZELF, uw Christuswezen in ZIJN Totaliteit.

U die voldoende ver op het pad van De Oneindige Weg bent, moet nu beginnen te beseffen dat u maar één DOEL hebt: het verkrijgen van het Verlicht Bewustzijn. STIJG in het Mystiek Bewustzijn Waar u maar één demonstratie te maken heeft. Er is een bovenzinnelijke staat van Bewustzijn welke op een bepaald moment bezit van u neemt en Zijn functie is een voortdurende staat van mededelen. U ontvangt altijd Daaruit en dat is de Spijs of het Verborgen Manna. Bovenzinnelijk Bewustzijn is niet louter een term. Het is uw geest als dat zichzelf ontstijgt – als Iets het overneemt. Er was een absoluut MOMENT toen Paulus zei: “*Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij.*”(gal 2:20 -2004) Hij bedoelde niet dat metafysici deze uitspraak moeten doen – slechts Geestelijke Verlichting kan het waar doen zijn

=====

opmerking vertaler Bertus:

1) cat.no 42-09 sept 1963 titel:**De Aard Van Het Bewustzijn**.

(2) In de oorspronkelijke lezing staat hier een zesdaagse Bijbelstudie. Deze heb ik separaat opgenomen in cat.no 264 Bijb.

(3) bestudeer cat.no 249 "De Geestelijke Uitleg van de Heilige Schrift"

=====

INDEX bybegrip

Aard Van Het Bewustzijn.....	3	Christus.....	1, 3
betekenis verborgen.....	1	Christuswezen.....	2
bewustzijn.....	2	De Oneindige Weg.....	1, 2
Bewustzijn		Geestelijke Interpretatie.....	2
Goddelijk.....	1, 2, 3	<u>Geestelijke Verlichting</u>	3
Bijbel.....	1	Heilige Schrift.....	1, 2
Boeken van de Bijbel.....	1	kleine schaal.....	2
boodschap.....	1, 2	Licht.....	2
Bovenzinnelijk Bewustzijn.....	1, 3	Maandbrief voor September 1963.....	2

mystici	1
Mystiek.....	3
niet met je verstand lezen	1
ONEINDIGHEID.....	2
ontsluieren.....	2
Sabbat.....	2
sluier.....	1
Spijs.....	3
studenten	2
<i>Verborgen Manna</i>	3

Verlicht Bewustzijn.....	1, 3
versluierd	1
verstand	
menselijk	1, 2
Vier Dimensionaal of Christus Bewustzijn	1
Waarheid	1
Weg.....	1
ZELF	
Goddelijk.....	2
ZIEL.....	2