

MEDITEER met de Bijbel in uw handen

AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD MATERIAAL.

ALLEEN VOOR EIGEN STUDIE TE GEBRUIKEN.

=====

MEDITEER met de Bijbel in uw handen

(Genomen uit: Recording 383, 1960 Auckland Closed class, Side 1, “Healing Principles of The Infinite Way” ... Voor de gehele klas, - audio en transcript in het Engels - verwijst ik naar streamingdienst)

Wendt u naar binnen ..laat uw Bijbel niet los! Het is het belangrijkste Boek ter wereld.

De beste benadering is deze: u mediteert – u hebt misschien zelfs de Bijbel in uw handen – en keer u naar binnen:

“Vader, ik zoek Uw Woord. Vader, ik zoek het Koninkrijk van God, het Rijk van God. Ik zoek dat Woord des levens Dat Eeuwig Leven is. Ik zoek Uw Woord. Ik weet dat *'de mens niet van brood alleen zal leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt'*[Mat 4:4] en ik weet dat er in dit boek Geestelijke heiligen en zieners en wijzen, leiders, verlossers zijn, die allen door God geïnspireerd zijn. Ze hebben in dit Boek het Woord des Levens geschreven, en ik weet dat er in dit Boek een Woord des Levens staat en ik ga Het openen. Vader, instrueer mij. Vader, geef me Licht over dit Boek. Vader, leid mij terug naar het bewustzijn van UW heiligen en wijzen en zieners die in dit Boek hebben geschreven. Laat mij het visioen zien dat zij zagen. Laat mij de Woorden horen Die zij hoorden. Geef mij de Boodschap Die zij wilden overbrengen.”

MEDITEER met de Bijbel in uw handen

Wees dan een paar momenten stil en sla uw Bijbel open. Wat u in het begin zult ervaren, weet ik niet. Maar ik weet wel, dat als u hierin volhardt, de dag zál komen dat u uw Bijbel zult openen, en de dingen zullen daar opvallen alsof ze in elektrisch licht staan, en de verborgen betekenissen zullen zich aan u openbaren.

..... U zult zien dat mijn geschriften volledig op de Bijbel zijn gebaseerd en dat ze volledig zijn gebaseerd op de Geestelijke interpretatie van de Bijbel *1) die mij in openbaring is gegeven. U zult in mijn geschriften nooit iets vinden met een theologische betekenis. U zult niets vinden met een "kerkelijke" betekenis, of een denominationele, rituele of ceremoniële betekenis, omdat dat deel van de Bijbel niet in mijn bewustzijn komt. Ik ben geïnteresseerd in het Woord van God, Dat wij in onze mond en in onze gedachten en in ons hart moeten houden en Dat vlees wordt. Het Woord zal vlees worden - het Woord van God Dat u in uw bewustzijn bewaart, wordt uw werk, uw succes, uw kunst, uw literatuur, uw alles.

En dus is mijn manier om de Bijbel te benaderen, allereerst om te bidden om Geestelijk Licht, om Geestelijk Begrip, en dan om de Bijbel te openen en God Die voor mij te laten interpreteren. Ondertussen heeft u in mijn geschriften alle passages die aan mij zijn geopenbaard, en elk daarvan hééft kracht.

=====

Bertus:

*1) Bestudeer ook:

Cat 249 De Geestelijke Uitleg Van De Heilige Schrift.

Cat 255 Bijbelmeditaties

Cat 264 Bijbstud 6-daagse Bijbelcursus.

MEDITEER met de Bijbel in uw handen

CAT 301 Bijbelse Beloftes nader verklaard.

=====