

=====  
CAT.NO 264BIJB  
-----

jan 1958 nl mndbrf

### **De Bijbel.**

Er is geen betere manier om het ontwikkelen van het Geestelijk Bewustzijn te beginnen dan met de studie van de Bijbel. De Bijbel is een groots historisch document en, als literatuur, behoort zij tot de grootste vanwege haar schoonheid van uitdrukking. Het is echter niet om die reden dat wij de Bijbel lezen omdat voor ons de Bijbel een groot(s) Geestelijk Onderricht belichaamt; Zij is een ideo die ons eeuwig leidt. Wij kunnen de historische en literaire aspecten van de Bijbel wellicht interessant vinden, maar onze werkelijke interesse in de bijbel is als een manier van leven, een levensweg.

Oneindige Weg studenten moeten leren om een Bijbel bij zich te hebben waar zij ook heengaan. Laat het een erg dunne Bijbel zijn, die past in een handtas, maar heb altijd een Bijbel dicht bij de hand omdat God voornamelijk d.m.v. de Bijbel tot ons spreekt. U zult verbaasd zijn te ontdekken hoe troostend het is om van binnenuit een impuls te ontvangen, een duwtje in de rug, die eist: "Open die Bijbel en zie wat er geschiedt. "

U kunt zich wenden tot vele passages in de Hebreeuwse Heilige Schrift en grote Waarheden daarin vinden maar u kunt al de passages van de Meester's ontvouwing nemen, ze accepteren als de letterlijke Waarheid en erop uit gaan en ze bewijzen. Koop een "rode letter editie" van het Nieuwe Testament en lees in die rode letters de woorden van de Meester, maar wees er zeker van dat u geen zin uit zijn verband ruikt en aldus de betekenis ervan verduistert.

De Bijbel als boek zal God niet aan u openbaren. God werd geopenbaard aan diegenen die het Woord ontvingen hetgeen de Bijbel werd en indien u getrouwvol in uw studie van de Bijbel bent, kunt u genoeg inspiratie ontvangen zodat ook u, ontvankelijk kunt worden voor God. De Bijbel is de fontein van Geestelijke Wijsheid en Macht, maar de Heilige Schrift louter en alleen lezen, van buiten leren of herhalen is geen Geestelijke Macht. De Heilige Schrift moet Geestelijkerwijs onderscheiden worden en dan, en slechts dan, wordt het de macht die vrede op aarde brengt.

