

God Werkt ZIJN Plan Uit In Ons .

COPYRIGHT (algemeen) klik op [copymark](#) & Nederland klik op [auteurnl](#)

[DISCLAIMER](#) klik op [disclaim](#)

=====

Uit: Cat.no 10-03 nl mndbrf maart 1974

Menselijkerwijs hebben wij ideeën opgebouwd over hoe onze voorziening tot stand zou moeten komen of waarbij we graag zouden willen leven of wat wij graag zouden willen doen. Maar wanneer eenmaal de Geest van God vat op ons begint te krijgen, begint HET ZIJN Plan in ons uit te werken. Het gaat niet aan het werk om ons plan of onze verlangens te vervullen en als iemand denkt, dat het Gods Bedoeling is onze menselijke wil te dienen, dan zal hij door dit werk snel leren, dat dit niet het geval is. Het is niet de bedoeling dat God onze menselijke verlangens vervult; de mens werd geschapen om Gods Wil, Gods Plan, Gods Leven te openbaren.

Het menselijk geslacht doet dit niet; daarom is het in oorlog met zichzelf. Het is erop uit om zijn eigen verlangens te vervullen, zijn eigen weg, en natuurlijk is er geen Genade van God in dit bestaan om het tot vrucht dragen te brengen. Geestelijk vrucht dragen kan slechts komen als wij onze wil en onze verlangens overgeven (Gethsemane).

Gods Wil moge in mij geschieden. Ik probeer niet God te vertellen hoe ik wens, dat mijn leven geleefd wordt of wat ik verlang dat God zal doen. Ik onderwerp mijzelf in meditatie aan Gods Wil, Gods Weg, Gods Plan, zodat ik een instrument of werktuig moge zijn, waardoor Gods Plan op aarde kan worden vervuld (Gethsemane)

Verder: indien dit eventueel het opgeven van onze zaak betekent, dan moet dit maar zo gebeuren. Zou dit eventueel het leven in een andere plaats betekenen, dan moet dat maar zo gebeuren. Wij zullen ons niet verplaatsen en wij zullen niets opgeven, **wij onderwerpen ons aan God en laten GOD ons verplaatsen zoals God het wil.**

Wij werden niet op aarde geplaatst om enige andere reden dan instrumenten te zijn, waardoorheen Gods Genade, Gods Wil en Gods Plan op aarde vervuld zal kunnen worden. als mensen doen wij dit niet. Dit is de reden, waarom wij nu op het Geestelijk Pad zijn, op de weg terug naar het Vadershuis. Wij zijn verloren zonen geweest met een eigen wil, een eigen begeerte, een eigen hoop en wij keren nu naar ons Vadershuis terug. "*Doch niet mijn wil, maar Uw wil geschiede:*" (zie Lucas 22:42) (Gethsemane).