

Godleidt

COPYRIGHT (algemeen) klik op [copymark](#) & Nederland klik op [auteurnl](#)

[DISCLAIMER](#) klik op [disclaim](#)

=====

Inherent hieraan is ook dit: Door Gods Genade ben j i j tot dit Geestelijk Pad geleid. Je wilt zo graag dat je ouders, je broer, je zuster, je partner, etc. ook mee kunnen omdat jij vol van de boodschap bent. DOE DAT NIET!!!! Opnieuw dit heeft helemaal niets met verstand of intelligentie te maken. Religie moet vanuit je hart komen en de één is er meer ontvankelijk voor dan de ander. De één zal wellicht - net als jij - in vervoering geraken, de ander zal wellicht reageren met "wat een rotzooi. Waar ben jij mee bezig?" Dat heeft met je Ziel, je ontvankelijkheid, ervoor open staan, etc. te maken. Hoezeer jij ook je geliefden in jouw Geestelijke studie wilt meenemen... je kunt hooguit van hen respect eisen voor jouw overtuiging. Jij laat hen in hun bewustzijnsstaat... zij moeten jou in jouw bewustzijnsstaat laten!!!

Opnieuw: Laat je in gebed en in meditatie door God leiden. Ga nooit af op meningen van anderen!!!! Zeker niet in geloofszaken.