

Geenleer

COPYRIGHT (algemeen) klik op [copymark & Nederland](#) klik op [auteurnl](#)

[DISCLAIMER](#) klik op [disclaim](#)

Vertaling: Heloise van Brakel - May

=====

De Oneindige Weg ® GEEN leer maar een ervaring

Uit: cat.no 02-01 nl mndbrf januari 1966 ©

The Infinite Way ® is geen leer: het is een ervaring. Dat is het, wat het onderscheidt van andere richtingen, die tegenwoordig onderwezen worden en het zijn geheel eigen plaats geeft.

Het wezen van The Infinite Way is een ervaring.

Zoals velen van u weten, hetzij van mij persoonlijk of door het luisteren naar de bandopnamen of door mijn geschriften, kwam The Infinite Way tot stand, toen ik besepte, dat er geen God in de mensenwereld is. Indien er een God bestond op het menselijk plan, dan zouden aanranding, brandstichting, moord, oorlogen, helen van ongerechtigheid, verslaving en bedwelmende middelen en alle andere menselijke kwellingen onmogelijk zijn. Niet één van deze blijken van onmenselijkheid van de mens ten opzichte van de mens zouden zich kunnen voordoen in de Tegenwoordigheid Gods.

Alles wat in deze wereld van ons plaatsvindt, kan alleen geschieden omdat er geen God is in de menselijke sfeer.

Dit was de oorspronkelijke ontvouwing, die mij gegeven werd enige tijd nà 1909 en dit was het, wat mij op onderzoek deed uitgaan. Ik heb er nimmer aan getwijfeld dat er een God bestaat, maar nu weet ik tenminste, dat er geen God in "*deze wereld*" bestaat en ik weet nu ook, dat alle kerkgang en alle gebeden geen God hier zullen brengen. De mensen zijn naar de kerk gegaan om te bidden reeds vóór de dagen der oude

Geenleer

Hebreeërs en ze hebben dit sindsdien doorlopend gedaan. Ze hebben elk soort gebed gebeden, dat ooit bekend werd en toch gaat de wereld door in haar ontbindingsproces. Zo begon het zoeken:

"Waar is God? Wat is God? Hoe kunnen we God ervaren?"

Bertus:

Ik wijs u inzake "God" op de studiegidsen

cat.no 295 "Er IS een God deel I

cat.no 296 "Er IS een God deel II

Joel:

Tenslotte, had op het eind van 1928 de Ervaring plaats, die eerste Gods Ervaring. Deze ondervinding ging niet gepaard met een boodschap; geen woorden, geen regels, zelfs geen beginselen werden mij gegeven: er was alleen een ervaring, die niet kan worden beschreven.

Terwijl ik het ene ogenblik precies gelijk was aan elk ander menselijk wezen, was in het volgend ogenblik mijn lichaam gezond en al mijn ongewenste gewoonten waren verdwenen. Ik bevond dat er een genezende macht aanwezig was en dat ik mij op de drempel van een heel nieuw leven bevond, Het oude leven was dood en een nieuw was begonnen, maar zonder een leer, zonder beginselen, zonder wetten - dit alles alleen door een Ervaring.