

Fundeer

Fundeer

COPYRIGHT (algemeen) klik op [copymark](#) & Nederland klik op [auteurnl](#)

[DISCLAIMER](#) klik op [disclaim](#)

=====

Uit: (transcriptie) 806txt ©

Joel:

Welnu, voor de fundering van al dit werk, en zoals u ziet is meditatie onze voornaamste fundering omdat wat we ook willen wordt d.m.v. meditatie tevoorschijn gebracht vanuit het Koninkrijk binnenin ons.

Voor de fundering daarvan zijn er nu de boeken:

"De Goddelijke Tegenwoordigheid In De Praktijk"(Cat.no 201), ©

"Het Beleven Van De Oneindige Weg®"(cat.no 219) ©

"De Kunst van het Mediteren"(cat.no 213). ©

Bertus:

Deze drie boeken dekken volledig het onderwerp der "meditatie" af en deze beginselen helpen ons om die innerlijke rust en vrede te vinden die de weg voor onze beginselen bereidt. Deze boeken kunt u bij mij - tegen kostprijs - verkrijgen. Toezending geschiedt niet in boekvorm maar in studiegids-vorm.

Joel onderwijst ons dat wij met schone handen tot God moeten gaan.

Uit cat.no 293 <De Christus deel I > citeer ik:

Fundeer

(reserveer één periode voor een meditatie waarin wij met schone handen tot God komen:)

Vader, ik zoek niets. Ik zoek niets voor wie dan ook. Ik ben hier niet gekomen om iets te volbrengen of iets te verkrijgen. Ik kom hier in dezelfde geest waarin ik naar mijn moeder zou gaan – indien zij beschikbaar zou zijn - . Alleen om haar te bezoeken. Alleen om bij haar te zijn. Alleen voor liefde. De liefde tussen mij en mijn moeder is zodanig dat ik graag bij haar zou willen zitten of met haar zou willen wandelen of aan haar voeten zou willen zitten of met haar een tochtje zou willen maken. Ik vertoef graag in haar gezelschap, oh, het deert mij niet als dat dagen, weken, maanden is of dat ik af en toe slechts 2 of 3 minuten van haar tijd zou kunnen hebben. Ik wil niets van mijn moeder. Ik zoek niets. Alleen de vreugde om in haar gezelschap te zijn en die vreugde te voelen die natuurlijk vloeit van een moeder naar haar zoon, haar kind. Daarom ben ik vandaag hier. U ben de Vader en Moeder van mij. U bent de Bron van mijn leven. U bent de Ziel van mij, de Geest van mij. U bent mijn Drijfveer. En ik kom in deze periode voor alleen maar de vreugde van gemeenschap. Ik heb geen gunsten om te vragen. Geen verlangens. Laten wij alleen maar dit moment samen – in gemeenschap – doorbrengen. Zodat waar GIJ ook zijt, ik ben. En opdat ik mij herinner dat waar ik ben, GIJ zijt want wij zijn Eén. Slechts voor het mij vreugdevol bewust zijn dat ik in U ben en dat GIJ in mij zijt. Ja, als het zo kan zijn: alleen de zékerheid van UW Hand in de mijne te voelen of de Aanraking van uw Vinger op mijn schouder. UW Tegenwoordigheid, dat is alles. UW Tegenwoordigheid, UW Aanwezigheid.