

Bertus:

COPYRIGHT (algemeen) klik op [copymark](#) & Nederland klik op [auteurnl](#)

[DISCLAIMER](#) klik op [disclaim](#)

=====

Joels over FEESTDAGEN.

NIEUW JAAR

In het boek “Consciousness Transformed” = compilatie van de oorspronkelijk in 6 boekjes gepubliceerde Hawaii Hotel Talks zijn er een aantal lezingen waar Joel aandacht besteedt aan de Feestdagen.

264 lezing 29 dec 1963 Nieuw Jaar

Joel wenst u persoonlijk een “Gelukkig Nieuwjaar” als u klikt op:

<https://www.theinfinetewayholland.nl/newyear.mp3>

=====

Joel:

PASEN:

Cat. nrs 210 <Het Pasen van ons leven>

233 <Pasen>

Inhoud: <https://www.theinfinetewayholland.nl/nlboek.htm>

Bertus:

Ik kwam op Youtube een fragment tegen uit het 6 uur durend Epos “Jesus of Nazareth” (op DVD verkrijgbaar) waarin Jezus met Zijn discipelen het Paasfeest viert. Klik op:

<https://www.youtube.com/watch?v=mAd-qzHhuDw>

(respecteer het auteursrecht!!). Ik heb al de NL ondertiteling hierbij vastgelegd maar hoop dat zulks ook zo blijft. Zo niet dan:

Dit fragment is in het Engels maar Youtube biedt u de mogelijkheid om er een elektronische NL vertaling bij te produceren. Hoe? Klik op:

<https://1drv.ms/v/s!AikQNawsVCu3hLUGbjdxAFGhVjoAw>

In dit filmpje leg ik het u uit.

Joel:

GOEDE VRIJDAG

taperecordingdept monthly letter april, 1972= NL mndbrf april 1973

Deze les gaat over GOEDE VRIJDAG...cat.no 1020

Bertus:

Lorraine Sinkler was van 1955 – 1982 de redactrice van al Joels werken en was zelve een begenadigd hoog Geestelijke lerares en practitioner. Meer over haar klik op <https://theinfinitewayholland.nl/leraren.htm> . Regelmatig verzorgde zij “juweeltjes” als aanvulling op de op dat moment behandelde maandbrief.

Lorraine:

Voor diegenen van ons die op het Geestelijk Pad zijn, zijn de gebeurtenissen in de Christelijke wereld herdacht als Kerstmis, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen individuele ervaringen in bewustzijn welke de stadia in onze vooruitgang op het Geestelijk Pad kenmerken. Kerstmis is misschien wel de meest vreugdevolle van

alle.... Pasen is de meest glorieuze en triomfantelijke ... Goede Vrijdag de meest sombere en trieste. Indien wij echter Goede Vrijdag in zijn ware perspectief zouden kunnen zien als een noodzakelijkheid en een stap voorwaarts op het Pad, dan zou het veel van zijn somberheid verliezen.

Goede Vrijdag - de kruisiging van het persoonsgevoel - moet tot een ieder komen eer er Pasen kan zijn... eer er het uitstijgen uit het donkere graf van het persoonsgevoel kan zijn. Hoe moeilijk en hoe streng onze ervaring van Goede Vrijdag is, hangt af van de vasthoudendheid waarmee wij vasthouden aan dat persoonsgevoel. Gezien in zijn ware licht is Goede Vrijdag die glorieuze dag van het opgeven van het onwaar gevoel van het persoonlijk zelf voor de Werkelijkheid van het Goddelijk Zoonschap. Joel legt op dit beginsel speciale nadruk in de volgende fragmenten van de bandopnamen.

uit: "Maundy Thursday, Good Friday, Easter: esoteric meaning."... the 1959 Maui advanced work...reel III side 1

dus: <Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Pasen: de esoterische betekenis ... de 1959 Maui gevorderden werk..band 3 spoor 1

JOEL:

Geestelijk gesproken viere wij niet de dood van Jezus ..noch.. de Opstanding van Jezus als een fysieke vorm want dan zouden wij begrensd zijn tot het ons koesteren in de gereflecteerde glorie van iets dat iemand anders deed maar waarvan wij zeer goed weten dat wij dat niet kunnen. Het doel van de les van de dood van Jezus en Zijn Opstanding is - daar Hij de Wegbereider is - om ons de weg te tonen om het Eeuwig Leven te vinden.

Die manier is door middel van de dood van het persoonsgevoel. Ook wij worden geacht om af te sterven van ons persoonlijk begrip van het leven en om uit dat graf opgericht te worden. Met andere woorden: ons persoonlijk begrip van het leven is een graf waarin wij zijn begraven.

Wij moeten afsterven van het geloof dat wij iets zijn, dat wij een leven van onszelf hebben, een geest van onszelf hebben, een ziel van onszelf hebben alsook een weg en wil van onszelf. Wij worden geacht om af te sterven van het geloof dat wij bezittingen van onszelf of enigerlei deugd of enigerlei leven, enigerlei harmonie of enigerlei succes van onszelf hebben.

In de Opstanding komen wij tot het besef dat er datgene binnenin ons is dat kan uitstijgen uit dat graf van het persoonsgevoel en deze aarde kan bewandelen als Geestelijk wezen... door God-gevoed, door God-geleid, door God-wijs, door God-gehandhaafd, door God-gesteund. In het vieren van deze twee gebeurtenissen staat onze Geestelijke uitleg ervan ons werkelijk niet toe om die te herdenken.

Goede Vrijdag is een dag waarop we de innerlijke betekenis ervan moeten overpeinzen en mediteren. Wij kunnen de Meester Christus Jezus als symbool of als wegbereider gebruiken. Ga terug naar de Vier Evangeliën en reconstrueer in gedachten Zijn leven, Zijn zending, Zijn dood en Zijn Opstanding en bevindt daarbij hoe Hij de dood van het persoonsgevoel, het persoonlijk begrip, tot stand bracht en hoe Hij het vermeed om problemen te hebben, zelfs toen Hij het serieuze probleem had geconfronteerd te worden met verraad en dood...hoe Hij het niet beschouwde als een persoonlijke bezoeking of een persoonlijk probleem ... Hij was in staat dat te boven te stijgen "*Hiertoe ben Ik geboren*" ...derhalve is dit geen probleem.

Het maakt geen verschil wat het is dat Jezus te delen had en toch u er altijd aan herinnerde: ..."*Ik kan van Mijzelf niets doen. Indien Ik van Mijzelf spreek, is Mijn getuigenis niet waar... Waarom noemt u Mij goed?*" En dan ziet u het beginsel van Goede Vrijdag, het beginsel van de kruisiging van het persoonsgevoel, het persoonlijk begrip... een kruisiging van het geloof dat wij van onszelf hoedanigheden en kwaliteiten en hoeveelheden van het goede hebben. Dan komt de Opstanding in het besef... Ik ben niets maar ik kan u alles geven.

Wat wij werkelijk hebben is nog een dag voor het overpeinzen van nog een Geestelijk beginsel des levens... het beginsel van zelfopoffering, kruisiging, waarin wij de nietsheid van ons menselijk zelf aan het licht gebracht hebben en wij dan de Alheid en de Onsterfelijkheid en Eeuwigheid van ons wezen openbaren.

LORRAINE:

uit: "Truth Unveiled"...the 1963 Kailua private class..reel 3 side 2

dus: <De Waarheid Ontsluierd> .. de 1963 Kailua prive klas... band 3 spoor 2

JOEL:

In ons allemaal blijft er een eindig begrip van het zelf dat in de uiteindelijke analyse gekruisigd moet worden. Mozes had het in dat gevoel van zijn niet-waardig-zijn. Jezus had het tijd lang in Zijn gevoel *"Ik kan van Mijzelf niets doen."* Een ieder van u heeft het in de mate dat u gelooft dat u een vaardigheid, wijsheid of een talent heeft. In de mate dat u gelooft dat u het heeft, zal dat ten leste moeten worden gekruisigd totdat u tenslotte kunt beseffen....

"Ik heb geen enkele Waarheid van mijzelf... Ik weet geen enkele Waarheid ...Ik heb geen enkele vaardigheid van mijzelf... Ik heb geen enkel talent van mijzelf ... IK BEN de Waarheid.... IK BEN het talent ... IK ben de vaardigheid. "

In dat moment is het mens-zijn "gestorven" en is Christus geboren in Zijn Volheid alsook in Zijn Volheid geopenbaard en kan de Hemelvaart of Omzetting plaatsvinden.

Het is het persoonlijk begrip van "ik" dat moet "sterven" ... dat persoonlijk besef van "ik" dat moet worden gekruisigd.

=====

WITTE DONDERDAG

(voetwassing)



Joel:

WITTE DONDERDAG ... cat.no 232 hfdsk 4 (waarin het hoofdstukje "nederigheid en welwillendheid van Witte Donderdag)

Daarmee wordt NEDERIGHEID (niet te verwarren met minderwaardig-zijn) aangegeven:

Klik op: <https://www.theinfinitewayholland.nl/nederig.htm>

=====

Joel:

KERSTMIS

234 <Kerstmis>

(voor de inhoud klik op

<https://www.theinfinitewayholland.nl/nlboek.htm>



In het boek “Consciousness Transformed” = compilatie van de oorspronkelijk in 6 boekjes gepubliceerde Hawaii Hotel Talks = zijn er een aantal lezingen waar Joel aandacht besteedt aan de Feestdagen.

264 lezing 22 dec 1963 Kerstmis.

Joel wenst u persoonlijk een Gezegende Kerstmis.

Klik op <https://www.theinfinitewayholland.nl/christmas.mp3>



In vooral de December Maandbrieven komt dat thema “Kerstmis” of “Christus” of “Vredesvorst” etc. voor;

Zomaar een greep:

CAT.NO:	TITEL:
1954 deel 1	Verkrijg Die Gezindheid
34-12 dec 1956	KERSTMIS 1955
35-12 dec 1957	De Christus
35-12 dec 1958	Tienden-Geven Aan Melchizedek
37-12 dec 1958	HET ENE GROTE WONDER (daarbij: Het Verborgene van de Dec 1958 Maandbrief)
38-12 dec 1959	DE CHRISTUS
39-12 dec 1960	Het Beginsel Van Geen-Macht. (begrijpen van de aard van al onze feest - of heilige dagen)
40-12 dec 1961	Het Geestelijk Kerstmis
41-12 dec 1962	De Vredevorst. (Jes 9:5)

42-12 dec 1963	De Openbaring Van Het Geestelijk Zoonschap
02-12 dec 1966	God Openbaart Zichzelf Als Christus Op Aarde.
06-12 dec 1970	Christus Als Het Bewustzijn Der Mensheid.
12-12 dec 1976	Christus Bewustzijn Als Een Universele Ervaring.
14-12 dec 1978	De In Ons zelve Opgeheven Christus.
15-12 dec 1979	De Voorbereiding Op De Komst.
20-12 dec 1984	Een Kerstverhaal.
29-12 dec 1993	Als De Christus Is Binnengetreden.

====

Bertus:

Dan zijn er natuurlijk nog cat.nrs. 293 en 294 De Christus I en II
(compilaties uit alle tot nu toe vertaalde werken over dit onderwerp).

Ik heb mij hier tot de NL Maandbrieven beperkt. De meeste boeken zijn
uit Maandbrieven samengesteld dus een compilatie uit boeken etc. heb ik
voorshands achterwege gelaten. Ik zal dat in een later stadium eens zien
uit te werken.

Bertus:

Als “feestdag” beschouwde Joel <het vieren van je verjaardag ook
min of meer als zodanig. Hieronder zijn ontvouwing over het vieren
van je verjaardag.

VERJAARDAG

Aanverwant Joels ontvouwing over “verjaardagen”

264 lezing 9 maart 1963

Uit deze lezing een paar korte aanhalingen:

Joel:

Ik was aan het proberen te zien of ik enigerlei Geestelijke Reden zou kunnen vinden voor het vieren van je verjaardag. Emma en ik hebben ieder jaar onze verjaardag gevierd met wat familie maar alleen als menselijke vreugde of plezier, maar ik heb getracht te bedenken of er enigerlei Geestelijke Betekenis zou zijn aan een verjaardag.

....

Maar nog steeds is er die vraag: “Is er een Geestelijke Betekenis?”

...

Vanuit een Geestelijk Standpunt zou het verstrijken der jaren geen verschil maken indien wij onze tijd zouden gebruiken om Geestelijke Schatten te verzamelen. Je kunt geen geld, bankrekeningen of universitaire diploma's met je meenemen. Het geeft zelfs niet al ben je 2 tot 3 keer president geweest. Het enige dat wij met ons mee kunnen nemen is welke mate van Geestelijke Waarheid of Geestelijk Bewustzijn wij verkregen hebben. Hetzelfde is waar van het vieren van je verjaardag.

=====

Tot zover het NEDERLANDSE deel.

Omdat niet alles vertaald is, kan men voor meer info inzake hogergenoemde onderwerpen zich ook wenden tot de uitstekende zoekmachine. Echter, deze is alleen in het Engels.

Klik op: <https://www.joelgoldsmithbooks.com/the-search-tool>

Zoekitems zouden kunnen zijn “Christ” of “Christmas” of “Easter” of “Maundy Thursday” of “new year” etc.